

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (1893-1978)

Οι συνάδελφοι και οι διάδοχοί σου τής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου 'Αθηνών προσέρχονται σήμερα μὲ δδύνη γιὰ ν' ἀποχαιρετήσουν τὸ σοφὸ δάσκαλο, τὸν ἔξοχο ἐπιστήμονα και τὸν ὑπέροχο ἄνθρωπο, ποὺ նστερα ἀπὸ μᾶ πολύμοχθη πνευματικὴ ζωὴ περνᾶ στὸν κόσμο τῶν πνευμάτων. Κι εἰναι ἡ δδύνη αὐτῆ βαρειά, γιατὶ δὲν φεύγει ἀπὸ τὸν κύκλο μονάχα σεμνὸς ἐπιστήμονας μὲ διεθνῆ ἀκτινοβολία, ἀλλὰ και γιατὶ μὲ τὸ θάνατό σου χάνεται ἔνα κομμάτι ἄνθρωπιᾶς και καλωσύνης ἀπὸ τὴν τραχειά κοινωνία αὐτοῦ τοῦ τόπου.

'Απὸ τὴν 'Οκτωνιά τῆς Εύθοιας, δην γεννήθηκες τὸ 1893, ἡ δδοιπορία σου ὅς τὴν καθηγητικὴ ἔδρα ὑπῆρξε μακρότατη και δύσκολη, χαραγμένη πάνω σὲ βράχια κι ἀγκαθωτὰ μονοπάτια. Κι δμως τὸ «δδοιπορικὸ τοῦ δασκάλου», δπως τιτλοφόρησες πρὶν πέντε χρόνια τὸ μικρὸ αὐτοβιογραφικό σου κείμενο, γραμμένο μὲ τῇ γαλήνῃ και τὴν αἰσιοδοξία τοῦ ἄνθρωπου, ποὺ «τὸν δρόμον τετέλεκε» και περιμένει «τὸν τῆς δικαιοσύνης στέφανον», δσο κι ἀν ἀποκαλύπτει αὐτὲς τὶς ἀξεπέραστες γι' ἀλλους δυσκολίες, μόνο τὴν αἰσιοδοξία ἔμπνεει.

Φτωχὸ ἀγροτόπαιδο, προικισμένος μὲ τὶς ἀρετὲς τῶν ἄνθρωπων τοῦ Ἑλληνικοῦ χωριοῦ και φορτωμένος μὲ τὶς ἐμπειρίες τῆς ἀγροτικῆς κοινωνίας, ἔκεινησες ἀπὸ τὸ ἀλφαριθμητάριο τοῦ δημοτικοῦ σχολειοῦ στὸ Αὐλωνάρι, γιὰ νὰ δώσῃς ἀντάλλαγμα στὶς ἑκατοντάδες τῶν φοιτητῶν σου και στὶς χιλιάδες τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου, τὶς σοφές ιστορικές σου μελέτες.

Τούτο από τις λαμπρές σου σπουδές στά Πανεπιστήμια τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Μονάχου, ἀναγορεύθηκες τὸ 1932 διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Innsbruck μὲ τὴ διατριβή σου «Amphipolis-Geschichte und Prosopographie». Ή μελέτη αὐτῆ, μαζὶ μὲ τ' ἄλλα ὡς τότε δημοσιεύματά σου, σοῦ ἄνοιγε τὸ δρόμο γιὰ τὴν πανεπιστημιακὴ ἔδρα, ἀλλὰ παρὰ τὶς ἐπίμονες προτροπές ποὺ σοῦ ἔγιναν γιὰ νὰ ὑποβάλῃς ὑποψηφιότητα στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης, ἀρνήθηκες, γιὰ νὰ δλοκληρώσης πρῶτα ἔρευνες ποὺ εἶχες ἀρχίσει, δίνοντας ἔτσι δεῖγμα τοῦ ήθους σου καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς σου εὐσυνειδήσιας.

Γυμνασιακὸς καθηγητὴς στὰ πρῶτα χρόνια τῆς σταδιοδρομίας σου, ἐργάσθηκες μὲ τὸ πάθος καὶ τὸν ζῆλο ποὺ γεννᾶ ἡ συναίσθηση τῶν ὑποχρεώσεων ἀπέναντι στὸν λησμονημένο συχνὰ ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους ἐλληνικὸ λαό, ὡς τὸ 1939, ποὺ ἡ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σὲ ἔξελεξε παμψηφεὶ τακτικὸ καθηγητὴ τῆς Ἀρχαίας Ἰστορίας. Στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὑστερα, ποὺ σὲ μετεκάλεσε τὸ 1954 γιὰ νὰ ἀναλάβῃς τὴν ἔδρα τῆς Ἀρχαίας Ἰστορίας, δίδαξες ὡς τὸ 1965, ὅχι μόνο ἐπιστήμη, ἀλλὰ καὶ ἥθος. Ποδηγέτησες τοὺς νέους στοὺς δρόμους τῆς ἀρχαιογνωσίας, τίμησες τὸ Πανεπιστήμιο μὲ τὴν παρουσία σου, δπως τίμησες καὶ τὸ ἐλληνικὸ δνομα στὰ Πανεπιστήμια τῆς Βόννης, τοῦ Ἐρλανγκεν, τοῦ Ἀμβούργου καὶ τοῦ Κιέλου, στὰ δποῖα τιμητικὰ προσκεκλημένος, εἶχες τὴν εὐκαιρία νὰ διδάξης. Κι ἔδωσες ἔργα, ποὺ μαρτυροῦν τὸ πάθος καὶ τὴν ἀγωνία τοῦ ἔρευνητῇ, τὴν κριτικὴ σκέψη καὶ τὴν βαθειὰ γνώση τῆς ἐποχῆς, καὶ ποὺ ἀποκαλύπτουν τὴν ἴκανότητα τῆς κριτικῆς θεώρησης τῶν φαινομένων. Ή ἔργασία σου «Μακεδονικὴ πολιτικὴ κατὰ τὸν Ε' π.Χ. αἰῶνα», τὸ 1936, οἱ δυὸ τόμοι τῆς «Ἀρχαίας Ἰστορίας» ἀργότερα, ἡ λαμπρὴ μελέτη «The foreign policy of Perdiccas II during the Archidamian war» (1957), τὰ πυκνὰ ἄρθρα σου στὴν Ἐγκυλοπαίδεια τῶν Pauly-Wissowa καὶ τὰ τελευταῖα βιθλία σου «Θεμιστοκλῆς Φρεάριος» καὶ ἰδίως «Περικλῆς ὁ Ξανθίππου καὶ ἡ χρυσὴ ἐποχὴ τῆς Ἀθήνας», εἶναι ἐλάχιστα μόνο δεῖγματα τοῦ ἔργου, στὸ δποῖο ἀφοσιώθηκες μιὰ δλόκληρη ζωή.

‘Αλησμόνητε Ιωάννη Παπασταύρου,

Δὲν εἶχα τὴν τύχη νὰ διατελέσω συνάδελφος ἡ μαθητής σου. Θυμᾶμαι δμως μὲ ἱδιαίτερη συγκίνηση τὶς δρες ποὺ σὲ συναντοῦνσα στὸ θρα-

δινό σου περίπατο, πάντα μὲ τὴν γυναικα σου, σύντροφο ἀχώριστο ἐπὶ ἔξηνταπέντε χρόνια, στὸ τέρμα μιᾶς μεγάλης λεωφόρου τῆς Ἀθήνας. Ὄλη ἡ ζωντάνια μιᾶς δλόκληρης ζωῆς εἶχε μεταβληθῆ σὲ μιὰ ἀγιωσύνη στὴν ἔκφραση καὶ στὴ φωνή σου, τῇ φωνῇ ποὺ δὲν θύμιζε παρὰ ἐλάχιστα τὸν παλλόμενο λόγο στὶς αἴθουσες διδασκαλίας καὶ στὶς αἴθουσες διαλέξεων. Κι δυως ἔμενες πάντα δ δάσκαλος, ποὺ δὲν ἔπαινε νὰ ρωτᾷ γιὰ τὰ πανεπιστημιακὰ ζητήματα, γιὰ τοὺς νέους συναδέλφους, γιὰ τὰ παιδιά μας στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολή.

Οἱ νεώτεροι αὐτοὶ συνάδελφοι σου τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ποὺ τὴν τίμησε τὸ πέρασμά σου ἀπ' αὐτήν, σοῦ καταθέτουν ἔνα στεφάνι αὐτὴ τὴν ὥρα, ποὺ τελειώνει τὸ «Οδοιπορικὸ τοῦ δασκάλου» σὲ μιὰ γωνιὰ τῆς ἀθηναϊκῆς γῆς, τῆς γῆς ποὺ ἀγάπησες καὶ ἴστρησες. Τὸ χῶμα της, ποὺ θὰ σὲ σκεπάσῃ σὲ λίγο, ἄς εἶναι ἐλαφρό, σεβαστέ μας συνάδελφε.

ΒΑΣ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ