

Θεοδώρου Γ. Παπακωνσταντίνου, δ.φ.
έντ. Ἐπιμελητοῦ τῆς Παιδαγωγικῆς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Ποιά είναι ή σχέση τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Δημοτικισμοῦ μὲ δ. τι ἀποκαλοῦμε Παράδοση; Αὐτὸ φαίνεται νὰ ἀποτελῇ κεντρικὸ ἔρωτημα προκειμένου νὰ διευκρινισθοῦν οἱ σημερινὲς σχέσεις τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομίας μὲ τὴν ἐν ἔξελιξει ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση. Γιατὶ ἡ σημερινὴ τροπὴ τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας πραγμάτων είναι συνέχεια τῶν παλαιοτέρων μεταρρυθμιστικῶν προσπαθειῶν καὶ συγκεκριμένα τοῦ 1929 καὶ τοῦ 1917, κύριων ἔργων τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁμίλου. Τοῦτο δὲν είναι μόνο φανερὸ ἀπὸ ἀπλὲς συγκρίσεις τότε μὲ τώρα, ἀλλὰ καὶ διμολογημένη ἀπὸ ὑπεύθυνα χείλη ἐνέργεια. Ὁ κ. Εὐ. Παπανοῦτσος (1978, 126) στὴν πρόσφατη προσωπογραφία τοῦ Δελμούζου ποὺ παρουσίασε, ἀναφέρει ρητὰ δτὶ «ἡ Γλωσσοεκπαιδευτικὴ Μεταρρύθμιση τοῦ 1964 καὶ τοῦ 1976 (ἀπὸ τὰ δύο μεγάλα ἀντίθετα Κόμματα τοῦ τόπου μας) βρίσκεται στὴ γραμμὴ ποὺ χάραξε ἐκεῖνος [=δ. Δελμοῦζος] καὶ οἱ πρωτεργάτες τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Δημοτικισμοῦ».

Βέβαια τὸ σύνολο τῶν προσφάτων ἀλλαγῶν στὴν Ἐκπαίδευση δὲν είναι ἔξ δλοκλήρου ἔργο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Δημοτικισμοῦ. Τὸ σημερινὸ «Υπουργεῖο δὲν ἐκπροσωπεῖ κυρίως τὶς πολιτικὲς παρατάξεις, μὲ τὶς δποὶες συμπορεύτηκε ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὸ κίνημα. Ὡστόσο τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τῶν δημοτικιστῶν μᾶλλον ἐπηρέασε τὶς δχι καὶ τόσο ξεκαθαρισμένες θέσεις τῆς κυβερνητικῆς πλευρᾶς στὰ ἐκπαιδευτικὰ ζητήματα. Ἐτσι θὰ μποροῦσε νὰ λεχθῇ δτὶ οἱ σημερινὲς ἐκπαιδευτικὲς ἀλλαγὲς είναι ἔνας συμβιβασμός, μὲ μεγάλο ἄνοιγμα πρὸς τὸν ἐκπαιδευτικὸ δημοτικισμό, τοῦ δποὶον υίοθέτησαν τὸ κεντρικὸ αἴτημα, τὴ χρήση τῆς Δημοτικῆς ὡς δργάνου διδασκαλίας καὶ συγγραφῆς τῶν διδακτικῶν βιβλίων, σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς Γενικῆς Ἐκπαίδευσεως.

Σημαντική έκφραση τοῦ γενικώτερου Νεοελληνικοῦ δημοτικιστικοῦ ρεύματος, δέκπαιδευτικός δημοτικισμὸς τοποθετεῖται ἀπέναντι στήν πολιτιστική μας κληρονομιὰ ἐν μέρει θετικά, ἀλλὰ και ἴδιοτυπα. Στίς ἀκραίες στιγμές του ἐπιδιώκει νὰ στηρίξῃ ὅλη τὴν παιδεία — και τὴν Μέση Ἐκπαίδευση — «στὴν δημοτικὴ μονάχα παράδοση (Δελμοῦζος, 1926/1971², 69). Βέβαια μιλῶντας γιὰ δημοτικὴ παράδοση δὲ Δελμοῦζος ἐννοεῖ κυρίως τὴν γλῶσσα, — ἀλλὰ ὅχι μόνον αὐτῆ. Γιατὶ ὅταν, λίγο πιὸ πάνω λέει ὅτι τὸ Γυμνάσιο «βασίζεται μονάχα στὴ λογία παράδοση και τὴ γλῶσσα της...» βλέπουμε νὰ διαφορίζῃ ἀνάμεσα σὲ παράδοση και γλῶσσα. Στὴν ἀμέσως προηγούμενη σελίδα διαβάζουμε δὲτι ἡ δημοτικὴ παράδοση «εἶναι μιὰ παράδοση χιλιόχρονη, ποὺ κρύβει δ.τι πολυτιμότερο ἔχει νὰ δείξῃ ἡ τουρκοκρατημένη και ἡ νεώτερη Ἑλλάδα. Αὐτοὶ πραγματικὰ εἶναι οἱ ἔθνικοίμας θησαυροί. Ἔνας κόσμος ὀλόκληρος, ποὺ ἡ παιδεία μας ἡ δὲν τὸν ξέρει ἡ τὸν περιφρονεῖ. Γι' αὐτὸ ἡ Ἑλληνικὴ ζωὴ ἔχει σταματήσει γιὰ τοὺς μαθητές μας στὸν 11ο ἡ τὸν 12ο αἰῶνα, και ἡ παιδεία μας δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τοὺς κατατοπίσῃ στὸ σύγχρονο πολιτισμὸ και νὰ τοὺς κάνῃ γόνιμους ἐργάτες του». (Ο λόγος εἶναι γιὰ τὸ πόσο ἡ σύγκριση μὲ τὸ δημοτικὸ τραγούδι — ποὺ εἶναι ἔνα μέρος αὐτῆς τῆς παραδάσεως — βοηθάει, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, νὰ καταλάβουμε τὸν "Ομηρο — χρησιμοποιῶντας προφανῶς καλὴ δημοτικὴ μετάφραση").

Μέσα ἀπὸ τέτοιες σκέψεις βγαίνουν τὰ συμπεράσματα:

«Ἡ μέση παιδεία γιὰ νὰ σταθῇ χρειάζεται ριζικὴ ἀλλαγὴ. Νά στηριχτῇ λοιπόν κι' αὐτὴ στὴ δημοτικὴ μονάχα παράδοση; Ἡ ἀπόκριση εἶναι καταφατική. Νά διδάξῃ στοὺς μαθητές της τὴν ἀρχαία γλῶσσα και τὴ δημοτικὴ, και τὴ λογία παράδοση νὰ τοὺς δώσῃ γιὰ ἱστορικὴ μόνο γνώση. Ὅταν ξέρουν ἀρχαία και δημοτικὴ, θὰ εἶναι σὲ θέση ὅχι μόνο νὰ καταλαβαίνουν μὰ και νὰ γράφουν δλες τὶς φάσεις τῆς καθαρεύουσας... Ἀν θὰ θελήσουν νὰ τὸ κάμουν, αὐτὸ εἶναι ἀλλο ζήτημα. Τὸ κύριο εἶναι πὼς θὰ μορφωθοῦν, ἀληθινά, και πὼς ἔτσι μονάχο. Θὰ μπορέσῃ και στὴν Ἑλλάδα νὰ παραμερίσῃ δὲ ψευτοκλασικισμὸς σ' ἔνα γόνιμο νεοκλασικισμό.

Ἡ διάπαντηση ὅμως αὐτὴ εἶναι γιὰ σήμερα αἴτημα μὲ θεωρητικὴ μόνο σημασία, ἀφοῦ λείπουν τόσες ἀπαραίτητες προεργασίες, και τὴν ἐπιστήμη τὴν ἔξουσιάζει ἀκόμα ἡ καθαρεύουσα. Μὰ κάτι ἄλλο μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνη ἀπὸ τώρα: Ἡ μέση παιδεία.. ὅχι μόνο νὰ μὴν περιφρονῇ τὴ δημοτικὴ παράδοση, μὰ νὰ τὴν προτιμήσῃ συνειδητά. Καὶ ἀν αὐτὸ τῆς εἶναι δύσκολο, νὰ τὴ βάλῃ παράλληλα μὲ τὴν ἀρχαϊστική, νὰ τὴν κάμη συνειδητὴ στὸ παιδὶ και νὰ τὴ διδάξῃ συστηματικὰ...».

Τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι περισσότερο ἔνα ἐπαναστασικὸ μανιφέστο παρὰ μιὰ ἀτράνταχτη ἐπιχειρηματολογία, ποὺ θὰ εἶχε στόχο νὰ πείσῃ πρόσωπα

ύπευθυνα γιὰ τὴν παιδεία τοῦ τόπου.

Πατῶντας δὲ Δελμοῦζος πάνω στὶς ἀκρότητες τοῦ ἀρχαῖσμοῦ ἔκρινε σκόπιμο νὰ ἀρνηθῇ ριζικὰ τὴ λογία παράδοση, μὲ κέντρο τὴ γλῶσσα, ποὺ ἀναγνωρίζει μὲν διτὶ ἀποτελεῖ μέρος τῆς Νεοελληνικῆς πραγματικότητας, ἀλλὰ δὲν τὴν θεωρεῖ ζωντανή καὶ γόνιμη. 'Αντίθετα βρίσκει γι' αὐτὴν ἐκφράσεις εἰρωνικές: ξύλινο πόδι, θανατηφόρα πνοή, δημιούργημα μᾶς δάσημαντης μειοψηφίας κ.τ.ο.

'Η λογία παράδοση, ποὺ ἀνεπίτρεπτα ταυτίζεται γιά τὸ Δελοῦζο μὲ τὴν ἀρχαῖστική τάση, ἔκανε τὸ λάθος «νὰ περιφρονήσῃ τὴν πραγματική ζωὴ τοῦ τόπου μας» (σ. 22 κ.ἔ.) καὶ ἔχει γιὰ «κύριο γνώρισμα τὴν ἀπλὴ μεταφορὰ ἡ τὴ μίμηση... 'Αντίθετα δὲπ' αὐτὰ ἔχομε ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τὴ δημοτικὴ παράδοση... μὲ κύριο γνώρισμα τὸ θετικισμό, τὸ συγχρονισμὸς καὶ τὴ ζωντανὴ δημιουργία: δημοτικὴ γλῶσσα, δημοτικὴ λογοτεχνία, τὶς πρῶτες προσπάθειες στὴν ἐπιστήμη, ἀνεξέλιχτα ἡ ἀνεκμετάλλευτα στοιχεῖα τῆς λαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς... στὴν κοινωνικὴ δργάνωση κοινοτικὸ σύστημα, κοινότητες, ἀποκέντρωση». Δηλ. ἐδῶ δλα τὰ καλὰ κι ἔκει δλα τ' ἀσχῆμα, θνητιγενῆ ἡ ἡδη νεκρά!

Μ' αὐτὸν τὸν τρόπο δημοτικισμὸς ἀποδέχεται κατ' ἀνάγκην τὸν ρόλο του στὴν πόλωση τῆς Νεοελληνικῆς Πνευματικῆς ζωῆς καὶ παλεύει νὰ ἔσπεράσῃ τὴν πόλωση αὐτὴ μὲ τὴν ἔξουδενωση τοῦ ἄλλου πόλου ποὺ εἶναι μιὰ παράδοση αἰώνων ἡ καὶ χιλιετιῶν. 'Επιδιώκει, βέβαια νὰ συνδεθῇ μὲ τὴν 'Αρχαιότητα παραμερίζοντας τὸ ἐμπόδιο τῆς γλῶσσας καὶ ἀντικαθιστῶντας τὸν ψευτοκλασικισμὸς μὲ «ένα γόνιμο νεοκλασικισμό!»

'Ωστόσο ἡ στρατηγικὴ του δὲν διαφέρει, δσο θὰ νόμιζε κανεὶς ἀπὸ «τὸ τολμηρὸν τοῦ ρωμαντικοῦ πήδημα ὑπεράνω τῆς ρωμαϊκῆς καὶ βυζαντινῆς περιόδου» (Συκουτρῆς, 1956, 100). Μπλέκονται ἐδῶ στοιχεῖα λαϊκά (δημοτικό τραγούδι, λαϊκή ἀρχιτεκτονική) μὲ τὸν θετικισμὸς καὶ τὸν συγχρονισμό, κατὰ τρόπο ποὺ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἐκλογή, βούληση, σύγχρονο τρόπο ζωῆς κ.ἄ. παρόμοια, δμως γιὰ τέτοια χωριστή, παλιὰ παράδοση εἶναι δύσκολο νὰ μιλᾶμε. "Η μᾶλλον δὲν θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀνατρέξῃ παρὰ μόνο ὡς τὸν δημοτικισμὸ τοῦ τέλους τοῦ 18ου αι., ὅπότε τὸ προϋπάρχον ἀρχαῖο δημοτικό ρεῦμα (ποὺ βρήκε τὴν κορύφωσή του στὴν Κρήτη τῆς Βενετοκρατίας) συνδέθηκε μὲ τὸν δυτικὸ διαφωτισμό. Αὐτὸς δὲ Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς ποὺ κυριάρχησε καὶ στὴ λογία παράδοση τοῦ 19ου αι. ἀφῆσε ἔντονα ἵχνη στὴν πνευματική μας ζωὴ μέχρι σήμερα, προσαρμοζόμενος ἀνάλογα στὸ γλωσσικὸ δργανο τῆς ἐποχῆς. Γιατί μολονότι ἐκπροσωπούμενος ἄλλοτε ἀπὸ καθαρολόγους (Κοραῆς) καὶ ἄλλοτε ἀπὸ δημοτικιστὲς (Καταρρεύσης) είχε νοοτροπία, κατὰ τὸν ἔνα ἡ τὸν ἄλλο τρόπο, ριζοσπαστικὴ ὡς πρὸς τὴν παράδοση τοῦ Μέσου 'Ελληνισμοῦ.

'Αναζητῶντας τὶς σχέσεις τῆς Μεταρρυθμίσεως μὲ τὴν Παράδοση στὰ

νεοελληνικά έκπαιδευτικά πράγματα περνάμε άναγκαστικά άπό τις γνώμες του Δ. Γληνού (1940) δπως διατυπώνονται στήν Εἰσαγωγὴ στὸ Σοφιστὴ τοῦ Πλάτωνος (κεφ. Α' Μερικοὶ στοχασμοὶ γιὰ τὴ σημερινὴ θέση τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν στὴν Ἑλλάδα). Έκεῖ δὲ Γληνός καταγράφει μεταξὺ ἄλλων διαζευκτικά τὰ σημεία γύρω άπό τὰ δόποια στρέφεται κατὰ ἐποχές ή μελέτη τῆς Ἀρχαιότητος: ἀνάλογα μὲ τὴν κοσμοθεωρητικὴ τάση, δίνεται προσοχὴ στὶς «ἔξωτερικὲς μορφὲς» ή στὴν «οὐσίᾳ, τὸ περιεχόμενο, τὸ πνεῦμα, καθὼς λένε, τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ...» *«Η στρέφεται ἡ μελέτη στὰ καθέκαστα... χωρὶς συνολικὴ θεώρηση καὶ ἀνασύνθεση, ἡ ἀναζητάει τὰ σύνολα... κυνηγάει τὴν ὁλοκληρωτικὴν ἐνατένιση...»*

«Η παίρνει ἡ θεώρηση τὶς μορφὲς καὶ τὶς ἀξίες τῆς σὰν ἀκίνητες στατικὲς ... ἡ τὶς παίρνει ἔξελιχτικά...»

«Η ἔξιδανικεύεται ἀπόλυτα ὁ ἀρχαῖος κόσμος καὶ λογαριάζεται σ' ὅλα τὰ σημεῖα του ἀξεπέραστος... μοναδικὸς, κλασικὸς... ἡ παίρνεται... σὰν ἔνα ιστορικὸ γίγνεσθαι σχετικό...»

«Η συνειδητὴ στροφὴ πρὸς τὰ περασμένα ἡ περιορίζεται σ' ἔνα στενὸ κύκλο τῆς διανόσης, σὲ μιὰν «ἀριστοκρατία πνευματική» πού τείνει νὰ μονοπωλήσῃ τὰ πνευματικὰ δγαθὰ ἡ ἀπλώνεται μὲ τὴν «παιδεία» σὲ ὄλοενα πλατύτερες μᾶς μὲ σκοπὸ νὰ τὶς ὑψώσει πρὸς τὴν πνευματικὴ ζωή...»

Παρατηρήσεις κατ' ἀρχὴν γενικά ἀποδεκτές, ἀλλά πού στήν πραγματικότητα δὲν συμβαίνουν διαζευκτικά ἀμιγῶς, ὅπως διατυπώνονται. Στήν ίδια ἐποχὴ καὶ στὸ ίδιο πρόσωπο συνυπάρχουν συχνὰ περισσότερες τάσεις, χωρὶς νὰ ἀμφισβηθῇ δτι κάποιες ἀπ' αὐτὲς ἐμφανίζονται κάθε φορὰ ὡς ἐπικρατοῦσες.

Κύρια ἀδυναμία τῶν παρατηρήσεων αὐτῶν είναι, ἀκόμη μιὰ φορὰ, ἡ κακὴ εἰκόνα γιὰ τὴ σχέση τοῦ Μέσου Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν Ἀρχαιότητα ἀπὸ τὴ μιά, καὶ μὲ τὸν Νέο Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά. Μὲ εὔκολιά δηλώνει ὁ Γληνός δτι «οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀναζητούσανε στὴν ἀρχαιότητα τὴν ἀρνητικὴ καὶ θετικὴ δικαίωση τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ μελετούσανε τὰ ἔργα ποὺ τοὺς χρησίμευαν-σ' αὐτό». *«Η ἔκφραση είναι γενικὴ καὶ δὲν μᾶς ἔξηγει τὴ διάσωση τόσο μεγάλου μέρους τῆς κλασικῆς κληρονομίας μέσω τοῦ Βυζαντίου. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος παραθεωρεῖ ὁ Γληνός δτι ὁ σχετικισμός του γιὰ τὸν ἀρχαῖο κόσμο, ποὺ «ὅσο καὶ ἀν στάθηκε πρωτότυπα δημιουργικός στὶς ἀξίες του... εἰχε καὶ τὶς μεγάλες ἀδυναμίες του, πλευρὲς σκοτεινὲς, ἀποτυχίες καὶ ζεπεσμοὺς καὶ στοιχεῖα γιὰ πάντα πιὰ ξεπερασμένα», εἰχε ὡς προηγούμενο τὸν σχετικισμὸ τῶν Βυζαντινῶν. Μὲ τὴ διαφορὰ δτι οἱ τελευταῖοι — σὲ ἀντίθεση μὲ μᾶς, ποὺ μάθαμε τοὺς κλασικοὺς μας, δσο τοὺς μάθαμε, συχνὰ μέσα ἀπὸ μιὰ δυτικοευρωπαϊκὴ δπτικὴ — πῆραν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους καὶ*

άφομοιώσαν τόσα και τέτοια στοιχεῖα, ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς ὡς τὴ ζωγραφικὴ και ὡς τὸ στοχασμό, ποὺ εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ τοὺς κατηγοροῦμε εὔκολα γιὰ διγονη σχέση πρὸς τὴν Ἀρχαιότητα. Τὸ ἔξαιρετικὰ σημαντικὸ ἐν προκειμένῳ εἶναι πῶς οἱ Βυζαντινοὶ εἰδαν τὴν Ἀρχαιότητα σὲ βασικὰ σημεῖα, μὲ κέντρο τὴ θρησκεία, κυριολεκτικὰ ἄφ' ύψηλοῦ και ἀρνητικά. Σὲ πάρα πολλὰ ἄλλα δύμως (γλῶσσα, στοχασμό, τέχνη), δ 'Ελληνισμός τους ἀναδείχθηκε ὑπέρτερος ἄλλων πολιτιστικῶν στοιχείων, εἴτε ἀνατολικῶν εἴτε δυτικῶν και ἐν πάσῃ περιπτώσει βαθύτατη ἡ ἐπιρροή του στὴν ἔκφραση και στὴ ζωὴ τους.

Ο Ἑλληνισμός, λέει δ Γληνός, κατὰ τὸ τέλος τῆς Τουρκοκρατίας κινεῖται πρὸς μιὰν Ἀναγέννηση μὲ βάση τὸν ἔξονα Δυτικὸς πολιτισμὸς — Ἑλληνικὴ Ἀρχαιότητα, και δπως προσκρούει στὴν ἔνη τυρρανία, «προσκρούει και πάνω στὴ βυζαντινοχριστιανικὴ παράδοση, ποὺ ὡς τώρα κυριαρχοῦσεν ἀπόλυτα και πίστευε, πῶς αὐτὴ και μόνη ἀντιπροσωπεύει τὴ σωτηρία τοῦ λαοῦ, τὴ διατήρηση και τῆς ὑλικῆς του ὑπόστασης και τῆς ιστορικῆς του συνέχειας και τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ του».

Πρόκειται και ἐδῶ γιὰ γενίκευση ποὺ ἐρμηνεύει τὸν διαφωτισμό, ἀλλά... συσκοτίζει τὶς πραγματικὲς διαστάσεις τῆς κοινῆς προσπάθειας γιὰ τὸν φωτισμὸ τοῦ Γένους και μειώνει ἄλλες γενικώτερες και λαϊκώτερες ροπές.

Στὴ συνέχεια δυσκολεύεται νὰ ἀντιληφθῇ «τὸ παράδοξο ἰδεολογικὸ τρίπτυχο: Ἀνάσταση τῆς ἀρχαίας Ἐλλάδας, βυζαντινοχριστιανικὴ παράδοση και Μεγάλη Ἰδέα» ποὺ ἐπικράτησε τὸν 19ο αι., και ποὺ τὸ θεωρεῖ ἀνεδαφικό, «λογοκοπία παραπλανητικὴ τοῦ λαοῦ και τίποτ' ἄλλο». Ωστόσο δὲν θεωρεῖ ἀνεδαφικό τὸ ἄλμα πρὸς τὴν Ἀρχαιότητα, ἀφοῦ μὲ τὸ δημοτικισμὸ ἔχουμε «τὸ δημιουργικὸ ξαναζωντάνεμα τῶν ἀξιῶν τοῦ ἀρχαίου κόσμου, τὴν ὀργανικὴ σύνθεση τῆς ἀναβίωσης μὲ τὴν ἐπιβίωση τῶν ἀξιῶν αὐτῶν, ποὺ ἐπιζοῦνε μέσα στὴ ζωντανὴ λαϊκὴ παράδοση, στὴ γλῶσσα, στὰ ἥθη, τὰ ἔθιμα, τὰ παραμύθια, τοὺς θρύλους, τὶς παροιμίες, τὰ τραγούδια, τὴ μουσική, τὴν καλλιτεχνικὴ βιοτεχνία τοῦ λαοῦ μας και στὴ λαϊκὴ κοσμοθεωρία και βιοθεωρία. Ο δημοτικισμὸς πετυχαίνει ἵσα ἵσα ἐκεῖνο ποὺ ἦταν ἀδύνατον νὰ πετύχει ὁ ἀρχαισμὸς και ὁ καθαρευονταινισμὸς, ὁ τυπολατρικὸς φορμαλισμός, ἡ κεχηναία προγονολατρεία. Ο δημοτικισμὸς πετυχαίνει νὰ μετατρέψει τὰ περασμένα σὲ ἀξίες ζωντανὲς κι ἔξυψωτικὲς τῆς τωρινῆς ζωῆς μας, δυναμώνει τὴν ἔθνικὴν αὐτοσυνειδησία και τὴν ψυχικὴ και πνευματικὴν ἐνότητα τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ τὸ ἔδειξεν ἔμπραχτα ὁ Ψυχάρης μὲ δσα λέει γιὰ τοὺς ἀρχαίους και τὴ σχέση μας μ' αὐτοὺς στὰ ἔργα του, τὸ ἔδειξεν ὁ Ἀλεξαντρος Πάλλης μὲ τὴ μετάφραση τῆς «Ιλιάδας», ὁ Ἐφταλιώτης μὲ τὴ μετάφραση τῆς «Οδύσσειας» και τ' ὀλοκλήρωσε μὲ τὴν ποίησή του ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς».

Τὰ παραδείγματα αὐτὰ εἶναι σημαντικὰ καὶ ἀρκετὰ πειστικὰ ὑπὲρ τοῦ

δημοτικισμοῦ, εἰναι δῶμας λίγα γιὰ νὰ θεμελιώσουν δλόκληρη τὴν λύση τοῦ προβλήματος καὶ γιὰ νὰ καλύψουν δλο τὸ φάσμα τῆς κληρονομιᾶς. Οἱ μεταφράσεις εἰναι, φυσικά, ἔνα στοιχεῖο, ἀλλὰ ἡ δημιουργικὴ ἀναβίωση τοῦ τεράστιου πολιτιστικοῦ ύλικοῦ ποὺ σέρνουμε πίσω μας δὲν καλύπτεται ἔτσι εὔκολα, μονότροπα καὶ ὑπεροπτικά, μὲ τὴν ἰδέα ὅτι οἱ προηγούμενοι ἔκαναν λάθος. Ἐπὶ τέλους δ ἐντοπισμός τῶν σφαλμάτων τοῦ παρελθόντος εἰναι κάτι χρήσιμο, ἀλλά πρέπει νά γίνεται μέ διάκριση, μέ ταπείνωση καὶ μὲ φειδώ, ἀν θέλουμε ν' ἀποφύγουμε νέα δλισθήματα. Γιατὶ ἀν δ ὑπερβολικὸς ἀρχαϊσμὸς εἰναι μονόφθαλμη θέα πρὸς τὴν ἑθνικὴ μας κληρονομιά, τοῦτο δφείλεται κατὰ μέγα μέρος στὴν περιφρόνηση τοῦ ἐγγύτερου παρελθόντος μας, ποὺ εἰναι ἡ μακρὰ περίοδος τῶν Μέσων μας χρόνων, τόσο δύσκολη νὰ κατανοηθῇ ἀπὸ δποιον βλέπει τὴν πνευματικὴ ζωὴ ὡς «ἐπιφαινόμενο».

Οσο ἀναπτύσσονται οἱ σπουδὲς γιὰ τὸν Μέσο 'Ελληνισμὸ καὶ τὴν Τουρκοκρατία, ἀποκαλύπτονται οἱ ρίζες μιᾶς πολὺ ζωντανῆς παραδόσεως σέ πνευματικότητα, τέχνη, κοινωνικότητα. Ἡ παράδοση αὐτῆ, ποὺ δὲν ἦταν διχασμένη, δπως μερικὲς φορὲς σήμερα παρουσιάζεται, ἀδικήθηκε ἀπὸ τὴν ἐπιπόλαιη ριζοσπαστικότητα τῶν διαφωτιστῶν καὶ στὴ συνέχεια πολλῶν δημοτικιστῶν, ποὺ θέλησαν, γιὰ νὰ ὑπερισχύσουν, νὰ μονοπωλήσουν τὴ ζωντανὴ δημιουργικότητα καὶ νὰ ἐμφανισθοῦν ὡς προοδευτικοί, μὲ τὸν θετικισμὸ καὶ τὸν συγχρονισμὸ ποὺ τοὺς ἔδινε ἡ μίμηση τῆς Δύσεως.

Ὑπῆρξαν, βέβαια, καὶ ὑπάρχουν δημοτικιστὲς μὲ εὐαισθησίᾳ γιὰ τὴ σημασία ποὺ ἔχει ἡ «καθ' ἡμᾶς 'Ανατολὴ» καὶ ἡ ἐνωμένη πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ μας κληρονομιά, ἀπὸ τὸν Παλαμᾶ καὶ τὸν 'Εφταλιώτη, ὡς τὸν Κόντογλου, τὸν Σεφέρη κ.ο.κ.

"Ετσι λόγου χάριν δ Βάρναλης (1958) μπόρεσε νὰ γράψῃ γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, τὸν κατ' ἔξοχὴν ἐκπρόσωπο τῆς ἐνιαίας παραδόσεως, ἀπὸ τὸν "Ομηρο, μέσω τοῦ Βυζαντίου, ὡς τὶς μέρες μας, πως «εἰναι ἡ μεγαλύτερη δόξα τῆς νεοελληνικῆς πεζογραφίας. Κι' ὅσο περνοῦντε τὰ χρόνια, τόσο ἡ δόξα αὐτῆ θὰ στερεώνεται περισσότερο... ἡ πεζογραφία του περιέχει περισσότερη ποιητικὴ οὐσία ἀπὸ τὰ περισσότερα νεοελληνικὰ ἔμμετρα ἔργα. Ἀλλὰ δὲν εἰναι μονάχα ὁ μεγαλύτερος ποιητῆς. Εἰναι κι' ὁ περισσότερο ἐλληνικός, ἀν "Ελλήνες εἰναι ὁ λαός. Ἡ ψυχὴ του καὶ ἡ ψυχὴ τῶν ἡρώων του εἰναι ἡ ψυχὴ τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ στὴν πιὸ ἐξαγνισμένη της ὑπόσταση... Αὐτὸς ὁ «πτωχαλαζών, ὁ τρέφων ἀλλοκότους ἰδέας», εἰχε καὶ τὴν... ἀλλοκότην ἰδέα νὰ ξέρει τὴ δημοτικὴ περίφημα καὶ νὰ τὴν γράφει θαυμάσια (στὰ διαλογικὰ μέρη τῶν διηγημάτων του κυρίως) κι ὅμως νὰ προτιμᾷ τὴν καθαρεύουσα, ἀνάκατη μὲ δημοτικὰ στοιχεῖα. Ἄλλ· εἴτανε τόσο μαέστρος σὰ συγγραφέας, ποὺ κατόρθωντε νὰ ζωντανεύει, ὅ,τι νεκρὸ ἄγγιζε μὲ τὴν πέννα του».

Καί δ Σεφέρης (1974³, Β, 362), σέ Συμπόσιο γιά τή γλώσσα τό 1964 μπόρεσε νά πη: «'Ανατράφηκα στήν άτμοσφαιρα τοῦ δημοτικισμοῦ, καί, σταν ήμουν νέος, καταδίκαζα τούς καθαρευούσιάνους ποιητές γιά τή γλώσσα πού μεταχειρίζονταν. Τώρα ζέρω - άφού τό σκέφτηκα πολὺ - στι τούς καταδικάζω γιά τό υφος τους, γιά τήν ποιότητά τους».

Θά ήταν λοιπόν προτιμότερο, στόν έκπαιδευτικό χῶρο, άντι νά έπαναφέρουμε παλιούς διχασμούς, τή γλωσσική διαμάχη δημοτικιστῶν καὶ καθαρολόγων, νά καταργήσουμε τήν πόλωση ἀναζητῶντας τήν ἐνότητα τῆς πνευματικῆς μας κληρονομιᾶς: σήμερα πού είναι ηδη ἔξουδετερωμένες οἱ ἀκρότητες τοῦ ἀρχαϊσμοῦ καὶ τοῦ δημοτικισμοῦ, καὶ ἀναγνωρισμένη ή ἀξία τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς γλώσσας του. 'Αντίθετα πρός τήν εὐεξήγητη, γιά τήν ἐποχὴ ἐκείνη, στάση τοῦ Δελιμούζου, νά έπιδιώξουμε νά βασιστοῦμε σ' δλόκληρη τήν παράδοση — δχι μόνο στή δημοτική — καὶ δλόκληρη νά τή χρησιμοποιήσουμε ώς λίπασμα γιά τήν δική μας καρποφορία.

'Οξύς κριτικός τῶν μεταρρυθμίσεων τοῦ έκπαιδευτικοῦ δημοτικισμοῦ δ. Β. Λαούρδας (1953, 11) χρησιμοποιῶντας ζωντανὸ δημοτικὸ λόγο, παρατηρεῖ μεταξύ ἄλλων ὅτι «ἡ ἔξαρση τῆς δημοτικῆς παράδοσης πού ἔγινε ἀπὸ τήν ἔκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση ἡταν σωστή, ἄν καὶ διδικήθηκε ἔτσι ή γενεὰ τῶν παλαιοτέρων διανοούμένων καὶ έκπαιδευτικῶν, πού δὲν είχαν λιγώτερο νοιαστῆ ἀπὸ ὅ, τι οἱ μεταρρυθμιστὲς γιά τή δημοτική παράδοση, σπως τὸ βλέπει κανεὶς δχι μόνο στὸ παράδειγμα τῶν λαογραφικῶν μελετῶν τοῦ Πολίτη, ἀλλὰ καὶ στὶς πολυάριθμες ἄλλες συλλογὲς καὶ μελέτες δημοτικῶν τραγουδιῶν πρὶν ἀπὸ τὸν Πολίτη. 'Απὸ τὸ δημοτικὸ δῆμος τραγούδι ἔως τὰ νεοελληνικὰ ἀναγνώσματα ὑπάρχει ἀγεφύρωτο χάσμα, καὶ γιά τὸ χάσμα αὐτὸ τήν εὐθύνη τήν ἔχει ή ἔκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση, πού ἐνῶ μιλοῦσε γιά νεοελληνικὴ παράδοση, πραγματικὰ ἐννοοῦσε νεοελληνικὴ λογοτεχνία. 'Η έκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση στηρίζητηκε πνευματικὰ δχι γενικώτερα στήν Ἑλληνικὴ παράδοση, ἀλλὰ εἰδικώτερα στή νεοελληνικὴ λογοτεχνία καὶ μάλιστα σὲ συγγραφεῖς πού τίς πιὸ πολλὲς φορὲς ωρμήθηκαν πνευματικὰ δχι ἀπὸ τήν Ἐλλάδα, ἀλλὰ ἀπὸ τυχαῖα διαβάσματα στὸ ἔξωτερικό. 'Απὸ τοὺς κόλπους τῆς μεταρρύθμισης βγήκανε δύο-τρεῖς καλοὶ μεταφραστές, οἱ κλασικοὶ δῆμος φιλόλογοι πού γράφουντες σήμερα στή δημοτική είναι δύσκολο νά πη κανεὶς ὅτι ἔχουν βγῆ ἀπὸ τήν ἔκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση». 'Ἐν συνεχείᾳ ἐπικρίνει τὸν «παιδαγωγισμὸ» τῶν μεταρρυθμιστῶν, πού ἔδωσε ἔμφαση στήν διδακτικὴ μεθοδολογία, ἀλλὰ «μέσα στήν παιδαγωγικὴ πνίγηκε ἡ παιδεία» καὶ «ὁ παιδαγωγικὸς τῆς ἔκπαιδευτικῆς μεταρρύθμισης [ἀντίθετα πρός τὸν παλιὸ δάσκαλο πού «εἶχε γιά φῶς στή δουλειά του τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἔθνους»] ἔγινε σοφιστής».

Χρησιμοποιῶντας λογία γλώσσα, μὲ ἀγχίνοια καὶ μὲ θετικὴ στάση

πρός τὸν δημοτικισμὸν, ὁ Κ. Καραβίδας (1945) σὲ περισπούδαστο μελέτημά του παρατηρεῖ τὰ ἔξῆς: «ἀναζητῶν ὁ δημοτικισμὸς μέσα εἰς τὴν σύγχρονον πραγματικότητα τὴν κεντρικὴν του ἰδέαν, δὲν δύναται νὰ ἀρνηθῇ ἢ ν' ἀντιπαρέλθῃ τὴν λογίαν παράδοσιν, ἥτις, παράλληλα μὲ τὴν καθαρὰ λαϊκήν, εἶναι... διὰ τὰς μάζας τουλάχιστον, ἔξι ἵσου καὶ κατὰ τὸν ἴδιον πρὸ παντὸς τρόπου ζωντανή». 'Ἐν συνεχείᾳ ἐπιχειρεῖ νὰ ἀπαντήσῃ σὲ δύο ἐρωτήματα:

α) «Διατί ἄπειθι τόσον ζωηρὰ καὶ ἔκπαλαι καὶ κατὰ τὸν τελευταῖον μάλιστα αἰῶνα εἰς τὸν πεπαιδευμένους ἡ κατὰ τῆς λογίας παραδόσεως δυσφορία;». 'Ἐπ' αὐτοῦ θεωρεῖ δτὶ «ἡ παιδεία γίνεται κατὰ τὸν νεωτέρους χρόνους ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον ὅρθολογιστικὴ καὶ συστηματική», ιδιότητες ποὺ στερεῖται «ἡ παιδεία τὴν ὅποιαν οἱ λόγιοι παρέχουν εἰς τὸν Νεοέλληνας», ἀπευθυνομένη στὴ μνήμη καὶ ὅχι στὴν κρίση.

β) «Διατί ἔξι ἄλλου (ἐπίσης δικαίως) ἡ μεγάλη μάζα τοῦ λαοῦ ἀρνεῖται νὰ παρακολουθήσῃ τὸν πεπαιδευμένους εἰς τὴν δυσφορίαν αὐτή;». 'Εδῶ βλέπει κανεὶς δύο λόγους: πρῶτον τὴν συντηρητικότητα τοῦ λαοῦ καὶ δεύτερον δτὶ ὁ λαὸς δὲν ζήτησε ἀπὸ τὴν λογία παράδοση μέθοδο καὶ σύστημα.

..... «ἔνω ὁ δημοτικισταί, χωρὶς νὰ προτείνουν ἀληθῶς κάτι θετικὸ γελοιοποιοῦν τὸν λογίους· ἔνω ἔκεινοι, μὲ ἀλλόκοτον ἀλλαγμόν, ἀμύνονται τῆς λογίας παραδόσεως.... ἐντελῶς διαφορετικὴ εἶναι ἡ στάσις τοῦ λαοῦ, ὅστις ἔνω δὲν ἔπανε ποτέ ἀπὸ τοῦ νὰ μυκτηρίζῃ τὴν δασκαλικὴ σχολαστικότητα, ἐσεβάσθη ὅμως ἔκεινο, οὕτινος αὕτη εἶναι μοιραῖος φορεύς, ἀντιλαμβάνεται δὲ ἐνστίκτως τὴν μεταρρύθμισιν ὡς μίαν προσπάθειαν στενεύσεως καὶ νοθεύσεως τῆς ψυχολογίας του, σχεδὸν ἀνατροπῆς αὐτῆς».

Τέλος ἐπιλέγει ὁ Καραβίδας δτὶ «δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν Ἀνατολὴν παρὰ μίᾳ μόνῃ παράδοσις, ὡσὰν μεγάλη πνοή, ἡ Ἑλληνιστική».

Κατ' αὐτὴν τὴν ἔννοιαν ὁ λογιωτατισμὸς παρουσιάζεται ως μιὰ ἀτυχῆς προσπάθεια, ἥτις ἀνεπτύχθη ἐπὶ τοῦ μεγάλου Ἑλληνιστικοῦ ρεύματος· ὁ δημοτικισμὸς ὅμως δὲν ειμπορεῖ νὰ ἀρκεσθῇ ποτὲ εἰς ἔνα ἔξι ἵσου σχολαστικὸν καὶ ἀσυνεπῆ ἀλλως προορισμὸν, ὡσὰν δηλαδὴ κάτι ἀπλῶς ἀντίμαχον τοῦ λογιωτατισμοῦ· θὰ ζήτησῃ ν' ἀγκαλιάσῃ εἰς τὴν ἐποπτείαν του ὀλόκληρον τὸ πεδίον ἐπὶ τοῦ ὅποιον βαίνει ἡ Ἑλληνιστικὴ παράδοσις... ὁ δημοτικισμός, καθ' ὅσον ἀφορᾶ τὴν σχέση του μὲ τὴν λογίαν παράδοσιν, ὅχι μόνον ἐπαναστατικὸς καὶ ἀντίμαχος κατ' αὐτῆς δὲν εἶναι, ἀλλὰ καὶ συνεχιστῆς μάλιστα, ἃς ἐλπίσωμεν ρωμαλεώτερος, τοῦ ἔργου της...

Λέγω δὲ δτὶ ἀν' ὁ δημοτικισμὸς ἐπενέβαινεν μίαν ἡμέραν δικαιωματικὰ ἐπὶ τοῦ διπλοῦ αὐτοῦ σταδίου τῆς δράσεως, νὰ κάμη δηλαδὴ τὴν ἀνάλυσιν ὅλων τῶν ζητημάτων, τά δποια σοβοῦν σήμερα, σταμάτημένα ἀπὸ αἰώνων, μέσα εἰς τὴν συγκεχυμένην ψυχολογίαν καὶ τὴν κοινωνικὴν διάταξιν μας, νὰ κάμη ἐπίσης μίαν ἀνασύνθεσιν τῶν ζωτικῶν δυνάμεών μας ἐπάνω εἰς τὴν Ἑλληνιστικὴν

βάσιν, τοῦτο θὰ ἡτο ἔνδειξις ἀσφαλῆς, ὅτι ἔλαβεν ἡδη πλήρη συνείδησιν τῶν αἰτίων ἐξ ὧν πρόέκυψε καὶ τοῦ περιβάλλοντος ἐν ᾧ πέπρωται νὰ ἀναπτυχθῇ καὶ νὰ γονιμοποιηθῇ.

Ἐνας ἀπλὸς ἀντιλογιωτατιστικὸς δημοτικισμὸς ὅχι μόνον τὴν συνδρομὴν τοῦ λαοῦ δὲν θὰ κινήσῃ ὑπὲρ τοῦ ἀγῶνος του, ἀλλὰ θὰ ἐπισύρῃ ἐπ' αὐτοῦ δικαίαν τὴν καχυποψίαν καὶ τὴν ἀντιπάθειαν αὐτοῦ».

Χρειάστηκαν δλες αὐτές οἱ διευκρινήσεις γιατί τὰ πράγματα είναι πιὸ λεπτὰ ἀπὸ δσο συνήθως παρουσιάζονται. Πίσω ἀπὸ τὴν λύση ποὺ δίνουμε στὴ γλῶσσα στέκει ἡ ψυχὴ μας. Ἐλλοίμονὸν ἀπὸ προοδευτικότητα τῆς στερήσουμε ζωτικοὺς πνευματικοὺς χυμούς. Εύτυχῶς ποὺ οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ κυκλοφοροῦν στὸ πνευματικό μας ὑπόστρωμα, κι' ἀν τοὺς παραθεωροῦμε, ἔρχεται ὥρα ποὺ ξεπετάγονται ἀδιαφορῶντας γιὰ τὴν μικρολογία μας.

Ἔσως κάπως ἔτσι — σχεδὸν παρὰ τὴν θέληση καὶ κατεύθυνση δρισμένων μεταρρυθμιστῶν — εἰδαμεν ν' ἀναμορφώνονται μερικὰ προγράμματα καὶ νὰ περιλαμβάνωνται στὰ νέα σχολικὰ βιβλία κείμενα, κεφάλαια ἡ τμήματα πολὺ σημαντικὰ γιὰ τὴν μύηση στὴν δλη πολιτιστικὴ μας κληρονομιά, καὶ μὲ τρόπο ἐπαγωγὸ καὶ ἐνδιαφέροντα — πρᾶγμα ἀπαραίτητο γιὰ τοὺς σημερινοὺς κουρασμένους ἀπὸ ποικίλους φόρτους ἐφῆβους μας. Τὰ προγράμματα καὶ τὰ βιβλία τῶν Νέων Ἑλληνικῶν καὶ τῆς Ἰστορίας λ.χ., δπου θὰ μποροῦσε κανεὶς ν' ἀνακαλύψῃ ἀφορμὲς γιὰ ποικίλη κριτικὴ, παρουσιάζουν δρισμένες πλευρὲς τῆς παραδόσεως πολὺ σημαντικές, ἰδίως μέσω τῆς τέχνης. Αὐτὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Γυμνάσιο, καὶ στὸ Λύκειο, μῆλο τῆς ἔριδος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁμίλου (Παπανούτσος 1978, 98 κ.ε.), ἵσως ποτὲ πρὶν δὲν εἶχε δεῖ καλύτερο ἀναλυτικὸ πρόγραμμα καὶ καλύτερα βιβλία ἀπὸ τὰ σημερινά.

Πάντως παραμένει δ ὑποτονισμὸς τοῦ Μέσου Ἑλληνισμοῦ ὡς φορέως δημιουργικῆς παραδόσεως. Ὅποτονισμὸς ποὺ ἔχει τὶς ρίζες του στὴν περιφρόνηση τοῦ Μεσαίωνος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἀναγεννήσεως (Βακαλόπουλος 1974, 357) καὶ τοῦ Διαφωτισμοῦ (Ostrogorsky 1963 /1978, 51 κ.ε.). Ἡ βαθιὰ καὶ ἔκαθαρη γνώση τῆς μεσαιωνικῆς μας κληρονομιᾶς είναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν Ἑλληνικὴ διάρκεια ὅχι μόνο μέσα στὴν ἱστορικὴ τῆς διαδρομὴ, ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα μορφὴ τῆς. Στό ζῆτημα αὐτὸ ἀτυχῶς ἔπεσαν ἔξω πολλοὶ σημαντικοὶ Νεοέλληνες, καὶ δ Καραβίδας (Ράμφος 1980).

Οἱ μεταρρυθμίσεις θέλοντας νὰ διαρρήξουν τὶς σχέσεις μας μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ παράδοση τοῦ Μέσου Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Τουρκοκρατίας (ποὺ ἔξακολουθοῦσε νὰ ἔχῃ βάση κλασική, ἀλλὰ τὴ διέπνεε δρθόδοξο χρι-

στιανικό πνεῦμα), ώστε νὰ συνδεθοῦμε μὲ τὶς προηγμένες κοινωνικο-οικονομικὰ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ύπερτίμησαν δρισμένα στοιχεῖα ἀπὸ τὴ λαϊκὴ μας παράδοση και ἐπεχείρησαν νὰ διευκολύνουν και νὰ κάνουν προστή τὴν κλασικὴ μέσω μεταφράσεων.

Τώρα δμως τὸ πρόβλημα εἶναι πῶς θὰ ἀποτραπῇ ὁ κίνδυνος νὰ καταλήξουμε κυρίως σ' ἔνα λαϊκισμό, ποὺ μπορεῖ, παρὰ τὸν πλοῦτο του, ν' ἀποβῆ ρηχὴ βάση, καθὼς πολλοὶ «πᾶνεν» ἀποκάψουν τὸν δμφάλιο λᾶρο ποὺ μᾶς συνδέει μὲ τὴν Ἀρχαιότητα». Τὸ τελευταῖο αὐτὸ ἐπισημάνθηκε ἀπὸ τὸν Ἀκαδημαϊκὸ Χατζηκυριακό-Γκίκα στὴν πρώτη ἀπὸ τὶς δημόσιες συζητήσεις ποὺ δργάνωσε τὸ 'Υπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν Παράδοση τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1979. 'Ο ἴδιος δμιλητῆς παρατήρησε σχετικὰ ὅτι στὴν Ἐγκύλιο τοῦ 'Υπουργείου «Γιὰ τὸ ἔτος Ἑλληνικὴ Παράδοση», δπως δρίστηκε νὰ ἐօρτασθῇ τὸ σχολικό ἔτος 1978-79, δὲν ἀναφέρεται ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ κληρονομιά (!) Πάντως στὴ συζήτηση ἔκεινη (Ἡ Ἑλληνικὴ Παράδοση, 1979, 180 κ.ε. 'Ομιληταὶ: 'Ι. Θεοδωρακόπουλος, Ζωὴ Καρέλλη, 'Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος και Κ. Ρωμαῖος) ὑπογραμμίστηκαν οἱ ἀρχαῖες ρίζες τῆς γλώσσας και τῶν ἔθιμων μας, ἡ σημασία τῆς Βυζαντινῆς τέχνης και ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα.

'Η δεύτερη συζήτηση (μὲ δμιλητὲς τὸν βασικὸ ἀρχιτέκτονα τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Μεταρρύθμισης Ε. Παπανικότσο και τοὺς Δ. Λουκᾶτο, Πόπη Ζώρα, Σπ. Βασιλείου) περιστράφηκε κυρίως στὴ λαϊκὴ παράδοση μὲ μικρὲς ἀναφορὲς στὴ Βυζαντινὴ τέχνη. 'Ο φόβος τοῦ ἀρχαῖσμοῦ, παλιοῦ ἀντιπάλου τοῦ δημοτικισμοῦ, ἡ τουλάχιστον ἡ κόπωση ἀπὸ τὴν ἀναμέτρηση και σύγκριση μὲ τὰ κλασικά μας πρότυπα, δδήγησαν πιθανῶς στὴν ἀποσιώπηση τῶν τελευταίων.

Βέβαια πίσω ἀπὸ τὶς σημερινὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὴν παράδοση και στὴ μεταρρύθμιση ὑπάρχει ἀκόμη ἡ βασικὴ ἀντίθεση μεταξὺ τῶν «παραδοσιακῶν διανοούμενων» και τῶν ἐκπροσώπων τοῦ «τεχνοκρατικοῦ ἀνθρωπισμοῦ και φιλελευθέρου ἔθνοκεντρισμοῦ» (Νοῦτσος 1979, 277 κ.ε.) ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν πόλωση μεταξὺ παραδόσεως και ἐκσυγχρονισμοῦ. 'Υπάρχει ἀκόμη ὁ ἀντίλαλος ἀπὸ τὴν πρόσφατη συνθηματολογία κατὰ τὴν διοία χρησιμοποιήθηκαν οἱ παραδοσιακὲς ἀξίες γιὰ νὰ καλυφθῇ ἡ ἀναστολὴ τῶν ἐλευθεριῶν. 'Υπάρχουν ἀπόχοι ἀπὸ τὴ μακρὰ συζήτηση τῆς Γενιᾶς τοῦ 30 γιὰ τὴν «Ἑλληνικότητα» (Vitti 1977, 199 κ.ε.) κ.ο.κ. Νὰ ἐπεκταθοῦμε δμως ἀναδρομικὰ στὴν ἐπίδραση δλων αὐτῶν τῶν στάσεων πάνω στὴν ἐκπαίδευση, θὰ ἀπαιτοῦσε ἄλλη ἐργασία.

Συνοψίζοντας θὰ εἴχαμε νὰ παρατηρήσουμε, ὅτι κατὰ τὸ μέτρο ποὺ μιλᾶμε σήμερα γιὰ μεταρρύθμιση ἀναφερόμαστε πρώτιστα σὲ θέσεις τοῦ

έκπαιδευτικού δημοτικισμοῦ. Ἡ μεταρρύθμιση αὐτή ὡς πρὸς τὴν πολιτιστικὴν μας κληρονομιάν:

α) θέλησε νὰ χτυπήσῃ τὸν ἀρχαῖσμο, καταργῶντας, ἀφ' ἐνός, τὴν λογικὴν γλῶσσαν καὶ εἰσάγοντας τὴν δημοτικήν, μὲ ἀπλοποίησεις στὴν ιστορικὴν δρθιογραφίαν καὶ ὑποταγὴν πολλῶν λογίων στοιχείων στὸ δημοτικὸν τυπικόν εἰσάγοντας, ἀφ' ἑτέρου, τὴν διδασκαλίαν τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς γραμματείας ἀπὸ μεταφράσεις,

β) παραθεώρησε, συνειδητά ἢ μή, τὴν ἄμεση σχέση τοῦ Νέου πρὸς τὸν Μέσον Ἐλληνισμόν, συμφωνῶντας σ' αὐτὸν μὲ ἄλλους λογίους (δχι μόνον ἀρχαῖστες) ἐπηρεασμένους ἀπὸ τὴν Δύσην καὶ τὴν ἐκεῖ ἄνθισην τῶν κλασικῶν σπουδῶν,

γ) θέλησε νὰ ἀπαλλάξῃ τὴν ἔκπαιδευση ἀπὸ τὴν παλιὰν αὐτοτηροῦ παιδαγωγικὴν παράδοσην, δόδγῶντάς την πρὸς δυτικά «φιλελεύθερα» καὶ «προοδευτικά» πρότυπα, χτυπῶντας τὴν προσήλωση στοὺς «τύπους» καὶ ἀναζητῶντας ριζοσπαστικὰ τὴν «οὐσίαν»,

δ) ἐτόνισε τὴν σημασίαν δρισμένων πλευρῶν τῆς λαϊκῆς παραδόσεως ὡς ἀφετηρίας καὶ βάσεως γιὰ τὴν γενικὴν ἔκπαιδευσην,

ε) μείωσε τέλος τὸ κῦρος καὶ τὴν αἰσθητή τῆς ὑπερχρονικότητος, ποὺ τὸ σχολεῖο καλλιεργοῦσε γιὰ τὴν παράδοση, ἐν δύναμι ἐνός σύγχρονου «τεχνοκρατικοῦ ἀνθρωπισμοῦ».

Ἐναντὶ τῶν μεταρρυθμιστικῶν αὐτῶν τάσεων εἶναι δυνατὸν νὰ διατυπωθοῦν τὰ ἀκόλουθα αἰτήματα γιὰ τὴν σημερινή μας ἔκπαιδευση, σχετικὰ πάντα μὲ τὴν παράδοση:

1. Ἡ πολιτιστικὴ μας παράδοση καὶ ἡ γλῶσσα νὰ ἀντιμετωπίζωνται περισσότερο ἐνιαῖα. Νὰ ἀναθεωρήσουμε τὴν στάση μας ἀπέναντι στὰ ἀρχαῖα ἐλληνικά, παύοντας νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε ὡς νεκρὴ γλῶσσα. Ἔτσι καὶ τὰ νέα ἐλληνικὰ θὰ δείχνεται ὅτι ριζώνουν στὸ ίδιο εὑφορό ἔδαφος.

2. Νὰ ἀποκαταστήσουμε τὶς ἐλλιπεῖς καὶ ἐσφαλμένες εἰκόνες γιὰ δρισμένες πολιτιστικές μας πλευρές, ίδιως τοῦ Μέσου Ἐλληνισμοῦ καὶ τῆς Τουρκοκρατίας ἀκόμη καὶ μερικὲς βασικὲς ὄψεις τῆς Ἀρχαιότητος, ποὺ τὶς βλέπουμε συνήθως μὲ ξένες διόπτρες.

3. Νὰ φροντίσουμε περισσότερο τὴν ποιοτικὴν προσφοράν, χτυπῶντας τὴν ἐπιφανειακότητα τῶν σχολικῶν μαθήσεων. Ἡ παράδοση μὲ δλα τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα τῆς (ἀπὸ τὴν τέχνην καὶ τὸ λόγο, ὡς τὸν τρόπο ζωῆς) μπορεῖ νὰ ἐμπλουτίσῃ θαυμάσια τὴν σημερινή μας ἔκφρασην καὶ τὴν δληζωή μας.

4. Νὰ δόηγηθούμε, τέλος, πέρα ἀπὸ τὴν πόλωση παράδοση-έκσυγχρονισμὸς σὲ μιὰ δημιουργικότητα, μὲ τὴν δποίᾳ θ^ι ἀντιμετωπίζουμε τὰ σύγχρονα προβλήματα ριζωμένοι στὸ εὔφορο πνευματικό μας ἔδαφος.

Γιὰ νὰ μποῦν στὸ δρόμο τῆς πραγματοποιήσεως τὰ αἰτήματα αὐτὰ θὰ ἡταν ἀναγκαῖο, ἀπὸ τὴν πολιτιστική μας κληρονομιὰ νὰ ξεπηδήσῃ μιὰ κεντρικὴ ἀρχὴ ποὺ θὰ ἀνανέωνε τὴν ἄλλοτε μὲν ἀποστεωμένη, ἄλλοτε δὲ συγκεχυμένη ἐκπαιδευτικὴ καὶ παιδαγωγικὴ μας πραγματικότητα. 'Οπωσδήποτε δὲν φαίνεται ἄλλο σοβαρότερο κριτήριο γιὰ τὴν Μεταρρύθμιση ἔξω ἀπὸ τὴν κληρονομιὰ αὐτῆς.

Βακαλόπουλος Α., «Ἐλληνες λόγιοι στὴ Δύση καὶ ἡ συμβολὴ τους στὴν ἀναγέννηση τῶν Γραμμάτων». *Ιστορία τοῦ Ἑλλ. Ἐθνους. Τόμος I*. 'Αθ., Εκδοτικὴ 'Αθηνῶν, 1974.

Βάρναλης Κ., *Αισθητικὰ - Κριτικὰ B*'. 'Αθ., Κέδρος, 1958.

Γληνός Δ. [ὑπὸ τὸ ψευδών. Δ. Ἀλεξάνδρου], Εἰσαγωγὴ στὸ «Σοφιστὴ» τοῦ Πλάτωνα, στό: Πλάτωνος, *Σοφιστής*. 'Αθ., Ζαχαρόπουλος, 1940.

Δελμοῦζος Α., *Δημοτικισμὸς καὶ παιδεία*. 'Αθ., 'Ελληνοευρωπαϊκὴ Κίνηση Νέων, 1971² (1926). [ἐκλογῆς]: Ἡ Ἑλληνικὴ Παράδοση. 'Αθ., Εύθυνη, 1979.

Καραβίδας Κ., Ἡ λογία παράδοσις καὶ ὁ δημοτικισμός. 'Αθ., 1945.

Λαούρδας Β., Θέματα παιδείας (*Ἐνα σχόλιο στὸν «Παπούλακο» τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ*). Washington, 1953.

Νοῦτσος Χ., *Προγράμματα μέσης ἐκπαίδευσης καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος (1931-1973)*. 'Αθ., Θεμέλιο, 1979.

Ostrogorsky G., *Geschichte des Byzantinischen Staates*. München, Beck, 1963³ ('Ελλ. μτφρ. Ι. Παπαδόπουλος). 'Αθ., Βασιλόπουλος, 1978

Παπανούτσος Ε., A. Δελμοῦζος (*Ἡ ζωὴ του. Ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ ἔργο του*). 'Αθ., Μορφωτικὸ "Ιδρ. 'Εθν. Τραπέζης, 1978.

Ράμφος Σ., «Τὸ νῆμα τῆς ζωῆς», *Ἐποπτεία* 1980, 42:25-45.

Σεφέρης Γ., *Δοκιμίς. B'* τόμος. 'Αθ., Ικαρος, 1974⁴.

Vitti M., *Ἡ Γενιὰ τοῦ Τριάντα. Ιδεολογία καὶ μορφή*. 'Αθ., Ερμῆς 1977.

