

RENÉE RICHER

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ*

Κύριε Πρύτανη,
Κύριε Κοσμήτορα,
Κύριοι Πρέσβεις,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες καὶ Κύριοι,

Θὰ ζθελα πρὸν ἀπ' ὅλα νὰ ἐκφράσω τὴ συγκίνησή μου, σήμερα ποὺ βρίσκομαι πάλι, καὶ μὲ τέτοια ἔξαιρετικὴ ἀφορμή, στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, σ' αὐτὸ τὸ Πανεπιστήμιο ὃπου δίδαξα, ὡς ὑφογγήτρια, γιὰ τέσσερα χρόνια, στὴν ἀρχὴ τῆς σταδιοδρομίας μου.

Πέρασαν μερικὲς δεκαετίες, καὶ ἡ πολὺ νέα τότε καθηγήτρια, ποὺ ἦταν πιὸ μικρὴ ἀπὸ ὁρισμένους φοιτήτες, βρίσκεται, στὸ τέρμα τῆς ἀποστολῆς της, τιμημένη ἀπὸ τὸ διάσημο Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο. Ἡ συγκίνησή μου εἶναι ἀνάλογη τῆς τιμῆς ποὺ μοῦ ἀπονέμεται σήμερα.

"Αν κάνω ἀναδρομὴ στὴν ἀκαδημαϊκὴ πορεία μου, πιστεύω ὅτι στάθηκα πολὺ τυχερή. "Οταν ἥμουν φοιτήτρια στὴ Σορβόννη, εἶχα τὴν εὐκαιρία —σπάνια εὐκαιρία τότε— νὰ ἔρθω στὴν 'Ελλάδα, καὶ νὰ ταξιδέψω στὴν ἐπαρχία. "Αποφάσισα ἀμέσως νὰ μάθω τὰ νέα ἑλληνικά, ἀπὸ γλωσσολογικὴ περιέργεια, ἐπειδὴ οἱ βασικὲς σπουδές μου ἦταν κλασσικές, ἀλλὰ καὶ, κυρίως, ἀπὸ αὐθόρυμητη ἀγάπη γιὰ τὴν 'Ελλάδα. "Απὸ τότε, παράλληλα μὲ τὶς κύριες σπουδές μου, ἥμουν μαθήτρια τοῦ André Mirambel καὶ τῶν ὑφογγήτων του, τῆς Πολύμνιας Λάσκαρη, τοῦ Γιώργου Σπυριδάκη, τοῦ Θράσου Καστανάκη, καὶ φοιτοῦσα στὸ Νεοελληνικὸ Ινστιτούτο τῆς Σορβόννης ὅπως καὶ στὴ Σχολὴ Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν. Τὸ πάθος τοῦ André Mirambel γιὰ τὴν τελειότητα, ὁ ἐκλεκτὸς πλοῦτος τῆς

* Ἐκφωνήθηκε στὴ Μεγάλη Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὴν 22α Μαρτίου 2001, κατὰ τὴν ἀναγρέουση τῆς Κυρίας Renée Richer σὲ ἐπίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς.

Πολύμνιας Λάσκαρη και τοῦ Γιώργου Σπυριδάκη, και ἡ πληθωρικὴ παρουσία τοῦ Θράσου Καστανάκη, μοῦ ἔδωσαν, στὸν νεοελληνικὸ τομέα, μιὰ πολύπλευρη μόρφωση ποὺ μοῦ στάθηκε πάντα πολύτιμη. Καὶ αὐτὴ τὴ μόρφωση ἐμελλαν νὰ τὴν πλουτίσουν φιλολογικὲς καὶ λεξιλογικὲς μελέτες ποὺ ἔκανα, μὲ τὴν εὐκαιρία λογοτεχνικῶν μεταφράσεων, μαζὶ μὲ τὸν Γιώργο Θεοτοκᾶ. Καὶ δὲ Θεοτοκᾶς, ἀπὸ τὴν πλευρά του, μοῦ δίδαξε τὰ νέα ἑλληνικά.

Στάθηκα ἐπίσης πολὺ τυχερὴ ποὺ ἡ Διεύθυνση Μορφωτικῶν Σχέσεων τοῦ Γαλλικοῦ ‘Τυπουργείου’ ἔξωτερικῶν μὲ διόριση, στὸ πλαίσιο τῆς Γαλλικῆς, Πανεπιστημιακῆς Ἀποστολῆς, στὸ Γαλλικὸ Ινστιτούτο Ἀθηνῶν. Διεύθυντής, τότε, τοῦ Ινστιτούτου ἦταν δὲ Οκτάβιος Μερλιέ. Ἐφρόμουν στὴν Ἑλλάδα γὰρ νὰ σπουδάσω ἑλληνικά. Τί εὐτυχία! Καὶ ἀγνοοῦσα τότε διτὶ αὐτὸς δὲ διορισμὸς ἐμελλει νὰ ἀποβῇ ἀποφασιστικὸς καὶ γιὰ τὴν προσωπικὴ μου ζωή.

Χάρη στὴν κλασσικὴ καὶ νεοελληνικὴ μου μόρφωση, εἶχα μιὰ θέση μᾶλλον προνομιούχο στὸ Γαλλικὸ Ινστιτούτο, διότι διδάσκα στὸ περίφημο Cours Spécial. Ο Κύριος Roger Millière, διεύθυντής σπουδῶν, μοῦ ἀνέθεσε μαθήματα ὅχι μόνο ἀρχαίων γλωσσῶν ἀλλὰ καὶ μετάφρασης ἀπὸ τὰ νέα ἑλληνικά στὰ γαλλικά. Μπορῶ σήμερα νὰ πῶ διτὶ αὐτὰ τὰ μαθήματα χάραξαν στὴ μνήμη μου μερικὲς ἀπὸ τὶς καλύτερες ἀναμνήσεις τῆς ἐπαγγελματικῆς μου ζωῆς, δπως καὶ ἡ διδασκαλία ποὺ ἔκανα ἐδῶ, στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

Ἐπιπλέον, αὐτὴ ἡ πείρα μὲ βοήθησε σημαντικά, ἀπὸ ἐπιστημονικὴ καὶ παιδαγωγικὴ ἀποψή, διότι διδύσκα τὸ Νεοελληνικὸ Τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νίκαιας.

Πράγματι, ἡ διδασκαλία στὸ ἔξωτερικὸ τῶν νέων ἑλληνικῶν δὲν εἶναι διόλοι εὔκολη. Ἡ γλώσσα εἶναι δύσκολη. ‘Ως ζωντανὸ πλάσμα, ζεγελᾶ τὸν μαθητεύομενο, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποθαρρυνθεῖ. Δὲν ἔχουν ὅλοι οἱ φοιτητὲς τὴν ἀναγκαῖα ἐπιμονὴ γιὰ νὰ ἀποτάχθουν στέρεη γλωσσολογικὴ παιδεία. Ἐπομένως αὐτὴ ἡ παιδεία θὰ εἶναι πιθανῶς προνόμιο ἔκεινων ποὺ ἔχουν μελετήσει τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά. Δυστυχῶς, στὴ Γαλλία τουλάχιστον, δὲ κλασσικὴ παιδεία σιγὰ σιγὰ πεπιορίζεται, καὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ἔξαφαντεῖται.

Τότε, τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ νὰ ζήσουν καὶ νὰ ἀνθήσουν οἱ νεοελληνικὲς σπουδές; Χάρη στὴν πολύχρονη ἐμπειρία μου, μπορῶ, νομίζω, νὰ τονίσω διτὶ καλό, καὶ μάλιστα ἀπαραίτητο, εἶναι νὰ στηρίζει ὁ καθηγητής τὴ διδασκαλία του πάνω στὴ γνώση τοῦ πολιτισμοῦ, δηλαδὴ πάνω στὴ γνώση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἴστορικῆς πορείας του. Στὴν Ἑλλάδα, δπως καὶ ἀλλοῦ, τὸ παρὸν ἔχει δημιουργηθεῖ πρὸ πάντων ἀπὸ τὸ παρελθόν. Αὐτὸ προσπαθήσαμε νὰ ἀποδείξουμε, οἱ συνάδελφοί μου καὶ ἐγώ, στὸ συνέδριο ποὺ διοργάνωσα στὴ Νίκαια, στὸ Μεσογειακὸ Πανεπιστημιακὸ Κέντρο· συνέδριο ποὺ εἶχε τίτλο «Ἡ Νεωτερη Ἑλλάδα καὶ ἡ κληρονομιὰ τοῦ παρελθόντος».

Ἐννοεῖται πῶς σ' ἔνα νεοελληνικὸ τμῆμα τοῦ ἔξωτερικοῦ δὲν πρόκειται νὰ κάνει κανεὶς εἰδικὰ μαθήματα γιὰ τὸν ἀρχαῖο πολιτισμό. ‘Ομως, σὲ κάθε εύ-

καιρία, εἴτε μὲ τὴ μελέτη τῆς σύγχρονης ἴστορίας εἴτε μὲ τὴ μελέτη τῶν μεγάλων λογοτεχνικῶν κειμένων, πρέπει, νομίζω, ὃ καθηγητὴς νὰ ὑπενθυμίζει στὸ ἀκροατήριό του τὶς βασικὲς ἔννοιες, τὰ ἰδεώδη, καὶ τὶς κύριες σκέψεις ποὺ μᾶς ἔχουν παραδώσει οἱ Ἀρχαῖοι.

Δὲν ἡρθα ἀπὸ τὴ Γαλλία, κομίζοντας γλαύκα στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ ἔξηγήσω σὲ "Ἐλληνες τὶ εἶναι τὸ «Ἐλληνικὸ Θαῦμα», ὅπως ἔγραφε ὁ Ernest Renan, καὶ γιὰ νὰ πῶ πόσο δεσπόζει καὶ πόσο πλούσιος εἶναι ὁ ἐλληνικὸς πολιτισμός. Θὰ ἥταν γελοῦ.

Θὰ ἥθελε ἀπλῶς νὰ ὑπογραμμίσω δρισμένους τρόπους χάρη στοὺς ὄποιους μποροῦμε νὰ φωτίσουμε, νὰ ἐκπαιδεύσουμε, νὰ μορφώσουμε τὸν ξένο ποὺ ἐπιδίδεται στὶς νεοελληνικὲς σπουδές.

Εἶναι περιττὸ νὰ δηλωσω δὅτι τὸ σημερινὸ μου θέμα δὲν ἀφορᾶ στὰ μύρια ὅμορφα κείμενα τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας ποὺ δὲν ἔχουν ἴστορικὲς ἀναφορές, καὶ ποὺ δὲν ἀποτελοῦν ἀλλη πλευρά, ἐπίσης σημαντικότατη, τοῦ Ἐλληνισμοῦ.

'Αλλά, παραδείγματος χάριν, ἀς λάβουμε ὑπόψη τὶς ὡδὲς τοῦ Κάλβου, ἦ ἔνα ἔργο σὰν τὸ ὅμορφο ποίημα τοῦ Σικελιανοῦ Ἱερά Ὁδός, ὅπου ὁ ποιητής, ἀναπολώντας ἔναν περίπατο στὴν Ἐλευσίνα, γράφει γιὰ τὸ ξόδον Μεγάλης Θεᾶς, τῆς αἰώνιας Μάρας,

[...] ποὺ [...]

γιὰ τὸν καημὸ τῆς κόρης της λεγόνταν
Δῆμητρα ἐδῶ, γιὰ τὸν καημὸ τοῦ γιοῦ της
πιὸ πέρα ἥταν Ἀλκμήνη ἢ Παναγία.

"Ἄσ εξετάσουμε τὴν Κίχλη τοῦ Σεφέρη, μὲ τὴ «φωνὴ τοῦ Γέρου» ποὺ θὰ «δικαστ[εῖ] νὰ πι[εῖ] φαρμάκῳ».

Γιὰ τὴ μελέτη τέτοιων ἔργων, δὲν ἀρκεῖ ἔνα γρήγορο ἐπιπόλαιο σχόλιο ἀναφερόμεσσο μεταξὺ ἀλλων στὰ ἀρχαῖα στοιχεῖα ποὺ διαφένονται στὸ κείμενο.

'Αλλὰ θεωρῶ ἀπαραίτητο νὰ ἀφιερώσουμε ἔναν ἴκανὸ χρόνο σ' αὐτὰ τὰ ἀρχαῖα στοιχεῖα, ποὺ θὰ δώσουν στὸ κείμενο τὸ ἀληθινό του νόημα, ἐντάσσοντάς το στὴν ἐλληνικὴ συνέχεια ποὺ τροφοδότησε οὐσιαστικὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ παιδεία.

"Οταν, μὲ ἀφορμὴ τὰ ἔργα τοῦ Κάλβου, ἀναφερόμαστε στὰ ἐπινίκια τοῦ Πινδάρου, ὅταν, διαβάζοντας τὴν Ἱερά Ὁδό, διηγούμαστε τοὺς ἀρχαίους μύθους, ὅταν ὁς «Γέροι» τοῦ Σεφέρη ἐνοοῦμε τὸν Σωκράτη, τότε οἱ νεοελληνικὲς σπουδές, ἀντὶ νὰ μένουν ἀπλῶς ἔνας κλάδος, μιὰ εἰδικότητα, εὐγενῆς ἀλλὰ κάπως ἀπομονωμένη, ὁδηγοῦν σὲ μιὰ γενικώτερη μόρφωση, τῆς ὄποιας μάλιστα ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο μέρος.

Θὰ μποροῦσα νὰ μιλήσω καὶ γιὰ τὰ πρόσωπα μυθιστορημάτων ἡ θεατρικῶν ἔργων, ποὺ εἶναι φορεῖς ἀρχαίων ὑποδειγμάτων. Ἐπίσης, θὰ μποροῦσα νὰ

άναφερθώ σὲ διαλόγους ποὺ έχουν, ἀμεσαὶ ή ἔμμεσα, σωκρατικὸ χαρακτήρα...

Μὲ τὴν ἐμπειριστατωμένη μελέτη τέτοιων κειμένων ὁ νεοελληνιστὴς ή θὰ ξαναβρεῖ ή θὰ ἀνακαλύψει ἔννοιες ὅπως ή ἵδεα τῆς ἀρμονικῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἀνθρώπου, ή ἴσορροπία μεταξύ τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ σώματος, τοῦ στοχασμοῦ καὶ τῆς δράσης.

Τέτοια κείμενα, ποὺ μὲ ἐπιφανειακὴ ἑρμηνεία θὰ κινδύνευαν, ἵσως, νὰ λησμονήθοῦν, μποροῦν νὰ γίνουν σημάδια σὲ ἔναν μακρὺ πνεύματικὸ δρόμο καὶ ἀγωγοὶ γιὰ μιὰ μακρόπονη μόρφωση.

Καλοῦν, ἐπιπλέον, τὸν νεοελληνιστή, ὁ ὁποῖος, ἀν ἀγνοεῖ τὴν ἀρχαία γλώσσα, διαβάζει μεταφράσεις, νὰ διευρύνει τὴν ἔρευνά του πρὸς τὰ πλούτη ποὺ μᾶς ἔχει ακληροδοτήσει ή 'Αρχαία 'Ελλάδα: τὴ φιλοσοφικὴ θεωρία, τὴν ἀνθρώπινη προσέγγιση τῶν ἴστορικῶν γεγονότων, τὰ πρωτεῖα τῆς λογικῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκειότητα μὲ δ, τι ὑπερφυσικό, μὲ τὸν μύθο.

Θυμᾶμαι ὅτι, στὴ Σορβόνη, ὁ André Mirambel μᾶς ἔλεγε: «Θὰ δεῖτε, δταν οἱ κλασικὲς σπουδὲς θὰ ἀρχίσουν νὰ μειώνονται, θὰ δεῖτε ὅτι τὰ νέα ἐλληνικὰ θὰ βοηθήσουν τὰ ἀρχαῖα». Προσωπικά, τότε, δὲν τὸ πίστευα. 'Αλλὰ τώρα, ὕστερα ἀπὸ τόσον καιρό, τὸ παρατηρῶ, τὸ διαπιστώνω: ἡ πρόβλεψη τοῦ André Mirambel, κατὰ κάποιον τρόπο, πραγματοποιεῖται. Διότι οἱ νεοελληνικὲς σπουδές, χάρη σὲ συνετὴ μελέτη, χάρη σὲ διαδοχικὲς διευρύνσεις τῶν θεμάτων, μποροῦν νὰ διδηγήσουν τὸν ξένο σὲ ἔνα ζηλευτὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέψει, δταν θὰ ἀνεβεῖ στὴν 'Ακρόπολη, νὰ μὴ θαυμάσει ἀφελῶς, ἀλλὰ νὰ αἰσθανθεῖ καὶ νὰ καταλάβει ἐκεῖνον τὸν συνδυασμὸ τῆς λογικῆς καὶ τῆς εὐαισθησίας ποὺ ὑμνοῦσε ὁ Renan δταν, μπροστὰ στὸν Παρθενώνα, παρατηροῦσε: «Εἶναι τὸ ἰδεῶδες ἀποκρυσταλλωμένο σὲ πεντελικὸ μάρμαρο».

Γιὰ ἔναν Εὐρωπαῖο, γιὰ ἔναν Γάλλο, ὁ ἐλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι, κυρίως, ὁ ἀρχαῖος πολιτισμός.

Ομως, αὐτὸ τὸ μήνυμα τῆς 'Αρχαιοτητας δὲν εἶναι τὸ μόνο μήνυμα ποὺ μᾶς ἔχει ἀφήσει ή 'Ελλάδα, ἀν καὶ ἔμεξις οἱ Γάλλοι ἀποδώσαμε μικρότερη σημασία στὸ ἄλλο μήνυμα, στὸ ὄποιο θέλω τώρα νὰ ἀναφερθῶ: στὸ μήνυμα τοῦ Μεσαίωνα, τοῦ Βυζαντίου, αὐτῶν ἔντεκα αἰώνων ἔντονης θρησκευτικῆς, πνεύματικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς ζωῆς.

Καὶ σ' αὐτὸν τὸν τομέα οἱ νεοελληνικὲς σπουδὲς παίζουν μεγάλον ρόλο. Πρὸ δὲ λίγους ἀναπολοῦσα τὸν Κάλβο, τὸν Σικελιανὸ. 'Ας σκεφτοῦμε τώρα τὰ ἔπη τοῦ Παλαμᾶ, τὸν Λωδενάλογο τοῦ Γύρφτου: πρῶτα, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γνωρίσει κανεὶς τὰ ἴστορικὰ γεγονότα καὶ τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τοῦ βιζαντινοῦ πολιτισμοῦ, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ καταλάβει, νὰ ἐκτιμήσει τοὺς στίχους τοῦ μεγάλου ποιητῆ. Πῶς νὰ μπορέσει νὰ διαβάσει ἔνα ἀσμα σὰν τὸν «Προφητικό» ή σὰν τόσα ἄλλα, χωρὶς ἴκανοποιητικὴ γνώση τοῦ Βυζαντίου; "Ετσι, ή μελέτη ἔνδες κειμένου ἐπιτρέπει προοδευτικὰ στὸν νεοελληνιστὴ νὰ ἀνακαλύψει ἔναν πολιτι-

σμὸ ποὺ εἶναι, στὴ Γαλλία τουλάχιστον, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κύκλους τῶν εἰδικῶν, σχεδὸν δύγνωστος.

Θυμᾶμαι φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νίκαιας, θαμπωμένους νεοφώτιστους ποὺ, παρασυρμένοι ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμό τους, ἀρχιζαν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τοὺς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας: τὸν Καισαρείας Βασίλειο, τὸν Γρηγόριο τὸν Ναζιαζηνό. Ἀνακάλυπταν —ἔστω περιορισμένα, ἀλλὰ καὶ τέτοια ἀνακάλυψη εἶναι κέρδος—, ἀνακάλυπταν τὴ διδασκαλία τοῦ μεταφυσικοῦ στοχασμοῦ καὶ τῆς ἡθικῆς ποὺ παραδίδουν οἱ Ὁμηλεῖς. Ἀνακάλυπταν, ἐπίσης, τὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Φωτίου, τοῦ χριστιανοῦ Φωτίου, τοῦ οὐμανιστῆ Φωτίου! Μιὰ μέρα μάλιστα μὲ κατέπληξαν, ἀφοῦ μοῦ ἔφεραν ἐνα βιβλίο ποὺ εἶχε ἐκδοθεῖ στὸ Παρίσιο τὸ 1976, καὶ ποὺ εἶχαν ἀγοράσει. Ἡταν τὸ ἔργο τοῦ Πλήθωνος Γεμιστοῦ Περὶ ἀν Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα διαφέρεται!

Αὐτοὶ οἱ νέοι φοιτητὲς εἶχαν συνειδητοποιήσει μιὰ σχέση μεταξὺ τοῦ μεσαιωνικοῦ καὶ τοῦ ἀρχαίου, μεταξὺ ἑνὸς σχεδὸν ἀγνωστοῦ ὀνόματος καὶ δύο πασίγνωστων ὀνομάτων. «Ἐνας καινούργιος δρόμος ἀνοιγόταν μπροστά τους. Γιατὶ ἡ βυζαντινὴ ἐποχὴ παρέχει μιὰ ὀλόκληρη πλευρὰ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τὴν ὁποίαν ἔκεινοι οἱ φοιτητὲς μποροῦν, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀπόφασή τους, ἡ μόνον νὰ τὴν ἀγγίξουν, ἡ νὰ τὴν σπουδάσουν σὲ βάθος. Καὶ ὅπωσδήποτε θὰ ἀγνοοῦσαν τὴ βυζαντινὴ ἴστορία, ἀν δὲν μελετοῦσαν τὴ γλώσσα καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Νεώτερης Ἐλλάδας.

Θέλω ὅμως νὰ προσθέσω ὅτι ἡ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ γενικότερα ἡ βυζαντινὴ τέχνη εἶναι, στὴ Γαλλία, λιγότερο ἀγνοημένες. Εἶναι αὐτὸ μιὰ κάποια παρηγοριά!

‘Ο ‘Ἑλληνισμὸς τῆς νεώτερης ἐποχῆς —ἐννοῶ τῆς περιόδου ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ 1453— δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἀπλῶς διαφωτίζει τὸν νεοελληνιστὴ για τὰ μαθήματά του, ἀλλὰ εἶναι, φυσικά, ἡ ἤδια ἡ ούσια, τὸ ἤδιο τὸ ἀντικείμενο τοῦ μαθήματος.

Παρατηροῦμε ὅτι ἐπὶ τέσσερις σχεδὸν αἰῶνες, ἡ μοίρα τοῦ ‘Ἑλληνισμοῦ καὶ τὸ μήνυμά του δὲν ἀντιστοιχοῦν στὸν πολιτισμὸ ἑνὸς κυρίαρχου κράτους. Εἶναι δημιούργημα συγκεκριμένων προσώπων. Πρῶτα, ἔκεινων τῶν ἀνθρώπων ποὺ, ἀφήνοντας τὴν Κωνσταντινούπολη, μετὰ τὴν “Ἀλωση”, βρέθηκαν στὴν Εὐρώπη, ἰδιαίτερα στὴν Ἰταλία, ὅπου ἡ μάρφωση, ἡ εὔρυμάθεια καὶ τὸ κείμενά τους τροφοδότησαν τὴν Ἀναγέννηση. Καὶ μέχρι τὸν δέκατο ἔνατο αἰῶνα, ἐνῶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ζοῦσε πλακωμένο ἀπὸ τὴν σκλαβιά, ἀτομικὲς δραστηριότητες καὶ πρωτοβουλίες διατηροῦσαν ζωντανὴ καὶ σὲ ἐγρήγορση τὴν ἑλληνικὴ παράδοση. Τὸ πολιτικὸ καὶ μορφωτικὸ ἔργο τῶν μεγάλων οἰκογενειῶν τοῦ Φαναρίου, τὸ ἔργο ποὺ πραγματοποίησαν οἱ οἰκογένειες ‘Τψηλάνη, Μαυροκορδάτου, ἡ ὁ Κερκυραῖος Καποδίστριας, συντελοῦσσα στὴν διαιώνιση τοῦ ‘Ἑλληνισμοῦ, καὶ παρέδιδαν καὶ ίστορικὸ μήνυμα καὶ τὸ ἡθικὸ

δίδαγμα, που έμελλαν να βοηθήσουν σημαντικά στη γέννηση ένδος Νεοελληνικού κράτους.

"Οταν γεννήθηκε ἐκεῖνο τὸ κράτος, καὶ ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη —ποὺ ἀποτελοῦσε καὶ τιμῆ — νὰ ζωντανέψει ἔνα παρελθόν πού, στὸν εὑρωπαῖκὸ χῶρο, ηταν τότε μοναδικό, γιὰ πολλοὺς λόγους, ἡ ἀποστολὴ ηταν δύσκολη. Ὁ "Ελληνας δῆμος καταλάβαινε πόσο ὑψηλὴ ηταν ἡ εὐθύνη αὐτῆ, ὅπως τὸ μαρτυροῦν τὰ λόγια τοῦ Μακρυγιάννου ὅταν ἐμπόδισε στρατιώτες νὰ πουλήσουν σὲ ἔνονος ἀρχαῖα ἀγάλματα: «Νὰ μήν τὸ καταδεχτῆτε», λέει ὁ στρατηγός, «νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν πατρίδα μας. Δι' αὐτὰ πολεμήσαμε».

Τὴν ἕδια ἐποχή, ὅταν ἡ Ἀθήνα ἀρχίζει νὰ στολίζεται μὲ νεοκλασικαὶ κτίρια, οἱ "Ελληνες προφανῶς ἔνοιωσαν τὸ γεγονός ὅχι τόσο ὡς εὑρωπαϊκὴ μόδα, ὃσο ὡς παλιγγενεσία τοῦ παρελθόντος τους.

Αὐτὴ τὴ συνείδηση τῆς ἐλληνικῆς συνέχειας, τῆς διάρκειας, ὀρατῆς ἡ ἀθέατης, τοῦ "Ελληνισμοῦ, ὁ καθηγήτης τῶν νέων ἐλληνικῶν στὸ ἔξωτερικὸ μπορεῖ νὰ τὴν διδάξει μὲ τρόπο ἐπιστημονικό. Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχει, φυσικά, ἄλλος τρόπος. Αὐτὸ τουλάχιστον προσπάθησα νὰ κάνω στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Νίκαιας. Καὶ αὐτὴ ἡ συνέχεια εἶναι ἐπίσης ἡ θεμελιωκὴ ἰδέα πάνω στὴν ὅποια ἐστήριξα τὴν ἴδρυση τῆς «"Εδρας Πλάτωνος» τοῦ Μεσογειακοῦ Πανεπιστημιακοῦ Κέντρου, ποὺ ἀπευθύνεται, μὲ διαλέξεις καὶ ἐκθέσεις, σὲ ἔνα εὐρύτερο κοινό.

'Αλλὰ ἡ συνείδηση αὐτὴ βρίσκεται στὸν νοῦ καὶ στὴν καρδιὰ τῶν Ἐλλήνων ὅταν ἴδρυον τὸ κράτος τους καὶ ὅργανώνουν τὴν ὑπαρξή του μέσα ἀπὸ δυσκολίες, δισταγμούς, ἀντιθέσεις, ἀλλὰ μὲ θάρρος καὶ ἀποφασιστικότητα. Καὶ αὐτὸ εἶναι, γιὰ ὅπιον μαθαίνει τὰ νέα ἐλληνικά, ἔνα δίδαγμα εὑρωπαῖας, ἔνα δίδαγμα ζωῆς. Ἀλήθεια, ἀποτελεῖ μεγάλη εὐθύνη καὶ ἐξαιρετικὴ μοίρα γιὰ ἔναν λαό, νὰ εἶναι κάτοχος τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας, τῆς γλώσσας τοῦ 'Ομήρου, τοῦ Πλάτωνος· ἐξαιρετικὸ πεπρωμένο, νὰ εἶναι ἐκπρόσωπος τοῦ 'Ελληνισμοῦ.

Πόσο τυχερός δῆμος εἶναι ὅπιος κατέχει «ἐκ φύσεως» αὐτὴν τὴν κληρονομιά! Πόσες φορὲς δὲν τὸ παρατήρησα ὅταν, νεοφερμένη στὴν Ἀθήνα μὲ τὶς θεωρητικές μου γνώσεις, ἐργάζόμουν μὲ "Ελληνες ἐρευνητές, καὶ μάλιστα ὅταν στὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦ παρέδιδα μαθήματα ἀρχαίων ἐλληνικῶν σὲ "Ελληνες μαθητές. Μοῦ ἔκανε πάντα μεγάλη ἐντύπωση ἡ οἰκεία ἐπαφὴ ποὺ εἶχαν μὲ τὰ ἀρχαῖα κείμενα, μὲ τὴ διανόηση, μὲ τὴν τέχνη τῶν Ἀρχαίων. Στοὺς νέους τὰ κενὰ καὶ τὰ λάθη ηταν, φυσικά, ἀμέτρητα, ηταν συνηθισμένο φαινόμενο. Αὐτήν, δῆμος, τὴν ἄμεση ἐπαφὴ καὶ αὐτὴν τὴν αἰσθηση τοῦ γνωστοῦ ποὺ εἶχαν, σὲ πολλές καὶ διάφορες περιπτώσεις τὶς θαύμαζα. Καὶ εἰλικρινὰ πιστεύω ὅτι ἐκείνη ἡ οἰκείότητα δίνει τὴν ἀληθινὴ εἰκόνα τῆς ζωῆς ποὺ ξετυλίγεται.

Μὲ τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων τὸ μήνυμα τοῦ στοχασμοῦ, τοῦ νοῦ, ὅπως τὸ μαρτυροῦν ἡ σύγχρονη λογοτεχνία καὶ οἱ σύγχρονες τέχνες, έμεινε ζωντανὸ ἀλλὰ καὶ πλουτίστηκε μὲ ἔνα μήνυμα δράσης, δυναμισμοῦ, μὲ ἔνα μήνυμα ζωῆς.

"Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ, πρὶν τελειώσω, νὰ ἀναφέρω ἔνα περιστατικὸ τῆς καθηγητικῆς μου ζωῆς. Σὲ ἔνα μάθημα ἀρχαίων Ἕλληνικῶν στὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦ, μιλοῦσα γιὰ τὸν Οἰδίποδα Τύραννο, καὶ ἐξηγοῦσα γιατί καὶ πῶς εἶχε γίνει ὁ φόνος τοῦ Λατοῦ. Εἶχα μπροστά μου "Ἑλληνες καὶ Γάλλους μαθητές. Οἱ Γάλλοι, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἀκούγαν γιὰ αὐτὸν τὸν μύθο, ἤταν προσεκτικοὶ καὶ σιωπηλοί. "Ἐνας νεαρός, δύμως, ποὺ ἤταν "Ἑλληνας —θὰ ἤταν περίπου δεκαοκτώ χρονῶν— φώναξε ἀπότομα, μὲ φωνερὴ ἱκανοποίηση: «Μὰ κάπι ἔχω ἀκούσει κι ἐγώ, γιὰ αὐτὴ τὴν ἴστορία!»

"Τστερα ἀπὸ τόσα χρόνια, μπορῶ σήμερα νὰ τὸ δμοιογήσω: χωρὶς νὰ τὸ δείξω, λίγο τὸν ζήλευα.

Σᾶς εὐχαριστῶ.