

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΗΙΟΠΟΥΛΟΣ

(1911 - 1993)

"Ανθρωπος ώσει χρότος αι δημέραι αὐτοῦ· ώσει ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως
ἔξαρθήσει κατὰ τὸν προφητάνακτα ψαλμωδὸν (Ψαλμ. 102, 15), ἀφοῦ ἡ ἀδυσώ-
πητη "Ατροπος τοῦ θανάτου παραμονεύει νὰ κόψῃ τὸ νῆμα τῆς ζωῆς μας καὶ
vita summa brevis spem nos vetat incohare longam (Hor. Carm. I, 4, 15).

Καὶ εἶναι σύντομη ἡ ζωὴ καὶ δὲν ἐπιτρέπει νὰ τρέφωμε πολὺ μακρές
ἐλπίδες, ὅπως γράφει ὁ μεγάλος Ρωμαῖος λυρικός, ἔστω κι ἀν ζήση κανεὶς
τὰ 82 καὶ κάτι χρόνια τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν
Κωνσταντίνου Νεοκλέους 'Ηλιοπόύλου, τὴν ἀπώλεια τοῦ ὅποιου θρηνοῦν ἡ
οἰκογένειά του, οἱ συγγενεῖς καὶ οἱ φίλοι, οἱ μαθητές του καὶ ἡ Φιλοσοφικὴ
Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν, τῆς δόποιας ἐπὶ πολλὰ χρόνια ὑπῆρξε
βοτθός, Τριγηγητής, Τακτικὸς Καθηγητής καὶ Κοσμήτωρ κατὰ τὸ διάστημα
1973-1974. Ἐκ μέρους τοῦ Τμήματος Φιλολογίας καὶ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχο-
λῆς ἀπευθύνω σήμερα αὐτὸν τὸν ὕστατο χαιρετισμὸν στὴν ὑψηλόκορυφη δρῦς
πού ξαφνικὸς τῇ γκρέμισε ἀνεμος στὶς 17 Ἀπριλίου 1993, ἀνήμερα Μεγάλο
Σάββατο.

Γεννημένος στὸ Στρέφι τῆς 'Ηλείας στὶς 30 Ιανουαρίου τοῦ ἔτους 1911,
ἔμαθε τὰ στοιχειώδη γράμματα στὴ γενέτειρά του ἀπὸ τὸν παπᾶ καὶ δάσκαλο
συγχρόνως πατέρα του, ἐνῶ στὸν Πύργο τελείωσε τὸ 'Ελληνικὸ Σχολεῖο καὶ
τὸ Γυμνάσιο. Τὸ 1928 πέτυχε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ τὸν ἐπόμενο χρόνο
στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν, ἀπ' τὴν δόποια πῆρε τὸ
πτυχίο του τὸ 1933 μὲ βαθμὸν «λίαν καλῶς». Τὸ ἐπόμενο ἔτος δίδαξε στὴν
Ίδιωτικὴ Μέση Έκπαίδευση στὸν Πειραιᾶ.

Τὸ 1935 ὁ Γεώργιος 'Αναγνωστόπουλος, ἐκτιμώντας τὶς ίκανότητες καὶ
τὴν ἐργατικότητά του, τὸν διώρισε βοηθὸν ἐπὶ τριετεῖ θητείᾳ στὸ Γλωσσολογικὸ
Σπουδαστήριο τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν, ἐνῶ τὸ 1936 μετὰ τὸ θάνατο τοῦ
Καθηγητοῦ 'Αναγνωστόπουλον ὁ 'Ηλιόπουλος ὑπήχθη ὑπὸ τὸν Διευθυντὴ τοῦ
Φιλολογικοῦ Σπουδαστηρίου, τὸ λατινιστὴ Καθηγητὴ 'Ερρῦκο Σκάσση. Καὶ
στὰ δύο σπουδαστήρια εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἔξοικειωθῇ μὲ τὴ βιβλιογραφία
τῆς ἐλληνικῆς καὶ τῆς λατινικῆς γλώσσας. Πολλὰ μάλιστα δελτία, ίδιας τοῦ

δευτέρου σπουδαστηρίου, εἶναι γραμμένα μὲ τὰ ὥραια, στρογγυλὰ καὶ εὐανάγνωστα γράμματά του καὶ συντεταγμένα μὲ μεγάλη ἐπιμέλεια καὶ ἀκρίβεια.

Ἐνῶ ἔξακολούθουσε νὰ διδάσκῃ στὴν 'Ιδιωτικὴ Μέση' Ἐκπαίδευση, τὸ 1938 κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δεύτερης τριετίας του ὡς βοηθός γράφτηκε καὶ παρακολούθησε μαθήματα καὶ στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν. Ἐπειδὴ τότε δὲν ἐπιτρεπόταν τρίτη τριετία στὴ θέση τοῦ βοηθοῦ, ἀποδέχτηκε διορισμὸ δ στὴ Δημόσια Μέση 'Ἐκπαίδευση καὶ ὑπηρέτησε ἀρχικὰ στὸ Γυμνάσιο Γαστούνης, ἔπειτα δὲ σὲ διάφορα δημόσια σχολεῖα στὴν Πάτρα καὶ στὴν 'Αθήνα.

'Ακούραστος, ἐπίμονος καὶ μελετηρὸς κατώρθωσε νὰ συγγράψῃ τὸ 1944 μέσα στὴν ἔχθρικὴ κατοχὴ τὴ διδακτορική του διατριβὴ μὲ θέμα «Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς Ἡλείας», μὲ τὴν ὁποίᾳ ἀναγορεύεται διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν μὲ βαθμὸ «ἄριστα». Πολλὲς ἄλλες ἐργασίες του ἀναφέρονται ἐπίσης στὴν 'Ηλεία καὶ μαρτυροῦν τὴν ἀγάπην καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴ γενέθλια γῆ.

Τὸ 1945, ὑπηρετῶντας στὴν Πάτρα, γνώρισε καὶ νυμφεύθηκε τὴν ἔξαιρην καὶ ἀγαπημένη του σύζυγο Μπέττη ('Αναστασία Κανελλοπούλου), ἡ ὁποίᾳ τοῦ συμπαραστάθηκε μὲ ἀφοσίωση ἐπὶ 48 χρόνια καὶ τὸν βοήθησε ἐτοι νὰ συνεχίσῃ ἀπερίσπαστος μέχρι τὴν τελευταία του μέρα τὶς προσφιλεῖς του ἐπιστημονικὲς ἐργασίες. Μαζὶ τῆς ἀπέκτησε 3 ἑκατοτά παιδιά, τὴν Εἰρήνη, τὸ Νεοκλῆ καὶ τὸν 'Ανδρέα, ποὺ εἶναι ήδη ὅλα ὥριμοι ἐπιστήμονες.

Τὸ 1946, μετατεθεὶς στὴν 'Αθήνα, πέτυχε σὲ διαγωνισμὸ γιὰ θέση συντάκτου τοῦ 'Ιστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς 'Ακαδημίας 'Αθηνῶν, ὀλλὰ τὸ 'Υπουργεῖο Οἰκονομικῶν δὲν ἐνέκρινε τὴ μετάταξὴ του στὴν 'Ακαδημία.

Μεταξὺ 1952 καὶ 1955 μετεκπαιδεύθηκε μὲ ὑποτροφία τῆς Γαλλικῆς Κυβερνήσεως στὸ Παρίσι, διού παρακολούθησε ἐπιφανεῖς Καθηγητὲς (ὅπως τοὺς Boyancé, Grimal, Boulanger, Perret, Lejeune, Chantraine, Jeanmaire κ.ἄ.), ἀσχολούμενος ἰδιαίτερα μὲ τὴν ἔρευνα σὲ θέματα τῆς Λατινικῆς Φιλολογίας καὶ προετοιμάζοντας τὴν ἐπὶ ὑφηγεσίᾳ διατριβὴ του μὲ θέμα «Τὸ μνητικὸ στοιχεῖο στὸν Τίβοντλο», γιὰ τὴν ὁποίᾳ ἔκαμε δύο πρόδρομες ἀνακοινώσεις, ποὺ ἐπανέθηκαν ἀπὸ τοὺς ἑκεῖ καθηγητές του, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔκαναν μέλος τῆς Société des Études Latines τῶν Παρισίων.

Τὸ 1955 ἀναγορεύεται 'Υφηγητὴς καὶ τὸ 1956 ἔγινε 'Εντεταλμένος 'Υφηγητὴς τῆς Λατινικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν, ἐνῶ στὴ Μέση 'Ἐκπαίδευση προήχθη σὲ Γυμνασιάρχη καὶ Λυκειάρχη, ἐπρώτευσε δὲ τὸ 1964 στὶς ἔξετάσεις γιὰ Γενικοὺς 'Επιμεωρητές. 'Αλλὰ ἐν τῷ μεταξὺ ἔξελέγη Ταχικὸς Καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο καὶ παραιτηθεὶς ἀπὸ τὴ Μέση 'Ἐκπαίδευση ἀφοσιώθηκε στὰ πανεπιστημιακὰ καθήκοντα.

'Ἐπι μία πενταετία δίδαξε καὶ στὸ Διδασκαλεῖο Μέσης 'Επαιδεύσεως,

ἐνῶ ἔξελέγη καὶ ἔχρημάτισε Κοσμήτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τὸ 1973-1974, ὥπερ προσαναφέρθηκε.

‘Ως δάσκαλος ὁ Κωνσταντῖνος ’Ηλιόπουλος—καὶ ὁ διαιλῶν τὸν εἶχε καθηγητὴ ἐπὶ δεκαετία περίπου συνοικιὰ στὴ Μέση καὶ στὴν Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευση—ῆταν ἐπιβλητικός, συστηματικός, ἀπαιτητικὸς καὶ πολὺ αὐστηρός. ‘Αλλὰ ἔτσι μᾶς ὑποχρέωντες νὰ διαβάζωμε καὶ νὰ μάθωμε, ἐνῶ ἡ μετέπειτα ἐπιεικεία καὶ οἱ ‘διευκολύνσεις’ δὲν χρειάζεται νὰ τονίσω σὲ τὶ πελάγη ἀγραμματωσύνης ἐβύθισαν τὴν παιδεία μας.

‘Ως ἐπιστήμων καὶ ἐρευνητῆς ὁ Κωνσταντῖνος ’Ηλιόπουλος ἦταν μεθοδικός, συστηματικός, ἐπίμονος καὶ ἀκαταπόνητος, ἔζητας δὲ τὰ θέματά του μὲ εὐρὺ πνεύμα καὶ μὲ γνώση τῆς σχετικῆς βιβλιογραφίας. ‘Ο κύλος τῶν διαφερόντων του ἦταν πολὺ εὐρύς, ἀνάλογος πρὸς τὶς σπουδές καὶ τὶς γνώσεις του: λατινικὴ φιλολογία, γλωσσολογία, λαογραφία, θεολογία, ιστορικὰ καὶ νομικὰ θέματα.

‘Απὸ τὶς 110 περίπου ποικίλου περιεχομένου καὶ θεματικῆς ἐπιστημονικές του ἐργασίες περιοριζόμαστε ἐδῶ στὸ νὰ μνημονεύσωμε τὰ βιβλία-πραγματεῖες του γιὰ τὶς παρομοιώσεις στὴν Αἰνειάδα τοῦ Βεργiliου («*Αἱ παρομοιώσεις ἐν τῇ Αἰνειάδι τοῦ Βεργiliού*», ἐν ’Αθήναις 1951), τὸ μυθικὸ στοιχεῖο στὸν Τίβουλλο («*Τὸ μυθικὸν στοιχεῖον ἐν ταῖς ἐλεγείαις τοῦ Τίβουλλου καὶ τῷ Corpus Tibullianum*», ἐν ’Αθήναις 1954), τὰ Βουκολικὰ τοῦ Βεργiliου («*Ποστόλιον Βεργiliου Μάρωνος ἔργα I. Βουκολικά (I, II)*»..., ἐν ’Αθήναις 1957 καὶ *III, IV, V*, ἐν ’Αθήναις 1960 καὶ 1964 (ἀνατ.), τὰ «*Στοιχεῖα Λατινικῆς Γραμματολογίας*», (Αθῆναι 1961), τὴν πολιτικὴ τῆς Ρώμης στοὺς λατίνους συγγραφεῖς («*H πολιτικὴ τῆς Ρώμης εἰς τοὺς Λατίνους συγγραφεῖς καὶ ἡ ἔθνικὴ συνείδησις αὐτῶν*», ἐν ’Αθήναις 1974), τὴν ρωμαϊκὴ συνείδηση τοῦ Τίτου Λιβίου («*H ρωμαϊκὴ συνείδησις τοῦ Τίτου Λιβίου*», ΕΕΦΣΠΑ τόμ. ΚΔ'. (1973-1974) καὶ τὴ δίκη τοῦ Χριστοῦ («*H δίκη τοῦ Χριστοῦ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν Εὐαγγελίων καὶ τῆς Ἐπιστήμης*», ἐν ’Αθήναις 1984).

Παράλληλα ἐτόκιμασε γιὰ τοὺς φοιτητές του πολλὲς χρήσιμες σημειώσεις μὲ εἰσαγωγή, κείμενο καὶ μετάφραση σὲ πολλὰ ἔργα ἢ ἀποσπάσματα τοῦ Κικέρωνος, τοῦ Βεργiliου, τοῦ Τίτου Λιβίου, τοῦ Τακίτου, τοῦ Ὁρατίου, τοῦ Σενέκα, τοῦ Τερεντίου, τοῦ Περσίου, τοῦ Λουκανοῦ, τοῦ Σουητωνίου. Ἡταν πραγματικὰ χαλκέντερος.

‘Αλλὰ δὲ Κωνσταντῖνος ’Ηλιόπουλος δὲν περιοριζόταν μόνο στὴ διδασκαλία καὶ στὴ συγγραφή. Βοηθοῦσε τοὺς μαθητές του, τοὺς ἔδινε θέματα καὶ βιβλιογραφία, ἐπέβλεπε τὶς ἐργασίες τους. Συμμετεῖχε σὲ ἐπιστημονικὲς καὶ κοινωφελεῖς ἔταιρεις, ἐνδιαφερόταν γιὰ τὰ ἔθνικὰ θέματα καὶ ὑποστήριζε μὲ παρρησία τὰ ἐλληνοχριστιανικὰ ἴδεωδη, τὰ δύοτα θεωροῦσε ὡς τὸ μόνο ἀσφαλές θεμέλιο τῆς κοινωνίας.

‘Ως τελευταῖο μεγάλο δεῖγμα τῆς ἀγάπης του γιὰ τὴ γενέτειρά του τὴν Ἡλεία, γιὰ τὴν ὅποια ἀφιέρωσε σημαντικὸ μέρος τῆς ἐρευνητικῆς του δραστηριότητας, πρέπει νὰ θεωρηθῇ ἡ πρωτοβουλία του τὸ 1981 γιὰ τὴν ὥδρυση τῆς ‘Εταιρείας’ Ἡλειακῶν Μελετῶν, τῆς ὅποιας ὑπῆρξε Πρόεδρος. Οἱ δγκώδεις τόμοι τῆς ‘Ἐπετηρίδος τῆς ‘Εταιρείας αὐτῆς μαρτυροῦν τὴ συνεχῆ καὶ ἀκαταπόνητη ἐπιστημονική δραστηριότητα τοῦ Κωνσταντίνου Ἡλιοπούλου. Πλείονα βιογραφικὰ στοιχεῖα καὶ πλήρη κατάλογο τῶν δημοσιευμάτων του βρίσκει κανεὶς στὸν Δ’ τόμο τῆς ‘Ἐπετηρίδος τῆς ‘Εταιρείας’ Ἡλειακῶν Μελετῶν, ἐν ‘Ἀθήναις 1986, σελίδες 13-53.

Αὐτὴ εἶναι ἐν συντομίᾳ ἡ σκιαγράφηση τοῦ βίου τοῦ προκευμένου νεκροῦ. ‘Ως ἄνθρωπος προσέφερε πρῶτα στὴν κοινωνία μιὰ ἐπιτυχημένη οἰκογένεια καὶ ὅστερα ὀγκώνιστηκε, ὅπου καὶ ὅπως μποροῦσε, γιὰ τὴ βελτίωση αὐτῆς τῆς κοινωνίας καὶ γιὰ τὰ ἔλληνοχριστιανικὰ ἰδεώδη. ‘Ως δάσκαλος ἐδίδαξε πολλὲς χιλιάδες μαθητῶν καὶ καθηγητῶν, ποὺ θὰ θυμοῦνται ὅτι ἀπὸ αὐτὸν ἔμαθαν γράμματα. Τέλος ὡς ἐπιστήμων, ὁ ὅποιος ἐργάσθηκε ἀσταμάτητα ἐπὶ 57 ἔτη, ὅφησε πίσω του σημαντικὸ ἔργο μὲν ἀποκορύφωμα τοὺς δγκώδεις τόμους τῆς ‘Ἐπετηρίδος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς καὶ τῆς ‘Εταιρείας’ Ἡλειακῶν μελετῶν, ποὺ ἔξεδόθησαν ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν του καὶ γιὰ τοὺς ὅποιους θὰ μποροῦσε ἵσως, ἢν αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἴχε φωνή, νὰ πῆ τὸ δραστιανό:

Exegi monumentum aere perennius (Carm. III, 30,1).

Ἐκ μέρους τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐκφράζω τὴ Θλίψη τῶν συναδέλφων γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ παλαιοῦ Καθηγητοῦ καὶ δασκάλου τῶν περισσοτέρων ἀπὸ ἔμπειρος, συλλυποῦμαι τοὺς οἰκείους του καὶ ἐκφράζω τὴ βεβαιότητα ὅτι ἡ προσωπικότητα τοῦ ἐκλιπόντος θὰ μένῃ πάντα στὴ μνήμη μας.

Καλὸ κατευόδιο, δάσκαλε, στὸ μακρυνὸ καὶ χωρὶς ἐπιστροφὴ ταξίδι, ποὺ εἶναι κοινὴ μοῖρα τῶν θνητῶν καὶ ὅλοι μιὰ μέρα ὀφείλομε νὰ ἀναλάβωμε! Καὶ ἂς εἶναι ἐλαφρὸ τὸ ἀττικὸ χῶμα, ποὺ θὰ σκεπάσῃ τὸ σκήνωμά σου!