

I. N. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
(1932 - 1994)

Αριστόξενε,

Είναι δυσβάσταχτο τὸ σημερινό μου καθῆκον νὰ σοῦ ἀπευθύνω τὴν ὕστατη αὐτὴ ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ τὸν τελευταῖο χαιρετισμό,

χαιρετισμὸν ἐκ μέρους τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν, τῆς Πανεπιστημιακῆς Συγκλήτου καὶ τῆς Κοσμητείας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς,

τῆς Σχολῆς ποὺ γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια μὲ ὅλες σου τὶς δυνάμεις διακόνητος πιστὰ καὶ μὲ τὸ ἐπιστημονικὸν καὶ διδακτικό σου ἔργο ἐλάμπρυνες,

καὶ νὰ ἐκφράσω τὴν πλημμυρίδα τῶν συναισθημάτων ὁδύνης ποὺ μᾶς κατέκλυσαν ὅλους μας στὸ Πανεπιστήμιο, μὲ τὸν θάνατό σου.

Ξένε,

ἡ ἀπροσδόκητη ἀσθένειά σου, ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ κράτησε μακριά μας, βύθισε σὲ ἄφατη λύπη ὅλους μας στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολή,

τοὺς συναδέλφους καθηγητές, παλαιότερους καὶ νεώτερους,

τοὺς φοιτητές, τοὺς χιλιάδες φοιτητές, τοὺς παλαιότερους ποὺ εἶχαν τύχη νὰ σὲ ἀκούσουν στὰ ἀμφιθέατρα νὰ διδάσκεις καὶ, μὲ τὸ ἀξέπέραστο διδακτικό σου ταλέντο, νὰ σαγηνεύεις,

καὶ τοὺς νεώτερους φοιτητές ποὺ διαβάζουν τὰ συγγράμματά σου καὶ τὶς μελέτες σου,

τοὺς διοικητικοὺς ὑπαλλήλους, μὲ τοὺς ὄποιους γιὰ χρόνια συνεργάστηκες ὡς Διευθυντὴς Σπουδαστηρίου, ὡς Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς, ὡς Συγκλητικός, ὡς Προπρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου.

Τὸ ἀγγελμα τοῦ θανάτου σου ράγισε τὶς καρδιὲς ὅλων μας καὶ μᾶς πλημμύρισε ὁδύνη.

Τὸ κενὸ ποὺ ἀφήνεις εἴναι δυσαναπλήρωτο.

Κενὸ στὴν ἐπιστήμη, στὰ ἑλληνικὰ γράμματα, στὴν ἀνθρωπιστικὴ παιδεία.

Κενὸν στήν οἰκογένειά σου, στήν ἐκλεκτή, συνάδελφο ἐκπαιδευτικό, σύζυγό σου.

Κενὸ δ στοὺς χιλιάδες φοιτητές καὶ ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς μας, ποὺ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς βρίσκονται σήμερα ὡς καθηγητὲς φιλόλογοι στήν πρώτη γραμμὴ τῆς μαχόμενης ἐκπαίδευσης, μεταλαμπαδεύοντας στὴ νέα γενιὰ τὴν ἀγάπην γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ παιδεία ποὺ ἐσύ, μὲ τὴν ἀπαράμιλλη διδασκαλία σου, τοὺς ἐνέπνευσες.

Κενὸ σὲ ὅλους ἐμᾶς τοὺς συναδέλφους σου, νεώτερους καὶ παλαιότερους, ποὺ εἴχαμε τὴν τύχην νὰ συνεργαστοῦμε μαζὶ σου καὶ νὰ πάρουμε ἀπὸ τὴν λάμψη τῆς σκέψης σου, τὸ πύρωμα τῆς καρδιᾶς σου καὶ τὴ δύναμη τοῦ ψυχισμοῦ σου.

Τὸ κενὸ ποὺ ἀφήνεις σὲ ὅλους μας εἶναι μεγάλο.

"Ομως, κενὸ μνήμης, γιὰ προσωπικότητες διαιλάμψασες, δύποις ἐσύ, δὲν χωράει. Τὸ ὄνομά σου:

ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
Καθηγητὴς Κλασσικῆς Φιλολογίας

Θὰ μνημονεύεται ὅσο θὰ λειτουργοῦν Φιλοσοφικὲς Σχολές,
ὅσο θὰ διδάσκονται τὰ ἑλληνικὰ γράμματα,
ὅσο, δύποι τῆς γῆς, θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ θὰ μελετοῦν
τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία.

Καλέ μας φίλε, ἐκλεκτὲ συνάδελφε, λαμπρὲ δάσκαλε, θὰ μᾶς λείπεις.

Τὸ στεφάνι αὐτὸ τὸ καταθέτω στὴ σορό σου ἐκ μέρους τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν καὶ τῆς Πανεπιστημιακῆς Συγκλήτου, καὶ αὐτὸ τὸ στεφάνι εἶναι ἀπὸ τὴν Κοσμητεία τῆς Σχολῆς μας.