

ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΕΡΜΗΝ: ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ*

1-19. Τον Ερμή τραγουδησε, Μούσα, τον γιο του Διός και της Μαίας, που στην Κυλλήνη και την Αρκαδία την πολυπρόβατη ἄρχοντας είναι, τον σε πολλά χρήσιμο αγγελιαφόρο των αθανάτων, που η Μαία, ομορφοπλέξουδη και μετρημένη νύμφη, τόν γέννησε σαν με τον Δία ἐσμιξε αγκαλιά. Αυτή των μακαριστών θεών τη συντροφιά μοιραζόταν, σε βαθύσκια σπηλιά κατοικώντας· εκεί συνήθιζε μέσον στη βαθιά νύκτα του Κρόνου ο γιος, κρυφά κι από θεούς αθανάτους κι ανθρώπους θνητούς, με την ομορφοπλέξουδη να σμίγη τη νύμφη —όσην ώρα βαθύγλυκος ύπνος τη λευκάλενη Ήρα στα δεσμά του κρατούσε. Κι ὅταν πια ο σκοπός του φοβερού επιληρώθηκε Δία κι η δεκάτη σελήνη για κείνην στο στερέωμα είχε ήδη καθίσει και φώτισε, και τα πράγματα επίσης φανερώθηκαν τέλεια πέρα για πέρα. Κι ὅταν τότε που γέννησε γιο πανούργο, ελκυστικό κόλακα, κλέφτη, βοδιών ἀρπαγα, ονείρων οδηγό, νυκτοφύλακα, πυλωρό, κι αυτός ἐμελλε γρήγορα, σε ἔργα, που στων αθανάτων τη συντροφιά των θεών εδοξάστηκαν, να κάνη επίδειξη. Κι ενώ ὅταν πρώι που γεννήθηκε, ως το μεσημέρι να φθάσῃ, κιθάρα ἐπαιζεί ἡδη εκείνος, κι ως τό βράδυ, του τοξοβόλου είχε κλέψει τα βόδια Απόλλωνα —την τετάρτη του μήνα ημέρα, που η δέσποινα Μαία τόν γέννησε.

20-29. Αυτός, ευθύς ως απ' τους μηρούς της μάνας του τους αθανάτους εξεπρόβαλε, για πολύ κειτάμενος στην ἀγια κούνια του δεν ἐμεινε, μα —σαν πήδηξε κι απ' το κατώφλι του βαθιού σπηλαίου βγήκε — τα βόδια του Απόλλωνα

* Ως ένα από τα παραδείγματα των ἐμμετρων ρητορικών πηγών για την αττική ρητορεία. Για το αρχαίο κείμενο ελήφθησαν υπ' ὄψιν και οι δύο επόμενες εκδόσεις του: *Homeric Hymns, etc.*: M. L. West, LCL, Harv. Univ. Press, Cambridge, Mass. - London 2003: *Homeri opera*: Th. W. Allen, OCT, Tomus V: *Hymnos, ect.*, Oxonii 1912; reprinted ed. with corrections 1946/1969. Ως προς την ρητορική αξιοποίηση του εν λόγω Όμηρικου θυμνού, για περαιτέρω συνδέσεις με την ατμόσφαιρα της εποχής και με την χρονολόγησή του, βλ. H. Goergemanns, "Rhetorik und Poetik im homerischen Hermes-hymnus", στο H. Goergemanns - E. Schmidt (eds.), *Studien zum antiken Epos*, Meisenheim 1976, σσ. 113-128.

να ψάχνη άρχισε. Κι εκεί απ' ἔξω, πέφτοντας πάνω σε χελώνα —εύρημα—, θησαυρό ανυπολόγιστο εύκολ' απόκτησε. Πρώτος ήταν στ' αλήθεια ο Ερμής που —με τα χέρια του— καβούκι χελωνίσιο εμαστόρεψε σε ψάλτη. Και τη στιγμή που —έξω απ' την πόρτα της αυλής— πάνω της έπεσε, εν όσω αυτή, μπροστά στο σπίτι του, το βλαστερό χορτάρι βόσκιζε, με φαντασμένο βάδισμα τα πόδια σέρνοντας, ο σε πολλά χρήσιμος του Διός γιος τήν παρατήρησε και γέλασε κι αμέσως τού 'ρθε στο μυαλό και λόγια τής απηρύθυνε αυθόρυμητα:

30-38. "Στ' αλήθεια, καλής για μένα τύχης σημάδι είναι τούτο χρήσιμο, και δεν τό παίρνω αψήφιστα. Γόνσσα, χαίρε· συντρόφισσα του ακύπου των ποδιών, στα δείπνα όταν χορεύουν, ευχάριστη, πρώτη συνάντησή μου. Πού τό 'χονόμησες τ' όμορφο τούτο παιχνιδάκι, το πουκιλόχρωμο καβούκι που φοράς, εσύ χελώνα που βόσκει στα βουνά; Μ' αφού σε πιάσω, θα σέ φέρω μέσα: θα μού 'σαι χρήσιμη· ν' αδιαφορήσω, μην τό περιμένης· πρώτος εγώ απ' τους πρώτους θα βγάλω κέρδος από σένα. 'Σαν νά 'ναι μέσ' στο σπίτι πιο καλά· μόνο ζημιά μάς έρχεται απ' ἔξω'. Κι αλήθεια είναι, σαν θά 'σαι ζωντανή, φρουρός θα μού 'σαι —σε μια τυχόν ζημιάρη επισκέπτη εισβολή· μα, αν πεθάνης, τότε πολύ καλύτερα θα τραγουδάς".

39-61. Κάπως έτσι τής μίλησε. Κι αμέσως ύστερα, αφού στα δυο του χέρια τήν εσήκωσε, στο σπίτι μπήκε, χαριτωμένο παιχνιδάκι μέσα φέροντας. Κι εκεί, ανασκούμπωθηκε και με νυστέρι —σίδερο καθαρό— της ορεσείβιας χελώνας την καρδιά ξερρίζωσε. Κι όπως συμβαίνει τότε που μια ιδέα διασχίσει του ανδρός τον νου ως αστραπή και τότε που έγνοιες έρχονται και ξανάρχονται επίμονες ή τότε που αυτές στριφογυρίζουν κι ως σπίθες από τα μάτια ἔξω ξεπηδούν, έτσι επιδέξια κι ο δοξασμένος ο Ερμής ως αστραπή ό,τι σκεφτόταν το μυαλό τό δούλευαν τα χέρια του. Άριστα κάρφωσε, από καλάμι κόβοντας μασούρια σύμμετρα, περνώντας τα σε τρύπες στην πλάτη της πετρόδερμης χελώνας. Κι ύστερα τέντωσε δέρμα βοδιού μ' όλη τη δύναμη τριγύρω κι έμπηξε κέρατα στα πλαϊνά και με ζυγό γεφύρωσε τα δυο μαζί· και πάνω 'κει, επτά χορδές προβάτου έντερα έτσι τίς τέντωσε ώστε να βγάζουν ήχους μεταξύ τους ταιριαστούς. Κι όταν πια τέλεια τήν εμαστόρεψε, κρατώντας το μελαδικό παιχνίδι, με πλήκτρο εδοκίμαζε να παίξῃ μελωδίες, κι εκείνη λυπητερό —κάτω απ' τα χέρια του— μελωδίας ήχο έβγαλε· αλλ' ο θεός, με της στιγμής την έμπνευση, έκανε δοκιμές καλλίφωνη να ψάλη συνοδία —όπως οι νεαροί πάνω στην ήβη τους, όταν στη συγχροδία μπαίνουν άτσαλα μ' αστεία, στα γλέντια τα συμποτικά τους—, κι έλεγε ιστορίες, για τον Κρονίδη Δία και τη Μαία την περδικοπερπατούσα: πώς άλλοτε μ' αγάπης εκείνοι λόγια μεταξύ τους συντροφεύονταν, μαζί μ' αυτά, και τη δική του φημισμένη φύτρα εξυμώντας· επαίνους έλεγε, επί πλέον, και για τις δούλες και

το λαμπρό νοικοκυριό της νύμφης, τους στολισμένους τρίποδες εδώ κι εκεί στο σπιτικό και τις ατέλειωτες σειρές νιπτρολεκάνες.

62-67. Κι όσο, λοιπόν, τα θέματα τούτα τραγούδαγε, σχέδια ήδη άλλα στο μυαλό του μελετούσε. Τότε, την καλοδουλεμένη του κιθάρα ἐφερε και τήν απόθεσε στην ἄγια κούνια του, κι ἐτσι που κρέας να γευτή τού 'χε μυρίσει, από το μυροβόλο σπιτικό πήδηξε ἔξω και σε ψηλή κορφή ανέβηκε, στον νου του σχεδιάζοντας πέρα για πέρα μια πράξη δολερή, ίδια με 'κεινες που καταμεσίς στην ἀγρια νύκτα ξετελεύουν κλέφτες.

68-78. Ο Ήλιος ἔδυε, ἔτοιμος κάτω απ' τη γη να βυθιστή και να βουτήξῃ στον Ωκεανό, μ' ἀρμα και ἀλογα μαζί· και τότε ήταν που τρεχάτος ἐφτανε στα ὅρη τα σκιερά των Πιερίων ο Ερμής, και στο σημείο εκείνο ακριβώς όπου συνήθιο ήταν να σταυλίζωνται τα βόδια των μακαριστών θεών τ' αθάνατα, που σε πανέμορφα λιβάδια απάτητο χορτάρι βόσκουν. Τότε —φονιάς του Αργου αλάθητος στο μάτι— ο γιος της Μαίας πενήντα βόδια ξέκοψε απ' την αγέλη τους, τα πιο γερά στο μούγκρισμα. Από παράδρομους τά σαλαγούσε να οδεύουν τόπους αμμυνδερούς, αλλάζοντας τα ἵχνη τους αντίστροφα —της πανουργιάς η τέχνη δεν τού ξέφευγε—, αφού ἐτσι ανάποδα τα πέλματά τους ἐστριψε: των μπροστινών ποδιών ἵχνη ν' αφήνουν προς τα πίσω· των πίσω πάλι των ποδιών προς τα εμπρός, κι ο ίδιος βάδιζε πισωπατώντας κι αντικρύ τους.

79-86. Ψάθινα σάνδαλα —χωρίς καιρό να χάση— στην αμμουδιά της θάλασσας κάθισε πάνω κι ἐπλεξε —αδύνατο να πειριγράψης και να τό σκεφτής ἔργο που ἀφώνο σ' αφήνει, μπερδεύοντας αρμυρίκια με κλαδάκια από θάμνους —όπως εκείνους της μυρτιάς— και συνδυάζοντάς τα. Και, δένοντας μαζί μιαν αγκαλιά ακρόκλαδα φυλλώματα, ἐδεσε τότε σάνδαλα ελαφρά στα πόδια του εφαρμοστά —όλα σε ἔνα— μαζί με τα φυλλώματα που ο δοξασμένος ο φονιάς του Αργου έκοψε, κατηφορίζοντας απ' την κορφή των Πιερίων, εφόδια σαν μάζευε για τη στρατιά —όπως κι εκείνος κάνει, που μόνος του με βιάση ετοιμάζεται ευθύς ν' αρχίση το μακρύ του το ταξίδι.

87-93. Τόν είδε, όμως, γέροντας —που σκάλιζε αμπέλι με πολύν ανθό—, ἐτσι που βιαστικά ορμούσε για την πεδιάδα περνώντας από την Ογχηστό, τον λαχαρότοπο για τις στρωμένες. Και πρώτος λόγο τού απηύθυνε ο γιος της δοξασμένης Μαίας: «Γέροντα, σύ που —σκυφτός στους ώμους σου— σκάβεις τ' αμπέλια σου, στ' αλήθεια, κρασί πολύ θα βγάλης, καρπό αν φέρη δίλος ετούτος ο ανθός,

...
'μην κάνης πώς είδες αυτά πού 'χεις δή· σ' αυτά που άκουσες τον κουφό κάνε·'

κι έχε το στόμα σου κλειστό, όσο κάτι δεν πάει να χαλάση αυτό που κτήμα είναι εδικό σου'.

94-104. Χωρίς να πή τίποτε παραπάνω, τα βόδια, τα γερά κεφάλια, να προχωρήσουν κέντρισε. Πολλά βουνά στο δάβα του κατάφυτα, φαράγγια που τη φωνή αντιλαλούν και πεδιάδες ανθισμένες πέρασε ο δοξασμένος ο Ερμής. Κι ο σύμμαχός του, η σκοτεινή, η θεϊκή η νύχτα, η πιο πολλή είχε περάσει και η αυγή γρήγορα έφτανε να στείλη τούς ανθρώπους στη δουλειά και η Σελήνη — του Πάλλαντα η θυγατέρα, του γιου του Μεγαμήδη — ξανανέβηκε καινούρια στην πιο ψηλή της θέση. Τότε οδήγησε ο ρωμαλέος του Διός ο γιος στον Αλφειό τον ποταμό τα πλατυμέτωπα του Φοίβου Απόλλωνος τα βόδια, αμάθητα στη ζεύγλη ζωντανά· έφταναν ένα-ένα στο υπόστεγο το ψηλοσκέπαστο και στις ποτίστρες, στην άκρη του λειμώνα του μαγευτικού.

105-141. Στα βόδια, ύστερα, με το γερό το μούγκρισμα χορτάρι αφού έδωσε και χόρτασαν, στον σταύλο τά συγκέντρωσε όλα μαζί· κι ενώ αυτά συνέχιζαν τριψύλλι να μασούν ακόμη και κύπερη νωπή, ο ίδιος ξύλα μάζευε, πολλά στον νου του βάζοντας: την τέχνη της φωτιάς να δοκιμάσῃ. Δάφνης κλαδί ωραίο αφού έπιασε, με το μαχαίρι τό ξεφλούδισε

...

αφού τό κράτησε σφικτά μέσ' στην παλάμη του, φλόγα ζεστή να βγαίνη άρχισε. Έτσι, πρώτος απ' όλους ο Ερμής ήταν αυτός που έδωσε τη γνώση για το προσάνυμα και τη φωτιά. Πολλά κατάξερα κλαδιά το ένα έβαζε συνέχεια πάνω στο άλλο, όλα μαζί μαζεύοντάς τα σε λάκκο, βαθουλωτά σκαμμένο. Κι η φλόγα έλαμψε μακριά κι ολόγυρα, βγάζοντας γλώσσες πύρινες απ' τη φωτιά, που δύναμη μεγάλη τήν έκανε να καίη. Κι όσο ζωή του ονομαστού Ηφαίστου η δύναμη στις φλόγες έδινε, στην άκρη της φωτιάς εκείνος —από τα κέρατα— δύο βόδια έξω έσυρε από την πόρτα του υπόστεγου. Μέσα του δύναμη μεγάλη είχε. Χάμω τίς έρριξε μαζί, τις δύο αγελάδες που ξεφύσαγαν, και γέρνοντας επάνω τους τίς κύλησε, αφού πέρα για πέρα έκοψε το νήμα της ζωής τους. Τη μια δουλειά —με τη σειρά — ν' ακολουθή την άλλη έκανε. Τα κρέατα σαν έκοψε σε λίπος πλούσια, τά πέρασε και τά 'ψηνε σε σούβλες από ξύλο, όλα μαζί: τις σάρκες και τις καλές μερίδες —που δωρίζονται— από τη ράχη και ποτισμένο μέσ' στα έντερα πηκτό το αίμα. Και τα υπόλοιπα κομμάτια —ξέχωρα— κάτω στο χώμα κείτονταν. Υστερα τέντωσε τα δέρματα και τ' άπλωσε καλά πάνω σε βράχους, σε ακανόνιστη τελείως επιφάνεια· και τώρα ακόμη —μετά που τόσα χρόνια μεσολάβησαν— έχουν τη φυσική θωριά των πολυκαιρισμένων, κι υπάρχουν — χωρίς να ξεχωρίζουν— σε μια μάζα. Όπως και νά 'ναι, κατόπιν ο Ερμής —που τη χαρά του ξέρει να γλεντά— πάνω σε πέτρα πλακωτή μερίδα απ' το πλούσιο ψητό ξεχώρισε και τήν κομμάτιασε, ξεσχίζοντας δώδεκα μέρη και κλήρους βγάζοντας·

και τέλος πρόσθεσε για το καθένα έπαθλο. Τότε και τη μερίδα τη δική του ο Ερμής ο δοξασμένος έκοψε γιατί, αν και αθάνατος ο ίδιος, η μυρωδιά κι εκείνον τόν ερέθιζεν η γλυκιά. Κι όμως, στην όρεξη η γενναία του δεν υποχώρησε ψυχή, αν και πολύ τό 'πιθυμούσε να τό νιώσῃ ως κάτω να γλιστρά στον φάρυγγά του· έτσι, άλλα απ' τα κρέατα τ' απόθεσε αυτός στο ψηλοσκέπαστο υπόστεγο, λίπος μαζί με κρέατα πολλά, κι ευθύς τά σήκωσε μετέωρα —ψηλά— ως αφιέρωμα της πρώτης του κλεψιάς. Κι αφού ξύλα συγκέντρωσε ολόξερα, πόδια κεφάλια, μέσα στη ζέση της πυράς όλα τά έκαψε μαζί. Όπως και νά 'ναι, αφού πια όλα τά εκτέλεσ' ο δαιμόνιος κατά πως έπρεπε, άφησε τα σανδάλια του στα ρεύματα, στις δίνεις τις βαθιές του Αλφειού, τη θράκα πλάνταξε κι έστρωσε πάνω της τη μαύρη στάχτη όσο η νύκτα θα κρατούσε· κι όμορφο φως έφριχνε πάνω του η σελήνη.

142-181. Πρωί-πρωί και γρήγορα, στις λαμπρές κορυφές της Κυλλήνης με σβελτάδα επέστρεψε, κι ούτε κάποιος —απ' τους μακαριστούς τους θεούς ή τους θνητούς τους ανθρώπους— τού απάντηξε στη μακρά του πορεία, ούτε σκυλιά τού εγαύγισαν. Κι ο Ερμής —ο αγγελιαφόρος του Διός— σαν φθινοπώρου αύρα και κάπως σαν ομίχλη, απ' τ' άνοιγμα της κλειδαριάς κρυφά εγλίστρησε —γέροντας το πλευρό του προς τα πλάγια— μέσ' στο οίκημα. Στο ιερό το πλούσιο ευθεία βάδισε, με βήματ' απαλά, χωρίς να κάνη θόρυβο όπως σε δάπεδο. Και με σβελτάδα σίγουρη, ο δοξασμένος ο Ερμής στην κούνια του ανεβασμένος ήδη βρέθηκε· γύρω στους ώμους του τις πάνες τυλιγμένος και σαν παιδάκι νήπιο έκειτο ξαπλωμένος, ένα κομμάτι ύφασμα παίζοντας με τα χέρια του στα γόνατά του γύρω, και τη γλυκιά χελώνα του —στ' αριστερό του μπράτσο— βαστώντας βολεμένη. Άλλ' αν και θέδες που ήταν κι ο ίδιος, δεν τά κατάφερε θεά μητέρα, βέβαια, να 'ξαπατήσῃ, κι αυτή τού μίλησε: "Γιατί τάχα μου έτσι να 'σαι, σύ πονηρέ; Από πού τέτοιαν ώρα νυχτιάτικα έρχεσαι, τη ντροπή σου σκοπεύοντας να σκεπάσης με ρούχα; Στ' αλήθεια, φαντάζομαι κάπου σύντομα θά 'ναι που —αβοήθητος— με δεμένο κορμί θα περάσης την πόρτα, μέσ' στα χέρια του γιου της Λητώς· θα σέ κάνη να πής την αλήθεια, σηκωτό σαν σέ φέρνη στα στενά τα φαράγγια. Να πάς πια στο καλό! Δεν μέ νοιάζει! Έγνοια εσένα μεγάλη ο πατέρας σου γέννησε γ' ανθρώπους θνητούς και θεούς αθανάτους!" Κι ο Ερμής τής απάντησε με γαλυφιές πονηρές: "Γλυκιά μου μανούλα, γιατί προσπαθείς να φοβίσης εμένα μ' αυτά σου τα λόγια, σαν να ήμουν παιδί νήπιο που πολύ λίγο είδε από δόλους και ξέρει, παιδί τρομαγμένο που της μάνας φοβάται η καρδούλα του τα μαλώματα; Όμως —όπως κι αν είναι αυτό— σκοπό έχω εγώ να πιαστώ με μια τέχνη, που είναι κι η πρώτη, μ' ασφάλεια εμένα κι εσένα για πάντα να συντηρώ στη ζωή. Κι ούτε μέσα εδώ θ' ανεχτούμε να μένωμε —όπως σύ τό 'χεις βάλει σκοπό—, χωρίς δώρα κι ικεσίες ανθρώπων, εμείς μόνοι μας, απ' τους άλλους αθάνατους ξέχωρα κι έξω. Καλύτερα είναι, καθημερινά κουβεντιάζοντας,

συντροφιά με τους αθανάτους νά 'μαστε, μ' εισόδημα πλούσιο και πλούτο, παρά συνέχεια να καθώμαστε μέσ' στο σπίτι, σε σπηλιά σκοτεινή. Κι αν μιλήσωμε για τιμές: ακριβώς ίση μ' αυτήν του Απόλλωνος θα ζητήσω κι εγώ τη μερίδα μου. Κι αν ο ίδιος δεν μ' αφήση σο δικός μου πατέρας, εγώ τότε —εμένα που βλέπεις— έχω δύναμη: θα φροντίσω να είμαι αρχηγός των κλεφτών. Κι αν της δοξασμένης Λητώς να μέ πιάστη τολμήση ο γιος, σχεδιάζω απάντηση με ζημές σοβαρώτερες να τού δώσω· κι εξηγούμαι: να τού κλέψω κι εγώ —στην Πυθώ αφού πάω— γι' αντίποινα τον μεγάλο του οίκο· απ' εκεί σωρό τρίποδες θα τού κλέψω πανώριους, νιπτρολέκανα και χρυσάφι και σωρό λαμπρό σίδερο κι εσθήτες πολλές ιερές. Θα τό δής, αν σέ κόφτη."

182-189. Τέτοια λόγια περίπου ο γιος του Διός —που την αιγίδα κραδαίνει— κι η αρχόντισσα Μαλα μεταξύ τους αντάλλαζαν, τότε που η Αυγή, στους θυητούς το φως φέροντας, εξεπρόβαλε απ' του Ωκεανού τα νερά τα βαθιά. Τέλος πάντων! Στην Ογχηστό ο Απόλλωνας έφτασε, στο θαυμάσιο άλσος, στο ιερό του αφέντη της υπόγειας χώρας, που βρυχάται απ' τα έγκατα. Κι εκεί, γεροντάκι απάντησε που με βήματ' αργά εκινιόταν και στην άκρη του δρόμου εσκάλιζε τ' αμπελιού του το σύνορο. Και σ' αυτόν, της Λητώς ο γιος, πρώτος, τού μίλησε, λέγοντάς του:

190-200. "Ε, σύ, γέροντα, που τον χλοερό Ογχηστό ξεβατώνεις· έχω φθάσει εδώ, κάποια βόδια ζητώντας να βρώ που ήταν άλλοτε στης Πιερίας τη χώρα, θηλυκά είναι όλα τους, στριφτοκέρατα όλα και σ' αγέλη ανήκουν· και ο ταύρος, σκουρόχρωμος, μόνος έβοσκε, μακριά απ' τις άλλες· σκυλιά πίσω τους τέσσερα μ' άγριο βλέμμα —σε συνεννόηση τέλεια μεταξύ τους ως ομάδα ανθρώπων— τίς προστάτευαν. Κι όμως έμειναν πίσω εκείνοι, κι οι σκύλοι κι ο ταύρος, ένα πράγμα που έκπληξη σίγουρα προκαλεί· αλλ' εκείνες, την ώρα που έδυε ο ήλιος, φτερά γρήγορα έκαναν απ' το λιβάδι το πλούσιο έξω κι απ' τη γλυκιά τους βοσκή μακριά. Για πές μου, πολύχρονε γέροντα, αν κάπου άνδρα, σαλαγώντας αυτά τα γελάδια, τον δρόμο είδες να πέρασε."

201-211. Και στο ερώτημα απάντησε ο γέροντας με αυτά του τα λόγια: "Ανιαρό, φίλε, είναι για κάποιον όσα με τα μάτια του είδε όλα με τη μια ν' ανακοινώνη, αφού τον δρόμο αυτό πολλοί οδοιπόροι περνούν: άλλοι απ' αυτούς πολλά σχεδιάζουν στο νου τους να κάνουν κακά· κι άλλοι πάλι διαβαίνουν συγνά, πράξεις πάγκαλες για να κάνουν· τό να ξέρης 'ποιός απ' αυτούς είναι ποιός' είναι δύσκολο. Όπως όμως και νά 'χη το πράγμα, όλη μέρα τ' αμπέλι μου έσκαβα 'γώ ώς τη δύση του ήλιου, ξεχορτίζοντας θάμνους· ένα αγόρι μουύ φάνηκε με το μάτι μου νά 'πιασα —άνδρα άριστε σύ, με σιγουριά να τό πώ δεν μπορώ, ποιό να ήταν τ' αγόρι αυτό που μαζί τους επήγαινε, ωραιοκέρατα γελάδια συνοδεύοντας—, ένα

μωρό —ραβδί μάλιστα κράταγε— ανήσυχα, αριστερά και δεξιά, βαδίζοντας και προς τα πίσω τις κατηγύθυνε, το πρόσωπό του αντικριστό σε 'κείνες έχοντας.'

212-225. Έτσι περίπου μίλησε ο γέροντας κι απ' τη μεριά του ο Απόλλωνας, ως άκουσε την ιστορία, ευθύς πήρε τον δρόμο βιαστικά. Και παρατήρησε σημάδι πλατυπτέρυγου πετούμενου κι αμέσως αντιλήφθηκε πώς το παιδί του Δία του Κρονίδη ο κλέφτης είχε γίνει. Και βιαστικά, ο άρχοντας Απόλλωνας, ο γιος του Δία, δύος ορμή ξεχύθηκε, στην Πύλο για να φθάση την ευλογημένη, τις στριφτοπόδαρες αναζητώντας αγελάδες, τους ώμους τους πλατείς του έχοντας με πορφυρή νεφέλη καλυμμένους. Τ' αχγάρια ο Τοξοβόλος αντιλήφθηκε και μονολόγησε: 'Άλλοιμονό μου! Κατάπληξη μού προκαλεί —στ' αλήθεια — αφάνταστη επούτο που τα μάτια μου θωρούν. Από τη μια, σίγουρα, αυτά βοιδιών ορθοκεράτων είναι ίχνη· αλλ', απ' την άλλη, προς τα πίσω στρέφονται, προς την κατεύθυνση του λιβαδιού με τους ασφόδελους. Και βήματα: ούτε ετούτα είναι ανδρός δουλειά, μα κι ούτε γυναικός, ούτε και λύκων γκριζωπών ούτε κι αρκούδας και ούτε λιονταριού, ούτε φαντάζομαι ίχνη που κάπως μοιάζουν των Κενταύρων με τον δασύμαλλο αυχένα. Ποιός νά 'ναι άραγε αυτός, τόσο τεράστια που αφήνει χνάρια, γρήγορο βάδην κάνοντας πεζός; Είναι ένα αίνιγμα από τη μια μεριά του δρόμου τούτα! Μα είναι πιο περίεργα, απ' την άλλη την πλευρά, εκείνα 'κει!'

226-234. Έτσι μονολογώντας, ο άρχοντας Απόλλωνας, ο γιος του Δία, βιάστηκε κι έτρεξε, και στο κατάφυτο βουνό με δάση της Κυλλήνης έφτασε, σε κατακόμβη σκοτεινής σπηλιάς, όπου του Δία του Κρονίδη γιο η θεϊκή η νύμφη γέννησε. Σε δύο το βουνό το ευλογημένο, γλυκιά είχε σκορπίσει ευωδιά ολόγυρα, και πρόβατα ψηλόποδα πολλά το δροσερό χορτάρι βόσκιζαν· σ' αυτή τη φάση, ο τοξοβόλος τότε βιαστικά μέσα κατέβηκε, αυτοπροσώπως ο Απόλλωνας, το πέτρινο κατώφλι της υγρής σπηλιάς περνώντας.

235-253. Κι αυτόν, λοιπόν, ως αντιλήφτηκε ο γιος του Διός και της Μαίας, τον τοξοβόλο Απόλλωνα, τον χολωμένο για τα γελάδια, μέσα βαθιά στα μυρωδάτα σπάργανά του εκρύφτηκε με τρόπο τέτοιο, όπως αφήνει να φανούν υπόνοιες η στάχτη που καλύπτει —από σωρό πολλών κλαδιών του δάσους— θράκα: σαν είδε ο Ερμής τον Μαχρυβόλο, ζάρωσε, κεφάλι χέρια πόδια σε χώρο τοσοδούλη μάζεψε, όπως το βρέφος το νεόλουστο ζητά γλυκύς ο ύπνος να τό πάρῃ, αν και στ' αλήθεια τα μάτια του κρατούσαν ορθάνοικα· και κάτω απ' το μπράτσο του βόλεψε τη χελώνα. Μα του Διός και της Λητώς ο γιος τά αντιλήφτηκε κι απαρατήρητα δεν τά 'φησε: μαζί την ορεσείβια, την θυμορφη τη νύμφη και τον αγαπημένο της τον γιο, μικρό παιδάκι τυλιγμένο με παραλαγή πανούργα. Κι αφού εξέτασε κάθε γωνιά του ευρύχωρου σπιτιού και πήρ' αστραφτερό κλειδί,

τρεις κρύπτες άνοιξε, γεμάτες από νέκταρ κι αυμβροσία ζάχαρι· πολύ χρυσάφι κι άργυρος στις αποθήκες μέσα ήταν φυλαγμένα κι ενδύματα πολλά της νύμφης, κόκκινα κι άσπρα, όπως εκείνα που των μακαριστών θεών τα άγια δώματα μέσα τους έχουνε. Κι ύστερα, αφού της Λητώς το παιδί εξερεύνησε τις γωνιές του μεγάλου σπιτιού, στον δοξασμένο στράφηξ⁷ Ερμή και τού μίλησε έτοι:

254-259. "Παιδάκι, που στην κούνια σου κείτεσαι, για τα γελάδια μαρτύρα μου το ταχύτερο· αλλιώς, τις διαφορές μας οι δυο μας θα λύσωμε γρήγορα μ' όχι και τόσο κόσμιο τρόπο· μ' άλλα λόγια, θα σ' αρπάξω και στον Τάρταρο των σκοτεινών θα σέ πετάξω, σε σκοτεινά που σε τέλος καταδικάζει κακό δίχως έξοδο· και να μην περιμένης είτ' η μάνα είτ' ο πατέρας σου να σέ σώση στου ήλιου το φως, αλλά κάτω θ' αφανιστής απ' τη γη, τον αρχηγό στα παιδιά των ανθρώπων κάνοντας."

260-277. Κι ο Ερμής με λόγους πονηρούς τού απάντησε: "Της Λητώς γιε, τί λόγια σκληρά είναι αυτά που ξεστόμισες, κι ορεσείβια ψάχνοντας, έχεις έρθει εδώ, αγελάδια; 'Δεν τά είδα· να μάθω δεν ζήτησ' απ' άλλον κανένα· κι ούτε στ'⁸ αυτιά μου πληροφορία απ' άλλον κάν ερτασε· κι ούτε να πώ θα μπορούσα, πού βρίσκονται· ούτ' αμοιβή θά 'παιρνα γι' αυτήν την κατάδοση. Ούτε μοιάζω σε κάτι μ' άντρα γερό που κλέβει γελάδια'. Αυτή είναι δουλειά που δεν μ' ενδιαφέρει εμένα· πράγματα⁹ άλλα εμένα περισσότερο νοιάζουν· νοιάζει εμένα ο ύπνος μου, βέβαια, και το γάλα της μάνας μου κι οι φασκιές να τυλίγουν τους ώμους μου και τα ζεστά τα λουτρά μου. Πρόσεξέ το, μη τυχόν ερωτήσεις κάποιος σού θέση και τό μάθη αυτό: η διαμάχη μας από πού εξεκίνησε¹⁰ γιατί βέβαια για τους θεούς μεγάλη θά¹¹ τανέ έπιληξη, με γελάδια ορεσείβια παιδί που μόλις γεννήθηκε να περάση την πόρτα· οι κατηγόριες αυτές που απαγγέλλεις στη λογική δεν αντέχουν: χτες γεννήθηκα¹² μαλακά τα πόδια μου είναι κι από κάτω η γη τραχιά είναι. Κι αν στ'¹³ αλήθεια τό θέλεις, όρκο μέγα σου ορκίζομαι στην κεφαλή του πατέρα μου: 'ούτ'¹⁴ ο ίδιος εγώ —τό υπόσχομαι— είμαι ένοχος, ούτ'¹⁵ άλλον κανένα κλέφτης να γίνεται είδα των δικών σου βοδιών, όποια κι αν είναι αυτά· φήμες είναι που ακούω μονάχα'".

278-293. Έτσι κάπως μιλώντας, συχνά φρύδια και βλέφαρα παίζοντας, εδώ κι εκεί το βλέμμα του έρριχνε, μ' αδιαφορία σφυρίζοντας κι ανώφελα τα λόγια εκείνου ακούγοντας. Κι ελαφρά ο μακριβόλοις Απόλλωνας γέλασε κι απάντηση τού 'δωσε: "τρυφερέ μου εσύ, που ξετρελλαίνεις τους άλλους, πανούργε, στ'¹⁶ αλήθεια πιστεύω πολύ —με το πνεύμα που μίλησες— πως θά 'ναι πολλές οι φορές που σε πλούσια σπίτια διαρρήξεις μέσ'¹⁷ τη νύχτα θα κάνης, στο κατώφλι αφήνοντας να φυλάσσουν περισσότεροι από ένας φρουροί, όσο σύ το σπίτι θα κλέβης αθόρυβα· και στο ύπαιθρο, πολλούς θα πικραίνης προβάτων βοσκούς,

που σταυλίζουν στα βουνίσια φαράγγια, κάθε τόσο που σύ λιγουρεύεσαι κρέας κι αγέλες βοδιών θ' απαντάς και κοπάδια προβάτων. Καὶ τώρα προχώρα, αν δεν θέλης τον τέλειο και στερνό σου τον ύπνο να πάρης· απ' την κούνια κατέβα, εταίρε της νύκτας της μαύρης. Στ' αλήθεια, λοιπόν, στο εξής βραβείο θα έχης μεταξύ των αθανάτων: θα κληθής μια για πάντα αρχηγός των κλεφτών.”

294-303. Κάπως έτσι σκεπτόμενος εξηγήθηκε, κι ο Φοίβος Απόλλωνας τότε, το παιδί αφού πιάνει στα χέρια του, τό μετέφερε. Τότε όμως κι αυτός, ο δυνατός του Ἀργου φονίας, κάποια σκέψη στο μυαλό του σαν πέρασε, αποφάσισε —έτσι όπως στα χέρια τ' Απόλλωνος κρατιόταν Φηλά— και σημάδι φανέρωσε, αξιοθρήνητο της κοιλιάς υπηρέτη, έναν άτακτο ἄγγελο· και φταρνίστηκε ύστερα δυνατά· μόλις τ' ἀκουσ' αυτό ο Απόλλων, απ' τα χέρια τον Ερμή κάτω ἀφῆσε τον περίφημο. Και μπροστά του εκάθισε κι ας βιαζόταν να πάρη τον δρόμο του, τον Ερμή διαπειράζοντας κι αυτά τού απηγύθυνε: “Ἐχε θάρρος, φασκιωμένο παιδάκι, του Διός γιας και της Μαίας· θα ερευνήσω να βρώ και πιο ύστερα με αυτά τα σημάδια τα γερά των βοδιών μου κεφάλια· δίχως άλλο, εσύ θα μού δείχνης τον δρόμο.”

304-312. Έτσι μίλησε· κι αμέσως μετά, ο Ερμής ο Κυλλήνιος πάνω πήδησε κι όλος ζήλο τον δρόμο ξεκίνησε. Και τα δυο του τα χέρια απ' τα αυτιά πίσω έσπρωξε κι όπως είχε την πάνα τυλίξει στους ώμους, έτσι μίλησε: “προς τα πού, Μακρυβόλε, μέ φέρνεις, ο πιο βίαιος που ‘σαι απ' όλους; Με τον τρόπο αυτό, για τα βόδια, μού κάνεις επίθεση, χολωμένος στ' αλήθεια; Άλλοιμονό μου! Και μακάρι, των βοδιών να χαντόνα σύμπαν το γένος! Γιατί ‘γώ τα δικά σου γελάδια δεν τα ‘κλεψα βέβαια, ούτ' άλλον είδα, όπουα κι αν είναι αυτά τα γελάδια σου’ κι αυτό μόνο από φήμες τό ακούω’. Εμπρός στον Κρονίδη τον Δία να έλθης για δίκη!”

313-364. Κι όταν πια κάθε ερώτηση μεταξύ τους αντάλλαξαν κι ο Ερμής ο βοσκός κι ο γιος της Λητώς ο λαμπρός —θυμωμένοι κι ας ήταν ακόμη—, ο Απόλλων —εννοώντας στ' αλήθεια τα λόγια του— τον λαμπρό τον Ερμή όχι άδικα ἀρπαξε να τού δείξη τα βόδια· κι ο Κυλλήνιος ήθελε —συνεχίζοντας— με τεχγάσματα και τερτίπικα λόγια να ξεγελά των τόξων τον Χειριστή των λαμπρών· μα ως βρήκε, πανούργος κι ο ίδιος, άλλον πανούργο, βιαστικά από ‘δώ κι ύστερα βάδιζε, στις αιμουδιές προηγούμενος, υποδείχνοντας την πορεία του δρόμου, και πιο πίσω ερχόταν ο γιος του Διός και της Λητώς επόμενος. Και στα γρήγορα, του Διός τα παιδιά τα περίλαμπρα καταφθάνουν στου μοσχοβόλου την κορφή του Ολύμπου, στον πατέρα Κρονίδη· γιατί —εκεί τεθειμένη— περίμενε και τους δυο ζυγαριά του δικαίου. Σύναξη, στον χιονόσκεπο Όλυμπο, είχε αρχίσει να γίνεται· και μετά την Ήώ τη χρυσόθρονη, οι αθάνατοι οι άφθαρτοι

να μαζεύωνται άρχισαν. Πήραν έπειτα θέση —μπρος στου Δία τα γόνατα— κι ο Ερμής κι ο Απόλλων ο λαμπρότοξος· κι ο Δίας —που απ' τα ύψη βρόντα— ερωτήσεις απηγόθυνε στον περίφημο γιο του, έτσι λέγοντας: "Από πού, Φοίβε, φέρνεις το τερπνό σου το θήραμα ετούτο, σαν παιδί που, αν και μόλις γεννήθηκε, έχει εμφάνιση κήρυκα; Σπουδαίο το εύρημα τούτο μάς ήρθε στων θεών την ομήρυρη!" Κι απόκριση εκείνος τού ἔδωσε, ο μακρυβόλος αφέντης Απόλλων: "Στ' αλήθεια, πατέρα, όχι αδιάφορη ιστορία θ' ακούσης εσύ που εμένα χλευάζεις σαν τον μόνον ασύγκριτο φίλο της λείας. Τούτο δά που σου μοιάζει παιδάκι, στα βουνά της Κυλλήνης ζητώντας τον, κλέφτη εκπληκτικό τόν φανέρωσα, μακρύ δρόμο σαν έκανα, χλευαστή τέτοιον που άλλον δεν είδα εγώ σε θεούς και ανθρώπους ανάμεσα, απ' όλους εκείνους που κλέβουν ανθρώπους πάνω στη γη. Απ' τον λειμώνα σαν έκλεψε τα δικά μου γελάδια, ευθύς χτες το εσπέρας τά οδήγησε, σαλαγώντας τα πάνω στην άμμο, στην πολύθουη θάλασσα πλάι, κατ' ευθείαν στην Πύλο· και τα λύχνη —δισπελώρια— τέτοια, που σ' εκπλήσσουν και δουλειά σοφιστή νου δαίμονα είναι. Μαύρη σκόνη φανέρωνε πως πατήματα σκέπαζε γελαδιών, που αντίστροφα έβαιναν, με κατεύθυνση στων ασφόδελων το λιβάδι· αλλ' ο ίδιος, αξεπέραστος στα τεχνάσματα, ούτε έξω απ' τον δρόμο —ούτ' ασάνδαλος σίγουρα— ούτ' είναι να διάβαινε πιθανόν την αμμουδάρα με χέρια· αλλά τέχνασμα βάζοντας κάποιο σε δράση περίεργο, χνάρια άφηνε τέτοια πελώρια, σάν κάποιος που πάνω σε δρυός κορμούς περπατούσε λεπτούς. Κι όσην ώρα, λοιπόν, τίς εκέντριζε, την αμμουδερή γη διασχίζοντας για να τρέξουν, όλα τα χνάρια πάνω στη σκόνη καθαρά διακρίνονταν εύκολα· αλλ' όταν τη μακριά διαδρομή είχε ήδη περάσει στην αμμουδιά, τότε γρήγορα, στη βραχώδικη χώρα αδιάκριτη έγινε κι η διαδρομή των βοδιών κι η δική του. Κάποιος, όμως, τόν είδε, θυητός άνθρωπος, να οδηγή των πλατυμέτωπων την αγέλη βοδιών κατ' ευθείαν στην Πύλο. Κι όταν πια τα γελάδια τά σταύλισε ήσυχα και τον δρόμο πανούργα εχτένισε —κι απ' αυτήν την πλευρά κι απ' την άλλη— ωσάν νύκτα αόρατος έτρεξε μαύρη και στην κούνια του ξάπλωσε, στη σκοτεινιά βαθιά μέσα του ζοφερού του σπηλαίου —που ούτ' αητός μ' οξεία την όραση θα τόν ξετρύπωνε· και σωρό τριψύματα στα μάτια του έκανε, για να σερβίρῃ έτσι την απάτη του. Κι η ίδια αυτή προσωπικότητα, ευθύς την άλλην ώρα, κατέθετε το γνωστό παραμύθι αμέριμνα: 'δεν είδα, να μάθω δεν ρώτησα, ούτε την ιστορία απ' άλλον τήν άκουσα, ούτε να πώ θα μπορούσα πού βρίσκονται, ούτ' αμοιβή γι' αυτήν την κατάδοση θά 'παιρνα'."

365-386. Κάπως έτσι σαν μίλησε ο Φοίβος Απόλλων, κάτω κάθισε· κι ο Ερμής στους αθανάτους ιστορία διηγήθηκε άλλη· στον Κρονίδη —αρχηγό των θεών όλων— νεύμα έκανε· "Πατέρα μου, Δία, να καταθέσω την πάσαν αλήθεια σ' εσένα έτοιμος είμαι· γιατί και φίλος της αλήθειας είμαι και ψέμματα δεν ξέρω να λέω. Στο σπίτι μας σήμερα ήρθε, τα γερόποδα βόδια του ψάχνοντας

—σαν την αυγή πρωτανέβηκε ο ήλιος— χωρίς ή μάρτυρες μαζί του να φέρη
ή παρατηρητές απ' τους μακαριστούς τους θεούς, αλλ' επέμενε —πολλή πλεση
ασκώντας— και πολύ μ' απειλούσε πως θα ρίξῃ εμένα στον απέραντο Τάρταρο,
μια και τώρα αυτός στον τρυφερό τον ανθό της ήβης του βρίσκεται που τη δόξα
ορέγεται, ενώ χτες γεννήθηκα 'γώ— κι αυτό ο ίδιος τό ξέρει— ούτε μ' άντρα σε
τίποτε μοιάζω, δυνατό βοδιών κλέψη. Να πιστέψης εμένα —επειδή παινεύεσαι
μόνος σου ότι είσαι ο γλυκός μου πατέρας— πως εγώ δεν οδήγησα τα δικά
του γελάδια στο σπίτι μου —και μακάρι να ήταν να γινόμουνα πλούσιος— κι
ούτε κάν απ' το κατώφλι μου πέρασα· κι είναι αυτό δόλο κι δόλο που ειλικρινά
καταθέτω. Και τον Ήλιο —που γ' αυτόν φόβο νιώθω— και τους άλλους θεούς
κι εσένα αγαπώ και τούτον τόν σέβομαι· κι εσύ ξέρεις ο ίδιος πως ο ένοχος δεν
είμαι εγώ. Κι επί πλέον, βαρύ όρκο σού δίδω αμέσως: στ' όνομα των πυλών των
διάκοσμων, των αθάνατων τούτων, ποτέ μου εγώ να πληρώσω δεν πρόκειται
ποινή για κλεψύ τόσο άσπλαχνη, κι ας είναι ατρόμητος· κι εσύ όμως βοήθα εμάς
τους μικρότερους.”

387-396. Έτσι μίλησε ο Κυλλήνιος του Άργου φονιάς, για του όρκου του
νεύοντας τη βεβαίωση και κρατώντας στο μπράτσο την πάνα του τήν εμπόδιζε
κάτω να πέση. Και σε γέλια ο Δίας εξέσπασε και τραντάχτηκε, γιατί είδε
στημένες καλά και με γνώση να δίδη απαντήσεις το πανούργο παιδάκι: πως δεν
είχε δουλειά —τάχα— με τα βόδια να κάνῃ· και τους δύο τους συμβούλευε να
φιλιώσουν με τρόπο, κι ο Ερμής οδηγός να πηγαίνη μπροστά και τον χώρο να
δειξη— χωρίς πονηριές—, εκεί όπου —αντίθετα— τα γελάδια, κεφάλια γερά,
είχε κρύψει. Κι ο Κρονίδης το κεφάλι του κούνησε κι ο ευγενής ο Ερμής είχε
πάρει το δικό του το μάθημα, αφού ο σκοπός του Διός που απ' τα ύψη βροντά
τόν έπεισε εύκολα.

397-408. Τότ' οι δύο τους, του Διός τα πανέμορφα τέκνα —όλο ζήλο—
στην αιμούρχωστη καταφθάσανε Πύλο, εκεί όπου ακριβώς ο Αλφειός εχυνόταν·
στους αγρούς και τ' υπόστεγο το ψηλόσκεπτο έφτασαν, όπου ήδη τα ζώα —την
ώρα της νύχτας— σταυλίζονταν. Κι εκεί έπειτα, ο Ερμής, στης σπηλιάς απ' το
πλάι σαν βάθισε το βραχύδες βαθούλωμα, τα γερά των βοδιών τα κεφάλια έξω
τά 'διωχνε, στο φως για να βγούν· ο Απόλλωνας, όμως, όπως κύτταζε πέρα
από 'κελνον τον τόπο, αντελήφθη τα δέρματα τ' απλωμένα σε βράχο τραχύ και
ρώτησε ευθέως τον Ερμή τον περίφημο: “Πώς, ο δόλιος εσύ, τά κατάφερες, δυο
γελάδια να σφάξης, ως νιογέννητο νήπιο που είσαι μωράκι; Ο ίδιος εγώ —στ'
αλήθεια— εκπλήσσομαι για την ισχύ σου τη μέλλουσα· και δεν θά 'ταν σωστό ν'
αυξηθής κι άλλο ακόμη, για της Μαίας, Κυλλήνιε!”

409-435. Έτσι κάπως εμίλησε κι από λύγες σχοινιά δυνατά πήρε κι έπλεκε

με τα χέρια του· αλλ' ευθύς, μέσ' στη γη να φυτρώνουν αρχίσαν αυτές, από κάτω απ' τα πόδια εκείνου, ως να ήταν αντικρύ μεταξύ τους ανά δυο φυτεμένες, τόσο εύκολα και παντού όπου ήταν γελάδι' αγροδίαιτα· αλλά σχέδιο ήταν αυτό του Ερμή του δολόπλοκου, κι ο Απόλλων το βλέμμα του μ' απορία τό έστησε σ' δύο έβλεπε. Τότε πια, με ματιές πλαγιαστές που πετούσανε σπίθες, ο ισχυρός του Άργου φονιάς επισκόπησε γύρω τον χώρο κι εσχεδίαζε τις λύγες να κρύψῃ· αλλά της δοξασμένης ο γιος της Λητώς

...

πολύ εύκολα, κι όπως ήθελ' ο ίδιος, τον Μακρυβόλο επράνυε, σκληρός κι αν ήταν εκείνος· κι αφού —στ' αριστερό του το χέρι— την κιθάρα του στήριξε, μελωδία δοκίμαζε με το πλήκτρο να παίξῃ· κι εκείνη με τόνο αντήχησε ηγηρό. Χαράς γέλια τον Φοίβο Απόλλωνα έπιασαν και διέτρεξ' ο τόνος του θεσπέσιου ήχου βαθιά τις αισθήσεις του· κι ενώ άκουγε, την ψυχή του γλυκιά πεθυμιά αιχμαλώτισε. Κι έτσι ευχάριστα τη λύρα του παιζόντας της Μαίας ο γιος και χωρίς να φοβάται θέση πήρε, αριστερά του Απόλλωνος Φοίβου· κι ευθύς, έτσι όπως τήν έκρουε και καθάρισ ο ήχος της λύρας του έβγαινε, σιγανά σαν προοίμιο έψελνε κι η φωνή του ευχάριστη βγήκε, εκτελώντας ωδές με πεποιθηση στους θεούς τους αθάνατους κι επί πλέον στη γαία τη σκοτεινή: πώς γεννήθηκαν πρώτα και πώς ύστερα τη μερίδα του πήρε καθένας. Στη θεά Μνημοσύνη, των Μουσών τη μητέρα, στους θεούς πρώτη μέσα, ωδή έψελνε, γιατί 'κείνη να προστατέψῃ εκλήρωσε της Μαίας τον γιο· και στους άλλους θεούς ο γιος ο λαμπρός του Διός ωδές έψελνε, στη σειρά που αυτοί εγεννήθηκαν ή στη συγγένει' ανάλογα τιμώντας αυτούς· κι ιστορίες διηγήταν με την τάξη που έπρεπε, την κιθάρα του παιζόντας που στο μπράτσο εστήριζε. Και τα στήθη εκείνου πεθυμιά —βαθιά μέσ' την ψυχή του— κατέλαβ' αγιάτρευτη και σ' εκείνον εστράφηκε έτσι, λόγια λέγοντας φτερωτά:

436-462. "Των βοδιών μου πανούργε σφαγέα, σύ, που της συντροφιάς που δειπνεί κοπιάζεις για χάρη, στα πενήντα γελάδια αντάξια τα τραγούδια σου αυτά εσχεδίασες· και νομίζω πως ήσυχα πια τις διαφορές μας θα λύσωμε —μετά απ' αυτό. Έλα τώρα και πές μου και τούτο, γιε της Μαίας πολύξευρε· στα θαυμάσια έργα σου, μήπως, ετούτα, από γέννα σου έγινε συνοδός σου καμιά ευφυΐα ή μήπως δώρο ευγενές μεταξύ των αθανάτων ή των ανθρώπων κάποιος σου χάρισε κι ωδή θεσπέσια σου χη μάθει να ψάλλης; Μια κι είναι θεσπέσιος ο ήχος ο νέος αυτός που ακούω —για πρώτη φορά—— να τελήται, κι ώς τώρα — δηλώνω — δεν τόν είχε σχεδιάσει κανένας ποτέ μεταξύ των ανθρώπων ή στους αθανάτους κάποιος ανάμεσα που κατοικούν στα Ολύμπια δώματα — εκτός από σένα, δολόπλοκε, γιε του Διός και της Μαίας. Ποιά είναι η τέχνη; Ποιά των ανεξήγητων είναι η μούσα αισθήσεων; Ποιά η μέθοδος είναι; Γιατί —ειλικρινά—— όλα αυτά και τα τρία, την ευθυμιά, τον έρωτα και τον γλυκό τον ύπνο, να τ' απολαύση μαζί την ευκαιρία

δίδει σε κάποιον. Αφού είμαι κι εγώ θιασώτης των Μουσών των Ολύμπιων, που σε χορούς κι ευγενική ωδών διήγηση και ζωηρή μουσική και θελκτικό ήχο αυλών ειδικεύονταις αλλά τίποτε άλλο ώς τώρα δεν μού 'χει αγγίξει με τον τρόπο αυτόν την ψυχή, ωσάν σ' ανδρών νεαρών το συμπόσιο, όταν δύσμα καθένας από δεξιά του στον διπλανό του συμπότη περνάγε. Κατάπληκτος μένω, γιε του Διός, για το πόσο ευχάριστα μπορεὶς κι εκτελεῖς στην κιθάρα σου αυτές τις συνθέσεις σου! Αλλά τώρα, μια και σχέδια ξέρεις —αν και τόσο μικρούλης— να κάνης που φέρονυνε δόξα, τρυφερέ μου εσύ, κάτω κάθισε και συμφώνησε σ' όσα πράγματα λένε μεγαλύτεροι από 'σένα κι άκουσέ τα. Γιατί βέβαια, από 'δώ κι εμπρός, κι εσύ κι η μητέρα σου την τυμή θά 'χετε μεταξύ των θεών των αθάνατων νά 'σθε· κι αυτό ειλικρινά στό δηλώνω εγώ τώρα ευθύς: σ' αυτού του κρανένιου ακόντιου τ' όνομα, δεσμεύομαι εγώ, ως ένδοξο στους αθανάτους να συστήσω εσένα, ευλογημένο με πλούτη, κι αξέιραστα δώρα θα σού χαρίσω και μέχρι τέλους δεν θ' απατήσω εσένα."

463-495. Κι ο Ερμής πήρε τον λόγο και μ' εξυπνάδα απάντησε: "Μακρυβόλε μου φρόνιμε, ερωτήσεις μού κάνεις, αλλ' εμένα και βέβαια δεν μ' ενοχλεί που στα μέρη της τέχνης μου μπαίνεις. Εδώ θα τήν μάθω σε 'σένα και τώρα' ασφαλώς και τό θέλω, και σε πρόθεση και σε λόγια, φιλικός να σου είμαι· άλλωστ' όλα τά ξέρεις εσύ με τα μάτια σου και τά νιώθης, γιατί, γιε του Διός, είναι η θέση σου απ' τις πρώτες μεταξύ των θεών, και είσαι γενναίος και ισχυρός· σ' αγαπά, απ' την άλη, ο φρόνιμος Δίας —απ' όλες τις πλευρές του δικαίου· κι ας γνωστόν δώρα ένδοξα σού 'χει χαρίσει· κι επί πλέον ακούγεται πως ξεχωριστή για σένα είναι τυμή που την τέχνη της μαντικής απ' τη θεϊκή τη φωνή του Διός, Μακρυβόλε, διδάχτηκες: του Διός από κάθε πλευρά τη βουλή να 'ξηγήσεις αυτού πείρα έχω ήδη κι ο ίδιος εγώ, ότι είσαι πολύ προικισμένος: δίχως άλλη βοήθεια δύνασαι από μόνος σου γνώση νά 'χης ελεύθερα σ' ό, τι βάλεις τυχόν στο μυαλό σου. Αλλ' ως έχουν τα πράγματα τώρα, αφού πεθυμιά την ψυχή σου κρατά για εκτέλεση μουσικής, την κιθάρα μου πάρε και παίξε· κάνε επιδειξη, στη συντροφιά να χαρίσης το κέφι, κι απ' τα χέρια μου να δεχτής την κιθάρα· κι κάνε με, φίλε μου, περήφανο. Οργανοπαίχτης να είσαι καλός σ' αυτή τη συντρόφισσα με τη φωνή την καθάρια, που στα χέρια κρατάς, και που ξέρει με το παίζιμο το σωστό να κελαηδά ευχάριστα κι όμορφα. Και γι' αυτήν νά 'σαι βέβαιος: σε συμπόσια πλούσια να τήν φέρνης και σε χορούς ερωτικούς κι επιδεικτικές διασκεδάσεις, σ' ευχάριστες γιορτές, και την ημέρα και τη νύκτα. Όποιος τυχόν τήν δοκιμάσει, μ' εξόσκηση κατέχοντας γνώσεις κι εξυπνάδα, αυτή —βγάζοντας ήχους, είδους παντοίου— διδάσκει πράγματα το μυαλό να φαντάζεται ευγενικά, όταν με ψυχραιμία τήν παίζης, μ' εξασκημέν' αγγίγματα φιλικά, κι αυτό αποφεύγοντας που δεν τής πηγαίνει: κουραστικές δοκιμές· κι αν, τώρα, για πρώτη φορά, κάποιος άπειρος δοκιμάση ορμητικά να τήν παίξῃ,

χωρίς άλλο θα "φαλτσάρη" εκείνη ευθύς κι ήχους θα βγάλη ακατάληπτους. Εσύ, εν τούτοις, έχεις τις γνώσεις, χωρίς άλλη βοήθεια, ελεύθερος να επιλέγης δι, τι τυχόν επιδιώκεις. Και βέβαια, θα τήν χαρίσω σ' εσένα εγώ, λαμπρό του Διός παλληκάρι· κι εμείς, με την τάξη μας σύμφωνα, Μακρυβόλε, τις βοσκές του βουνού και της αλογοθρέφτρας πεδιάδας θα ταΐσωμε, τ' αγροδιάιτα γελάδια οδηγώντας. Εκεί, σαν τα γελάδια με τους ταύρους σμίξουνε, πληθώρα θηλυκά κι αρσενικά, βόδια ανάμικτα, θα τούς γεννήσουν· και δεν είναι σωστό, γιατί θά 'πρεπε σύ, αν κι ασφαλώς φίλος είσαι του κέρδους, με τρόπο μανιασμένο να 'χης τόσο θυμώσει."

496-502. Ετσι σαν μίλησε, τη λύρα με το χέρι του έτεινε κι ο Απόλλωνας Φοίβος τήν δέχτηκε· κι εκείνος —μ' αβίστη θέληση— στα χέρια έβαλε του Ερμή μαστίγιο λαμπρό και τη διαπίστευση τού 'δωσε τούτη· να γηγεμονεύῃ στη βοσκή· και της Μαίας ο γιος με χαρά τό εδέχτηκε. Κι αφού την κιθάρα εστήριξε ο γιος της Λητώς ο λαμπρός, ο αφέντης, ο μακρυβόλος Απόλλων στ' αριστερό του το χέρι, με πλήκτρο, σε σύνθεση μελωδική τήν δοκίμαζε· κι εκείνη θελήτικό από μέσα της έβγαλε ήχο, κι ο θεός τραγούδι άρχισε όμορφο για συνοδία να ψέλνη.

503-512. Κι οι δυο τους μετά στον βλογγημένο λειμώνα τα βόδια τά έστρεψαν για να πάνε, ενώ κι οι ίδιοι —τα πανέμορφα παιδιά του Διός— πίσω σαν γύρισαν, μ' ορμή εκινήθηκαν προς τον Όλυμπο τον χιονόσκεπο, με την κιθάρα οι δυο τους γλεντώντας. Χάρηκ' ο Δίας ο συνετός και με στενή φιλία τούς δέσμευσε· κι ο μεν Ερμής διά παντός αγάπησε τον γιο της Λητώς, όπως τόν αγαπά ακόμη και τώρα. <Και της Λητώς ο γιος της αγάπης τ' αδερφού του αποδέχτηκε σημάδια, όταν την αξέιραστη κιθάρα —που ήζερε να παιίζῃ— στα χέρια εκείνος έδωσε του Μακρυβόλου· κι αυτός τήν έπαιζε, καλά στηριγμένη στο μπράτσο του, ενώ στη σειρά του εκείνος, για χρήση δική του, τέχνη μ' άλλες έπλαστρασ' αρχές: των σουραυλιών τον ήχο κατασκεύασε τον οξύ, που σε μεγάλη μπορεί ν' ακούγεται απόσταση.

513-520. Και τότε, λόγο απηόθυνε ο γιος της Λητώς στον Ερμή και τού είπε: "Γιε της Μαίας, φοβούμαι, δόλιε σύ αγγελιαφόρε, μήπως πίσω μού πάρης με κλέψιμο την κιθάρα και τα τόξα μου τα ευλίγιστα, αφού το προνόμιο —με του Δία την εύνοια— έχεις να εμπορεύεσαι των ανθρώπων τα έργα σ' όλη την έκταση της τροφοδότρας γαίας. Άλλ' αν τη χάρη ετούτη θα μού 'κανεις, ν' αντέξης τουλάχιστον τον μέγα τον όρχο να ορκιστής των θεών —ή θεικά το κεφάλι κουνώντας ή στα φοβερά της Στυγός τα νερά—, θά 'χης σ' όλα αυτά που θα κάνης την επιβράβευση τη δική μου απ' της καρδιάς μου τα βάθη και τη φιλία μου."

521-573. Και τότε, της Μαίας ο γιος υποσχέθηκε, θετικά το κεφάλι κουνώντας: ποτέ να μην κλέψῃ κτήμα κανένα που ο Μακρυβόλος κατείχε: στη σειρά κι ο Απόλλων, ο γιος της Λητώς, για συμμαχία και φιλία το κεφάλι του κούνησε θετικά: κανεὶς ἄλλος πιο φίλος να τού είναι μεταξύ των αθανάτων, είτε κάποιος θεός είτ' ἀνθρωπος, απόγονος του Διός. "Και θα κάνω σύμβολο των αθανάτων όλων τέτοιο που τον δρόκο να τελειώνη μ' ασφάλεια + και συνάμα, αξιοπιστίας σύμβολο θά 'ναι —σ' οποια τυχόν ευκαιρία— για την εύνοια τη δική μου και θά 'χη αξία. Κι έπειτα στη σειρά, πανέμορφη, ράβδο χρυσή θα σου δωρίσω τρίφυλη, ευετηρίας κι αφθονίας σύμβολο, που από ζημιές απρόσβλητο θα σέ κρατήσῃ και κύρος θα δίνη κι ασφάλεια στα καλά —λόγια ή έργα— όσα δηλώνω πως ξέρω και τη θέληση του Διός φανερώνουν. Τη δική μου, όμως, μαντική ικανότητα, ευγενική του Διός εσύ φύτρα, που να μάθης ρωτάς, ούτ' εσύ, ορισμένο είναι τούτη να μάθης ούτ' ἄλλος στους αθανάτους μέσα κανεὶς: γιατί αυτό που γνωρίζει ο νους του Διός, σε 'μένα αφού εμπιστεύθηκε, στη σειρά μου κι εγώ, θετικά το κεφάλι μου κούνησα κι ορκίστηκα δρόκο βαρύ: να μη γνωρίζη με βεβαιότητα απ' τους αἰδίους θεούς ἄλλος κανεὶς —εκτός από 'μένα— του συνετού του Διός την χρυφή θέληση· κι εσύ, αδερφέ μου, της χρυσής ράβδου κτήτορα, εμένα να μην προκαλής να φέρω στο φως και πράγματα θεία ν' αποκαλύψω όσα ο Δίας μήδεται ο παντόπτης. Το βέβαιο είναι ετούτο: πως ἄλλο θα ζημιώσω στους ανθρώπους κι ἄλλο θα ωφελήσω, καθώς πολλές φυλές αξιολύπητων ανθρώπων, πότ' απ' εδώ πότ' απ' εκεί, θα κατευθύνω. Κι απ' τη δική μου μαντική φωνή θ' αποκόμιση σφελος όποιος τυχόν σε 'μένα θά 'ρθη, απ' τη φωνή πτηνών φερέγγυων κι απ' το πέταγμά τους κινημένος: αυτός ο ἀνθρωπος θα πάρη πίσω σφελος απ' τη δική μου μαντική φωνή και δεν θα τόν παραπλανήσω: όποιος, αντίθετα, τυχόν θελήσει, πιστεύοντας σε μάταιες των οιωνών μιλιές, μαντεία πέραν απ' τη δική μου πρόθεση ν' αποσπάσῃ και περισσότερα απ' τους αἰδίους θεούς να ξέρη, δηλώνω τότε πως θα πάρη δρόμο μάταιο αυτός —ενώ εγώ τα δώρα του θα τά δεχόμουν. Και κάτι ἄλλο θα σύν πώ επί πλέον, της Μαίας γιε δοξασμένε και του Διός που βροντά απ' τα ύψη, εσύ θεέ, σε πολλά χρήσιμος που είσαι μεταξύ των θεών: αδερφές κάποιες, παρθένες σεβαστές, τρεις γεννημένες υπάρχουνε, με φτερά γοργά που τά χαίρονται στολισμένες και λευκά στα κεφάλια τους ἄλευρα πασπαλισμένες, του Παρνασσού σε χαράδρα, σε φωλιές κατοικούν, ξεχωριστής μαντικής διδασκαλίσσες, και σ' αυτήν ο ίδιος εγώ σαν ήμουν ακόμη παιδ, εξασκήθηκα, μα για 'κείνην ο δικός μου πατέρας δεν νοιάστηκε. Απ' εκεί μέσα πετώντας ἔξω αυτές, στη σειρά, τη μιαν απ' εδώ, την ἄλλην απ' εκεί, βιοσκίζουν και κηρύθρες ζυμώνουν και συνάμα προφητείες καθέκαστες εκτελούν· κι αυτές, σαν τον δρόμο τους συνεχίζουν φιλότιμα, αφού μέλι υπόχρυσο ήδη έχουν χορτάσει, να κηρύσσουν αλήθειες αυθόρμητα θέλουν· αν, όμως, αυτές τη γλυκιά την τροφή των θεών στερηθούν, τότε λόγια πια κραίνουν απατηλά, η μια την ἄλλη μπερδεύοντας. Αυτές —με των δώρων μου τη σειρά— τίς χαρίζω σ'

εσέν' ασφαλώς, αλλ' εσύ να τούς θέτης ερωτήσεις καλόπιστες, της δικής σου ψυχής ευχαρίστηση: στην περίπτωση τώρα που θα φώτιζες κι άνδρα κανένα θητό, θ' ακλουθήσῃ κι αυτός πολλές —αν συνδράμη κι η τύχη— φορές τις δικές σου μαντείες. Δικά σου νά 'χης, της Μαίας για, αυτά μου τα δώρα, και τ' αγροδιαιτα, τα κερασφόρα τα βόδια, κι επί πλέον, ας φροντίζης τ' ἀλογα και τους εργατικούς ημιόνους."

και σ' αγριοθώρητους λιόντες και λευκόδοντους κάπρους και σε σκύλους και πρόβατα, σ' όλα εκείνα που τρέφει η γη απέραντη, ο δοξασμένος Ερμής να 'ναι ἀρχοντας, σ' όλα τα κοπάδια των προβάτων κι εντεταλμένος στον Άδη αυτός μόνο να είναι ο πρόξενος· αλλ' ακόμη κι αν προσφορές στον ίδιον δεν κάνουν οι ἀνθρωποι δώρο, όχι αξίας βραβείο ελάχιστης αυτός θα χαρίση.

574-578. Τόσο πολύ της Μαίας τον γιο ο αφέντης Απόλλων αγάπησε, με παροχές φιλικές δείχνοντάς το παντοίες· και του Κρόνου ο γιος τη δική του την εύνοια πρόσθεσε ως εξής: μόνο 'κείνος με όλους —με θνητούς και μ' ανθρώπους— σ' ομιλία να ἔρχεται: λίγα είναι, επομένως, τα κέρδη αυτά που τούς φέρνει, απ' τη μια· απ' την άλλη, μέσ' στη νύχτα τη μαύρη, αδιάκριτος όντας, τις φυλές των θνητών των ανθρώπων όλες εξαπατά.

579 κ.ε. Γι' αυτά σου, χάρε, τα προσόντα, σύ γιε του Διός και της Μαίας· κι εγώ —με την τάξη μου ανάλογα— θα φροντίσω κι εσένα και ἀλλην ωδή**.

** Βοηθητικά για την απόδοση χωρίαν, π.χ., των στίχων 75κ.ε., 208κ.ε., 294κ.ε., ήταν —μεταξύ άλλων— μελετήματα όπως τα παρακάτω: L. Radermacher, *Der homerische Hermeshymnus [erlaeutert und untersucht von-]*, Akademie der Wissensch. Philos.-histor. Klasse, Sitzungsberichte, 213. Band, 1. Abhandlung, Wien und Leipzig 1931. A. Hoekstra, *The Sub-epic Stage of the Formulaic Tradition [Studies in the Homeric Hymns to Apollo, to Aphrodite and to Demeter]*, Amsterdam-London 1969. Josh. T. Katz, *Homeric Hymn to Hermes 296: τιλήμονα γαστρὸς ἔριθον*, στο "Shorter notes", CQ 49.1 (1999) 315-319.