

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΗ-ΖΩΡΑ

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ
ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Ό λόγος γιατί την πρόσληψη του Δόν Κιχώτη, ένδος άπό τα θεωρούμενα ώς κορυφαία ἔργα τῆς παγκόσμιας λογοτεχνίας, στή νεοελληνική γραμματεία, είναι ευρύτατος. Μιά πτυχὴ μονάχα αὐτοῦ τοῦ μεγάλου «κεφαλαίου» θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ διερευνήσουμε μὲ τὴν παραύσα ἔργασία, προσεγγίζοντας τὸν τρόπο μὲ τὸν δόπον «εἶδαν» τὸν Δόν Κιχώτη δυὸς νεοέλληνες λογοτέχνες στὶς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, δὲ Νίκος Καζαντζάκης καὶ δὲ Κώστας Οὐράνης.

Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ δημιουργοὶ μᾶς ἔχουν δώσει ἔξαιρετικὰ ταξιδιωτικὰ κείμενα, μὲ ἐντυπωσιακές περιγραφές ἀπὸ τὶς περιηγήσεις τους σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὴν Ἰσπανία τὴν ἐπισκέφθηκαν καὶ οἱ δύο γύρω στὸ 1930 καὶ τὴν ἀποτύπωσαν σὲ ταξιδιωτικὰ κείμενά τους. Ό Θερβάντες καὶ δὲ Δόν Κιχώτης του ἐμφανίζονται, ὅπως είναι φυσικό, ἐπιβλητικοὶ στὴ συνείδηση καὶ τῶν δυὸς ταξιδιωτῶν-λογοτεχνῶν καὶ δὲ ἰδαλγὸς τῆς Μάντσα ἐμπνέει καὶ στοὺς δυὸς ὄμρτιτλα ποιήματα.

Ο Κώστας Οὐράνης (1890-1953) ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ χαρακτηριστικὲς φωνὲς τῆς γενιᾶς τοῦ '20, ποὺ ἐκφράζει τὸ δάχυτο κλίμα τῆς ἀπαισιοδοξίας καὶ τῆς διάλυσης τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα. Κυρίαρχα στοιχεῖα στὴν ἐν γένει λογοτεχνικὴ του παραγωγὴ είναι ἡ νοσταλγία (τὸ μαρτυρεῖ καὶ δὲ τίτλος τῆς πιὸ γνωστῆς ποιητικῆς συλλογῆς του *Nostra lugies*), ἀλλὰ καὶ ἡ τάση τῆς φυγῆς ὡς ἀντίδοτο στὴν καθημερινὴ ἀνά καὶ τὴν ἀπιστία¹. Ή ὑλικὴ ὑπόσταση τῆς φυγῆς, δηλαδὴ τὰ ταξίδια, καὶ τὸ στοιχεῖο τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ ἐμπνέουν τὴν πεζογραφικὴ παραγωγὴ τοῦ Οὐράνη, ποὺ ἔχει δώσει δρισμένα ἀπὸ τὰ πιὸ λυρικὰ νεοελληνικὰ ταξιδιωτικὰ κείμενα.

Σὲ αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ τὸ κείμενο *Sol y Sombra* (1934) γιατί τὴν Ἰσπανία, ἀπότοκος τοῦ ταξιδιοῦ του ἔκει. Στὸ βιβλίο αὐτὸν περιέχεται τὸ κεφάλαιο «Στὴν πατρίδα τοῦ Δόν Κιχώτη», ἀναφερόμενο στὴ Μάντσα. Μέσα ἀπὸ τὴν περιγραφὴ

1. Βλ. Λίνου Πολίτη, *Ιστορία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας*, Μορφωτικὸ "Ιδρυμα Εθνικῆς Τραπέζης", Αθήνα 1978, σ. 247.

τοῦ τοπίου, ὁ Οὐράνης «έρμηνεύει» τὴν προσωπικότητα τῶν δυὸς πρωταγωνιστῶν τοῦ Θερβάντες, τοῦ Δὸν Κιχώτη καὶ τοῦ Σάντσο Πάντσα, ὡς γεννήματα ὅχι τῆς φαντασίας τοῦ συγγραφέα τους, ἀλλὰ τῆς ἰδιομορφίας αὐτοῦ τοῦ τέπου: «Ο, τι ὅμως μιλάει πολὺ περισσότερο γοῦ αὐτοὺς — καὶ ταυτόχρονα τὸν ἔξηγεῖ— εἰναι ἡ ψυχικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν γυμνῶν αὐτῶν ὅριζοντων. Μέσα σ' αὐτὴν αἰσθάνεται κανεὶς ὅτι ὁ Δὸν Κιχώτης κι ὁ Σάνχος Πάντσα δὲν γεννήθηκαν ἐδῶ καὶ δὲν ἔγιναν αὐτοὶ ποὺ ἔγιναν ἀπὸ ἀπλῆ ἰδιοτοπία τοῦ συγγραφέα τους. [...] Ἄλλ' ὅτι ἐπιβλήθηκαν στὸν Θερβάντες ὅταν ὁ τελευταῖος αὐτὸς πέρασε ἔνα διάστημα τῆς ζωῆς του φυλακὴ στὴ μελαγχολικὴ πολίχνη τῆς Ἀργκαμαζίλλια ντὲ Ἀλμπα, ἀπ' ὅπου κ' οἱ δύο τους κατάγονται².

‘Ως ἀτράνταχτη ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς θέσεώς του, ὁ Οὐράνης θεωρεῖ τὸ γεγονός ὅτι οἱ σύγχρονοι κάτοικοι τῆς πόλης δείχνουν σὰν κάτι τὸ ἴστορικὸ τὸ χάρι τῆς Κεσάδα, ὅπου ὁ ἰδαλγὸς χρίσθηκε ἐπιπότης προτοῦ ἔκεινήσει γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς Χίμαιρας, καὶ τὸν ἀνεμόμυλον τοῦ Πουνέρτο Λάπισε ὡς τοὺς ἴδιους ἔκεινοντας ποὺ τὸν ἔπιτέθηκε γιὰ γίγαντες³. Μάλιστα προσθέτει ὅτι αὐτή τους ἡ ἐνέργεια δὲν γίνεται σκόπιμα γιὰ νὰ δώσουν στὸν τόπο τους τουριστικὸ ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ γιατί πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι οἱ δύο ἥρωες ὑπῆρξαν ἴστορικὰ πρόσωπα ποὺ ἔζησαν στὴ Μάντσα καὶ πραγματοποίησαν τὸ παράτολμο ταξίδι τους. Ο συγγραφέας ἐντοπίζει καὶ τὰ ψυχολογικὰ κίνητρα αὐτῆς τῆς περιπέτειας στὸ ἴδιο τὸ φυσικὸ τοπίο τῆς περιοχῆς. Γράφει χαρακτηριστικά: Σ' αὐτὴν τὴν Ἀργκαμαζίλλια ντὲ Ἀλμπα, τὴ χαμένη μέσα στὶς στέπες τῆς Μάρσας σ' ἵση ἀπόσταση ἀπὸ τὴν πένθιμη Καστίλλια κι ἀπὸ τὴν Ἀνδαλουσία, τὴ χώρα τῆς χαρᾶς τῆς ζωῆς, τί ἀπομένει σ' ἔναν ἄνθρωπο ποὺ οἱ ἡμέρες του περνῶν μονότονες καὶ μελαγχολικὲς καὶ ποὺ τὸ βλέμμα του δὲν συναντάει παρὰ τὴν ἀπεραντοσύνη τῆς ἐρημίας; Τί ἄλλο ἀπὸ τὸ ὄνειρο; Τί ἄλλο ἀπὸ τὰ ἀπατηλὰ δόφαματα τῆς ἐρήμου; Κι αὐτὸ δὲν εἶναι ὅλη ἡ ἴστορία τοῦ Δὸν Κιχώτη;⁴

“Οσον ἀφορᾶ τὸν Σάντσο, ὁ Οὐράνης παρατηρεῖ ὅτι καὶ τὰ δικά του κίνητρα ἐρμηνεύονται μὲ παρόμοιο τρόπο, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν. Ἐκεῖ ποὺ ὁ ὑψηλόφρων κύριός του ἔφυγε γιὰ νὰ κυνηγήσει τὸ ὄνειρο καὶ τὴ χίμαιρα, ἔκεινος τὸν ἀκολούθησε γιὰ νὰ πετύχει μία ζωὴ πιὸ ἄνετη ἀπὸ ἔκεινη ποὺ θὰ τοῦ ἔξασφάλιζε ἡ φτωχὴ σοδειά τῆς πατρίδας του. Ἀπὸ αὐτὴ τὴ σκοπιὰ ἰδωμένος, ὁ Σάντσο εἰναι τὸ ἀντίστοιχο ὅλων ἔκεινων ποὺ ἀκολούθησαν τὸν Κολόμβο στὶς παράτολμες ἀναζητήσεις του.

“Ετσι, ὁ Οὐράνης καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Θερβάντες μὲ τὸν ἥρωα ποὺ δημιούργησε δὲν εἶχε καθόλου ὡς στόχο νὰ γελοιοποιήσει ὅσους ἦταν μανι-

2. Κώστα Οὐράνη, *Ταξίδια. Ισπανία*, Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Εστίας», Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α. Ε., Ἀθήνα [1934], σσ. 86-87.

3. *O. π., σ. 87.*

4. *O. π. σ. 88.*

ώδεις μὲ τὰ ἵπποτικὰ μυθιστορήματα, ὅπως πολλοὶ μελετητὲς διατείνονται. Γιὰ τὸν ποιητὴ μας, ὁ Δὸν Κιχώτης ἀντιπροσωπεύει, ἐνσαρκώνει, πραγματώνει κάτι πολὺ πιὸ σύνθετο, πολὺ βαθύτερο. "Οπως τὸ διατυπώνει ὁ Ἰδιος; Ἡ Τσπανία ἀναγνώρισε σ' αὐτὸν τὸν ἑαυτό της μὲ τὴν ἴδια πεποίθηση καὶ τὸν ἴδιο θαυμασμὸν τῶν κατοίκων τῆς μελαγχολικῆς πολίχης τῆς Μάρσας, ποὺ τὸν γέννησε. Καὶ δὲν εἴται δυνατὸν νὰ 'ναι ἀλλιώς. Τί ἄλλο παρὰ Δὸν Κιχώτες εἶναι δλεῖς οἱ μεγάλες φυσιογνωμίες ποῦ λάμπουν τὴν ἰστορία τῆς Τσπανίας; Δὸν Κιχώτης ὁ Κολόμβος [...] Δὸν Κιχώτης ὁ Σιδ κι ὁ Κορτές [...] Κι ὁ Πιζάρο [...] κι ὁ Ἀγιος Ἰηνάτιος [...] κι ἡ Ἁγία Τερέζα [...]. Δὸν Κιχώτης ὁ Ἰδιος ὁ Θεοφαντὲς ποὺ πολέμησε μ' ἐνθουσιασμὸν σ' αὐτὴ τὴν ναυμαχία, γιατί πίστενε πῶς μποροῦσε νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ ὑπέρμετρο καὶ χιμαιρικὸν δινειρό τοῦ βασιλιά του, ποὺ ἥθελε νὰ κάνει ὅλη τὴν οἰκουμένη χριστιανικὴ γιὰ νὰ τὴν σώσει ἀπὸ τὸ προπατορικὸν ἀμάρτημα. Πῶς οἱ Τσπανοὶ νὰ μὴν ἀναγνωρίσουν στὸν Δὸν Κιχώτη τὴν ψυχή τους, ἀφοῦ εἶχε στὸν ὕψιστο βαθμὸν καὶ τὴν ἴδεα τους γιὰ τὴν τιμὴν καὶ τὸ *ingenio* τους, δηλαδὴ τὴν δημιουργικὴν διαίσθησην, καὶ τὸ πάθος τους σ' ὅ, τι καταπιανόταν, καὶ τὸ θάρρος τους στὸν ἄγιόν του, καὶ τὴν εὐδένειά τους, καὶ τὸν ὑπέρμετρο, τέλος, δραματισμό τους;⁵

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια σκιαγραφεῖ τοὺς Τσπανοὺς καὶ ἀναγνωρίζει ὅλα αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ πάνω στὸν ἴδαιγὸ τῆς Μάντσα, ποὺ πολεμοῦσε ἐνάντια στὸ ἔδικο, γιὰ τὴν τιμὴν τῆς ἵπποσύνης καὶ τῆς κυρᾶς του, Δουλτσινέας τοῦ Τοβόζο. 'Ως ἔνας γνήσιος νέο-ρομαντικὸς καὶ νέο-συμβολιστής –ὅπως ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὅλοι οἱ λογοτέχνες ποὺ ἀνήκουν στὴ γενιά του '20—δ Κώστας Οὐράνης ἀνάγει τὴ μορφὴ τοῦ Δὸν Κιχώτη σὲ ἔνα διαχρονικὸν καὶ πανανθρώπινο σύμβολο πού, μολονότι γεννήθηκε ὡς ἐνσάρκωση τῆς ἴδιοσυστασίας καὶ τῆς πνευματικῆς συγκρότησης τῶν Τσπανῶν, ξεπέρασε τὰ στενὰ σύνορα καὶ ἔφτασε νὰ ἐκφράσει τὴν ἀνέντη ἀνθρώπινην ἀναζήτηση τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ ἀληθινοῦ.

'Η ἀποτύπωση αὐτοῦ τοῦ συμβολισμοῦ γίνεται μέσα ἀπὸ τοὺς στίχους τοῦ ποιήματος «Δὸν Κιχώτης», τὸ ὅποιο εἶχε γραφτεῖ σὲ χρόνο προγενέστερο, ἀφοῦ ἥδη ὁ συγγραφέας μας ἀναφέρεται σὲ αὐτό, μέσα στὸ ταξιδιωτικό του κείμενο.

Ἄτσάλινος καὶ σοβαρὸς ἀπάνω στ' ἄλογό του
τὸ ἀχαμνό, τοῦ Θεοφαντὲς ὁ ἥρωας περνάει·
καὶ πίσω του, στὸ στωικὸν γαϊδούρι τον καβάλα,
ὅ ἐπικόμοις του ὁ χοντρὸς ἀγάλια ἀκολουθάει.
Αἰῶνες ποὺ ξεκίνησε κ' αἰῶνες ποὺ διαβαίνει
μὲ σφραγισμένα ἐπίσημα, ἐρμητικὰ τὰ χείλια
καὶ μὲ τὰ μάτια ἐκστατικά, τὸ χέρι στὸ κοντάρι,
πηγαίνοντας στὰ Γαλανά της Χίμαιρας βασίλεια...

5. Ο. π. σσ. 89-90.

Στὸ πέρασμά του ἀπ' τοὺς πλατειοὺς τοῦ κόσμου δρόμους, ὅσοι τὸν συντυχαίνουν, γιὰ τρελλὸ τὸν παίρνουν, τὸν κοιτᾶνε,
τὸν δείχνει δ ἔνας τοῦ ἀλλονοῦ —κ' εἰρωνικὰ γελᾶνε.

὾ η ποιητή, παρόμοια στὸ διάβα σου οἱ κοινοὶ οἱ ἀνθρῶποι χασκαρίζουνε. Άσε τους νὰ γελᾶνε:

οἱ Δὸν Κιχώτες πᾶν μπροστὰ κ' οἱ Σάντσοι ἀκολουθᾶνε!⁶

‘Ο Οὐράνης ταυτίζει ἐδῶ τὸν Δὸν Κιχώτη μὲ τὸν γνήσιο καὶ ἀλγητὸν ποιητὴ καὶ κατ’ ἐπέκταση μὲ τὸν ἰδεολόγο, τὸν ἀσυμβίβαστο, τὸν ἀνθρωπὸ ποὺ δὲν λειτουργεῖ τόσο μὲ τὴ λογικὴ ὅσο μὲ τὴ φαντασία, τὴ διαισθηση, τὸ συναίσθημα. Πολλὲς φορὲς ἡ λογοκρατούμενη ἐποχὴ μας δὲν ὀνέχεται ἢ δὲν συγχωρεῖ αὐτοὺς τοὺς τύπους· ἵσως καὶ νὰ τοὺς περιπαίζει. Ἀλλὰ ἐνάντια σὲ αὐτὴ τὴν δπτική, ὁ Οὐράνης ἀντιτάσσει τὴ μορφὴ τοῦ Δὸν Κιχώτη, τοῦ ὑπερήφανου καὶ ἀταλάντευτου ἴππότη, ποὺ δὲν γνωρίζει παλινωδίες στὴν ἀπόφασή του νὰ πολεμήσει τὴν ἀδικία: ἀτσάλινος, σοβαρός, μὲ σφραγισμένα ἐπίσημα καὶ ἐρμητικὰ τὰ χείλια καὶ μὲ τὰ μάτια ἐκστατικὰ προχωρεῖ ὁ ἰδαλγὸς στὸ δρόμο του.

‘Απὸ πίσω ἀκολουθεῖ μὲ βραδὺ ρυθμὸ καὶ ἐντελῶς διαφορετικὴ ὅψη, δ Σάντσο, τὸ σύμβολο τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν τετράγωνη λογικὴ ποὺ ἀποδύθηκε στὸν ἀγώνα κυνηγώντας τὰ πιὸ ἀπτά, μιὰ καλύτερη καὶ πιὸ ἀνετη ζωὴ καὶ δὲν καταλαβαίνει τίποτε ἀπὸ τὰ δράματα ποὺ οἰστρηλατοῦν τὸν κύριο του. Ἀκόμη καὶ ἡ σημειολογία τῆς ἐμφάνισής του καὶ τοῦ βηματισμοῦ του δείχνει τὴ διαφορετικὴ ἀντίληψη ποὺ ἔχει ἐκεῖνος γιὰ τὴν πορεία τῶν δυό: πίσω του, στὸ στωικὸ γαϊδούρι του καρβάλα, / ὁ ἴπποκόμος του ὁ χοντρὸς ἀγάλια ἀκολουθάει.

‘Ο τελευταῖος στίχος, τοποθετημένος στὴν ἔντυπη μορφὴ μετὰ ἀπὸ ἕνα κενό, ποὺ τὸν ἔχει ωρίζει ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο σῶμα τοῦ ποιήματος, λειτουργεῖ ὡς κέντρο βάρους καὶ ὡς ἐπιμύθιο: Οἱ Δὸν Κιχώτες πᾶν μπροστὰ κ' οἱ Σάντσοι ἀκολουθᾶνε! Σὲ πεῖσμα ὅλων τῶν στεγνῶν καὶ ἀκαμπτων ρασιοναλιστῶν, ἐκεῖνοι ποὺ ἀνοίγουν τοὺς δρόμους γιὰ τὴν πρόοδο εἶναι οἱ δραματιστὲς καὶ οἱ ἰδεολόγοι, ποὺ προχωροῦν ἐνάντια σὲ ὅσα ὑπαγορεύει ἡ ψυχρὴ λογική. Οἱ ἄλλοι ἀπλῶς ἀκολουθοῦν, δταν πιὰ οἱ σκαπανεῖς ἔχουν λειάνει τὸ ἔδαφος, τὶς περισσότερες φορὲς μὲ θυσίες καὶ χλευασμούς. Η δπτικὴ αὐτὴ τοῦ Οὐράνη παραπέμπει σὲ ἐκεῖνο ποὺ παρατηροῦσε δ Σλέγκελ γιὰ τὸν ἥρωα τοῦ Θερβάντες, δτι δηλαδὴ ἐνσαρκώνει «τῆς ζωῆς τὸν αἰώνιο ἀγώνα τοῦ πεζοῦ μὲ τὴν ποίηση»⁷.

‘Επιστρέφοντας στὸ διακείμενο τοῦ *Sol y Sombra* ποὺ εἴδαμε παραπάνω,

6. Κώστα Οὐράνη, *Ποιήματα*, Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Εστίας», Αθήνα [1953], σ. 68.

7. Πρβλ. τὴν «Εἰσαγωγή» τῶν Κ. Καρθαίου καὶ Ιουλ. Ιατρίδη στὸ: Μιχαὴλ Θερβάντες, *Ο Δὸν Κιχώτης*, Μετάφραση καὶ Πρόλογος—, τόμος Β', Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Εστίας», σ. 19.

διαβάζουμε τὰ λόγια τοῦ ἔδιου τοῦ ποιητῆ γιὰ τὸν συμβολισμὸν ποὺ πιστεύει ὅτι ἀντιπροσωπεύει ὁ ἥρωας τοῦ Θερβάντες: Ἡ Ἰσπανία [...] σέβεται τὸν Θερβαντὲς σὰν ἔνα μεγάλο ἐθνικὸ ποιητή, ἔναν ποιητὴ ποὺ ἐξέμνησε τὸ καλύτερο καὶ τὸ ἀγνότερο τῆς ψυχῆς τῆς, καὶ ποὺ μὲ τὶς περιπέτειες τοῦ ἴδαλγοῦ τῆς Μάνσας συμβόλισε τὴν ἀνθρώπινη δρμῇ πρὸς τὴν κατάκτηση τοῦ ὄνείρου — τῆς πηγῆς αὐτῆς καὶ τῆς τροφῆς, μαζί, τῆς ζωῆς ποὺ ἀν ἐλειπε δὲν θ' ἄξιζε ἀληθινὰ τὸν κόπο νὰ ζεῖ κανείς⁸.

Αὐτὴ τὴν ὁρμὴ πρὸς τὴν κατάκτηση τοῦ ὄνείρου ποὺ τόσο λυρικὰ ἀποτύπωνει στὰ κείμενα ποὺ διατρέξαμε ὁ Οὐράνης, τὴν μεταπλάθει ποιητικὰ καὶ ὁ Νίκος Καζαντζάκης, μὲ τὸν δικό του μοναδικὸ τρόπο. Αὐτὸ ποὺ ἔχει παρατηρηθεῖ γιὰ τοὺς καζαντζακικοὺς ἥρωες, ὅτι ἀντιπροσωπεύουν δριακοὺς ἀνθρώπωνος τύπους, χαρακτῆρες ποὺ πραγματώνονται μία λεπτὴ ἰσορροπία ἀνάμεσα στὴν ὑπερβολὴ καὶ στὸ ορεαλισμό, ἀρχετυπικὲς μορφές, ποὺ ἐνσαρκώνονται μὲ μεγάλη εὐκρίνεια κοσμοθεωρητικὲς καὶ βιοθεωρητικὲς θέσεις καὶ ποὺ προσφέρονται γι' αὐτὸ σὲ συμβολιστικὲς ἀναγνώσεις⁹, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἰσχύει καὶ στὸ ποίημα ποὺ ἀφορᾶ τὸν Δὸν Κιχώτη.

Τὸ ποίημα περιλαμβάνεται στὶς Τερτσίνες¹⁰ καὶ τιτλοφορεῖται «Δὸν Κιχώτης». Σὲ αὐτὸ παρουσιάζεται ὁ ἥρωας τοῦ Θερβάντες ὡς μιὰ ἰδανική, ἀρχετυπικὴ μορφὴ ποὺ συμβολίζει τὴν ἀέναη καὶ ἀγωνιώδη πορεία πρὸς τὴν κατάκτηση τῆς πραγματικῆς ἐλεύθερίας τῆς ψυχῆς. Ό Δὸν Κιχώτης εἶναι ὁ "Ἐνας, ὁ ἐκλεκτός, ποὺ ἀπαρνεῖται τὰ θέλγητρα τῆς ἡσυχῆς ζωῆς τῶν πολλῶν καὶ ρίχνεται στὸν ἀγώνα γιὰ τὴ λευτεριά. Τὸ ἀλογό του, σύμβολο ἐδῶ τῆς γήινης ὑπαρξης, προσπαθεῖ νὰ τὸν κάνει νὰ ἀλλάξει τὴν ἀπόφασή του:

Ὥχον, ποῦ πᾶς ἀφεντικό, λυπήσου
τὸ ἔρμο κορμί, κοντεύει πιὰ τὸ δείλι·
ἄχ, πίσω στὸ δροσάτο ἀς πᾶμε ἀχούρι,
στὴ γῆς, μὲ τὸ χλωρό, γλυκὸ τριφύλλι!"

Αλλὰ ὁ μέγιας ἀσκητής, ὅπως τὸν ὄνομάζει ὁ Καζαντζάκης, ἀπαντάει:

Τοῦτο 'ναι τὸ ωγάπτο τῆς ἰδέας·
φίδια φαρμακερὰ 'ναι τ' ἀγαθά του,
κι ἔνας μονάχα ἀνθός σγουρός — τῆς νέας

8. Κώστα Οὐράνη, *Ταξίδια. Ισπανία*, δ. π., σ. 89.

9. Βλ. 'Ερφατοσθένη Καψώμενου, *Ἀφηγηματολογία. Θεωρία καὶ μέθοδοι ἀνάλυσης τῆς ἀφηγηματικῆς πεζογραφίας*, Έκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2003, σ. 280 καὶ σημ. 37.

10. Ν. Καζαντζάκη, *Τερτσίνες*, Αθήνα 1960, σσ. 59-65. Τὸ πόημα δημοσιεύεται καὶ στὸν τόμο *Ταξιδεύοντας. Ισπανία*, Έκδόσεις Καζαντζάκη, Αθήνα, 2002, σσ. 135-139.

ἀνύπαρχτής μας ἀγαπῶς ἡ ἀνάσια
κρυφὴ πολὺ εὐωδιὰ τῆς Δουλσινέας.

Οἱ ἥρωας γνωρίζει ὅτι μάχεται γιὰ κάτι ἀνύπαρκτο, ἀλλὰ αὐτὸς εἶναι ὁ ἀγώνας ποὺ δίνει νόημα στὴν ὑπαρξη καὶ οὐσιαστικὴ ἐλπίδα στὸν ἀνθρωπο:

Ἐτσι θὰ πάρει εὐγένεια ἡ γῆς κι ἡ ζήση,
Κι ἀθάνατος θ' ἀνθίζει ὁ ἀνθὸς τῆς νιότης·
τί μόνο τὸ ἄφταστο ἀγαπάει κυνῆγι
δ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ἀλάθευτος τοξότης.

Οἱ Δὸν Κιχώτης ἀποκτᾶ ἔτσι ἀρχετυπική, ὅπως ἀναφέραμε, καὶ συμβολικὴ ὑπόσταση, καὶ παράλληλα κουβαλάει μαζί του στοιχεῖα ἀπὸ τοὺς ἥρωες-δημιουργήματα τοῦ Καζαντζάκη, τοὺς ἀνυπόταχτους στρατιῶτες τῆς Ἰδέας, τὶς ἀσυμβίβαστες καὶ ἐλεύθερες προσωπικότητες, τὸν Ἀλέξη Ζορμπᾶ, τὸν Μανολιὸν ἀπὸ τὸ «Χριστὸς ἔναντι αυτώνεται», τὸν Ὄδυσσεα.

Ἄς καταφύγουμε καὶ πάλι στὸ διακείμενο τοῦ πεζοῦ, ταξιδιωτικοῦ κειμένου ἀπὸ τὸ ἔργο του *Ταξιδεύοντας. Ισπανία*. Ἐκεῖ δὲ Καζαντζάκης μιλάει γιὰ τὴν Ισπανία καὶ γι' αὐτὸ ποὺ θεωρεῖ ψυχὴ καὶ πεμπτουσία τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ. Οἱ πρῶτες γραμμές του ἀναφέρονται στὸν ἥρωα τοῦ Θερβάντες: Διπλὸς εἶναι τὸ πρόσωπο τῆς Ισπανίας. Ἀπὸ τὴν μία μεριά, ἡ μακρονηλή, φλεγόμενη δύη τοῦ ἵπποτη τῆς ἐλεεινῆς μορφῆς· ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ πραχτικὸ τετράγωνο κεφάλι τοῦ Σάντσου¹¹. Πάνω σ' αὐτὸ τὸ δυικὸ σχῆμα δὲ Καζαντζάκης χτίζει τὴν ἔρμηνεία του γιὰ τὸν χαρακτήρα καὶ τὴν ἰδιομορφία τοῦ ισπανικοῦ λαοῦ. Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο, συναιρεῖ τὰ δυὸ καὶ, μεταφέροντας τὰ λόγια ἐνὸς Ισπανοῦ, γράφει:

Ἐδῶ εἶναι τὸ μεγάλο λάθος δλων τῶν ξένων. Κιχώτης καὶ Σάντσος εἶναι ἔνα. Οἱ δύο μαζὶ ἀποτελοῦν τὴν μία, ἔνιαία ψυχὴ τῆς Ισπανίας. Οἱ Θερβάντες μοίρασε τὴν ψυχὴν μας σὲ δυὸ γιὰ νὰ τὴ δοῦμε καλύτερα. [...] Η ισπανικὴ ψυχὴ εἶναι Κιχωτοσάντσος ἢ Σαντσοκιχώτης, ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχή. Πότε ἐπικρατεῖ τὸ ἔνα αἰώνιο στοιχεῖο, πότε τὸ ἄλλο. Μὰ πάντα μάχονται κι ὑποφέρονται μαζί¹².

Μπαίνοντας στὴν περιοχὴ τῆς Καστίγια, δὲ Καζαντζάκης αἰσθάνεται ὅτι πιὰ δλο τὸ τοπιό κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν μορφὴ τοῦ Δὸν Κιχώτη: αὐτὸς εἶναι δὲ μεγάλος φεουδάρχης, σημειώνει. Καὶ συνεχίζει:

Οἱ ἵπποτης τοῦ ἴδανικοῦ, δηλαδὴ τῆς ἐρημίας, κίνησε γιὰ νὰ λευτερώσει τοὺς σκλάβους, νὰ δώσει τὸ δίκιο στοὺς ἀδικημένους, νὰ προστατέψει τὰ δρφανὰ καὶ τὶς χῆρες, νὰ πλερώσει τὰ χρέη, νὰ πολεμήσει τὰ ταπεινὰ πάθη τοῦ κόσμου [...] Οἱ ἀτρόμητος ἀπλοϊκὸς ἐραστὴς τῆς ἴδεας, τῆς ἄσπλαχνης Δουλσινέας, κα-

11. Νίκου Καζαντζάκη, *Ταξιδεύοντας. Ισπανία*, 6. π., σ. 11.

12. *O. π. σσ. 17-18.*

τέβηκε πιά στὸν κάμπο καὶ σήκωσε τὸ κοντάρι. Εἶναι ὅλος ἔρωτα καὶ θυμός. Οὐκότις βγῆκε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ γιομάτος ἀδικίες καὶ σφάλματα, καὶ χρέος ἔχει αὐτός, δὲ ἵππότης τοῦ ἰδανικοῦ, νὰ τὸν διορθώσει. Γιατὶ τὸ ἔργο τοῦ Δὸν Κιχώτη κινάει ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὸ παράτησε δὲ Θεός¹³. Πλάθοντας ποιητικὰ τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἰδέα γράφει στὸ ποίημά του:

«Σώπα, ψυχή» τῆς κράτει ὁ γέρος ἄρχος
«κι ὅ, τι ἀφῆκε ἄτελο δ Θεός στὴ μέση,
ἔγὼ θὰ τὸ τελέψω, ὁ πολεμάρχος!»

Προχωρεῖ σὲ μία ψυχογράφηση τοῦ Θερβάντες, μέσω τῆς ὥποιας ἑρμηνεύει τὴ λογοτεχνικὴ γένεση τοῦ Δὸν Κιχώτη. Μετὰ ἀπὸ τὶς γνωστὲς περιπέτειες καὶ τὶς ἀπογοητεύσεις ποὺ δοκίμασε, ὁ συγγραφέας τοῦ ἰδαλγοῦ τῆς Μάντσα, φυλακισμένος καὶ ἀπελπισμένος, πλάθει τὸν ἡρωά του:

Θέτει τὰ ὄντειρα τῆς νιότης του, τὰ ὄντειρα τῆς νιότης τῆς Ισπανίας, στὴν ἀνεμογκάστρωτη κεφαλὴ τοῦ γερο-ἱππότη, καὶ τὸν ἔσπειρον εἴξω νὰ παλέψει μὲ τὴ φριχτή, ἀνελεήμονη πραγματικότητα. Γελάει καὶ κλαίει μὲ τὰ παθήματα τοῦ Δὸν Κιχώτη, γιατί εἴναι τὰ δικά του παθήματα. Μαζί του γελάει καὶ κλαίει ὅλη ἡ Ισπανία, γιατί εἴναι αὐτὴ ἡ ἴδια ποὺ δμοια κίνησε, μὲ τέτοια χάρτινη πανοπλία, μὲ τέτοια μεγάλη ἰδέα, καὶ τώρα, σαρανταπληγάρα, γυρίζει πίσω¹⁴.

Ἡ Ισπανία καὶ ὁ Θερβάντες, ἔξαντλημένοι καὶ οἱ δύο ἀπὸ τὴ συντριβὴ τῶν ὀνείρων τους, γεννοῦν τὸν δικό τους ἡρωά, ποὺ συναιρεῖ μέσα του τὸ γέλιο μὲ τὸ κλάμα, τὸν αὐτοσαρκασμὸν μὲ τὸ κυνήγι τοῦ ὀνείρου. Καὶ ὁ Θερβάντες, μὲ τὸν ἡρωά ποὺ ἔπλασε, ἔσωσε ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ καιροῦ τὴν ψυχὴ τῆς ράτσας του καὶ σώθηκε κι αὐτὸς μαζὶ τῆς¹⁵. Οὐθαυμασμός τοῦ Καζαντζάκη γιὰ τὸν αἰώνιο ἱππότη τοῦ ἰδανικοῦ πιστοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς δτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ εἰδαμε, εἴχε κάνει καὶ μία ἐλεύθερη διασκευὴ τοῦ ἔργου τοῦ Θερβάντες, ποὺ θὰ χρησίμευε γιὰ κινηματογραφικὸ σενάριο. Οὐδεὶς, μὲ πολὺ ἐνθουσιασμό, ἔγραψε στὸν Παντελῆ Πρεβελάκη γιὰ τὸ σενάριο αὐτὸν καὶ γιὰ τὸ πῶς κατόρθωσε μέσα ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ἔργο μὲ τὴ σύνθετη πλοκὴ καὶ τὰ πολλὰ ἐπεισόδια, νὰ δώσει μὲ συντομία τὴν τραγικὴ καὶ κωμικὴ ψυχὴ τοῦ Κιχώτη¹⁶.

Στὴ συνείδηση τοῦ Οὐράνη ἀλλὰ καὶ τοῦ Καζαντζάκη, τὸ σύμβολο τοῦ Δὸν

13. "Ο. π. σσ. 34-35.

14. "Ο. π. σ. 37.

15. "Ο. π. σ. 39.

16. Τὸ σενάριο, ἔνα γενικὸ διάγραμμα σὲ σκηνές, δημοσιεύεται στὸ: Γιωργος Ἀνεμογιάννης, 'Ο ἄλλος Καζαντζάκης, 'Εκδοση Τιθύματος «Μουσεῖο Ν. Καζαντζάκη», Αθήνα 1997, σσ. 37-67, καὶ ἐπιστολὴ ἀρ. 142 στὸ Τετρακόσια Γράμματα τοῦ Καζαντζάκη στὸν Πρεβελάκη, Β' ἔκδοση, 'Έκδοσεις Ἐλένης Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα 1984, σσ. 287-289. Βλ. καὶ Κυριακὴ Πετράκου, 'Ο Καζαντζάκης καὶ τὸ θέατρο, 'Έκδοσεις Μίλητος, Αθήνα 2005, σ. 76, 79.

Κιχώτη ἔχει διπλή ύπόσταση: λειτουργεῖ ώς ἀποτύπωση καὶ ἐκφραση τῆς Ἰσπανίας καὶ τοῦ λαοῦ της, ἀλλά, παράλληλα, ξεφεύγοντας ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο, αἱρεται σὲ πανανθρώπινο καὶ διαχρονικὸ σύμβολο. Γιὰ τὸν Κρητικὸ συγγραφέα, μάλιστα, εἶναι μία ἀρχετυπικὴ μορφή, ἡ δποία, μαζὶ μὲ τὸν Ὄδυσσέα, τὸν Ἀμλετ καὶ τὸν Φάσουστ ἑρμηνεύει τὶς βασικὲς δομὲς τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς, σύμβολίζοντας πιὸ πιστὰ ἀπὸ δλες τὴ μοίρα τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ τὸν Οὐράνη εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τῆς ἀνθρώπινης ὁρμῆς πρὸς τὴν κατάκτηση τοῦ ὄντος καὶ γι' αὐτὸ ἀναρωτιέται: Ἐν δὲν ὑπῆρχε ἡ τρέλλα, ἀν δὲν ὑπῆρχαν οἱ Δὸν Κιχῶτες, ποῦ θὰ βρισκόταν σήμερα ὁ κόσμος; Σὲ ποιὰ καθυστέρηση; Σὲ ποιὰ ἄγνοια; Τίποτα τὸ μεγάλο, τὸ ὥρατο, τὸ παράτολμο καὶ τὸ ἀφιλοκερδὲς δὲν θά 'χε συντελεσθεῖ. Τὸν κόσμο θὰ τὸν ἀποτελοῦσαν ἀνθρώποι σὰν ἐκείνους, γιὰ τοὺς δποίους δ Ὁδάιλδ εἶπε ὅτι βάζουν σκοπὸ στὴ ζωὴ τους νὰ γίνουν καντηλανάφτες ἢ κάτι παρόμοιο —καὶ γίνονται... Δὲν θὰ ὑπῆρχε ποίηση, οὔτε πέταγμα τῆς ψυχῆς. Ἡ ἀτμόσφαιρα θά 'ταν ξερὴ κι δέρας ἀνυπόφορος¹⁷.

17. Κώστα Ούρανη, *Ταξίδια. Ισπανία*, δ. π., σ. 91.