

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ

## ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΚΕΨΗ

Από την υπέρτατη δικαίωση στις εκτροπές της «ύβρεως»<sup>\*</sup>

### 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Όλοι οι άσοι πιστεύουν στη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του ανθρώπου χρησιμοποιούν κατά καιρούς διάφορα επιχειρήματα περισσότερο ή λιγότερο πειστικά για να αντικρούσουν όσους αμφισβητούν την αξιολογική υπεροχή και προτεραιότητά του έναντι των άλλων έμβιων όντων. Και δεν είναι λίγοι αυτοί οι τελευταίοι. Στους ισχυρισμούς των αντιπάλων του ανθρωπισμού δύτι: α) η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο είναι απλώς διαφορά βαθμού και δεν αντιπροσωπεύει μια ριζική τομή ή ένα ποιοτικό άλμα· β) το cogito δεν είναι κάτι το φωτεινό και το μονότροπο, αλλά έχει πτυχές σκοτεινές και βάθη ανεξιχνίαστα, των οποίων την ύπαρξη μπορούμε να υποψιαστούμε μόνο μέσω της αποκωδικοποίησης ορισμένων σημείων· γ) τα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης υποσκάπτουν και κλονίζουν συθέμελα το πάλαι ποτέ αυτονόητο κύρος των λογικών αρχών, με βάση τις οποίες υποτίθεται ότι λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη· δ) η συνείδηση και ο λόγος, αν καθαρθούν από την αχλύ των μεταφυσικών θεωρήσεων και των αυτάρεσκων ιδεοληψιών, δεν είναι, τελικά, τίποτα περισσότερο από παράγωγα φυσικοχημικών λειτουργιών και διεργασιών· και ε) «Ο άνθρωπος είναι μια ανακάλυψη που η αρχαιολογία της σκέψης μάς δείχνει εύκολα την πρόσφατη εμφάνισή της. Και ίσως το επικείμενο τέλος της» (Φουκώ)<sup>2</sup> — σε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς των αντιπάλων του ανθρωπισμού — το επιχείρημα που μπορεί να αντιταχτεί από τους υπερασπιστές του και που αποδεικνύεται ακαταμάχητο είναι

\* Διάλεξη που είχε δοθεί στην Εταιρία Φίλων του Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Στο αρχικό κείμενο έχουν γίνει αρχετές προσθήκες και βελτιώσεις.

1. Βλ. σχετικά, Κυριάκου Κατσιμάνη Οι σύγχρονες τάσεις της βιολογίας και οι επιπτώσεις τους στη φιλοσοφική ανθρωπολογία, Φιλοσοφία, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 12, σελ. 175-188.

2. *Les mots et la choses, conclusion*, Gallimard, 1966, σελ.398.

το ακόλουθο: ενώ το ζώο είναι ύπαρξη ανιστορική, ο άνθρωπος και μόνο αυτός είναι ύπαρξη ιστορική, δηλαδή έχει το αποκλειστικό προνόμιο να δημιουργεί ιστορία<sup>3</sup>.

Αυτό σημαίνει ότι εδώ και χιλιάδες χρόνια τα χειλιδόνια, για παράδειγμα, κατασκευάζουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τη φωλιά τους και δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να προχωρήσουν πιο πέρα από εκεί όπου τα άφησε η φύση. Κάτι ανάλογο ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα ζώα, ακόμη και για τα θεωρούμενα ως τα περισσότερο νοήμονα, όπως τα δελφίνια και οι χιματαζήδες. Ταυτόχρονα, ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι ο άνθρωπος ήταν στα πρώτα του βήματα ένα έντρομο και αδύναμο ζώο που η επιβίωσή του βρισκόταν σε άμεση εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον του και ότι το ζώο αυτό πέτυχε σταδιακά να κατακυριεύσει τη γη και να δρομολογήσει στις μέρες μας τις διαστημικές εξερευνήσεις και την ηλεκτρονική επανάσταση. Μολονότι ο άνθρωπος δυναστεύεται από το κράτος της ανάγκης, που του περιορίζει την ελευθερία με μια σειρά βιολογικών, ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και ψυχολογικών καθορισμών, εντούτοις —σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό— λειτουργεί σύμφωνα με τη λογική του, υπόκειται σε κανόνες που ορίζει ο ίδιος και τάσσει σκοπούς της δικής του επιλογής. Επομένως, οι κάθε είδους δραστηριότητές του διαφέρουν ριζικά όχι μόνο από την έκρηξη ενός ηφαιστείου ή την εμφάνιση ενός παλιρροϊκού κύματος, που προκύπτουν από φυσικές νομοτέλειες, αλλά και από τη συμπεριφορά του ζώου, που υπόκειται στις προδιαγραφές του βιολογικού του κώδικα<sup>4</sup>.

Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργεί ιστορία, εννοούμε ότι στη διαδρομή των αιώνων αγωνίστηκε και εξακολούθει να αγωνίζεται για να επιβιώσει, να βελτιώσει τους υλικούς όρους της διαβίωσής του, να κυριαρχήσει στη φύση, να οργανώσει τις κοινωνίες του σύμφωνα με θεσμούς, κανόνες και συμβάσεις και να επιδοθεί στην παραγωγή έργων που τον προάγουν, τον εξευγενίζουν, και τον καταξιώνουν. Με τους αγώνες και τα επιτεύγματά του ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη φύση και δημιουργεί πολιτισμό. Φιλόσοφοι και ανθρωπολόγοι συμφωνούν ότι Πολιτισμός είναι το σύνολο των επιτευγμάτων που χαρακτηρίζονται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Πρόκειται για κάτι που προϋποθέτει την ανθρώπινη παρουσία και δε νοείται ανεξάρτητα από αυτήν. Ταυτόχρονα, δέχονται πως η φύση είναι κάτι ανεξάρτητο από τον άνθρωπο και δεν έχει καμιά σχέση με τον πολιτισμό. Η φύση, κατ' αυτούς, είναι κάτι το δεδομένο και το πρωταρχικό, ενώ ο πολιτισμός είναι κάτι το «κατασκευασμένο» και το δευτερογενές. Η φύση είναι κάτι το καθολικό και το απόλυτο, ενώ ο πολιτισμός είναι κάτι το σχετικό και το επιμέρους. Η φύση, τέλος, είναι κάτι το μοναδικό και το ομοιόμορφο (υπάρχει μόνο μία φύση), ενώ ο πολιτισμός είναι κάτι το διαφοροποιημένο και το

3. Ε. Π. Παπανούτσου, *Ηθική, «Ιχαρος»,* Αθήνα, 1956<sup>2</sup>, σσ. 278-285.

4. Κυριάκου Κατσιμάνη-Στέλιου Βιρβιδάκη, *Προβλήματα Φιλοσοφίας*, ΟΕΔΒ, 1999, σελ. 203.

πολλαπλό (υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί). Δεδομένου, μάλιστα, ότι το βιολογικό στοιχείο του ανθρώπου υπάγεται στην κατηγορία της «φύσης», είναι και αυτό άσχετο με τον πολιτισμό. Εδώ βρίσκεται την εξήγηση του το ότι οι θεμελιώδεις φυσικές ιδιότητες του ανθρώπου είναι στη βάση τους αμετάβλητες, ενώ αντίθετα ο πολιτισμός παρουσιάζει πολλές μορφές.<sup>5</sup>

Η τεράστια απόσταση στη διαδρομή των αιώνων, την οποία διήνυσε και εξακολουθεί να διανύει ο άνθρωπος μέσω γεγονότων και επιτευγμάτων που τον απομάκρυναν από τη φυσική του κατάσταση και εξακολουθούν να κατευθύνουν το παρόν και το μέλλον του, αποτελεί την ανθρώπινη *Ιστορία*<sup>6</sup>. Και η ικανότητά του να συνειδητοποιεί την ιστορική του διαδρομή αλλά και να την αποδέχεται προβάλλοντάς την στο μέλλον ως αέναη διαδικασία αποτελεί την ιστορική του συνείδηση. Η ιδιότητα και το προνόμιο να δημιουργεί ιστορία — η ιστορικότητα — θεωρείται η υπέρτατη κατάφαση του ανθρώπου, γιατί αποτελεί την ειδοποιό διαφορά του από το ζώο, στην οποία εδράζεται η μεγαλοσύνη του. Και η συνείδητοποίησή της ιστορικότητας χαρακτηρίζεται ως η ανώτερη μορφή αυτοσυνείδησίας<sup>7</sup>. Είναι προφανές ότι η ιστορική διαδρομή του ανθρώπου συνδέεται με την παράσταση μιας ευθύγραμμης πορείας προς ολοένα και περισσότερο βελτιωμένες μορφές ζωής και δημιουργίας στο πλαίσιο του χρόνου, η οποία καταφέσκει και δικαιώνει την ανθρώπινη περιπέτεια. Η αέναη και ευθύγραμμη αυτή πορεία προς το συνεχώς καλύτερο, η οποία είναι σύμφωνη με την ιστορικότητα του ανθρώπου, ονομάζεται πρόδοσ. Απομάκρυνση από τη φύση και καθυπόταξή της, ιστορία, πρόδοσ, πολιτισμός και ανθρωπισμός είναι έννοιες που συγγενεύουν στενά μεταξύ τους, επικαλύπτονται αμοιβαία, διαπλέκονται και συνυφαίνονται η μία με την άλλη.

## 2. Η ΣΥΝΥΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η έννοια της πρόδου και η ιστορική συνείδηση δε διαμορφώθηκαν μονιμάς στην ευρωπαϊκή σκέψη. Είναι καρπός σταδιακής ωρίμασης και αργών διεργασιών, τις οποίες θα είχε σημαντικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε σε πολύ γενικές γραμμές. Η προσπάθειά μας μάλιστα θα διευκολυνόταν κατά πολύ αν τις δύο αυτές έννοιες τις εξετάζαμε κατ' αντιπαράθεση με τις κρατούσες επί του προκειμένου αντιλήψεις στην Αρχαία Ελλάδα.

Παρασυρόμενοι πολλές φορές από την ομορφιά, τη γαλήνη και την ψυχι-

5. Κυριάκου Κατσιμάνη-Στέλιου Βιρβιδάκη, όπ. παρ., σελ.205.

6. Κ. Γεωργούλη, *Φιλοσοφία της Ιστορίας*, Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα, 1993<sup>2</sup>, σελ. 7.

7. Κ. Παπαϊωάννου, *Κόσμος και Ιστορία, Ελληνική κοσμολογία και δυτική εσχατολογία*, αναδημοσίευση στο περιοδικό «Εποπτεία», 75, 1983, σελ.5.

κή πλησμονή που αποπνέουν τα ελληνικά αγάλματα, θεωρούμε την έννοια του μέτρου ένα δεδομένο και αυτονόητο γνώρισμα της ελληνικής νοοτροπίας και κοσμοαντίληψης. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Η έννοια του μέτρου, που βρίσκεται διάχυτη ή κατά τον 5. και τον 4. π. Χ αιώνα στις ηθικές αντιλήψεις και τις κοινωνικές θεωρήσεις των μεγάλων Ελλήνων στοχαστών, αναδύεται και κατακτάται ως ο καρπός ενός μακροχρόνιου και σκληρού αγώνα για την καθυπόταξη της αγριότητας, της τυφλής βίας και του σκοτεινού πάθους που συγκλονίζουν την ανθρώπινη ψυχή. Τελικά, η έννοια του μέτρου θα μετατραπεί σε υπέρτατη αξία ρυθμιστική του ιδιωτικού και δημόσιου βίου και αποτρεπτική των κάθε λογής κλυδωνισμών και ανατροπών που υποσκάπτουν τη συμφιλίωση του πολίτη με τον εαυτό του και ακυρώνουν την ευδαιμονία του<sup>8</sup>. Οι Έλληνες πρέπει να είχαν τρομοκρατηθεί από το «τὸ τῆς ἀμετρίας πανταχοῦ δυσειδές ἐὸν γένος»<sup>9</sup> και τις διάφορες ἀλλεις παραλλαγές της ύβρεως και γι' αυτό οι παρανίσεις των διαφόρων νομοθετών και «σοφών» από την προκλασική κιόλας εποχή αλλά και των μεγάλων στοχαστών των κλασικών χρόνων επανέρχονται με τέτοια συγχόνητα και τέτοια επιμονή στην ανάγκη να ξορκιστεί η σύμφυτη στον άνθρωπο αυθαιρεσία και να εμπεδωθεί η σωφροσύνη, που αναχαιτίζει και τιθασεύει την τυραννία του επιθυμητικού<sup>10</sup>.

Αλλά αυτό δεν κρίθηκε αρκετό. Χρειάστηκε η έννοια του μέτρου να μετατραπεί σε υπέρτατη κοσμολογική αρχή που διέπει το σύμπαν, του προσδίδει τα χαρακτηριστικά της ευρυθμίας και της ευαρμοστίας και το συγκρατεί στα επιτρεπτά όριά του, ώστε να αξιωθεί την προσωνυμία «κόσμος»<sup>11</sup>. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Σωκράτης, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον Καλλικλή, έναν συναρπαστικό και οξυνούστατο απολογητή της αχαλίνωσης υποκειμενικότητας, ο οποίος ευαγγελίζεται την προσφυγή στη βίᾳ, προκειμένου να ικανοποιηθεί η πλεονεξία του ισχυρού και το πάθος του για εξουσία, χρησιμοποιεί ως έσχατο επιχείρημα την ενότητα του ανθρώπινου και του φυσικού κόσμου. «Φασὶ δὲ οἱ σοφοί, ὃ Καλλίκλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα, καὶ τὸ ὄλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, ὃ ἔταῖρε, οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. Σὺ δέ μοι δοκεῖς οὐ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις, καὶ ταῦτα σοφὸς ὦν, ἀλλὰ λέληθέν σε διτὶ ή ἴσοτης ή γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις

8. Οπ. παρ. σελ. 7.

9. Πλάτ. Σοφιστής, 228 α

10. Κ. Παπαϊωάννου, όπ. παρ., σελ. 9. Βλ. και Κυριάκου Κατσιμάνη, *Messages delphiques et socratisme*, Φιλοσοφία, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 4, 1974, σσ. 155-167

11. Οπ. παρ., σελ. 8.

μέρα δύναται· σὺ δὲ πλεονεξίαν οἴει δεῖν ἀσκεῖν· γεωμετρίας γάρ ἀμελεῖς»<sup>12</sup>. Ο Καλλικλής, ένας εκπρόσωπος του σοφιστικού υποκειμενισμού, στον οποίο θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε ένα προανάκρουσμα της δικής μας νεωτερικότητας, παραμελεί τη γεωμετρία ως έκφραση της κοσμικής ευταξίας και γι' αυτό αντιμετωπίζεται από το Σωκράτη σθεναρά, ως απολογητής της ύβρεως και του οντολογικού μηδενισμού<sup>13</sup>.

Η συμπαντική ευαρμοστία και συναρμογή επανέρχονται στον *Τίμαιο*, και μάλιστα με ρητή αναφορά στην παιδευτική επίδρασή τους. Εκεί δηλώνεται ότι «...ὅδε ὁ κόσμος (...) εἰκὼν τοῦ νοητοῦ θεός αἰσθητός, μέγιστος καὶ ἄριστος καλλιστός τε καὶ τελεώτατος»<sup>14</sup>. Δεδομένου μάλιστα ότι οι «περιφορές» της διανόσης μας συγγενεύουν οντολογικά με τις κοσμικές περιόδους, η θέση της ευρυθμίας και της αταραξίας των τελευταίων καταστέλλει την τρικυμία των παθών και γαληνεύει τους κλυδωνισμούς του ψυχικού μας κόσμου. Γι' αυτό άλλωστε οι θεοί έκαναν δάρο στον ἀνθρώπο το αίσθημα της όρασης: για να οδηγεί σε σύγχλιση και εναρμόνιση τις ψυχικές του δυνάμεις παρατηρώντας την εύτακτη κίνηση των ουράνιων σωμάτων<sup>15</sup>. Εκείνο που εδώ επιβάλλεται να επισημανθεί είναι ότι ο μεταφυσικός παράγοντας, είτε Ιδέα του Αγαθού είναι αυτός είτε Θεός-Δημιουργός, δεν παράγει τον υλικό κόσμο εκ του μηδενός, όπως συμβαίνει σύμφωνα με τη χριστιανική αντίληψη. Η ύλη προϊύπάρχει και η Ιδέα του Αγαθού διέπει, συντονίζει και διαπερνά τον κόσμο ασκώντας σε αυτόν τη ρυθμιστική της επενέργεια, μολονότι παραμένει ταυτόχρονα υπερβατική αρχή «επέκεινα της ουσίας». Και ο Θεός-Δημιουργός του *Τίμαιον* βρίσκει την ύλη σε χαώδη κατάσταση και επενεργεί σε αυτήν οργανωτικά και «διατακτικά», όχι όμως και «ιδρυτικά». Στον ελληνικό κόσμο η φύση δεν είναι απογυμνωμένη από κάθε πνευματικότητα, όπως τη θέλει η ευρωπαϊκή σκέψη. Αντίθετα, διαπνέεται και ζωοποιείται από το πνεύμα. Για τον Έλληνα η φύση συνυφαίνεται με την ιστορία, δε διαχωρίζεται από αυτήν<sup>16</sup>.

### 3. Η ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Το πεδίο στο οποίο ξεδιπλώνεται η δραστηριότητα του ανθρώπου ως όντος ιστορικού είναι ο χρόνος. Και ενώ για τον Έγελο «Ο σκοπός, η απόλυτη γνώση

12. Πλάτ. *Γοργίας*, 507 ε – 508 α.

13. Κ. Παπαϊωάννου, όπ. παρ., σελ. 13. Βλ. Κυριάκου Κατσιμάνη, *Ο πλατανικός Καλλικλής* υπό το φως του Θουκυδίδη, «3<sup>ο</sup> Διεθνές Συμπόσιο για το Θουκυδίδη: Δημηγορίες, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σσ. 80-101.

14. Πλάτ. *Τίμαιος*, 92 c.

15. Όπ. παρ., 47 bc.

16. Κ. Γεωργούλη, όπ. παρ., σελ. 83.

ή το *Πνεύμα που ξέρει τον εαυτό του ως Πνεύμαν*<sup>17</sup> συνιστά την κορύφωση της Οδύσσειας του τελευταίου, η οποία συντελείται με το πλήρωμα του ιστορικού χρόνου, για τον Έλληνα ο χρόνος είναι παράγοντας φθοράς και οντολογικής λήθης. Κατά τον Αριστοτέλη, «ἐν (...) τῷ χρόνῳ πάντα γίγνεται καὶ φθείρεται». Ο Σταγιρίτης μάλιστα επαινεί τον Πυθαγόρειο Πάρωνα που αποκαλούσε το χρόνο «ἀμαθέστατον», επειδή εξαιτίας του επισυμβαίνει η λήθη<sup>18</sup>. Άλλα η υποτίμηση του χρόνου, στο εσωτερικό του οποίου συντελείται το ιστορικό γίγνεσθαι, δεν ευνοεί τη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Είναι προφανές ότι ο Έλληνας: α) δεν αντίκρισε την εποχή του ως τη σταδιακή κορύφωση μιας ανοδικής πορείας που εξελίσσεται σύμφωνα με ένα θεϊκό σχέδιο ή υπηρετεί κάποιον υπέρτατο σκοπό· και β) δεν αναζήτησε στην ιστορία την ελευθερία του και την αλήθεια για την ύπαρξή του<sup>19</sup>.

Αντίθετα, εμπνεόμενος από την περιοδικότητα και την εναλλαγή των φυσικών φαινομένων, είδε την κίνηση του ιστορικού χρόνου ως έναν κύκλο, στο εσωτερικό του οποίου οι ανθρώπινες πράξεις επαναλαμβάνονται αενάως. Και όποτε ξεπέρασε την ιδέα της χρονικής κυκλικότητας, αντίκρισε την ιστορία όχι ως σταδιακή πορεία προς την εξέλιξη και τη βελτίωση της ανθρώπινης κατάστασης αλλά ως διαδοχή μυθικών σταδίων που οδηγούν σε ολοένα και μεγαλύτερη παρακμή<sup>20</sup>. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μια μετάπτωση των γενών κατά τον Ησίοδο: από το «χαρύσεον» και το «αργύρεον» γένος, οι θεοί υποβίβασαν τον άνθρωπο στο «χάλκεον» και το πιο επαχθές από όλα, το «σιδήρεον»<sup>21</sup>, στη διάρκεια του οποίου «οὐδέ ποτ’ ἥμαρ πάνσονται καμάτου καὶ διένος οὐδέ τι νόκτωρ φθειρόμενοι χαλεπάς δὲ θεοὶ δώσουσι μερίμνας»<sup>22</sup>. Ωστόσο, η κυρίαρχη αντίληψη θέλει την ιστορική κίνηση κυκλική, όπως επιγραμματικά την αποτυπώνει ο Πολύβιος: «Ἄντη πολιτειῶν ἀνακύκλωσις, αὕτη τῇ φύσεως οἰκονομία, καθ’ ἦν μεταβάλλει καὶ μεθίσταται καὶ πάλιν εἰς αὐτὰ καταντᾷ τὰ κατὰ τὰς πολιτείας»<sup>23</sup>. Αυτό σημαίνει πως η ιστορική ουσία είναι στο βάθος της αμετάβλητη και μόνο στην επιφάνειά

17. *Φαινομενολογία του Πνεύματος* (μετρ. Δημ. Τζωρτζόπουλου), Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γλάννινα, 1995, § 808, σελ. 685.

18. Το κείμενο έχει ως εξής: «Ἐν (...) τῷ χρόνῳ πάντα γίγνεται καὶ φθείρεται· διὸ καὶ οἱ μὲν σοφάτατον ἔλεγον, δὲ δὲ Πυθαγόρειος Πάρων ἀμαθέστατον, ὅτι καὶ ἐπιλανθάνονται ἐν τούτῳ, λέγων δρθέτερον. δῆλον οὖν ὅτι φθορᾶς μᾶλλον ἔσται καθ’ αὐτὸν αἴτιος ἢ γενέσεως, καθάπέρεο ἐλέχθη καὶ πρότερον (ἐκστατικὸν γὰρ ἡ μεταβολὴ καθ’ αὐτήν), γενέσεως δὲ καὶ τοῦ εἶναι κατὰ συμβεβηκός», *Φυσικά*, 222 b 19 – 22. K. Παπαϊωάννου, όπ. παρ., σελ. 21.

19. K. Παπαϊωάννου, όπ. παρ., σσ. 8-9.

20. K. Παπαϊωάννου, όπ. παρ., σσ. 6,9.

21. *Εργα καὶ ημέραι*, 109–201.

22. Όπ. παρ., 176-178.

23. *Ιστορίαι*, 6,9,10 - 11.

της επιφέρονται ορισμένες τροποποιήσεις, που όμως δεν οδηγούν σε ουσιαστική αλλοίωση<sup>24</sup>.

Μια τέτοια αντιμετώπιση του ιστορικού γίγνεσθαι δεν είναι ανεξάρτητη από πολιτικές θεωρήσεις. Οι πολιτικές αναζητήσεις των κλασικών χρόνων επικεντρώνονται στην εδαφικά περιορισμένη «πόλη» με τους κλειστούς, κάποτε, ορίζοντες αλλά και τα τεράστια πολιτιστικά επιτεύγματά της. Η πόλη, κατά τον Αριστοτέλη, για να πραγματώσει τον υπέρτατο σκοπό της, δηλαδή την «τελεία» και «αυτάρκη» ζωή των πολιτών<sup>25</sup>, πρέπει να έχει έκταση «ευσύνοπτη»<sup>26</sup> και πληθυσμικά να μην είναι πολυάνθρωπη<sup>27</sup>. Η τελείωση του πολίτη δε νοείται ανεξάρτητα από τη λειτουργία της πόλης και η «δικαιάστης», που ως μεταφυσική αρχή εδραιώνει την κανονικότητα των κοσμικών περιστροφών, δεν παύει να είναι ταυτόχρονα η κορυφαία αρετή που όχι μόνο προάγει ηθικά το άτομο, αλλά και παγιώνει την κοινωνική συνοχή. Ήταν επόμενο να μην αντικρίσει ο Έλληνας την ιστορία ως ένα ευρύτατο σύνολο που εμπεριέχει ολόκληρη την ανθρωπότητα και να μη θεωρήσει την ανθρώπινη περιπέτεια παραδομένη σε ένα ευθύγραμμα και ανεπίστρεπτα εξελισσόμενο ιστορικό γίγνεσθαι. Ενώ, λοιπόν, ο Έγειος, σε μια επιστολή του 1806, χαρέτισε στο πρόσωπο του Ναπολέοντα το έφιππο «Πνεύμα της Ιστορίας» που κυριαρχεί στον κόσμο<sup>28</sup>, ο φίλος και διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου Αριστοτέλης είχε αντιπαρέλθει παγερώς αδιάφορος το κοσμοϊστορικό γεγονός των κατακτήσεων του Μακεδόνα στρατηλάτη, γιατί τα ενδιαφέροντά του ήταν στρατηγικά προς άλλη κατεύθυνση. Θαυμαστής και νοσταλγός των ιστορικών επιτευγμάτων της ελληνικής πόλης-κράτους που ακολουθούσε στις μέρες του το δρόμο της παρακμής, είχε αφιερώσει τη φροντίδα του, μεταξύ άλλων, στην αιτιολόγηση της αρνητικής αυτής εξέλιξης και στην αναζήτηση τρόπων, με τους οποίους η κρίση θα μπορούσε να ξεπεραστεί, ώστε η πόλη να ανακτήσει την παλαιά αίγλη της<sup>29</sup>.

#### 4. ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Το ερώτημα όμως που ανακύπτει εδώ είναι το ακόλουθο: πώς είναι δυνατόν η ιστορική συνείδηση και η ιδέα της προόδου να απουσιάζουν από την Αρχαία Ελλάδα, η οποία ωστόσο δημιούργησε την ιστοριογραφία ως μια από τις κο-

24. K. Γεωργούλη, ὁπ. παρ., σελ. 83.

25. Αριστοτ. *Πολιτικά*, 1280 b 30 – 35.

26. Οπ. παρ., 1326 b26 – 1327 a 10.

27. Οπ. παρ., 1326 b26 – 1327 a 10.

28. Fr. Châtelat, *Hegel, «Écrivains de toujours»*, Éditions du Seuil, Paris, 1961, σσ. 20-21.

29. K. Παπαϊωάννου, ὁπ. παρ., σελ. 7.

ρυφαίες πολιτιστικές επιδόσεις, και μάλιστα ανέδειξε μεγάλους ιστορικούς; Η απάντηση είναι ότι στην Αρχαία Ελλάδα δεν είχαν ακόμη ωριμάσει οι συνθήκες και δεν είχαν λειτουργήσει οι γενεσιούργοι εκείνοι παράγοντες που θα επιτρέψουν κατά τους νεότερους χρόνους την ανάδυση της ιστορικής συνείδησης και της ιδέας της προόδου στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού πνεύματος. Οι ευνοϊκές αυτές προϋποθέσεις για τους καινούριους προσανατολισμούς διαμορφώθηκαν σταδιακά και ακολούθησαν αργή διαδικασία. Συνδέθηκαν αναπόσπαστα με την ανάπτυξη του ατομικισμού και της υποκειμενικότητας, με τη δημιουργία τεράστιων κρατικών σχηματισμών και με την επικράτηση του ανθρωπισμού μέσα από την πανγυρική κατάρριψη φραγμών, αναστολών και απαγορεύσεων. Αποφασιστική αποδείχτηκε η συμβολή μιας σειράς κοσμοϊστορικών γεγονότων που έκαναν τους στοχαστές να δουν την εξέλιξη κατά τρόπο διαφορετικό. Ας περιοριστούμε σε ορισμένες ενδεικτικές αναφορές.

Η παρακμή της παραδοσιακής ελληνικής πόλης θα συνοδευτεί από τις κατακήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και, αργότερα, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στο εσωτερικό τους, η σημασία του ατόμου θα υπερτονιστεί με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Στωικό φιλόσοφο, που νιώθει αποκομμένος από τη ζωή της πολιτικής κοινότητας και έχει τη συνείδηση κοσμοπολίτη. Ο ατομικισμός και ο κοσμοπολιτισμός θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο από το χριστιανισμό, που θα κηρύξει την ιστότητα μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων και έτσι θα ανοίξει το δρόμο για τη σύλληψη της ιστορίας με μια προοπτική παγκοσμιότητας. Ταυτόχρονα, θα ευνοήσει το στοιχείο της υποκειμενικότητας, πλουτίζοντας και βαθαίνοντας την ανθρώπινη ψυχή.<sup>30</sup> Γεγονότα δύοπες η εισβολή των βαρβάρων στο ιστορικό προσκήνιο, η κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους, η ανάδειξη της παποσύνης ως πνευματικής και ταυτόχρονα κρατικής οντότητας με υπερεθνικό χαρακτήρα, η οποία θα συγκρατήσει τα άναρχα και μισάλληλα βαρβαρικά φύλα σε κάποια επιτρεπτά άρια, η επικράτηση της φεουδαρχίας και, αργότερα, η σταδιακή δημιουργία των εθνικών κρατών πάνω στα ερείπια της. Η Αναγέννηση ως πολιτιστική έκρηξη και η Μεταρρύθμιση ως εσωτερική διάσπαση του δυτικού χριστιανικού κόσμου με συνέπειες και επιπτώσεις που φτάνουν ακόμη και ως την ανάπτυξη του καπιταλισμού, η προϊούσα κατάρρευση της θρησκευτικής αυθεντίας, οι ανακαλύψεις νέων χωρών, οι αλματώδεις πρόοδοι της επιστήμης, οι μακροί και πολυάιμακτοι ευρωπαϊκοί πόλεμοι, αυτά δύλα έκαναν τους πάντας να συνειδητοποιήσουν πως η φορά των πραγμάτων: α) οδηγεί σε πρωτόγνωρα δεδομένα και β) είναι μη αναστρέψιμη.

Ήταν φυσικό η επίγρωση των εξελίξεων αυτών να μεταφερθεί στο θεωρητικό τομέα, όπου η συμβολή του χριστιανισμού στη διαμόρφωση της ιστορικής

30. Βλ. και Κωνσταντίνου Σπετσιέρη, *Η σχέσις ατόμου και κοινωνίας ως ρυθμιστική αρχή της αγωγής*, Αθήναι, 1956, σσ. 17-20.

συνείδησης και τη σύλληψη της ιδέας της προόδου υπήρξε κεφαλαιώδης. Σε αντίθεση με τους Έλληνες, που, όπως είδαμε, είχαν συλλάβει τον ιστορικό χρόνο ως διαρκώς επαναλαμβανόμενη κυκλική κίνηση, στο χριστιανικό δόγμα έχουμε Δημιουργία, πτώση των πρωτοπλάστων, σάρκωση, πάθος και ανάσταση, λύτρωση και, τελικά, βασιλεία των ουρανών. Πρόκειται για μια σειρά από διαδοχικά στάδια, όπου κυριαρχεί η έννοια του πριν και του μετά, καθώς η χρονικότητα, εξυπηρετώντας την πραγμάτωση των σχεδίων του Θεού, κινείται κατά τρόπο ευθύγραμμο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και αποκτά νόημα. Σύμφωνα με το έργο του Αυγουστίνου (354 -420 μ.Χ.) «*De Civitate Dei*», η ιστορική εξέλιξη συνίσταται στην πάλη μεταξύ δύο βασιλεών, του βασιλείου του Θεού, επικεφαλής του οποίου είναι ο Άβελ, και του βασιλείου του Διαβόλου, επικεφαλής του οποίου είναι ο Κάιν. Παρά τα εμπόδια που παρεμβάλλουν οι οπαδοί του τελευταίου, ο προκαθορισμένος σκοπός τελικά θα επιτευχθεί, δηλαδή θα επικρατήσει η Πολιτεία του Θεού, μετά την οποία θα σημειωθεί η Δευτέρα Παρουσία και η αιώνια βασιλεία<sup>31</sup>. Επομένως, ο χριστιανισμός προσφέρει το θεωρητικό σχήμα, στο εσωτερικό του οποίου θα εγκατασταθεί η αισιόδοξη πεποίθηση ότι η φορά του ιστορικού χρόνου οδηγεί αναπόδραστα σε θετικές εξελίξεις. Σε αυτή ακριβώς την αισιόδοξη πεποίθηση θεμελιώνεται η έννοια της προόδου, που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού<sup>32</sup>.

Η έννοια όμως της προόδου συνδέεται στενά, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, με την επίσης χριστιανική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία ο Θεός δεν επενεργεί στον κόσμο διατακτικά, συνέχοντας το σύμπαν ή δίνοντας μορφή στην προϋπάρχουσα ύλη, όπως δέχονταν οι Έλληνες φιλόσοφοι. Αντίθετα, ο Θεός επενεργεί «ιδρυτικά», δηλαδή παράγει εκ του μηδενός την ύλη πριν παγιώσει την παγκόσμια τάξη. Με τον τρόπο όμως αυτό, το κοσμικό σύμπαν χάνει την αυθυπαρξία του και υποβιβάζεται στο επίπεδο ενός απλού δημιουργήματος<sup>33</sup>. Ταυτόχρονα -και αυτό είναι το πιο σημαντικό- εισάγεται στη θεώρηση της ιστορίας η έννοια της εμπρόθετης, ρηξικέλευθης και ριζοσπαστικής δημιουργικότητας<sup>34</sup>. Η τελευταία μάλιστα αυτονομείται από το φυσικό σύμπαν, όπου επικρατεί το κράτος της ανάγκης, και επιβεβαιώνεται ως το κράτος της ελευθερίας. Επομένως, συντελείται η διάσπαση του ελληνικού «*ακόσμου*» σε φύση και σε ιστορία. Ήδη

31. K. Γεωργούλη, όπ. παρ., σσ. 76-77.

32. Στη σύντομη επισκόπηση που επιχειρείται εδώ δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί το μεγάλο αυτό θέμα ούτε να γίνει αναφορά στην επανασύνδεση με την κυκλική αντίληψη των Ελλήνων για το ιστορικό γίγνεσθαι, η οποία επιχειρήθηκε μετά τον Αυγουστίνο, κυρίως από το Μακιαβέλι. Βλ. το άρθρο του Γεωργ. Στείρη, *Η διαμόρφωση της έννοιας της προόδου στη φιλοσοφία της Ιστορίας από τον Αυγουστίνο έως τον Bodin*, Επιστ. Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. ΛΖ' (2005-2006), σσ. 195-212.

33. K. Παπαϊωάννου, όπ. παρ., σσ. 9, 14.

34. K. Γεωργούλη, όπ. παρ., σελ. 83.

από το μεσαιωνικό 12. αιώνα η φύση στερείται το θείο και ιερό χαρακτήρα της και θεωρείται ένα απλό δημιουργημα του Θεού, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τους δικούς του νόμους Αυτό διευκόλυνε τη μετατροπή της σε απλό αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας και προετοίμασε την επιστημονική επανάσταση της Αναγέννησης και των μετέπειτα περιόδων. Στο έκτο μέρος του Λόγου περί της Μεθόδου ο Ντεκάρτ εξαίρει τον προμηθεϊκό χαρακτήρα της τεχνικής, που θα αναδείξει τον άνθρωπο «κύριο και κάτοχο της φύσης». Δεδομένου ότι ο Θεός είναι για το φιλόσοφο μια οντότητα ριζικά υπερβατική, η φύση απογυμνώνεται από κάθε θεϊκή παρουσία και προσφέρεται στην επιστημονική έρευνα και την παρέμβαση της τεχνικής, που επενεργούν σε αυτήν χωρίς μεταφυσικές αναστολές ή θρησκευτικούς ενδιαισμούς.

## 5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Η ευρύτερη αυτή προοπτική ευνοεί το μέλλον σε σχέση με το παρελθόν και το παρόν και ευαγγελίζεται μια ευθύγραμμη εξελικτική πορεία προς την πραγμάτωση απρόβλεπτων ανθρώπινων δυνατοτήτων. Ένα βασικό βήμα του Λόγου, κατά το μεγάλο θεωρητικό του Διαφωτισμού, τον Ιμμάνουελ Καντ, «ήταν ή στοχαστική προσμονή του μέλλοντος. Αυτή ή δύναμη, να μην απολαμβάνει μόνο την παρούσα στιγμή της ζωής, ἀλλα να φέρνει μπροστά τον ως κάτι παρόν τον ερχόμενο, συχνά τον πιο απομακρυσμένο χρόνο, είναι το πιο αποφασιστικό γνώρισμα της ανθρώπινης υπεροχής»<sup>35</sup>.

Στη διαδρομή των αιώνων, από το τέλος του Μεσαίωνα και μετά, η συνέδηση της ιστορικότητας και της ιδέας της προόδου διαμορφώνεται σταδιακά, εκδηλώνεται απερίφραστα, γενικεύεται και τελικά κυριαρχεί. Κατά την πρώιμη Αναγέννηση του 12. αιώνα ο Μπερνάρ ντε Σαρτρ θα διατυπώσει κατά τρόπο αλληγορικό μια ιδέα σχετική με τον ανθρωπισμό της σχολής στην οποία ανήκει: «Είμαστε άντρες ανεβασμένοι στους ώμους γιγάντων», γράφει. «Βλέπουμε πιο πολύ από αυτούς και πιο μακριά όχι τόσο γιατί το βλέμμα μας είναι διαπεραστικό ούτε γιατί το ανάστημά μας είναι μεγάλο, αλλά γιατί μας σηκώνει και μας κάνει πιο ψηλούς η γιγαντιαία κορμοστασιά τους»<sup>36</sup>. Αυτό σημαίνει πως οι «άνδρες» της εποχής του βλέπουν καλύτερα και πιο μακριά από τους «γίγαντες» του παρελθόντος, επειδή, χάρη στην ιστορικότητά τους, μπορούν στη διαδρομή

35. Ιμμ. Καντ, *Πιθανή αρχή της ιστορίας των ανθρώπων*, in *Δοκίμια* (μτφρ. Ε. Π. Παπανούτσου), Δωδώνη, Αθήνα, 1971, σελ. 57.

36. In Jacqueline Russ, *L'aventure de la pensée européenne. Une histoire des idées occidentales*, Paris, 1995, μτφρ. Κυριάκου Κατσιμάνη, Gutenberg, Αθήνα, 2005, σελ.89.

των αιώνων να προοδεύουν, δηλαδή να καρπώνονται, να «κεφαλαιοποιούν» και να επαυξάνουν τα πολιτιστικά επιτεύγματα των προηγούμενων γενεών.

Ανάλογες αλλά περισσότερο πρωθημένες απόψεις θα διατυπώσει και ο Πασκάλ το 17. αιώνα, διαδηλώνοντας και αυτός την προσήλωσή του στο ιδεώδες της προόδου. Το ανθρώπινο γένος μοιάζει κατ' αυτόν με έναν άνθρωπο, που το κύλισμα του ιστορικού χρόνου τού επιτρέπει να μαθαίνει ολοένα και περισσότερα και να ωριμάζει διαρκώς. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο συγγραφέα της «Πραγματείας για το κενό» να επιχειρήσει μια αντιμετάθεση στους αποδέκτες των χαρακτηρισμών «Αρχαίοι» και «Νέοι», έτσι ώστε οι θεωρούμενοι Αρχαίοι ουσιαστικά να είναι Νέοι και οι θεωρούμενοι Νέοι ουσιαστικά να αποδειχτούν Αρχαίοι: «Αυτοί που τους ονομάζουμε Αρχαίους», γράφει, «ήταν σ' αλήθεια νέοι σε όλα τα πράγματα και αποτελούσαν τη νεανική ηλικία των κυρίων ειπείν ωρίμων» και επειδή εμείς προσθέσαμε στις γνώσεις εκείνων την εμπειρία των αιώνων που επακολούθησαν, μόνο σε εμάς μπορεί να βρει κανείς αυτή την αρχαίοτητα, την οποία τιμούμε στους άλλους»<sup>37</sup>.

Το κλίμα είχε ήδη προετοιμαστεί για την περίφημη «Διαμάχη των Αρχαίων και των Νεοτέρων», που θα εκδηλωθεί από το 1687 και μετά και θα τελειώσει με νίκη των Νεοτέρων. Ο Σαρόπ Περώ διαβάζει ένα ποίημα με τίτλο «Ο αιώνας του Μεγάλου Λουδοβίκου», σύμφωνα με το οποίο οι Νεότεροι συγγραφείς υπερέχουν έναντι των Αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων. Εξάλλου, μεταξύ του 1688 και του 1692 ο Φοντενέλ θα δημοσιεύσει την «Παρέκβαση σχετικά με τους Αρχαίους και τους Νεοτέρους», όπου προβάλλονται οι ακόλουθες δύο βασικές ιδέες: α) η ανθρωπότητα προοδεύει ακατάπαυστα και έχει ήδη φτάσει στο στάδιο της ωριμότητάς της· και β) η επιστήμη, που αναπτύσσεται στο διηγεκές του χρόνου, είναι στην προχειμένη περίπτωση πρωτοπόρος. Κοινή, πλέον, είναι η πεποίθηση ότι ήδη στην επιστήμη γίνονται αποτελεσματικές οι ανθρώπινες ενέργειες και εξασφαλίζεται η δύναμη, που αποτελεί προϋπόθεση της ευτυχίας<sup>38</sup>.

Τον επόμενο αιώνα ο Κοντορέ (1743-1794) θα εκφράσει την εμπιστοσύνη του στις ανθρώπινες δυνατότητες, στο έργο του «Διάγραμμα ενός πίνακα των προόδων των ανθρώπινων πνεύματος». Η εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος εκτείνεται κατά το συγγραφέα σε δέκα περιόδους, στις οποίες αντιστοιχούν ισάριθμα τμήματα του έργου του. Από αυτά τα τμήματα τα εννέα πρώτα αναφέρονται στο παρελθόν, ενώ το τελευταίο επικεντρώνεται στο μέλλον. Στο δέκατο, λοιπόν, τμήμα, που αποτελεί ένα είδος διαθήκης του Διαφωτισμού, αναπτύσσεται η πίστη του Κοντορέ στις δυνατότητες της παιδείας. Χάρη σ' αυτήν, η κάθε γενεά μπορεί να αναπτυχθεί πνευματικά και ηθικά, να αποτινάξει τα δεσμά

37. *Traité du vide*, in F.- J. Thonard, *Extraits des grands philosophes*, Paris, 1963, σσ. 439-440.

38. Jacqueline Russ, ὥπ. παρ., σσ. 224-225.

της δουλείας και να φτάσει ως την τελείωση. Χάρη στην παιδεία, αναφωτιέται ο Κοντορσέ, δεν μπορεί άραγε να έρθει η στιγμή, κατά την οποία οι γονείς θα είναι δυνατόν να κληροδοτούν στα παιδιά τους όχι μόνο διάφορα φυσικά χαρακτηριστικά αλλά και, μέσω αυτών, «την ευφοΐα, τη δύναμη του εγκεφάλου, την ψυχική ενέργεια και την ηθική ευαίσθησία; Δεν είναι άραγε εύλογο η παιδεία, τελειοποιώντας αυτές τις ιδιότητες, να επιδρά στην ίδια τη [φυσική] οργάνωση, να την τροποποιεί και να την τελειοποιεί»;<sup>39</sup>

Η πίστη στις δυνατότητες της επιστήμης θα ενισχυθεί συνεχώς και, περνώντας από το 18., θα κορυφωθεί στο τέλος του 19. αιώνα με την επικράτηση του θετικισμού και του επιστημονισμού, που αποτελεί μια παρεκβατική μορφή του. Η επικράτηση αυτή, η οποία θα συστοιχήσει με τη θεοποίηση του ανθρώπου, αυτοπροσδιορίζεται ως η κορύφωση μιας ευθύγραμμης εξελικτικής πορείας. Το ανθρώπινο πνεύμα έχει διεκόπει τρία στάδια, κατά τον Αύγουστο Κοντ: το θεολογικό, το μεταφυσικό και το επιστημονικό. Κατά το θεολογικό στάδιο, η ερμηνεία των φυσικών φαινομένων αποδίδεται σε παρέμβαση του θείου παράγοντα (λ. χ. η τρικυμία προκαλείται από τον Ποσειδώνα και ο κεραυνός εξακοντίζεται από το Δία). Κατά το μεταφυσικό, η φύση διέπεται από πνευματικές οντότητες και ουσίες (όπως ο «Νους», η «Ιδέα του Αγαθού», ο «λόγος», η «μορφή», τα «τελικά αίτια» κτλ.). Κατά το επιστημονικό, τέλος, στάδιο, το πνεύμα παρατηρεί και καταγράφει τα φαινόμενα, τα ανάγει στα αίτια που τα προκαλούν και συλλαμβάνει τους νόμους που τα διέπουν. Ανεξάρτητα από το σχηματικό και κάποτε απλοϊκό χαρακτήρα της θεωρίας του Αυγούστου Κοντ, είναι έκδηλη σε αυτήν η αισιόδοξη προοπτική, σύμφωνα με την οποία η ιστορική διαδρομή οδηγεί στην κυριαρχία της επιστήμης, που αντιπροσωπεύει την ωριμότητα του ανθρώπινου γένους<sup>40</sup>.

## 6. Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΥ

Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται έναντι της φύσης ο άνθρωπος, ένα ον προικισμένο με πνεύμα και δημιουργημένο κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού. Πραγματικά, ο άνθρωπος απαλλάσσεται σταδιακά από τη μειωτική παράσταση του προπατορικώς αμαρτωλού όντος (αφού, ως ον πλασμένο κατ' εικόνα και καθ'

39. Condorcet, *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*, 10<sup>e</sup> époque, in G. Lanson-R. Naves, *Extraits des philosophes du XVIII<sup>e</sup> siècle*, Hachette, Paris, 1969, σελ. 558. Ο πρώτος διδάξας την άποψη αυτή είναι ο Δημόκριτος: «Ἡ φύσις καὶ ἡ διδαχὴ παραπλήσιον ἔστι. Καὶ γὰρ ἡ διδαχὴ μεταφυσμοῦ τὸν ἄνθρωπον, μεταφυσμοῦ δὲ φυσιοποιεῖ», Diels – Kranz, B 33.

40. *Cours de philosophie positive*, in F.- J. Thonard, δρ. παρ., σσ. 663-666.

ομοίωση του Θεού, είναι προορισμένος να κυριαρχήσει στη γη) και αποκτά μεγαλείο και αξιοπρέπεια, καθώς ο κόσμος θεωρείται ότι δημιουργήθηκε γι' αυτόν. Το 18. αιώνα βρίσκουμε εδραιωμένη της πεποίθηση ότι προορισμός των φυσικών ήντων είναι να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Κατά τον Καντ, το τελευταίο βήμα του Λόγου ήταν να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι «αυτός κυρίως είναι ο σκοπός της Φύσης και κανένα από τα οντά πού ζουν απάνω στη γη δεν θα μπορούσε να του διεκδικήσει τούτο το πρωτείο. Την πρώτη φορά που είπε στο πρόβατο: το μαλλί πού φορείς, σου τό 'δωσε ή Φύση όχι για σένα αλλά για μένα, του το πήρε και το φόρεσε, συνειδητοποίησε ένα προνόμιο πού το είχε από τη φύση του απέναντι σ' όλα τα ζώα: από δώ και πέρα πλέον τά' βλεπε όχι σαν συντρόφους του μέσα στη δημιουργία, άλλα ως αφημένα στη βούληση του (ως) μέσα και δργανα για την πραγματοποίηση των οποιωνδήποτε προθέσεών του»<sup>41</sup>.

Παρόμοιες θεωρήσεις αποτελούν συστατικό στοιχείο της νεωτερικότητας, στη ρίζα της οποίας βρίσκεται η έννοια της προόδου, που η σύλληψη οφείλεται κατά βάση στη χριστιανική διδασκαλία, καθώς και η θεμελιωδώς νεωτερική ιδέα του ανθρώπου ως αυτοσκοπού. Μολονότι, λοιπόν, και η δεύτερη αυτή ιδέα του ανθρώπου-αυτοσκοπού έχει την αφετηρία της στο χριστιανικό δόγμα, αστόσσο κερδίζει σταδιακά έδαφος και τελικά επιβάλλεται μέσα από την ευθεία αντιπράθεση και μάλιστα τη ρήξη με τη θρησκευτική διδασκαλία και την αυθεντία της εκκλησίας. Γενικότερα, η πίστη στη μοναδικότητα και την αυταξία του ανθρώπου βρίσκεται στο κέντρο ενός πλέγματος θέσεων και επιλογών, όπως η απαλλαγή από τις αναστολές των προλήψεων και των δεισιδαιμονιών, η προσήλωση στην παντοδυναμία του λόγου, η βεβαιότητα ότι με την επιστήμη επιταχύνονται οι εξελίξεις προς την κατεύθυνση της ευτυχίας και, τέλος, η ανακάλυψη της ίδιας της ευτυχίας. Επιβάλλεται, λοιπόν, να επισημανθεί πως η διάσπαση φύσης και ιστορίας θα χαρακτηριστεί από μια ανεξέλεγκτη και μη αναστρέψιμη «δυναμική», που τελικά θα στραφεί εναντίον της ίδιας της χριστιανικής αντίληψης για την ιστορία, στην οποία αστόσσο ανάγει την καταγωγή της.

Πραγματικά, η καταπολέμηση των μεταφυσικών θέσεων και των θρησκευτικών δοξασιών θα αποτελέσει κεντρικό θέμα του Διαφωτισμού κατά το 18. αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο Βολταίρος (1694-1778), στο έργο του *Candide* (1759), θα αντιμετωπίσει ειρωνικά τη μεταφυσική του Λάιμπιντς<sup>42</sup> και θα επιχειρήσει να αντικαταστήσει το χριστιανικό δόγμα, εναντίον του οποίου εξαπολύει επίθεση, με έναν «ντεϊσμό» που εγγυάται την τάξη του κόσμου και τον ηθικό νόμο, αλλά δεν απέχει και πολύ από μια συγκεκαλυμμένη μορφή

41. Ιμμ. Καντ, *Πιθανή αρχή της ιστορίας των ανθρώπων*, in *Λογίμια* (μτφρ. Ε. Π. Παπανούτσου), Δωδώνη, Αθήνα, 1971, σελ. 58.

42. Πρβλ. Τα συμπεράσματα του φιλοσόφου, στο κεφ. XXX, in G.Lanson-R.Naves, *Extraits des Philosophes du XVIIIe Siècle*, Hachette, Paris, 1969, σσ. 368-371.

αθετίας. Αλληλένδετος με την καταπολέμηση των προιλήφεων και των δεισιδαιμονιών, καθώς και με την απαλλαγή από την κυριαρχία της αιθεντίας είναι ο θρίαμβος του λόγου, που καθιστά δυνατή την ελεύθερη και απροκατάληπτη εξέταση των διαφόρων θεμάτων και συντελεί στην επιτάχυνση της προόδου μέσα από την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής. Πανηγυρική επιβεβαίωση των αντιλήψεων, σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος, οπλισμένος με ηθικές και πνευματικές δυνατότητες που υπόκεινται σε διαρκή βελτίωση, διαφοροποιείται από όλα τα άλλα όντα και περιβάλλεται την αίγλη του αυτοσκοπού, θα αποτελέσει η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά τις συνεδριάσεις της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης (20 -26 Αυγούστου 1789).

Οι όροι «ιστορικότητα» και «πρόδοση» αποκούν ολοένα και πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, παραπέμποντας σε μια ευθύγραμμη πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ανθρώπινες κοινωνίες οδηγούνται όχι μόνο σε διαρκώς μεγαλύτερες επιστημονικές και τεχνικές κατακτήσεις αλλά και, κυρίως, σε ολοένα και περισσότερο θεαματική βελτίωση των υλικών συνθηκών διαβίωσής τους. Από τη βιομηχανική, μάλιστα, επανάσταση και μετά η έννοια της προόδου είναι αλληλένδετη με ένα νεόκοπο δυτικότροπο ιδεολόγημα, το οποίο γιγαντώνεται και κυριαρχεί. Πρόκειται για την οικονομία της ανάπτυξης. Πρωταρχικό κριτήριο της προόδου θεωρείται πλέον η δημιουργία ολοένα και περισσότερων μέσων παραγωγής με σκοπό την αύξηση του πλούτου και την απόλαυση περισσότερων υλικών αγαθών μέσα από την καθυπόταξη της φύσης και την κάρπωση των πόρων που αυτή εξασφαλίζει. Είναι, λοιπόν, χαρακτηριστικό πως η οικονομία της ανάπτυξης και η συνακόλουθη καθυπόταξη της φύσης, οι οποίες θεοποιήθηκαν από τη φιλελεύθερη σκέψη, όχι μόνο δεν καταπολεμήθηκαν από το μαρξισμό, αλλά και, αντίθετα, υιοθετήθηκαν από αυτόν. Ο Μαρξ αντιλαμβάνεται τη φύση σαν μια τεράστια δύναμη που όμως είναι ξένη προς τον άνθρωπο. Ωστόσο, ο άνθρωπος οικειοποιείται και εκμεταλλεύεται τη φυσική ύλη με σκοπό να εξυπηρετηθεί στη ζωή του. Παρεμβαίνοντας, όμως, στη φύση και τροποποιώντας την, τροποποιεί ταυτόχρονα και τη δική του φύση. Η ανάπτυξη, η οποία είναι ταυτόσημη με την ιστορικότητα, συνίσταται σε αυτήν ακριβώς τη δραστηριότητα, χάρη στην οποία η φύση αξιοποιείται από τον άνθρωπο. Αν πιστοποιητικό γεννήσεως του ανθρώπου είναι κατά το Μαρξ η ιστορία, η παγκόσμια ιστορία, με τη σειρά της, δεν είναι παρά η γέννηση του ανθρώπου μέσα από τη δική του εργασία. Χάρη στην εργασία του, ο άνθρωπος τροποποιεί τη φύση με σκοπό να πραγματώσει επάνω της τους δικούς του σκοπούς και με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται «κύριος και κάτοχός της», όπως θα έλεγε και ο Ντεκάρ<sup>43</sup>.

43. Οι αναφορές στο Μαρξ προέρχονται από τα εξής έργα: α) N. Guterman και H. Lefebvre, Karl Marx, *Oeuvres Choisies*, Col. Idées, t. I και 2) G. Pascal, *Les grands textes des philosophes*, Bordas, Paris, 1974.

Είδαμε πως η ευτυχία είναι μια από τις ιδέες που συνδέονται στενά με τον ανθρωπισμό. Πού μπορεί όμως να αναζητήσει την ευτυχία ο άνθρωπος; Από την Αναγέννηση και μετά ωριμάζει σταδιακά η ιδέα ότι το μεγάλο αυτό εγχείρημα πρέπει να αναληφθεί σε αυτήν εδώ τη ζωή, χωρίς μεταφυσικούς περισπασμούς και χωρίς αναφορές σε μετά θάνατον αμοιβές και ανταποδόσεις. Αλλά αυτό θα καταστεί δυνατόν μόνο εφόσον ο άνθρωπος απαλλαχθεί από τους φόβους και τις ενοχές που του δημιουργεί η θρησκεία και αξιοποιήσει τις υπαγορεύσεις του λόγου και τα επιτεύγματα της επιστήμης. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της βαρυσήμαντης φράσης του Σαιν-Ζυστ πως η ευτυχία είναι μια ιδέα καινούργια στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι δε ρωτούσαν πλέον αν δικαιούνται να κατακτήσουν την ευτυχία, γιατί αυτό το θεωρούσαν αναφάρετο δικαίωμά τους, αλλά απλώς αναζητούσαν τον τρόπο με το οποίο θα μπορούσαν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Ο Ντιντερό διακήρυξε ότι το μόνο καθήκον του ανθρώπου είναι το καθήκον του να είναι ευτυχισμένος, ενώ ο Πόουπ προσφωνούσε την ευτυχία ως εξής «Ω ευτυχία! Τέλος και σκοπέ του είναι μας! Αγαθό, Απόλαυση, Άνεση, Ικανοποίηση – όποιο και αν είναι το όνομά σου!»<sup>44</sup>.

## 7. Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Όταν η ευτυχία νοείται ως δικαίωμα στην απόλαυση και την άνεση και όχι ως συμφιλίωση του ανθρώπου με τον εαυτό του, με την κοινωνία και με το συμπαντικό κόσμο, τότε η γνώση, σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι πλέον αρετή αλλά δύναμη και ιδιαίτερη στάση ζωής δε θεωρείται πλέον η αποφυγή της ύβρεως και η τήρηση του μέτρου αλλά η αχαλίνωτη δραστηρίση που ισοπεδώνει κάθε αντίσταση. Κατά τον αναγεννησιακό Μαρσίλιο Φικίνο, ο άνθρωπος μελετά την τάξη και την κίνηση των ουράνιων σωμάτων και πασχίζει να εξιχνιάσει το μυστήριο του κόσμου. Η δραστηρίση του αυτή τού δίνει την αίσθηση ότι και ο ίδιος θα μπορούσε να δημιουργήσει τα πάντα – τον κάνει να αισθάνεται περίπου σαν Θεός<sup>45</sup>. Αυτή όμως η τάση του αναγεννησιακού ανθρωπισμού να θεοποιήσει τον άνθρωπο τον οθεί στην υπέρβαση ορισμένων ορίων που η κλασική αρχαιότητα τα τηρούσε επικελώς. Η «αιδώς» και η «δίκη», για παράδειγμα, επέτρεπαν στον «καλό χαραχθό» άνδρα του 5. και του 4. π.Χ. αιώνα να αναχαιτίσει τις αντικοινωνικές ροπές του, να καταπολεμήσει μέσα του την ύβρη και να συμφιλιωθεί με την ένθεη κοσμική τάξη<sup>46</sup>.

44. Δοκίμιο για τον άνθρωπο, in Jacqueline Russ, ὥπ. παρ. σελ. 291.

45. Th. Pl., XIII, III,, τ 2, σελ. 226, in Hélène Vérdine, *Les Philosophies de la Renaissance*, PUF, Paris, 1971, σελ. 36.

46. Βλ. Κυριάκου Κατσιμάνη, *Ανθρωπισμός, δημοκρατία και παιδεία στον πλατωνικό*

Αντίθετα, ο «*homo universalis*» της Αναγέννησης αποτιμάται με κριτήριο την κυριαρχία του στη φύση και στον άνθρωπο. Η νέα κατηγορική προσταγή είναι μια ακατάπαυστη ανησυχία που εκδηλώνεται ως εξέγερση ενάντια σε οιδήποτε παρεμποδίζει την ανθρώπινη δραστηριότητα. Εξαιτίας της, το άτομο θα οδηγηθεί πέρα από τα όρια της ανθρώπινης κλίμακας<sup>47</sup>, εκεί όπου καραδοκούν η «ύβρις» και μια τραγικότητα που αποτυπώνει τη δυτική αντίληψη της Ιστορίας και που είναι, θα λέγαμε, η άλλη όψη της αισιόδοξης προοπτικής, η οποία συνοδεύει την ιδέα της προόδου<sup>48</sup>. Κρίνοντας από τα λεγόμενα του Μεφιστοφελή, στο Φάουντ του Μάρλοου, η μεγαλοσύνη και η αθλιότητα του ανθρώπου συναντούνται και συντίθενται σε μια «κόλαση» εκφραστική της ανθρώπινης κατάστασης, για την οποία η περιδίνηση στο χώρο του αρνητικού αποτελεί την έσχατη δυνατότητα. Η κόλαση είναι ασύνορη. Όπου βρισκόμαστε εμείς, βρίσκεται και αυτή και όπου βρίσκεται αυτή, βρισκόμαστε και εμείς, λέει ο Μεφιστοφελής<sup>49</sup>. Ο Ταμερλάνος, ένας άλλος ήρωας του Μάρλοου, προλαβαίνοντας το Νίτσε<sup>50</sup>, αισθάνεται να τον διαπερνά μια θέληση για δύναμη που μεταλλάσσεται σε επίθεση κατά του ίδιου του Θεού! Ας βαδίσουμε, λέει, ενάντια στη δύναμη του ουρανού και ας στολίσουμε το στερέωμα με μαύρες γιρλάντες, για να δηλώσουμε πως ετοιμάζουμε τη σφαγή των θεών...<sup>51</sup> Δυόμισι, περίπου, αιώνες αργότερα ο Μπω-

«Πρωταγόρα» (ιδιαίτερα σσ. 45-47), in *Αναλύσεις και τομές σε θέματα παιδείας*, Επικαιρότητα, Αθήνα, 1985, σσ.40-60.

47. K. Παπαϊωάννου, όπ. παρ., σελ. 14.

48. Κατά τον Καντ, η αισιοδοξία λόγω της απομάκρυνσης του ανθρώπου από τη Φύση δεν είναι ανεπιφύλακτη, γιατί η νέα κατάσταση συνεπάγεται μόχθο, μέριμνες και δεινά, που είναι το τίμημα της εισόδου στην γηικία της ωριμότητας. Πρόκειται για «μεταβολή πού είναι βέβαια τιμητική, αλλά συνάμα και επικινδυνή, αφού τον έδιωξε από την απέριττη και σήγουρη κατάσταση της παιδικής πρόνοιας, όπως από ένα κήπο, πού προνούσε γι' αυτόν χωρίς τον δικό του κόπο, και τον έσπρωξε προς τον μεγάλο κόσμο, όπου τον περιμένουν τόσες έγνοιες, κόποι και άγνωστα δεινά. Στο μέλλον της ζωής θα τον κάνει συχνά να νοσταλγήσει έναν παράδεισο, το πλάσμα της φαντασίας του, όπου μπορεί να ονειρεύεται και να χάιρεται την ύπαρξη του μέσα σε ήσυχη αδράνεια και σταθερή ειρήνη. Άλλ' ανάμεσα σ' αυτόν και σ' εκείνη τη φαντασική εστία της ενδιαμονίας βρίσκεται ο Λόγος που δεν αναπάντει ποτέ και πού σημάχνει τον άνθρωπο ακατανίκητα να εξελίξει τις μέσα του βαλμένες ικανότητες – αυτός δεν επιτρέπει την επιστροφή στην κατάσταση της αγριότητας και της απλοϊκότητας, από την οποία τον είχε βγάλει», όπ. παρ. σελ. 59.

49. Marlowe, *The tragical history of doctor Faustus*, 5<sup>η</sup> σκηνή, in K. Παπαϊωάννου, όπ. παρ., σελ.15.

50. Bλ. *Η χαρούμενη Γρώση* (γαλλ. μτφρ. Paris, Gallimard, 1967, σσ. 137-138), in *Politique de Nietzsche*, Armand Colin, Paris, 1969, σσ.107-108.

51. Marlowe, *Tamburlaine the Great*, II, V, 3 (ελλ. μτφρ. Σεραφείμ Βελέντζα), εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2006, σελ.258. Bλ. K. Παπαϊωάννου, όπ. παρ., σσ.14-15. Και ο «Φάουντ» του Γκαίτε, υπό την καθοδήγηση του διαβόλου, θα βυθιστεί στο ποτάμι της χρονικότητας, προσδοκώντας να παρηγορήσει εκεί μέσα την ανικανοποίητη ροπή του προς το

ντλαίρ θα καλέσει τη «φυλή του Κάιν», αυτού του ίδιου του Κάιν που κατά τον Αυγουστίνο εκπροσωπεί το βασίλειο του Διαβόλου, να στείλει την οργή της στα ουράνια και να «ρίξει το Θεό κάτω στη γη»<sup>52</sup>.

Βέβαια, η επίθεση εναντίον του Θεού δε θα προσλάβει πάντοτε και υποχρεωτικά τη μορφή μιας τυφλής και μετωπικής σύγκρουσης μαζί του με πρωταγωνιστές ισχυρές προσωπικότητες που ενσαρκώνουν την πιο ακραία εκδήλωση της αμετρίας. Θα εκφραστεί, παράλληλα, και με ηπιότερους αλλά περισσότερο ουσιαστικούς τρόπους που αντιπροσωπεύουν κρατούσες αντιλήψεις και πρακτικές. Ενώ, λοιπόν, στους νεότερους χρόνους η φύση έχει διαχωριστεί από το Θεό, το γιγάντιο εγχέιρημα της εκθρόνισης του τελευταίου συστοιχεί, μεταξύ άλλων, με την επίθεση εναντίον της φύσης, η προϊούσα καταστροφή της οποίας, την σήμερον ημέραν, δεν αποκλείεται να προκαλέσει, σε ένα όχι και τόσο δυσδιάκριτο μέλλον, το τέλος της ίδιας της ζωής και, άφα, της ιστορίας<sup>53</sup>. Το 1831, στην Εισαγωγή της *Παγκόσμιας Ιστορίας*, ο Μισελέ απεικονίζει τη στάση του ανθρώπου απέναντι στη φύση με την ακόλουθη παρατήρηση: «Μαζί με τον κόσμο ξεκίνησε ένας πόλεμος που δε θα τελειώσει παρά μόνο όταν τελειώσει ο κόσμος, όχι νωρίτερα: ο πόλεμος του ανθρώπου εναντίον της φύσης, του πνεύματος εναντίον της ύλης, της ελευθερίας εναντίον της μοίρας. Η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αφήγηση αυτής της ατέλειωτης πάλης»<sup>54</sup>.

Τελικά ο άνθρωπος, αυτός ο Προμηθέας της νεωτερικότητας<sup>55</sup>, θα καταλάβει τη θέση του εκθρονισμένου Θεού και θα αυτοανακηρυχτεί Θεός, ενώ η θρησκεία της ανθρωπότητας θα υποκαταστήσει τις γνωστές ως τότε θρησκείες. Κατά τον κυριότερο εκπρόσωπο του θετικισμού, τον Αύγουστο Κοντ (1798-1857), το θεμελιώδες δόγμα της Ανθρωπότητας είναι η μόνη θετική βάση της παγκόσμιας θρησκείας, που μάταια την αναζητούσαν επί είκοσι αιώνες σε Ανατολή και Δύση. Το πεπρωμένο της Ανθρωπότητας κυριαρχεί ακατάπαυστα στο συναίσθημα, στις σκέψεις και τις πράξεις μας ως ατόμων και κοινωνικών όντων

απόλυτο: «Ας ρυχτούμε στο βούνισμα του χρόνου, / Στο κύλισμα των γεγονότων! / (...) / Μόνον ακατάπαυτη προσπάθεια δείχνει τον άνδρα. Ωστόσο απογοητεύεται, επειδή, μολονότι νιώθει υπεράνθρωπος, ο τιτανισμός του παραμένει ανικανοποίητος: «Τι είμαι λοιπόν εγώ, αν δεν είναι δυνατόν; / Της ανθρωπότητας την κορώνα ν' αποχτήσω, / Όπου δίξεις μου οι αισθήσεις τείνουν με ορμή!»; in I. N. Θεοδωρακόπουλου, «Ο Φάοντας του Γκαίτε, Μετάφραση με Αισθητική και Φιλοσοφική Ερμηνεία», Αθήναι, 1956, σσ. 255, 259.

52. *Les fleurs du mal* (μετάφραση Γιώργη Σημηριώτη), «γράμματα», Αθήναι, 1991 (νεώτ. έκδοση), σελ.113.

53. Βλ. σχετικά, Κυριάκου Κατσιμάνη, Η οικολογική καταστροφή ως ανάίρεση του ανθρωπισμού, «Τα Εκπαιδευτικά», 24, σσ.116-129.

54. In Louis Rougier, *Le Génie de l'Occident*, Robert Lafont, Paris, 1969, σελ. 221.

55. «Ο άνθρωπος είναι ένας Προμηθέας, ένας δεύτερος δημιουργός», σύμφωνα με το Λαζουαζιέ, in Louis Rougier, όπ. παρ.

και χρέος μας είναι να την αγαπήσουμε και να τη γνωρίσουμε, για να την υπηρετήσουμε καλύτερα<sup>56</sup>.

Με την ανακήρυξη του ανθρώπου σε Θεό, δαιμονικές φύσεις όπως ο Μεφιστοφελής και ο Ταμερλάνος (αλλά και ο Καλλικλής, και ο Ριχάρδος ο Γ') επιτέλους δικαιώνονται. Αν δεν υπάρχει Θεός, σύμφωνα με τον αφορισμό του Ντοστογιέφσκι, τότε Θεός είμαι εγώ, δηλαδή όλα επιτρέπονται, με την έννοια ότι δεν αναγνωρίζω πλέον έξω από εμένα τον ίδιο κανένα έσχατο κριτήριο αποτίμησης του θηθικώς δέοντος. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάφωρη υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων. Αναμφίβολα, θα ήταν χονδροειδής παρανόηση να υποθέσει κανείς ότι η υπέρβαση των ορίων αυτών αποτελεί τον κανόνα και το βασικό χαρακτηριστικό του ήθους και της συμπεριφοράς του Ευρωπαίου ανθρώπου, ο οποίος κινείται στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της συνειδητοποιημένης ιστορικότητας. Ωστόσο, η παραβίαση του μέτρου, η αποδοχή των κινδύνων της «ύβρεως», όλες αυτές οι αντιλήψεις και μορφές συμπεριφοράς που κατά την κλασική αρχαιότητα στοιχειοθετούσαν τη φαινομενολογία του Κακού, συναντούν τώρα ολοένα και μεγαλύτερη ανοχή, κατανόηση και κάποτε αποδοχή. Φαίνεται πως η αναγνώριση της ιστορικότητας ως έσχατης ανθρώπινης δυνατότητας και η παράγωγη επίγνωση της μοναδικότητας και της αυταξίας του ανθρώπου διαμόρφωσαν σταδιακά την αντίληψη, από την Αναγέννηση και μετά, ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, από το γεγονός και μόνο ότι εντάσσεται στον ιστορικό χρόνο, πρέπει να αποτιμηθεί θετικά όποιο και αν είναι το περιεχόμενό της και, πάντως, να αποσυσχετίστει από τα κριτήρια, με τα οποία γινόταν άλλοτε η διαφοροποίηση του καλού από το κακό.

## 8. Η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Είναι, λοιπόν, χαρακτηριστικό το ότι το Κακό δχι μόνο δεν απορρίπτεται από τον Έγελο, αλλά και ενσωματώνεται στη «Φαινομενολογία του Πνεύματος» και τη Φιλοσοφία της Ιστορίας του ως ένα στοιχείο με το οποίο το σκεπτόμενο πνεύμα οφείλει να συμφιλιωθεί. Ο Έγελος αποκαθιστά το Κακό κατά το μέτρο που επιτρέπει την κατανόηση της ύπαρξής του και, φέρνοντας στην επιφάνεια τις αδυναμίες μιας θητικολογικής θεώρησης του κόσμου, καλεί την κρίνουσα συνείδηση να προφέρει το «ναι της συμφιλίωσης»<sup>57</sup>. Η φιλοσοφία της Ιστορίας, διδάσκει

56. In Georges Pascal, *Les grands textes de la Philosophie*, Bordas, Paris, 1980, σελ. 182.

57. Το όλο θέμα «Το Κακό και η συγγράμη του» αναπτύσσεται στις σσ. 517-533 της Φαινομενολογίας του Πνεύματος (μετρ. Δ. Τζωρτζόπουλου,), Δωδώνη, Αθήνα, 1995. «Το ναι της συμφιλίωσης (...) είναι η ύπαρξη του εκτεινόμενου σε δυαδικότητα Εγώ, το οποίο

ο Έγελος, είναι μία θεοδικία κατά το μέτρο που ζητάει να κάνει κατανοητή την ύπαρξη του Κακού μέσα στον κόσμο και να συμφιλιώσει με το Κακό το σκεπτόμενο πνεύμα<sup>58</sup>. Ο Κώστας Παπαϊωάννου, βαθύς γνώστης της εγελιανής φιλοσοφίας, παρατηρεί σχετικά: «Από μυστήριο κατ' εξοχήν της θρησκείας, που ήταν ως τώρα, αυτή η άφεση των αμαρτιών και η Συγγνώμη του Κακού γίνεται τώρα ιδιότητα της ιστορικής συνείδησης (και) περιεχόμενο της γνώσης του ανθρώπου του συμφιλιωμένου με τον εαυτό του...)»<sup>59</sup>.

Γενικότερα, η αχαλίνωτη δραστηριότητα του ανθρώπου, ο οποίος αυτοανακρύσσεται Θεός, αποδεικνύεται κατά τους φιλοσόφους της νεωτερικότητας κινητήρια δύναμη της Ιστορίας. Ο Έγελος θεωρεί το ατομικό συμφέρον και την ικανοποίηση του εγωισμού —γενικότερα: τα πάθη, από τα οποία ελαύνεται ο άνθρωπος— δυνάμεις ακατανίκητες που κατισχύουν της μετριοπάθειας, του δικαίου της πολιτείας και της ηθικότητας. Τα πάθη αποτελούν κάτι σαν ιμάντα κίνησης της ιστορίας. Η ανθρώπινη δραστηριότητα απορρέει από εγωιστικές προθέσεις, στην υπηρεσία των οποίων ο άνθρωπος θέτει όλο το δυναμισμό της βούλησής του και στο βαμό των οποίων θυσιάζει κάθε ηθικό δισταγμό. Όπως, όμως, οι πέτρες και τα καδρόνια, ενώ τείνουν προς τη γη λόγω της βαρύτητας, ταυτόχρονα συντίθενται μεταξύ τους και με άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να υπερνικήσουν τη βαρύτητα και στο τέλος να καταστήσουν δυνατή την ανέγερση ενός υψηλού τείχους, έτσι και ο Λόγος, που ακολουθεί τις δικές του σκοποθεσίες, αφήνει πονηρά τα πάθη και τα ξεσπάσματα του εγωισμού να δράσουν για δικό του λογαριασμό και να οδηγήσουν σε αποτελέσματα διαφορετικά από εκείνα που επιδίωκαν οι άνθρωποι. Ιδιαίτερα «οι μεγάλοι άνδρες της Ιστορίας είναι αυτοί, των οποίων οι ατομικοί σκοποί περικλείουν την υποστασιακή βούληση του Πνεύματος του Κόσμου (Weltgeist)». Υπηρετώντας τους σκοπούς και τα συμφέροντά τους, οι μεγάλοι άνδρες γίνονται στόχος της ηθικής αποδοκιμασίας των απλών ανθρώπων, γιατί στο διάβα τους «συνθλίβονται αραγκαστικά πολλά αθώα λουλούδια». Στην ουσία όμως οι μεγάλοι άνδρες και οι λαοί γίνονται όργανα του πνεύματος της

εδώ μένει αυτοταντό, και το οποίο μέσα στην ολοκληρωμένη αποξένωση και μέσα στο αντίθετο έχει τη βεβαϊότητα του εαυτού του — αυτό είναι ο Θεός που φανερώνεται ανάμεσα σ' αυτούς, οι οποίοι ξέρουν τον εαυτό τους ως καθαρή γνώση», δι. παρ., σελ. 533.

58. «Ο στοχασμός μας, με αυτή την έννοια, είναι μια θεοδικία, μια δικαιολόγηση του Θεού. Αυτό προσπάθησε να κάνει με τον τρόπο του ο Λάμπτης, σύμφωνα με τις κατηγορίες του, που ήταν ακόμη αφηημένες και απροσδιόριστες: ολόκληρο το κακό που βρίσκεται στον κόσμο, περιλαμβανομένον και του ηθικώς κακού, έπρεπε να κατανοθεί, έπρεπε το σκεπτόμενο πνεύμα να συμφιλιωθεί με το αρνητικό» (Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Ιστορίας [γαλλ. μτφρ.], in André Cresson et René Serreau, Hegel, Exposé de sa Philosophie, Presses Universitaires de France, Paris, 1963, σ. 130-131).

59. K. Παπαϊωάννου, δι. παρ., σελ. 19.

Ιστορίας, που αποκτά σταδιακά την αυτογνωσία του, διαμορφώνει τα ήθη, θε-  
σπίζει το δίκαιο και, γενικότερα, οδηγεί από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό<sup>60</sup>.

Μαθητής του Εγέλου και συνεχιστής της Φιλοσοφίας της Ιστορίας του, την οποία και αναδιατυπώνει σύμφωνα με τους θεωρητικούς προσανατολισμούς του Ιστορικού Γλισμού, ο Μαρξ τοποθετεί στη θέση των μεγάλων ανδρών την ταξι-  
κή πάλη και αναγνωρίζει τον κοσμοϊστορικό ρόλο που επιτέλεσε η αστική τάξη. Η απληστία, ο εγωισμός και το ιδιοτελές συμφέρον κυριαρχούν και πάλι εδώ, σαρώνοντας κάθε αντίσταση αλλά και εκπληρώνοντας ταυτόχρονα, στον τομέα της οικονομίας, ένα ρόλο επαναστατικού. Μέσα σε έναν μόλις αιώνα κυριαρχίας, διαβάζουμε στο Κομμονιστικό Μανιφέστο, η αστική τάξη δημιούργησε περισ-  
σότερα και πιο μεγάλα μέσα παραγωγής από διά τι όλες μαζί οι προηγούμενες γενεές. Ταυτόχρονα, όλες οι κατεστημένες, ανελαστικές και σκουριασμένες κοι-  
νωνικές σχέσεις διαλύνονται. Είναι εμφανής, σε κάποιες παραγράφους του Κομ-  
μονιστικού Μανιφέστου, ο θαυμασμός του Μαρξ και του Ένγκελς για το «λυ-  
τρωτικό» και «προοδευτικό» έργο που επιτέλεσε η αστική τάξη επιταχύνοντας τις ιστορικές εξελίξεις έστω και μέσα από την προσήλωσή της στη νέα θετήτα,  
δηλαδή την απροσχημάτιστη και ασύνορη λατρεία του χρήματος, καθώς και τη γενικευμένη εμπορευματοποίηση<sup>61</sup>.

Αξίζει να σταθούμε σε μια εκπληκτική παράγραφο του Μανιφέστου: «Πα-  
ντού όπου κατέλαβε την εξουσία η αστική τάξη, κατέστρεψε όλες τις φεον-  
δαρχικές, πατριαρχικές και ειδυλλιακές καταστάσεις. Τους πολύπλοκους και ποικίλους φεονδαρχικούς δεσμούς που ένωναν το άτομο με το φυσικό κυρίαρχό του τους έσπασε ανελέητα και δεν άφησε άλλο δεσμό να επιβιώσει, στη σχέση ανθρώπου με άνθρωπο, παρά μόνο το καθαρό συμφέρον, την ψυχρή πληρωμή σε μετρητά. Τα ιερά ράγη των ενσεβών εξάρσεων, του ιπποτικού ενθουσιασμού και της μικροαστικής συναισθηματικότητας τα έπνιξε στα παγωμένα νερά του εγωιστικού υπολογισμού.... Τη μεταμφιεσμένη κάτω από τις θρησκευτικές και τις πολιτικές ανταπάτες εκμετάλλευση την αριτκατέστησε με την ανοιχτή, ξε-  
διάντροπη, άμεση και βίαιη εκμετάλλευση. Απογύμνωσε από το φωτοστέφανό τους όλες τις ως τότε αξιοσέβαστες δραστηριότητες, που αριτμετωπίζονταν με θρησκευτική ευλάβεια. Το γιατρό, το νομικό, τον ιερωμένο, τον ποιητή, τον επιστήμονα τους έκανε μισθωτούς στη δούλεψή της. Απέσπασε από τις οικογε-  
νειακές σχέσεις τον πέπλο της γλυκιάς συναισθηματικότητας και τις ανήγαγε σε απλές σχέσεις χρήματος.... Ό,τι ήταν προνόμιο και κεκτημένο εξανεμίζεται,

60. Πρβλ. τα αποσπάσματα από το *O Λόγος στην Ιστορία*, in Kostas Papaioannou, Hegel, Seguers, Paris, 1962, σσ.187-198.

61. Όπως δείξαμε παραπάνω, ο Μαρξ ενσωματώνει στις θεωρήσεις του τα δύο κορυ-  
φαία δυτικότροπα ιδεολογήματα, την οικονομία της ανάπτυξης και τη συνακόλουθη «επίθε-  
ση» κατά της φύσης.

ό, τι ήταν ιερό γίνεται κοσμικό και οι άνθρωποι, σε τελευταία ανάλυση, υποχρεώνονται να κοιτάξουν με ένα βλέμμα χωρίς ανταπάτες τις συνθήκες της ύπαρξής τους και των αμοιβαίων σχέσεων τους»<sup>62</sup>.

Σε μια εποχή υποβόσκουσας βαρβαρότητας, όπως η σημερινή, η επικαιρότητα των αναλύσεων αυτών είναι κάτι περισσότερο από έκδηλη. Στο παραπάνω απόσπασμα των Μαρξ και Έγκελς απεικονίζονται με δραματική ενάργεια οι έσχατες συνέπειες της νεωτερικότητας, που παραδόθηκε ξέφρενα στο ορμητικό ρεύμα μιας αυθεντικής ή απλώς ιδεοληπτικής προόδου και ταύτισε τη χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς δραστηριότητά της με την ιστορική της δικαίωση.

### 9. «ΜΝΗΣΙΠΗΜΩΝ ΠΟΝΟΣ»

Αυτή όμως η αυτάρεσκη κατάδυση του Δυτικού Ανθρώπου στον αέναο κλυδωνισμό μιας ιστορικής περιπέτειας με εσχατολογικές διαστάσεις, αναρωτιέται ο Κώστας Παπαϊωάννου, μήπως είναι καρπός της οντολογικής μας λήθης ή της απροθυμίας μας να κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια ή της ανικανότητάς μας να ζήσουμε το παρόν – μιας ανικανότητας η οποία μας υποχρεώνει διαρκώς να περιπλανιόμαστε, κατά την έκφραση του Πασχάλ, σε καιρούς που δεν είναι δικοί μας;<sup>63</sup> Και η αναγόρευση της Ιστορίας σε καθαρτήριο της όποιας δραστηριότητας, θα προσθέταμε εμείς, η οποία τελικά δικαιώνεται από το γεγονός και μόνο ότι έχει συντελεστεί, μήπως περικλείει τον κίνδυνο, σε περίπτωση που το κακό περισσέψει, να οδηγήσει αργά ή γρήγορα την Ιστορία στα όρια της αντοχής της; Η μετανεωτερικότητα, η οποία έχει εκδηλωθεί ως ένα πλέγμα δυσοίωνων προμηνυμάτων και καταστάσεων στον πνευματικό, τον ημικό, τον ιδεολογικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, το γεωπολιτικό αλλά και τον οικολογικό<sup>64</sup> χώρο, θα μας έβαζε στον πειρασμό να απαντήσουμε καταφατικά.

Πραγματικά, σύμφωνα με το πνεύμα της μετανεωτερικότητας, η νεωτερικότητα, έχοντας οδηγήθει ως τις άκρες συνέπειές της, κατέληξε προς τα μέσα και τα τέλη του 20. αιώνα σε εντελώς διαφορετικές και κάποτε σε διαμετρικώς αντιθέτες κατευθύνσεις από εκείνες, στις οποίες είχε ως τότε στραφεί<sup>65</sup>. Πρέπει

62. Γαλλ. μτφρ., In Jean-Jacques Chevallier, *Les grandes œuvres politiques de Machiavel à nos jours*, Armand Colin, Paris, 1970, σελ. 204.

63. Κ. Παπαϊωάννου, *Κόσμος και Ιστορία...*, σελ. 23.

64. Κυριάκου Κατσιμάνη, Η οικολογική καταστροφή ως αναίρεση του ανθρωπισμού, «Τα Εκπαιδευτικά», 24, σσ. 116-129.

65. Antony Giddens, *The consequences of modernity*, Polity Press, Cambridge, 1997: «Δεν έχουμε κινηθεί εκείθεν της νεωτερικότητας, αλλά διερχόμαστε, ακριβώς, τη φάση της φιλοσοπατικού ήρής της», σελ. 51. Κατά τον Έγελο, «έναι αποδεδειγμένο ότι οι αλλαγές του Είναι δεν είναι μόνο το πέρασμα από ένα μέγεθος σε ένα άλλο, αλλά το πέρασμα από το

μάλιστα να σημειωθεί ότι τα σχετικά προμηνύματα είχαν εκδηλωθεί αρκετά νωρίτερα. Η αλλαγή προσανατολισμού συνοδεύεται από την αμφισβήτηση βασικών θέσεων και ιδεών, που από την Αναγέννηση και μετά είχαν αποτελέσει σταδιακά την κινήτηρια δύναμη του ευρωπαϊκού πνεύματος και το θεμέλιο του Δυτικού Πολιτισμού<sup>66</sup>, άσχετα αν τον είχαν οδηγήσει τελικά στις εκτροπές της αλαζονείας που υπανιχθήκαμε παραπάνω. Ο λόγος υποβάλλεται πλέον σε κριτική και εκτοπίζεται από εξωλογικές μορφές σκέψης, οι δυνατότητες της επιστήμης αμφισβητούνται, η πίστη στη ευθύγραμμη πρόοδο κλονίζεται, η προσήλωση σε παραδοσιακές αξίες καταρρέει, η σύγχυση στο χώρο των ιδεών γενικεύεται. Ωστόσο, σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας και απουσίας βάσεων αναφοράς<sup>67</sup> οι ποικιλώνυμες εκφάνσεις της ανθρώπινης «δεινότητας» και ύβρεως –σε κοινωνικό αλλά και διακρατικό επίπεδο– που υπήρξαν απόρροια της νεωτερικότητας, είναι και πάλι παρούσες. Μολονότι το ιδεολογικό πλαίσιο με το οποίο είχαν αδιάσπαστα συνδεθεί δέχεται τώρα ισχυρά πλήγματα και δείχνει να κλονίζεται, οι εκφάνσεις αυτές της ανθρώπινης «δεινότητας» και ύβρεως όχι μόνο δεν υποχωρούν, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά και πολλαπλασιάζονται και επιτείνονται, με αποτέλεσμα οι περισσότερο απαισιόδοξοι να κάνουν λόγο για μια περιόδο μεταμοντέρνας βαρβαρότητας, την οποία διανύουμε ήδη.

ποιοτικό στο ποσοτικό και αντιστρόφως, – πέρασμα που είναι μια διακοπή του σταδιακού γήγενθαι και ένας τρόπος ύπαρξης ποιοτικά διαφορετικός σε σχέση με την προσδιορισμένη προηγούμενη ύπαρξη (....). Μόνο με ένα πιο πολύ ή με ένα πιο λόγο ξεπερνά κανείς το μέτρο της αμεριμνήσας και εμφανίζεται κάτι το εντελώς διαφορετικό, το έγκλημα. Μόνο με ένα πιο πολύ ή με ένα πιο λόγο το δίκαιο γίνεται άδικο και η αρετή ειλάτωμα (Επίσημη της Λογικής [γαλλ. μτφρ.], in André Cresson et René Serreau, *Hegel, Exposé de sa Philosophie*, Presses Universitaires de France, Paris, 1963, σσ. 113-115).

66. Ο Νίτσε, για παράδειγμα, δε θα αρχεστεί στο «θάνατο του Θεού». Θα καταγγέλλει, επιπλέον, «όλα αντά τα χλωμά πόρσωπα, τους άθεους, τους αντίχριστους, τους 'ανηθικιστές' τους μηδενιστές, αυτούς τους άπιστους και άλλους ραχιτικούς τον πνεύματος (...), αυτά τα πολύ ελεύθερα πνεύματα», που νομίζουν πως είναι ελεύθερα, ενώ κανείς δεν είναι πιο μακριά από την ελευθερία από δι. τι τα ίδια. Και αυτό, γιατί κατά το συγγραφέα της Γενεαλογίας της ηθικής δύοι οι παραπάνω είναι αλυσοδεμένοι στην ιδέα της αλήθειας, ενώ για τον ίδιο ισχύει το ακόλουθο «έσχατο μωσικόν: αν τίτοτα δεν είναι αληθινό, δύλα επιτρέπονται (γαλλ. μτφρ., in René-Jean Dupuy, *Politique de Nietzsche*, Armand Colin, Paris, 1969, σσ. 113-114. Κριτική στις παραπάνω θέσεις του Νίτσε θα ασκήσει ο A. Camus στο έργο του *L'homme révolté*, Gallimard, 1972, σσ. 93 κ. εξ. Ο Νίτσε έχει μια ιδιότητη αντίληψη για την αλήθεια, που την εκλαμβάνει ως κάτι το οποίο στοιχειοθετείται από την άρνηση των δεδουμένων αξιών, βλ. Ελένης-Λίζης Λασσιθιωτάκη, *Η αλήθεια στην ηθική του Νίτσε*, στο Φιλοσοφίας Αγώνισμα, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη, Αθήνα, 2004, σσ. 244-251.

67. Κυριάκου Κατσιμάνη, *Ο φιλόσοφος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης*, στο Φιλοσοφίας Αγώνισμα, Μελέτες προς τιμήν του καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη, Αθήνα, 2004, σσ. 217-230.

Στην προκειμένη περίπτωση η επικοινωνία με την άχρονη αιώνιότητα του ελληνικού πνεύματος δε θα ήταν κατά τη γνώμη μας ανεπίκαιρη και θα μπορούσε ίσως να μετριάσει τον ενθουσιασμό για την ανιστόρητη, κάποτε, ιστορικότητά μας. Ας περιοριστούμε σε τρεις ενδεικτικές αναφορές:

1. Την απροθυμία μας να ζήσουμε το παρόν κοιτάζοντας την αλήθεια κατάματα ο Πίνδαρος θα τη στηλίτευε ως επίδειξη ρηχής πολυπραγμοσύνης. Και θα ισχυριζόταν πως οσοι καταφρονούν αυτά που βρίσκονται γύρω τους και αναζητούν τα απόμακρα επιδιώκοντας ανέφικτους στόχους με φρούδες ελπίδες είναι όντα πελαγωμένα και ανερμάτιστα:

«Ἐστι δὲ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι ματαιότατον,  
δόστις αἰσχύνων ἐπιχώρια παπταίνει τὰ πόρσω,  
μεταμώνια θηρεύων ἀκράντοις ἐλπίσιν»<sup>68</sup>.

2. Την ακατανίκητη ροπή μας προς την ύβρη, που σημαίνει περιφρόνηση του μέτρου, υπέρβαση της ανθρώπινης κλίμακας και αναπόφευκτη ενεργοποίηση της Δίκης, ο Ηράκλειτος θα την αντιμετώπιζε με την υπόμνηση: «Ὕβριν κεὶ σβεννύνα μᾶλλον ἢ πυρκαϊῆν»<sup>69</sup>. Και θα πρόσθετε ότι σε περιόδους αναρχίας και χάους επόπτης της παντοδυναμίας του κοσμικού νόμου είναι ο Κεραυνός που «τὰ (...) πάντα οἰακίζει» —ο «τιμονιέρης του σύμπαντος» Κεραυνός— που ο φιλόσοφος τον χαρακτηρίζει «φρόνιμο»<sup>70</sup>.

3. Ο Αισχύλος αποδίδει τιμή σε αυτόν που φρόντισε να τιθασευτεί η ανθρώπινη «δεινότητα» ως γενεσιούργος παράγοντας της αλαζονείας και να αξιοποιηθεί η πικρή πείρα των παθημάτων, που αποδεικνύονται πολύτιμο υλικό μάθησης. Οδηγός στο εγχείρημα να κολαστεί η «ύβρις» και εγγυητής της επιτυχίας του θα είναι ένας αχώριστος σύντροφος του ανθρώπου, ο πόνος που υπενθυμίζει τις συμφορές —ο «μνησιπήμων πόνος»— ο οποίος, σαν την ανεπούλωτη πληγή που πυροροεί, έρχεται την ώρα του ύπνου, τότε που τα μάτια της ψυχής είναι ανοιχτά, να διδάξει τη σωφροσύνη ακόμη και σε άσους αρνούνται να τη μάθουν:

«Τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὄδω-  
σαντα, τὸν πάθει μάθος  
θέντα κυρίως ἔχειν.  
Στάζει δ' ἀνθ' ὑπνου πρὸ καρδίας  
μνησιπήμων πόνος· καὶ παρ' ἄ-

68. *Πνθ.* 3, 21-23.

69. *Απόσπ.* 43.

70. *Απόσπ.* 64.

κοντας ἦλθε σωφρονεῖν»<sup>71</sup>.

Θα μπορούσαμε άραγε, μπροστά στα οράματα και στις παγίδες του 21. αιώνα — και σε πείσμα όλων όσα εκθέσαμε παραπάνω — να είμαστε σήμερα αισιόδοξοι; Σε μια εποχή, κατά την οποία οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από το στυγνό πραγματισμό και την ωμή βία, η γενικευμένη αποχαύνωση προωθεί τη σύγχυση ιδεών και την έλλειψη βάσεων αναφοράς, ο πολιτικά εκμηδενισμένος πολίτης νιώθει ανήμπορος και παγιδευμένος σε ένα πλανητικό χωριό έρματος άδηλων αλλά πασίγνωστων μεθοδεύσεων και η ραγδαία υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος απειλεί άμεσα με εξαφάνιση τη ίδια τη ζωή — σε μια τέτοια εποχή — οι προφήτες που ομιλούν από θέσεως ισχύος είναι προφανώς οι απαισιόδοξοι. Η αισιοδοξία θα είχε πιθανότητες να είναι κάτι περισσότερο από παραμυθητική αυταπάτη μόνο στην περίπτωση που τα δυσσίωνα προμηνύματα του μέλλοντος θα αφύπνιζαν και θα οδηγούσαν σε ανάταση τις υπνωτισμένες από τον καταναλωτισμό και την έντεχνη πλύση εγκέφαλου συνειδήσεις, ενεργοποιώντας έτσι τους αμυντικούς μηχανισμούς των κοινωνιών και των λαών. Με άλλα λόγια, η αισιοδοξία παραμένει η έσχατη δυνατότητά μας μόνο κατά το μέτρο που δικαιώνεται από την επαγρύπνηση και τον αγώνα. Μόνο τότε θα αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο όσα, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσαν ίσως να εκληφθούν ως ανέξodo ευχολόγιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ακόλουθο απόσπασμα. Στην ακροτελεύτια παράγραφο της πρώτης έκδοσης της μνημειώδους «Ιστορίας του Ενρωπαϊκού Πνεύματος» ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος είχε απαντήσει με ένα απερίφραστο «ναι» στην πολιορκημένη έδρα της επισκοπής του που ήξερε ότι θά ‘πεφτε στα χέρια των Βανδάλων, δεν είχε πάψει να πιστεύει στο μέλλον, εμείς που πολιορκούμε μόνοι μας σα Βάνδαλοι τον εαυτό μας πρέπει να ξέρουμε με βεβαιότητα ότι ο εαυτός μας δε θα υποκύψει».

71. *Αγαμέμνων*, στ. 176-181. Βλ. και Κ. Παπαϊωάννου, όπ. παρ. σσ.16, 23.