

ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ

Η βεβαιότητα του θανάτου ως καίρια και καταλυτική απειλή της προσωπικής μας οντολογίας συναρτάται άμεσα με την κρισιμότητα της ανθρώπινης κατάστασης και γι' αυτό υπήρξε ανέκαθεν προσφιλές αλλά και επώδυνο αντικείμενο έρευνας για το φιλοσοφικό στοχασμό. Αν το «φιλοσοφείν» προσφέρεται ως δυνατότητα στον καθένα, προκειμένου να φιλοτεχνήσει μια προσωπική αλλά ορθολογικά θεμελιωμένη εικόνα για τον κόσμο και τη ζωή, το πρόβλημα του θανάτου, που, όπως θα δείξουμε παρακάτω, αποτέλεσε μια από τις πρωταρχές του φιλοσοφείν, προσελκύει αμεσότερα και περισσότερο πιεστικά το ενδιαφέρον μας, γιατί μας αφορά κατά τρόπο άμεσο και ολοσχερή. Δεν υπάρχει σκεπτόμενος άνθρωπος που να μην έχει σταθεί κάποια στιγμή στο πρόβλημα του θανάτου¹. «Η κατάκτηση του θανάτου», γράφει Ο Μπερντιάρεφ, «μου φαίνεται ότι είναι το θεμελιώδες πρόβλημα της ζωής. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός περισσότερο φορτισμένο από την άποψη της σημασίας από ό,τι η ίδια η γέννηση».² Η νηφάλια διαπίστωση του Αριστοτέλη, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος, όπως και η ζωή, είναι κοινό γνώρισμα όλων των ζώων («Ἐστι μὲν οὖν πᾶσι τοῖς ζῷοις κοινὸν γένεσις καὶ θάνατος»³) δεν αποτέλεσε ποτέ μια διαπίστωση ανώδυνη. Υπήρξαν συγγραφείς (Τολστόι, Ουναμούνο, Ρίλκε, Προυστ) που δοκιμασαν έντονα την αγωνία του επικείμενου θανάτου και βασανίστηκαν από την επίγνωση του αναπόδραστου χαρακτήρα του. Και μπορεί, βέβαια, ορισμένοι άλλοι (Τζέιμς, Μπερζόν, Ζίμελ) να διαμαρτυρήθηκαν στις αρχές του 20. αιώνα για την αδιαφορία της φιλοσοφίας να εξετάσει το θάνατο ως βασική αιτία μιας ηθικής δοκιμασίας που ο καθένας τη βιώνει προσωπικά, το γεγονός πάντως είναι πως η βεβαιότητα του θανάτου κέντρισε και ενεργοποίησε ανέκαθεν το φιλοσοφικό στοχασμό⁴. Εξάλ-

1. J. Choron, *Death and Western Thought*, γαλλ. μτφρ. *La mort et la pensée occidentale*, Payot, Paris, 1969, σσ. 231.

2. *Dream and Reality* (αγγλ. μτφρ.), New York, 1951, σελ. 292.

3. Αριστοτ. *Περὶ ανατονῆς*, 478 b 22-23.

4. J. Choron, σπ. παρ., 231.

λου, πολλοί ήταν πάντοτε εκείνοι, που, αδυνατώντας να ρίξουν μια ακτίνα φωτός στην πυκνή αδιαφάνεια του θανάτου, είχαν στραφεί στην ίδια τη ζωή και είχαν αναρωτηθεί σχετικά με το νόημά της⁵. Με αφετηρία τα αγωνιώδη ερωτήματα λογοτεχνών και διανοούμενων σχετικά με αυτό θέμα, ένας ιστορικός της ιδέας του θανάτου υπογραμμίζει επί του προκειμένου την ευθύνη της φιλοσοφίας: «*H* αδιαφορία για τις συναισθηματικές και διανοητικές πνυχές των προβλήματος (των θανάτου)», γράφει, «*ισοδυναμεί με παραίτηση από την ευθύνη που ανήκει πρωτίστως στη φιλοσοφία, τη μόνη ικανή να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από την παρακμή των θρησκευτικών πεποιθήσεων*»⁶.

Το κείμενο που ακολουθεί δεν αποτελεί μια ιστορική προσέγγιση της θέσης του θανάτου στη φιλοσοφική σκέψη και, επομένως, δε θα είχε νόημα να αναζητήσει κανείς σε αυτό μια συνοπτική, έστω, αλλά αντιπροσωπευτική και στοιχειώδως πλήρη έκθεση των απόψεων που οι διάφοροι φιλόσοφοι διατύπωσαν κατά καιρούς για το θάνατο. Πρόκειται, αντίθετα, για μια συστηματικού χαρακτήρα τομή και ανάλυση της στάσης του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο με πολύ συχνή, ασφαλώς, αλλά επιλεκτική προσφυγή στη μαρτυρία φιλοσόφων και θα περιστραφεί σε τρία καίρια επιμέρους θέματα: πρώτον, στη συνειδητοποίηση του θανάτου ως οριστικού και αμετάκλητου τέλους της ζωής και στην αγωνία που προκαλείται εξαιτίας της. Δεύτερον, στις προσπάθειες για «*συγκάλυψη*» του θανάτου, δηλαδή στις παραμυθητικές εκείνες μορφές επιχειρηματολογίας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της ανθρώπινης ύπαρξης από την αγωνία ενώπιον αυτού του αναμενόμενου και αποτρόπαιου γεγονότος. Και, τρίτον, στην επιδίωξη να συμφιλιωθεί ο άνθρωπος με τη θανατική αγωνία και να την ξεπεράσει μέσα από τη στοχαστική ενατένιση του θανάτου και, προ πάντων, την έμπρακτη κατάφαση της ζωής.

1. Η ΑΓΩΝΙΑ

Η επίγνωση του θανάτου ως αναπόφευκτου τέλους της ζωής, αν δεν είναι η μοναδική, είναι ασφαλώς μια από τις πιο σημαντικές απαρχές του φιλοσοφικού στοχασμού, που κατά την ιστορική διαδρομή του ανθρώπου αντιστοιχεί σε μια φάση πνευματικής ωρίμασης. Βασική συνιστώσα του «*φιλοσοφείν*» είναι η διαδικασία της συνειδητοποίησης. Χάρη σ' αυτήν, το σκεπτόμενο υποκείμενο αποστάται από τα πράγματα στα οποία έχει διαχυθεί, αποκτά επίγνωση του εαυτού του και, προχωρώντας ακόμη περισσότερο, μετατρέπει τον εαυτό του σε αντι-

5. J. Choron, ὥπ. παρ. 232.

6. J. Choron, ὥπ. παρ. 235.

κείμενο στοχασμού, κάτι που του διανοίγει τη δυνατότητα να πετύχει σταδιακά την αυτογνωσία⁷. Αλλά η βεβαιότητα του θανάτου βαθαίνει και δραματοποιεί την όλη διαδικασία, μετατρέποντας την αυτογνωσία σε αντικείμενο μιας αγωνιώδους αναζήτησης. Η παρατήρηση του νεκρού συνανθρώπου από το σκεπτόμενο ιπποκείμενο οδηγεί το τελευταίο στην επίγνωση ότι και ο δικός του θάνατος θα επέλθει αργά ή γρήγορα ως αναπόδραστη ανάγκη. Συντελείται έτσι μια οδυνηρή νοητή τομή, μια ρήξη ανάμεσα στη σημερινή κατάσταση του σκεπτόμενου υποκειμένου ως φωτεινού κέντρου κατανόησης και σημασιοδότησης των πάντων και στην αυριανή βέβαιη ανυπαρξία του. Η ρήξη αυτή αποτέλεσε ιστορικά το κατ' εξοχήν έναυσμα για μια στοχαστική αναδίπλωση του ανθρώπου στο συνειδησιακό του πυρήνα, ενώ παράλληλα τον οδήγησε στη διατύπωση βασανιστικών ερωτημάτων όπως τα ακόλουθα: πόσο σημαντικό είναι να ζει κανείς, όταν είναι βέβαιο πως αργά ή γρήγορα θα πεθάνει; Πώς μπορεί να αποκτήσει νόημα και να αξιοποιηθεί δημιουργικά η ανθρώπινη ζωή; Τι είναι, τελικά, ο άνθρωπος; κτλ⁸.

Για να κατανοηθεί πληρέστερα η σημασία της επίγνωσης του θανάτου ως απαρχής του φιλοσοφείν, θα μπορούσε να επικαλεστεί κανείς το ότι, αν η ζωή συνεχίζεται στο διηνεκές του χρόνου, τότε η αμεριμνησία και η απάθεια θα στεγανωποιούσαν τη σκέψη απέναντι στη διαβρωτική επενέργεια της έγνοιας για την ανθρώπινη κατάσταση. Και ενώ ο Πασκάλ χαρακτηρίζει τον άνθρωπο όνα εύθραυστο καλάμι, που δύμας έχει την ικανότητα να σκέφτεται⁹, θα ήταν ίσως ορθότερο να σημειωθεί, σύμφωνα και με όσα προηγήθηκαν, ότι το καλάμι αυτό σκέφτεται όχι μολονότι είναι εύθραυστο, αλλά επειδή είναι εύθραυστο. Η βεβαιότητα του θανάτου και ο φιλοσοφικός στοχασμός επηρεάζονται αμοιβαία με μια διαδικασία συνεχούς ανατροφοδότησης. Ο φιλοσοφικός στοχασμός ανάγει σε μεγάλο βαθμό την καταγωγή του στη βεβαιότητα του θανάτου η οποία προεκτείνεται στη μελέτη του και η βεβαιότητα-μελέτη του θανάτου, με τη σειρά της, είναι θέμα που βρίσκεται συχνά στο κέντρο του φιλοσοφικού στοχασμού. «*Tota (...) philosophorum vita (...) commentatio mortis est*, σύμφωνα με τον Κικέρωνα»¹⁰.

Η εκλεκτική συγγένεια της θανατικής βεβαιότητας και του φιλοσοφείν εδράζεται στο κοινό στοιχείο της υποκειμενικότητας. Όπως εύστοχα σημειώνει

7. Βλ. Σχετικά, Κυριάκου Κατσιμάνη, *Ηθική συμπεριφορά και κοινωνικές συνθήκες*, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 20 (2003), σσ. 292 -293.

8. Πρβλ. Miguel de Unamuno, *To Τραγικό Συναίσθημα της Ζωής*, (αγγλ. μτφρ.), N.Y. Dover, 1954, σελ. 37: «... η προσωπική και συναίσθηματική αφετηρία κάθε φιλοσοφίας και κάθε θρησκείας είναι το τραγικό συναίσθημα της ζωής».

9. *Pensées*, VI, 347.

10. *Tusculanae Disputationes*, I, 74, 11- 75,1.

ο Σοπενχάουερ, παρά την εναλλαγή ζωής και θανάτου, το ζωικό είδος επιβιώνει και οι επιμέρους ζωικές μονάδες, «συνειδητοποιώντας» την αφθαρσία του και την ταύτιση της καθεμιάς τους με αυτό, εκδηλώνουν την ορμή τους για ζωή σε ένα ατέλειωτο παρόν¹¹. Συνειδητοποίηση, όμως, του προσωπικού θανάτου, σύμφωνα με τον Εντγκάρ Μορέν, δεν παρατηρείται στο ζώο λόγω, ακριβώς, της διάχυσης της μονάδας στο είδος, με αποτέλεσμα να μην έχει συνείδηση και να μη διαθέτει ιδέες. Επομένως, στο ζώο έχουμε θανατική διαύγεια σε δι, τι αφορά το είδος αλλά θανατική τυφλότητα σε δι, τι αφορά το άτομο. Μόνο ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την τραγικότητα του προσωπικού του θανάτου, επειδή μόνο σ' αυτόν σημειώνεται η διάσπαση μεταξύ είδους και ατομικότητας με αποτέλεσμα την εμφάνιση της συνείδησης, που είναι πάντοτε ατομική¹². Αλλά και η δυνατότητα του φιλοσοφείν, που αποτελεί ανθρώπινο προνόμιο, προϋποθέτει, ακριβώς, την ανάδυση και την επιβεβαίωση της υποκειμενικότητας μετά την απόσπασή της από το είδος¹³. Είναι προφανές ότι η θανατική βεβαιότητα και η στοχαστική ενατένιση της ζωής συγχλίνουν και συναντώνται στο στοιχείο της υποκειμενικότητας, με αφετηρία το οποίο ακολουθούν η καθεμιά τη δική της διαδρομή, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζονται αμοιβαία.

Πώς συνειδητοποιεί, όμως, ο άνθρωπος τη βεβαιότητα του θανάτου; Κατά το Μαξ Σέλερ ο θάνατος ως αναπόφευκτη και οδυνηρή εξέλιξη δεν εξαρτάται από εξωτερικές εντυπώσεις, αλλά συλλαμβάνεται ενορατικά, δηλαδή αποτελεί προϊόν εσωτερικής θεώρησης. Κατά το Γερμανό φιλόσοφο, αν ο άνθρωπος απομονώσει την «ιδέα της ουσίας» του θανάτου, θα διαπιστώσει πως αυτή η ιδέα συγκαταλέγεται στα συστατικά στοιχεία της συνείδησής του αλλά και κάθε ζωτικής συνείδησης. Στην ίδια τη δομή κάθε στιγμής που βιώνει ο άνθρωπος υπάρχει γι' αυτόν η προσωπική εμπειρία ότι βαδίζει προς το θάνατο. Ακόμη και στην

11. A. Schopenhauer, *Méタaphysique de la mort* ([γαλλ. μτφρ.], αυτοτελής έκδοση κεφαλίου από τα Compléments στο έργο *O κόσμος ως βιοληση και ως παράσταση*), 10/18, U.G.E., 1964, σσ. 119-121.

12. Σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του θανάτου από το είδος και το άτομο, βλ. Edgar Morin, *L'homme et la mort dans l' histoire*, Buchet/Chastel, Paris, 1951, σσ. 46-48,50.

13. Μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος επιχειρεί ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Κατ' αυτόν, το αίτημα της αυθυπαρξίας του εγώ «απαμβλύνεται κάθε φορά που το άτομο θα συνθετεί στενότερα με ενώπιτερες ιστορικές ενότητες ή και ιδεολογίες». Δεδομένου ότι «το ένστικτο της ατομικής αυτοσυντήρησης αναπτύχθηκε για να εξιτηρετηθεί η αυτοσυντήρηση του γένουνση», ο πολίτης της αρχαίας πόλης «πιστεύει στην εξαφάνιση του εγώ του και στη συγχώνευσή του στην ενώπιτερη σφαίρα που αποτελούσαν οι διαδοχικές γενεές των συμπολιτών του», Κ. Τσάτσος, *Μια ψυχολογική προεισαγωγή στο πρόβλημα του θανάτου*, in Μελέτη Θανάτου, 2^ο Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας, Ελευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας «Ο Πλήθων», Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2002², σελ. 341.

περίπτωση, κατά την οποία δε θα υπήρχαν οι ρυτίδες, τα άσπρα μαλλιά και η εξασθένηση των αισθήσεων για να του φανέρωσουν τη γήρανσή του, θα αρκούσε αυτή η προσωπική εμπειρία για να τον βεβαιώσει ότι ο θάνατός του είναι κάτι το προκείμενο¹⁴. Ωστόσο, και αν ακόμη δεχτούμε ότι κάποιες συνειδησιακές διεργασίες μπορεί να προσανατολίζουν τον άνθρωπο στην αντίληψη του επερχόμενου τέλους, θα ήταν και πάλι λογικότερο να υποστηρίχτει πως η επίγνωση του αναπόδραστου θανάτου ανάγει την καταγωγή της στα εμπειρικά δεδομένα που προέρχονται από τον κοινωνικό χώρο¹⁵. Η παρατήρηση του θανάτου των άλλων σε συνδυασμό με τη γήρανση του οργανισμού, τη φθορά της υγείας, τη συναίσθηματική κόπωση και την κάμψη της δημιουργικότητας είναι οι βασικοί παράγοντες που συγκεκριμενοποιούν και οξύνουν τη συνειδητοποίηση της βεβαιότητας για τον επικείμενο θάνατο, ενώ ταυτόχρονα διαλύουν τις αυταπάτες και τις ανομολόγητες ελπίδες ότι ειδικά για μας θα μπορούσε να υπάρξει κάποια δυνατότητα διαφυγής.

Θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι, τηρουμένων των αναλογιών, το μικρό παιδί και ο άνθρωπος ως ον ιστορικό παρουσιάζουν αναλογίες σχετικά με τη συνειδητοποίηση της βεβαιότητας του θανάτου, όσο και αν οι παραλληλισμοί του είδους αυτού είναι παρακινδυνευμένοι. Και στις δύο περιπτώσεις η επίγνωση της θυητής ανθρώπινης μοίρας έρχεται με χρονική καθυστέρηση και εμφανίζεται όχι απότομα αλλά σταδιακά. Περνά από διαδοχικές φάσεις με πρώτη την πεποιθήση πως οι νεκροί θα ξαναζήσουν και τελευταία τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος είναι το αναπόφευκτο τέρμα της ζωής όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων¹⁶.. Κάτι ανάλογο υποστηρίζει και ο Φρόντη, ο οποίος υπογραμμίζει την αρχέγονη ανθρώπινη τάση να αφαιρέσει από το θάνατο τον αναγκαστικό χαρακτήρα του και να τον εμφανίσει ως κάτι το συμπωματικό. Κατά το Φρόντη, ο πρωτόγονος άνθρωπος, σχετικά με το θάνατο, επιβιώνει αυτούσιος στο ασυνείδητο, με την έννοια ότι «όπως ο πρωτόγονος άνθρωπος, έτσι και το ασυνείδητο δεν πιστεύει στο ενδεχόμενο του θανάτου του και συμπεριφέρεται σαν να ήταν αθάνατο»¹⁷. Γενικότερα, και στην περίπτωση του ανθρώπου ως όντος ιστορικού και στην περίπτωση του μικρού παιδιού η επίγνωση της θανατικής βεβαιότητας συνδέεται με την ανάπτυξη του λόγου και με μια εξελικτική φάση ωρίμασης. Και στην απόκτηση

14. Max Scheler, *Mort et survie* (γαλλ. μτφρ.), Aubier, Paris, 1952, σσ. 18-19, 24-27.

15. Τα εμπειρικά δεδομένα του κοινωνικού χώρου φαίνεται να δέχεται και ο Χάιντεγκερ ως απαρχή της θανατικής βεβαιότητας, Martin Heidegger, *Sein und Zeit*, (ελλ. μτφρ. Γιάννη Τζαβάρα), *Είναι και Χρόνος*, τόμος 2, Δωδώνη, Αθήνα, 1985, σελ. 435.

16. J. Choron, όπ. παρ., σσ. 10-11.

17. S. Freud, *Essai de psychanalyse* (γαλλ. μτφρ.), Payot, Paris, 1951, σσ. 235-237, 245-246.

της βεβαιότητας αυτής κεφαλαιώδης είναι η συμβολή της απώλειας ενός οικείου και προ πάντων ενός αγαπητού προσώπου¹⁸.

Το έπος του Γκιλγκαμές¹⁹, όπου βρίσκουμε την αρχαιότερη ίσως μαρτυρία σχετικά με την επίγνωση της βεβαιότητας του θανάτου, μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε δύο σημαντικές επί του προκειμένου διαπιστώσεις: πρώτον, ότι ο άνθρωπος βίωσε το θάνατο ως κάτι το προσωπικό και το αναπόδραστο σε μια ιστορική περίοδο συγχριτικά πρόσφατη²⁰. Και, δεύτερον, ότι η εμπειρία-ορόσημο για την ανάδυση αυτού του βιώματος στη συνέδηση ήταν ο θάνατος ενός ιδιαίτερα προσφίλους συγγενούς ή συντρόφου. Ο Γκιλγκαμές, μπροστά στο πτώμα του αγαπημένου φίλου του Ενκίντου, κάνει συγκλονισμένος μερικές σπαραγγιτικές ερωτήσεις και διαπιστώσεις («Τι περίεργος ύπνος είναι αυτός στον οποίο έχεις παραδοθεί!», «Εχεις σκοτεινιάσει και δε με ακούς πια»), για να ομολογήσει στο τέλος απερίφραστα ότι φοβάται το θάνατο²¹. Τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος είναι κάτι το αναπόφευκτο που τον απειλεί κατά τρόπο άμεσο και ολοσχερή τη βιώνει πλέον σε πρώτο πρόσωπο, αφού προηγουμένως την είχε βιώσει σε πρόσωπο δεύτερο.

Αλλά η θανατική βεβαιότητα, ενώ βιώνεται πάντοτε ως ιδιόμορφη προσωπική αγωνία, ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από γενικότητα. Το συναίσθημα της αγωνίας που μας εμπνέει ο πολύ δικός μας νεκρός μπορεί να το εμπνεύσει με το θάνατό του οποιοδήποτε συνάνθρωπός μας στους δικούς του οικείους και, σε τελευταία ανάλυση, οποιοδήποτε μέλος της ομάδας στην οποία ανήκουμε από κοινού στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αυτής. Σύμφωνα μάλιστα με τη μυθική-συμβολική σκέψη, ένα πτώμα απειλεί να «μοιλύνει» τους άλλους με το στοιχείο του θανάτου που περιέχει, οπότε ενεργοποιούνται τα ανακλαστικά της αλληλεγγύης που συσπειρώνουν τα μέλη της κοινωνικής ομάδας μεταδίδοντάς τους το συναίσθημα του φόβου. Η ταφή του πτώματος δεν υπαγορεύεται αποκλειστικά και μόνο από τις θρησκευτικές επιταγές ή από τις εσχατολογικές πεποιθήσεις για τη μεταθανάτια τύχη των ψυχών ή από το σεβασμό της μνήμης του νεκρού ή από τους κανόνες της υγιεινής. Εκτός από συμμόρφωση σε όλα αυτά, η ταφή των νεκρών είναι και ένας τρόπος προστασίας των ζωντανών από την απειλή της θανατικής «μόλυνσης» που προέρχεται από το πτώμα. Μόλυνσης, όμως, από τι; Από τον κίνδυνο να «πάρει μαζί του» ο νεκρός τους ζωντανούς. Η από τον κίνδυνο να επενεργήσει και στους άλλους η κακοποιός επίδραση που έπληξε ένα μέλος

18. Για την αναλυτική έκθεση του θέματος βλ. J. Choron, ὥπ. παρ., σσ. 11-15.

19. Επικό ποίημα της Ασσυρο-βαβυλωνιακής γραμματείας με ήρωα το Γκιλγκαμές, μυθικό ή ιστορικό πρόσωπο, που η ζωή του τοποθετείται χρονολογικά στην 3^η χιλιετία π.Χ.

20. J. Choron, ὥπ. παρ., σσ. 14.

21. J. Choron, ὥπ. παρ., σελ. 13.

της ομάδας – και αυτό, εξαιτίας της κοινής ουσίας που ενώνει μεταξύ τους κατά τρόπο μυστικό όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της τελευταίας.²² Ή, τέλος, από τον κίνδυνο να λειτουργήσει και σε βάρος των άλλων η συγκεκριμένη αιτία που προκάλεσε το θάνατο στον προκείμενο νεκρό διακόπτοντας έτσι τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων²³. Σε κάθε περίπτωση, η συνειδητοποίηση του θανάτου απορρέει από εμπειρικές διαπιστώσεις και αποκαλύπτει, ταυτόχρονα, τη βαθιά αποστροφή που δοκιμάζουν οι ζωντανοί για το αποτρόπαιο γεγονός, οι οποίοι, μέσω του θεσμού της ταφής, διατρανώνουν την ασύνειδη άρνησή τους νά αντικρίσουν κατόματα μια οδυνηρή αλήθεια που τους αφορά προσωπικά.

Η βεβαιότητα του επικείμενου θανάτου είναι επώδυνη ψυχική δοκιμασία. Ενώ ο άνθρωπος γνωρίζει θολά και συγκεχυμένα τι είναι ο θάνατος, αγνοεί πλήρως τι συμβαίνει τι στιγμή κατά την οποία περνά κανείς σ' αυτόν αφήνοντας τη ζωή και, κυρίως, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αφού ο θάνατος συντελεστεί. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι, ενώ ο άνθρωπος είναι απολύτως βέβαιος για το ότι του θανάτου, δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το πότε, το πού και το πώς σχετικά με αυτόν²⁴. Ο θάνατος είναι ο μεγάλος παρών, που όμως απουσιάζει χωρίς εμείς να ξέρουμε για πόσο ακόμη και αυτή η παράταση της αγωνιώδους αναμονής μάς κάνει να ζούμε μια οδυνηρή ψυχική περιπέτεια. Και ενώ με τη σκέψη μας προσπαθούμε να εισδύσουμε στο μυστήριο του θανάτου, ο θάνατος, όταν επέλθει, θα καταλύσει και τη ζωή και το στοχασμό μας σχετικά με αυτόν²⁵. Ετσι ο θάνατος παρουσιάζει το παράδοξο να αντιπροσωπεύει την πλήρη απαξίωση της ζωής και της σκέψης μας και ταυτόχρονα να είναι ομοούσιος με την ανθρώπινη ιδιότητά μας και ιδιοσυστατικό στοιχείο της προσωπικής μας οντολογίας. Στο σημείο αυτό ο Μονταίνι, προλαβαίνοντας το Χάιντεγκερ (αλλά με σκοπό να κατευνάσει το φόβο του θανάτου και όχι, βέβαια, να δημιουργήσει τη συνειδηση του «όντος-για-το-θάνατο», δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες: βρίσκεστε, λέει, μέσα στο θάνατο ενόσω είστε ακόμη ζωντανοί. Νεκροί, βέβαια, είστε μετά το τέλος της ζωής σας, κατά τη διάρκειά της, όμως, είστε ετοιμοθάνατοι. Και ο θάνατος χτυπάει πιο γρήγορα, πιο δυνατά και πιο ουσιαστικά τον

22. Lucien Lévy-Bruhl, *L'âme primitive*, (αποσπάσματα περιεχόμενα στα *Morceaux choisis* από το έργο του), Gallimard, Paris, 1936, σσ. 204-205.

23. G. Bataille, *L'érotisme*, Paris, 1957, U.G.E., coll.10/18, σσ. 49-53 (όπου και θίγεται το ευρύτερο θέμα του ενταφιασμού). Έχοντας απαρτίσει ένα «εμείς» με το μελλοθάνατο, αισθανόμαστε ότι η μοίρα μας είναι αλληλένδετη με τη δική του και γι' αυτό ο θάνατός του μας πείθει ότι και ο δικός μας θάνατος είναι κάτι που θα συμβεί οπωσδήποτε, βλ. P. L. Landsberg, *L'Expérience de la mort*, Paris, 1936, σσ. 28-29, 31. Επομένως, η έντονη αποστροφή που δοκιμάζει ο Ηράκλειτος για τους νεκρούς («νέκυες (...) κοπρίων ἐκβλητότεροι», frg. 96, 1-2) θα μπορούσε ίσως να εξηγηθεί και με βάση αυτή την ερμηνευτική προσέγγιση.

24. VI. Jankélévitch, *La mort*, Flammarion, Paris, 1966, σελ 387.

25. Όπ. παρ., σσ.161-162.



ετοιμοθάνατο παρά το νεκρό. Επομένως, σύμφωνα με το Μονταίνι, ο θάνατος είναι μέρος του εαυτού μας. Προσπαθώντας να τον αποφύγουμε, είναι σαν να αποφύγουμε τον ίδιο τον εαυτό μας²⁶.

Ενώ ο θάνατος διαβρώνει σταδιακά τη ζωή πριν επέλθει τελικά και την καταλύσει ολοσχερώς, η ζωή, από την πλευρά της, κατευθύνεται σταθερά στο μη-είναι του θανάτου²⁷, δηλαδή στην ανυπαρξία, στην οποία ο άνθρωπος ανήκε πριν γεννηθεί και υπάρξει. Η κατάληξη «εκεί όπου» ισοδυναμεί με επάνοδο «εκεί από όπου». Έχοντας αναδυθεί και ξεκινήσει από την ανυπαρξία, ο άνθρωπος δεν υπηρετεί με τη ζωή του κάποιο τελικό σκοπό, γιατί οδεύει απαρέγκλιτα στο θάνατο, δηλαδή επανέρχεσαι στο μηδέν της οντολογικής του αφετηρίας. Ο χρόνος χάνει έτσι τη σημασία του, καθώς το παρόν διαρκώς συρρικνώνεται και, ταυτόχρονα, καταβροχθίζεται από το μέλλον έτσι ώστε, με την πλήρη εξαφάνισή του, το μέλλον να ταυτιστεί με το παρελθόν. Η επίγνωση αυτής της ματαιότητας απεικονίζεται ανάγλυφα στους λόγους του Εκκλησιαστή: «τί τὸ γεγονός, αὐτὸ τὸ γενησόμενον· καὶ τί τὸ πεποιημένον, αὐτὸ τὸ ποιηθόμενον...»²⁸. Η σκέψη του μέλλοντος φέρει αυτομάτως στο μιαλό μας το επικείμενο τέλος μας. Για το λόγο αυτό, η στροφή της προσοχής στο μέλλον συνεπάγεται αγωνία και κάθε αγωνία είναι σταθερά προσανατολισμένη στο μέλλον — σε ένα μέλλον που, μέσω του θανάτου, θα δικαιωθεί σε βάρος μας Ο θάνατος, σε τελευταία ανάλυση, είναι το υπέρτατο μέλλον μας και κάθε αγωνία που προκαλείται εξαιτίας του είναι η κατ' εξοχήν αγωνία²⁹. Μια αγωνία διάχυτη, ακαθόριστη και διαβρωτική. Ο θάνατος που βιώνεται σε πρώτο πρόσωπο δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για παρατάσεις, αναβολές, υπεκφυγές, αυταπάτες και άλλοι. Απειλεί δραματικά και αδιαπραγμάτευτα ολόκληρο το είναι μας, «μας φωνάζει προσωπικά με το

26. Montagne, *Essais*, I, Gallimard, Paris, 1962, σσ. 156-157. Εδώ πρέπει να σημειωθεί το εξής: ο ανθρωπιστής Μονταίνι δεν επιχειρεί μια βαθιά και συστηματική ανάλυση της θανατικής αγωνίας. Πρωταρχικό του μέλημα είναι η απαλλαγή του ανθρώπου από το φόβο του θανάτου. Εμπνεόμενος από τη σοφία που του εξασφαλίζει η οικείωσή του με το στωικισμό και το σκεπτικισμό και αξιοποιώντας τόσο την προσωπική του πείρα όσο και τη βαθιά λατινομάθειά του, μετακινείται διαρκώς, από το ένα στο άλλο σε όλα τα βασικά θεματικά πεδία, στα οποία οργανώνεται η παραμυθητική επιχειρηματολογία υπέρ της αφοβίας ενώπιον του θανάτου: στην αστηματότητα του ανθρώπινου δόντος, στο λυτρωτικό ρόλο του θανάτου και, τέλος, στο ριζικό ετεροχρονισμό που υπάρχει μεταξύ του θανάτου και της συνείδησης, εξαιτίας του οποίου αυτά τα δύο αποκλείονται αμοιβαία.

27. Κατά τον Τομά, «καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας δεν παύουμε να πεθαίνουμε. (...) Ο Χάιντεγκερ είχε δίκιο λέγοντας ότι ο άνθρωπος είναι 'το ον για το θάνατο'. Είναι επίσης αυτός που δε σταματά να πεθαίνει». Αλλά ο πανταχού παρών θάνατος προσλαμβάνει πολλαπλές μορφές, τις οποίες ο συγγραφέας παραθέτει. Για το όλο θέμα, βλ. Louis-Vincent Thomas, *Mort et pouvoir*, Payot, Paris, 1979, σσ. 16-20.

28. I, 9, 1-2. VI. Jankélévitch, όπ. παρ., σσ. 63-64.

29. Ferdinand Alquié, *Le désir d' éternité*, P.U.F., Paris, 1943, σσ. 44-45.

όνομά μας», στην κυριολεξία «μας τραβάει από το μανίκι»³⁰! Ο θάνατος έρχεται να ακυρώσει εκ των υστέρων τον τελικό σκοπό της γέννησής μας και αμφισβήτησει ριζικά «τη χρησιμότητα του μικροσκοπικού περιπάτου που η ζωή μάς επιτρέπει να κάνουμε στην αιωνιότητα του μηδενός»³¹.

Επιπλέον, η θανατική αγωνία προβάλλει σθεναρή αντίσταση σε κάθε από-πειρα παρηγοριάς. Ο Πλάτων υποστηρίζει ότι, χάρη στον έρωτα, ο θητός άνθρωπος νικά το θάνατο κατά το μέτρο που επιβιώνει μέσω των απογόνων του. Αυτό τουλάχιστον διδάσκει η Διοτίμα στο Σωκράτη του Συμποσίου.³² Τι νόημα, όμως, έχει το πλήθος των απογόνων μου και ο κόσμος στον οποίο θα ζήσουν, όταν εγώ ο ίδιος αυτά δύλα ούτε θα τα αντιληφθώ ούτε θα τα απολαύσω; Βέβαια, υπάρχει και η επιβίωση των συνανθρώπων μου. Η επιβίωση, όμως, αυτή δε γίνεται ακόμη πιο επώδυνη από τη στιγμή που θα υπογραμμίζει την ιδιότητά μου ως μεγάλου απόντος; Όσο για την υστεροφημία μου, αν υπάρξει, πόσο μπορεί άραγε να αναπληρώσει τη ζωή; Η υστεροφημία σε σχέση με μια χαμένη ζωή είναι ότι τα πλαστά μηδενικά στα ψηφία των λογιστικών βιβλίων, τα οποία, βέβαια, δεν είναι καθόλου αρκετά για να αναπληρώσουν τα ανύπαρκτα χαρτονομίσματα στο χρηματοκιβώτιο!³³ Δυστυχώς, οι φιλοσοφικές θεωρίες αδυνατούν να διδάξουν ένα είδος ανώδυνου θανάτου, όπως οι μαιευτήρες διδάσκουν τον ανώδυνο τοκετό. Κατά τα άλλα, όσο ο θάνατος καθυστερεί, τόσο η αγωνία μας μεγαλώνει. Όπως μια αναμενόμενη ισχυρή έκρηξη προκαταλαμβάνει την προσοχή μας και μας κρατά ψυχικά μετέωρους ώσπου να εκδηλωθεί, έτσι και ο θάνατος παγώνει και ακινητοποιεί την εσωτερική μας διάρκεια κάνοντάς μας να τον περιμένουμε με κομμένη την ανάσα. Έχουμε την εντύπωση ότι για λογαριασμό του θανάτου ο χρόνος τραβά κλήρους που πέφτουν σε γνωστούς, σε φίλους, σε συγγενείς σε διπλανούς μας και ότι, όσο και αν εμείς ξεφεύγουμε κάθε φορά, θα έρθει αργά ή γρήγορα και η δική μας η σειρά. Όταν αυτό συμβεί, θα ζήσουμε το θάνατο ως απολύτως προσωπική μας υπόθεση. Μπορεί οι πόλεμοι να διεξάγονται καμιά φορά μέσω τρίτων κρατών, τα άτομα όμως ουδέποτε πεθαίνουν μέσω τρίτων προσώπων. Καμιά Άλκηστη δε θα μπορούσε ποτέ, και αν ακόμη προσφερόταν γι' αυτό, να πεθάνει για λογαριασμό μας. Οι άλλοι μπορούν να μας συμπαρασταθούν με λόγια, με ενέργειες, ακόμη και με θυσίες την ώρα της υπέρτα-

30. VI. Jankélévitch, ὥπ. παρ., σελ. 24.

31. ὥπ. παρ., σελ. 64.

32. «Τούτῳ (...) τῷ τρόπῳ πᾶν τὸ θητὸν σψέεται, οὐ τῷ παντάπασιν τὸ αὐτὸν ἀεὶ εἶναι ὥστερ τὸ θεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ ἀπιὸν καὶ παλαιούμενον ἔτερον νέον ἐγκαταλείπειν οἶον αὐτὸν ἦν. ταύτη τῇ μηχανῇ ὡς Σώκρατες, ἔφη, θητὸν ἀλαναζίας μετέχει, καὶ σῶμα καὶ τὰλλα πάντα· ἀθάνατον δὲ ἄλλη. ἡ σπουδὴ καὶ δύοτερος ἐπεται», Συμπόσιον, 208 ab. Αναλυτικότερα το θέμα αναπτύσσεται στις σσ. 207 α. κ. εξ..

33. VI. Jankélévitch, ὥπ. παρ., σσ. 399, 404.

της δοκιμασίας, δε θα μπορούσαν όμως ποτέ να βιώσουν ούτε βέβαια να εμποδίσουν τη θανατική αγωνία μας, που είναι ένα συναίσθημα εντελώς προσωπικό και ανέκφραστο. Ο άνθρωπος πεθαίνει μια και μόνο φορά, πεθαίνει το δικό του θάνατο³⁴ και πεθαίνει εντελώς μόνος³⁵.

Γι' αυτό ο ετοιμοθάνατος βασιλιάς του Ιονέσκο νιώθει τη βεβαιότητα του θανάτου ως προσωπική τραγωδία του και αναφωνεί σπαραχτικά: «Ω, εσείς, οι αναρίθμητοι που έχετε πεθάνει πριν από μένα, βοηθήστε με. Πέστε μου πώς πεθάνατε. Διδάξτε με. Το παράδειγμά σας ας με παρηγορήσει, ας στηριχτώ σε σας σαν σε δεκανίκια, σαν σε αδερφικά χέρια. Βοηθήστε με να περάσω την πόρτα που περάσατε και σεις. Ελάτε προς τα δω για μια στιγμή να με βοηθήσετε. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα;»³⁶. Το απειλούμενο από το θάνατο άτομο λησμονεί τις εξηγήσεις της επιστήμης που κάνουν λόγο για επιστροφή του οργανικού στην ανόργανη ύλη και μυκτηρίζει τις φιλοσοφικές θεωρήσεις σχετικά με την κοινή και αναπόφευκτη ανθρώπινη μοίρα. Η προεπιστημονική ανθρωπομορφική σκέψη επανέρχεται στο προσκήνιο και φαντάζεται το θάνατο σαν αμελίκτο θεριστή που κύβει άσπλαχνα το στάχυ της ζωής. Δε λυπάται ούτε ένα μικρό παιδί, δεν αφήνει καν τα περιθώρια για να οδηγηθεί σε πέρας μια προσπάθεια ευεργετική για το κοινωνικό σύνολο (Κίρκεγκακαρντ)³⁷ και, βέβαια, δε δίνει την παραμικρή αναβολή για να ολοκληρωθεί ένα έργο που θα δικαίωνε μια ολόκληρη ζωή³⁸. Ο θάνατος αντιπροσωπεύει την έσχατη, την οριστική και αμετάκλητη απουσία. Ο χωρισμός που επέρχεται με το θάνατο είναι αφόταστα πιο σκληρός από το ζωντανό το χωρισμό που διεκτραγωδεί η λαϊκή μούσα, γιατί σηματοδοτεί το δριό, πέρα από το οποίο η απουσία χάνει κάθε δυνατότητα να διακοπεί και γίνεται αιωνιότητα, δηλαδή απόλυτη ανυπαρξία. Ο νεκρός δεν έχει καμιά απολύτως πιθανότητα να ξαναγυρίσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, δεν πρόκειται ποτέ, σαν τον Οδυσσέα, να δει «καρπόν φρογρόσκοντα» από την πατρική εστία³⁹, δεν υπάρχει το παραμικρό ενδεχόμενο να ξανασφίξει στην αγκαλιά του τους γονείς, τη γυνα-

34. Martin Heidegger, ὅπ. παρ., σελ. 438: «Με το θνήσκειν φανερώνεται ότι ο θάνατος συγκροτείται οντολογικά από ώπαξη (Existenz) και από το ότι είναι κάθε φορά δικός μουν».

35. Gaston Berger, *Du prochain au semblable*, «Esquisse d'une phénoménologie de la solitude», in *La présence d'autrui*, P.U.F. Paris, 1957, σσ. 88-89: «Πεθαίνει καείς όπως γεννήθηκε, εντελώς μόνος, οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν τίτοτα».

36. Ο Βασιλιάς πεθαίνει (το απόσπασμα in VI. Jankélévitch, ὅπ. παρ., σελ. 26).

37. VL Γάννη Τζαβάρα, *To Βέραο τον θανάτον*, Δωδώνη, 1982, σσ. 40-41..

38. Με αφετηρία την περίπτωση ενός νέου, που πέθανε τη στιγμή που ονειρευόταν να γίνει μεγάλος συγγραφέας και ετοιμαζόταν να γράψει το αριστούργημά του, ο Σαρτρ συμπεριλαίνει πως ο θάνατος δε δίνει νόημα στη ζωή, αλλά, το αντίθετο, της αφαιρεί «εξ ορισμού» κάθε νόημα και κάθε σημασία, *L' Ètre et le Néant*, Gallimard, Paris, 1943, σελ. 624.

39. «αντάρ Όδυσσευς, ίέμενος και καπτὸν ἀποθρόσκοντα νοῆσαι ἡς γαίης, θανέειν ἴμει-ρεταν», Ομήρου *Οδύσσεια*, α, 57-59.

κα του ἡ τα παιδιά του⁴⁰. «Αυτή είναι η πικρή αλήθεια που οι ενήλικοι πρέπει να την αντιμετωπίσουν, όταν εγκαταλείψουν τις γλυκές αυταπάτες και τα παραμόθια για μικρά παιδιά»⁴¹.

2. Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ

Οι καταλυτικές ψυχικές διεργασίες που συντελούνται εξ αιτίας της βεβαιότητας του θανάτου οδήγησαν το φιλοσοφικό στοχασμό αλλά και τη θρησκευτική πίστη σε μια σειρά παραμυθητικές απόπειρες που κοινός σκοπός τους ήταν όχι να αντιμετωπίσουν, αλλά μάλλον να αποδυναμωθούν, να ατονήσουν και τελικά να αγνοηθούν η αγωνία, ο φόβος και το συναίσθημα της ματαιότητας που κατατρύχουν τον άνθρωπο καθώς συνειδητοποιεί το επικείμενο και αναπόδραστο τέλος της ζωής του. Ας δούμε τις πιο χαρακτηριστικές απόπειρες του είδους αυτού.

1. Ο θάνατος ως άλμα προς τη μακαριότητα και την αιώνια ζωή.— Η ζωή του ανθρώπου είναι εφήμερη, μάταιη και ασήμαντη. Ο φυσικός θάνατος δεν είναι κάτι το τρομερό, γιατί μόνο μέσα από αυτόν μπορεί να κερδηθεί η αθανασία. Η θεολογικο-μεταφυσική αυτή προσέγγιση καλεί τον άνθρωπο όχι μόνο να μη φοβάται το θάνατο, αλλά και να βλέπει σ' αυτόν την απαρχή της αληθινής ζωής. Ο θάνατος, σύμφωνα με τον Ε. Μ. Σιοράν, αντιπροσωπεύει τη στιγμαία εκείνη εκτίναξη, που επιτρέπει στον πιστό να πλησιάσει τη μακαριότητα. Το αποτέλεσμα είναι να αγαπά ο πιστός το θάνατο για τη δυνατότητα που του προσφέρει και να τον μισεί, επειδή αργεί να εμφανιστεί⁴²! Η θρησκευτική σκέψη ελαχιστοποίησε ή και εκμηδένισε τη θανατική αγωνία και την ίδια στιγμή απογύμνωσε τον ίδιο το θάνατο από κάθε σημασία, θεωρώντας τον απλώς ένα εφαλτήριο για το μεγάλο άλμα στο χρόνο με κατεύθυνση την αιώνια ζωή. Χαρακτηριστικό είναι οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου: «Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμαμένων, ἵνα μὴ λυπήσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διά τὸν Ἰησοῦν ἀξεῖ σὺν αὐτῷ. (...) ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἄμα σὺν αὐτοῖς ἀρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα»⁴³. Και για να επανέλθουμε στο Σιοράν, στον οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω, «εναπόκειται στους μη πι-

40. VI. Jankélévitch, ὥπ. παρ., σελ. 333.

41. ὥπ. παρ.

42. E. M. Cioran, *La tentation d'exister*, Gallimard, coll. Idées, Paris, 1974, σσ. 235-236.

43. Προς Ρωμαίους, VII,,22,1-23,4.

στούς να αποδώσουν στο θάνατο δικαιοσύνη και να τον αποκαταστήσουν στα δικαιώματά τουν»⁴⁴ – Η άποψη αυτή, μολονότι κατά βάση είναι ορθή, μας φαίνεται απόλυτη και υπερβολική. Θα ήταν ορθότερο να δεχτούμε ότι όχι μόνο οι μη πιστοί αλλά και οι πιστοί απορροφώνται από το μυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης και λυγίζουν ενώπιον της δοκιμασίας του θανάτου. Και αυτό, γιατί «η πίστη σε μια άλλη ζωή όπως την περιγράφει η χριστιανική διδασκαλία αποδεικνύεται ότι συχνά δεν είναι παρά ένα μέτριο φάρμακο». ⁴⁵ Επομένως, και οι πιστοί ενδιαφέρονται για μια ανθρωποκεντρική, δηλαδή φιλοσοφική, διερεύνηση της ανθρώπινης κατάστασης, που είναι αλληλένδετη με τη στοχαστική προσέγγιση του προβλήματος του θανάτου.

2. Η μηδαμινότητα του υποκειμένου και η ασημαντότητα του θανάτου. – Όλα όσα υπάρχουν είναι εφήμερα και φθαρτά, από τους πιο ασήμαντους μικρο-οργανισμούς ως τα πλανητικά συστήματα και τους γαλαξίες.⁴⁶ Στο εσωτερικό αυτού του σύμπαντος της καθολικής φιλοράς, όπου τα πάντα, σε σύγκριση με την αιωνιότητα, έχουν απειροελάχιστη χρονική διάρκεια, ο άνθρωπος θα ήταν αδιανόητο να αποτελέσει εξαίρεση⁴⁷. Σύμφωνα με το Διογένη το Λαέρτιο, όταν κάποιος παρατήρησε στο Σωκράτη: «Οι αθηναίοι σε καταδίκασαν σε θάνατο», ο φιλόσοφος απάντησε: «Και αυτούς τους καταδίκασε σε θάνατο φύση»⁴⁸. Η πρόταση «Όλοι οι άνθρωποι είναι θηντοί», δηλαδή η μείζων προκειμένη του πασίγνωστου κατηγορικού συλλογισμού, στον οποίο εμπλέκεται και το όνομα του Σωκράτη, ισοδυναμεί ουσιαστικά με θανατική καταδίκη που περιλαμβάνει και τους ίδιους τους λαϊκούς δικαστές του 399 π.Χ., όπως άλλωστε και κάθε άνθρωπο. Απλώς, ο χρόνος της εκτέλεσής της διαφοροποιείται κατά περίπτωση⁴⁹. Κατά το Μονταύν, που ακολουθεί εδώ το Σενέκα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε την τελευταία ημέρα της ζωής μας, γιατί αυτή δεν έχει κάτι το ξεχωριστό. Αντιπροσωπεύει, απλώς, την άφιξη σε ένα τέρμα, στο οποίο όλες οι άλλες ημέρες μάς οδηγούσαν ακατάπαυστα, από την πρώτη κιβώτια στιγμή της γέννη-

44. Οπ. παρ.

45. J. Choran, όπ. παρ., σελ. 231.

46. Louis-Vincent Thomas, όπ. παρ., σελ. 16.

47. Κατά το N. Χάρτμαν, αν ο άνθρωπος δεν έπαιρνε πολύ στα σοβαρά τον εαυτό του και δεν έχανε την αίσθηση των αναλογιών, θα διαπίστωνε πως η ύπαρξή του είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό του συμπαντικού γίγνεσθαι και, επομένως, δε θα θεωρούσε τον προσωπικό του θάνατο κάτι το συγκλονιστικό, J. Choran, όπ. παρ., 233.

48. «πρὸς τὸν εἰπόντα, “θάνατόν σου κατέγνωσαν Άθηραιοί”, “κάκείνων”, εἶπεν, “ἡ φύσις”», II, 35, 1-2. Βλ. και Montaigne, όπ. παρ., σελ. 155.

49. Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να πεθάνει όχι επειδή είναι άρρωστος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά από το ίδιο το γεγονός ότι είναι άνθρωπος, VI. Jankélévitch, όπ. παρ., σελ 49.

σής μας⁵⁰. Η γέννησή μας αποτελεί μετάβαση από την ανυπαρξία στη ζωή κατά τον ίδιο τρόπο που θάνατος είναι το πέρασμα από τη ζωή στην ανυπαρξία. Κατά συνέπεια, η οδύνη για τον επικείμενο θάνατό μας είναι τόσο παράλογη όσο παράλογη θα ήταν η οδύνη για τα δισεκατομμύρια χρόνια που είχαν περάσει πριν γεννηθούμε⁵¹. Με μια τέτοια επιχειρηματολογία ο θάνατος, αντί να αντιμετωπίζεται σε πρώτο ενικό πρόσωπο (θα πεθάνω μια μέρα οπωσδήποτε), αντιμετωπίζεται σε πρόσωπο τρίτο πληθυντικό (όλοι ανεξαιρέτως πεθαίνουν), ενώ η ζωή, λόγω της απειροελάχιστης διάρκειάς της, απαξιώνεται ολοσχερώς και θεωρείται κάτι το αμελητέο. Έτσι ο άνθρωπος καλείται να πάψει να αγωνιά ενώπιον του επικείμενου θανάτου, αφού προηγουμένως συμβιβαστεί με τη συμπαγή παρουσία, την παντοδυναμία και την αιωνιότητα του τελευταίου⁵². Αυτό σημαίνει ότι η οντολογική ασημαντότητα του ανθρώπου, την οποία διδάσκει η φιλοσοφία της ουσίας, εδώ οδηγείται στα άκρα της: η διάχυση της ατομικής συνείδησης στην απεραντούσνη του χρόνου και η «κονιορτοποίησή» της, κατά κάποιο τρόπο, στα απειράρχιμα ανθρώπινα όντα που έχουν ήδη πεθάνει ή πρόκειται να πεθάνουν ισοδυναμεί με υποβάθμιση και, επομένως, με ουσιαστική «εξαφάνισή» της υποκειμενικότητας πολύ πριν την εξαφανίσει ο θάνατος. Δεδομένου, όμως, ότι η αγωνία ενώπιον του θανάτου βιώνεται, ακριβώς, από την υποκειμενική συνείδηση, είναι προφανές ότι, εφόσον η τελευταία πάψει να «υπάρχει», θα συμπαρασύρει στην ανυπαρξία της και τη θανατική αγωνία, η οποία, με τον τρόπο αυτό, δεν αντιμετωπίζεται, αλλά στην πραγματικότητα καταργείται. — Αλλά η «κατάργηση» της υποκειμενικότητας είναι ουσιαστικά μια θεωρητική κατασκευή. Ο παραμυθητικός λόγος, που προβάλλει την παντοδυναμία του θανάτου και εκμηδενίζει τη σημασία του υποκειμένου, διαψεύδεται κάθε φορά που αποπειράται να εγκαταλεί-

50. Οπ. παρ., σσ. 160-161. Η απόλαυση της ζωής, πάντοτε σύμφωνα με τον Μονταίνι, δεν πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε ότι ο θάνατος είναι μια απειλή που αργά ή γρήγορα θα δικαιωθεί σε βάρος μας. Ο συγγραφέας των *Δοκιμών* δεν παραλείπει μάλιστα να επικαλεστεί την περίπτωση των Αιγυπτίων, που κατά τη διάρκεια των συμποσίων τους έφερναν το πτώμα ενός ανθρώπου, για να προειδοποιήσουν τους συμποσιαστές ότι ο θάνατός τους είναι κάτιο το «προκείμενο!» (σελ. 149. Βλ. και σελ. 152).

51. Οπ. παρ., σσ. 155 και 159. Με την ευκαιρία, ο Μονταίνι επικαλείται και τους ακόλουθους στίχους του Λουκρητίου: «respicite item quam nil ad nos ante acta vetustas temporis aeterni fuerit, quam nascimur ante», *De rerum natura*, III, 972-973. Με το Μονταίνι συμφωνεί, ουσιαστικά, ο Πωλ Εντουαρντς στην κριτική που ασκεί στο Χάιντεγκερ: «*An*, συμφωνώντας με το Χάιντεγκερ, που μιλάει για το θάνατο ως καθολική ανυπαρξία, βλέπουμε το θάνατο ως απλή και πλήρη αποσία εμπειριών και συμπεριφοράς, οι 'μεθοδολογικές δυσκολίες' αμέσως εξαφανίζονται. Η θνητότητά μον αφού θα έχω πεθάνει δεν είναι περισσότερο ακατανόητη για μένα από το ότι δεν είχα υπάρξει πριν από τη γέννησή μου ή, αν θέλετε, πριν από τη σύλληψή μου», Paul Edwards, *Heidegger and Death as' Possibility'*, *Mind* (1975, LXXXIV, σσ. 548-566), σελ. 566.

52. Μονταίνι, όπ. παρ., σσ. 155-156.

ψει τις γενικόλογες θεωρητικολογίες του και να εφαρμοστεί στον προσωπικό θάνατο του καθενός⁵³. Σωστά έχει παρατηρηθεί ότι «ο συλλογισμός δε μας απαλλάσσει με κανέναν τρόπο από το ιλιγγιώδες άλμα που πρέπει να πραγματοποιήσουμε ούτε από το σπαραχτικό πόνο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, προκειμένου να εφαρμόσουμε το νόμο στον εαυτό μας»⁵⁴.

3. Ο θάνατος ως λύτρωση από το μαρτύριο της ζωής.— Η ζωή είναι μια αδιάκοπη οδυνηρή δοκιμασία, ενώ ο θάνατος συνιστά απαλλαγή από αυτό το μαρτύριο. Κατά την αντιπαράθεσή του με τον Καλλικλή, στον Πλατωνικό Γοργία, ο Σωκράτης προσπαθεί να αντικρούσει το συνομιλητή του, σύμφωνα με τον οποίο αρετή είναι η ικανοποίηση της ροπής για απόλαυση, ελευθεριότητα και ακολασία. Τα μόνα δύντα που μπορούν να μην έχουν ανάγκες, τονίζει με έμφαση ο Καλλικλής, είναι οι πέτρες και οι νεκροί. Σε αυτή την επιχειρηματολογία ο Σωκράτης αντιτάσσει τη σκληρότητα της ζωής χαρακτηρίζοντας το σώμα «σήμα», δηλαδή μνήμα της ψυχής⁵⁵, και θεωρώντας όργανο πειθήνιο αυτού του μνήματος το επιθυμητικό τμήμα της ψυχής, το οποίο αγέται και φέρεται από τα πάθη και τις αδυναμίες. Μήπως, παρά τα δύσι σιχυρίζεται ο Καλλικλής, μια τέτοια ζωή στην πραγματικότητα είναι θάνατος και μήπως ο θάνατος, χάρη στη λύτρωση που προσφέρει, αποτελεί ουσιαστικά τη ζωή; Για την επίρρωση του υπαινιγμού του, ο Σωκράτης επικαλείται δύο στίχους του Ευριπίδη:

τὶς δ' οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν,
τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν; (frgt. 639 N.)

Κανένας δεν ξέρει αν αυτό που εμείς θεωρούμε ζωή είναι θάνατος και αν αυτό που εμείς θεωρούμε θάνατο είναι ζωή⁵⁶. Εξάλλου για τον Επίκτητο –το δούλο Επίκτητο, που ήξερε καλά τι θα πει βασανισμένη ζωή – «κατάρα εστί το μη

53. Ορθώς ο Πουακαρέ παρατηρεί ότι η ενσυνέλιθη σκέψη, παρά τη χρονικά ασήμαντη διάρκειά της, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από όσο οι αιωνιότητες που την περιβάλλουν: «Η ιστορία μάς δείχνει ότι η ζωή είναι μόνο ένα σύντομο επεισόδιο ανάμεσα σε δύο αιωνότητες θανάτου και ότι, ακόμη και σ' αυτό το επεισόδιο, η συνειδητή σκέψη δήμοκεσε και θα διαρκέσει μόνο μια στιγμή. Η σκέψη είναι απλώς μια λάμψη στο μέσο μιας μαργαρίτας. Άλλα αυτή ακριβώς η λάμψη είναι το παν», Henri Poincaré, *H. Aξία της Επιστήμης* (αγγλική μετφ. G. B. Halsted), New York, Dover reprint 1958, σελ. 142..

54. VI. Jankélévitch, όπ. παρ., 20-21.

55. Με το γνωστό λογοπαίγνιο «σώμα» - «σήμα» (=τάφος).

56. Με το βίο και την πολιτεία του ο Σωκράτης είχε αποδείξει ότι ο φόβος του θανάτου δεν τον άγγιζε. Ο ισχυρισμός του, στη συγκεκριμένη περίπτωση, απηγεί τις κρατούσες τάσεις μεταξύ των ανθρώπων και, κυρίως, υπηρετεί τις σκοπομότητες της ευρύτερης επιχειρηματολογίας του εναντίον των θέσεων του Καλλικλή.

αποθανείν»⁵⁷. Βέβαια, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, η θέση αυτή απορρέει από τη θεώρηση του κράτους της ανάγκης, στο εσωτερικό του οποίου ο θάνατος αποτελεί συμπλήρωμα και προέκταση της ζωής, άρα η υποθετική «κατάργησή» του θα ισοδυναμούσε με ανατροπή της φυσικής τάξης των πραγμάτων. Ωστόσο, ο κατηγορηματικός τόνος με τον οποίο διατυπώνεται η συνηγορία υπέρ του θανάτου θα ήταν δύσκολο να μην αποδοθεί στις κοινωνικές συνθήκες που προσδιόρισαν τους όρους διαβίωσης του φιλοσόφου. Σαφέστερος και περισσότερο κατηγορηματικός στη λυτρωτική επενέργεια του θανάτου είναι ο Ρωμαίος ποιητής Οράτιος, ο οποίος αναφέρεται σε έναν κατάδικο με δεσμά και χειροπέδες, που φυλάσσεται από έναν τρομερό δεσμοφύλακα. Ο κατάδικος, λοιπόν, αυτός προσβλέπει με ελπίδα στη θεική παρέμβαση που θα τον λυτρώσει από το μαρτύριό του όχι μέσω της ελευθερίας αλλά μέσω του θανάτου!⁵⁸. Και συμπληρώνει ο Μονταίνι, λαμπρός μαθητής του Επίκτητου και, κυρίως, των Λατίνων συγγραφέων: δεν υπάρχει τίποτα κακό στη ζωή για όποιον κατάλαβε πως η στέρηση της ζωής δεν είναι κακό. Ο στοχασμός με θέμα το θάνατο είναι στοχασμός με θέμα την ελευθερία. «Οποιος έχει μάθει να πεθαίνει έχει ξεμάθει να είναι δούλος!»⁵⁹ Άλλοι ο Μονταίνι σημειώνει διτί απειλούμαστε με πολλούς τρόπους από το θάνατο. Μήπως, αντί να υποφέρουμε εξαιτίας όλων αυτών των εκφάνσεων της θανατικής απειλής, θα ήταν λιγότερο επαχθές να υποστούμε, τελικά, μία από αυτές αποδεχόμενοι καρτερικά το θάνατό μας;⁶⁰— Πρόκειται για τον ακραίο παραλογισμό μιας ιδιότυπης «ομοιοπαθητικής», με την οποία ο θάνατος ξορκίζεται με το θάνατο. Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τη ζωή, που ουσιαστικά είναι θάνατος, χάρη στο θάνατο, που ουσιαστικά είναι ζωή⁶¹. Στην ουσία, με μια αντιστροφή της φυσικής και της λογικής τάξης των πραγμάτων, οι συνθήκες δι-

57. Διατομβάι, ΙΙ, 6, 13. Πρβλ. και τον Μονταίνι, (όπ. παρ., σελ. 160) που εμφανίζει τον Κρόνο να λέει στους ανθρώπους: «Αν δεν είχατε το θάνατο, θα με καταριόσαστε συνεχώς που σας τον στέρησα».

58. * «in manicis et /compedibus saevo te sub custode tenebo.' / 'ipse deus, simulatque volam, me solvet.' opinor, hoc sentit 'moriar'. mors ultima linea rerum est». Epistulae, I, 16, 76-79.

59. Montaigne, όπ. παρ., σελ. 149.

60. 'Οπ. παρ., σελ. 155. Εκτός από το θάνατο-λύτρωση και ανεξάρτητα από την θητική αγωνία λόγω της θανατικής βεβαιότητας, υπάρχει και ο επιβαλλόμενος από τις διάφορες μορφές εξουσίας θάνατος, που συντελέται πριν επέλθει ο θάνατος ως φαινόμενον βιολογικό: Ο σχιζοφρενής, όπως και «το μη παραγωγικό γεροντάκι, ο παράνομος, ο εγκληματίας -κοινωνικά νεκροί—απορρίπτονται, περιθωριοποιούνται, 'κλείνονται μέσα'. Αν είναι αλήθεια διτί δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα για το θάνατο καθαντόν, μπορεί τουλάχιστον, εγκύπτοντας σε αυτό ή σε αυτούς που σκοτώνει ή σκοτώνονται και σε αυτούς που πεθαίνουν, να φωτίσει τη διαλεκτική της εξουσίας και του θανάτου». Για το όλο θέμα βλ. Louis-Vincent Thomas, όπ. παρ. σσ. 16-20..

61. VI. Jankélévitch, όπ. παρ., σελ. 407.

αβίωσης του ανθρώπου δραματοποιούνται, προκειμένου ο θάνατος να ταυτιστεί με τη λύτρωση. Έτσι όμως (και εφόσον εξαιρέσουμε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η ζωή είναι στ' αλήθεια μαρτύριο) η δειλία μεταμφιέζεται σε θάρρος, ενώ συγκαλύπτεται η οντολογική οκνηρία και η παραίτηση, που υπολανθάνουν σε όλη αυτή την επιχειρηματολογία⁶².

4. Η αυταπάτη της διαρκούς αναβολής.— Ο άνθρωπος γνωρίζει ότι οπωσδήποτε θα πεθάνει, δε γνωρίζει, όμως την ακριβή ώρα του θανάτου του. Αυτό μπορεί από μια άποψη να επιτείνει την αγωνία του, από μια άλλη, όμως, άποψη την κατευνάζει. Αν η φύση τον είχε προικίσει με τη δυνατότητα να προβλέπει την ακριβή ημέρα και ώρα του θανάτου του, τότε η κατάθλιψη και η απόγνωση θα ματαίωναν κάθε διάθεση για ζωή και δημιουργία, καταδικάζοντάς τον σε μια σπαραχτική και αδιέξοδη αντίστροφη μέτρηση. Αντίθετα, τώρα έχει την ψευδαίσθηση ότι το μοιραίο μπορεί συνεχώς να απωθείται σε ένα αόρατο μέλλον που ο ίδιος θα εξακολουθήσει να το ξορκίζει επαναλαμβάνοντας καθησυχαστικά στον εαυτό του διαβεβαιώσεις του τύπου «προς το παρόν όχι ακόμη», όπως επισημαίνει ο Χάιντεγκερ⁶³. Έτσι, όμως, η αναβολή του επικείμενου τέλους χάνει ανεπαίσθητα τον προσωρινό χαρακτήρα της. Ο άνθρωπος κλείνει τα μάτια μπροστά στο γεγονός ότι οντολογικά τελεί υπό προθεσμία και βαυκαλίζεται με την αυταπάτη πως η δική του ώρα θα έρθει με απροσδιόριστα μεγάλη καθυστέρηση (ή δε θα έρθει ίσως ποτέ...). Ενώ, λοιπόν, για το Χάιντεγκερ η αοριστία σχετικά με το χρόνο του θανάτου είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα της βεβαιότητας για τον αναπόφευκτο χαρακτήρα του, ο αυταπατώμενος παρεμμηνεύει αυτή την αοριστία και νομίζει ότι αναφέρεται σε κάτι το ανεπίκαιρο και το μακρινό. Και αυτό, γιατί το συλλογικό υποκείμενο, στο οποίο καταφένει ο άνθρωπος, συγκαλύπτει την ιδιαιτερότητα της θανατικής βεβαιότητας, δηλαδή το ότι ο θάνατος μπορεί να επέλθει ανά πάσα στιγμή⁶⁴. «Αλλά η επικάλυψη της αοριστίας» λόγω της προσφυγής στους «πολλούς», παρατηρεί ο φιλόσοφος, «συνεπάγεται και επικάλυψη της βεβαιότητας»⁶⁵.

5. Οι σκεπτικιστικές επιφυλάξεις ως επίρρωση του «προς το παρόν όχι ακόμη».— Η παραμυθητική αυταπάτη, στην οποία εγκαταλείπεται αυτάρεσκα ο άνθρωπος με την ανομολόγητη ελπίδα ότι το «προς το παρόν όχι ακόμη» θα μπορούσε ενδεχομένως να σημαίνει για τον ίδιο επ' αόριστον παράταση της ζωής

62. Louis Lavelle, *La conscience de soi*, Grasset, Paris, 1933, σσ. 259-260.

63. Martin Heidegger, όπ. παρ., σσ. 455, 459.

64. Οπ. παρ., σσ. 455-457: «Το θηήσκειν, πον ουσιαστικά δεν μπορεί να αναπληρωθεί γιατί είναι το δικό μου θηήσκειν, διαστρεβλώνεται σε συμβάν που λαβαίνει χώρα δημόσια και συναρτά τους πολλούς (...). Οι πολλοί δικαιώνονται επανέλανον τον πειρασμό να κρύβεις απ' τον εαυτό σου το πιο δικό σου Είναι προς θάνατο» (σσ. 455-456).

65. Οπ. παρ., σελ. 462.

του, ενισχύεται παραδόξως από τη σκεπτικιστική επιχειρηματολογία, η οποία, εμπνεόμενη προφανώς από το Χιουμ, βασίζεται ουσιαστικά στην αμφισβήτηση της επαγωγής⁶⁶. Σύμφωνα με αυτή την επιχειρηματολογία που διατυπώνεται από τον Πόπερ, το διαρκώς επαναλαμβανόμενο και εμπειρικά τεκμηριωμένο φαινόμενο του θανάτου δε μας αφήνει απολύτως καμιά αμφιβολία ότι σε 150 χρόνια δε θα είναι πλέον ζωντανός κανένας άνθρωπος από τα δισεκατομμύρια που ζουν σήμερα. Ωστόσο, η ακλόνητη αυτή η βεβαιότητα δεν κυρώνεται με κάποιον αδιαφιλονίκητο επιστημονικό έλεγχο⁶⁷. Και όσο αυτό δε συμβαίνει, δικαιούται κανένας να διατηρεί, στο θεωρητικό πεδίο, κάποιες επιφυλάξεις... Εδώ θα προσθέταμε ότι ο έγκυρος και μη επιδεχόμενος αμφισβήτηση έλεγχος σχετικά με τη θνητότητα όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων θα προέβλεπε προφανώς ένα από τα δύο: είτε η θνητότητα να συναχθεί με αυστηρή λογική διαδικασία και κατά τρόπο παραγωγικό σύμφωνα με κάποιες προκείμενες που θα περιείχαν υπόρρητα το συμπέρασμα είτε να προκύψει ως το λογικό προϊόν μιας τέλειας επαγωγής, κάτι που θα προϋπέθετε...τον αιφνίδιο ταυτόχρονο θάνατο των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε μια δεδομένη στιγμή. Τότε, πραγματικά, οι οπαδοί του Χιουμ θα μπορούσαν επιτέλους να πεισθούν πως, αφού κανένας δε επιβίωσε, τότε όλοι οι (πεθαμένοι) άνθρωποι είναι θνητοί! Ο έκδηλος παραλογισμός που υποκρύπτεται στη θεωρητική, έστω, απαίτηση της επιστημονικής κύρωσης παραθεωρεί το ότι η κύρωση αυτή δε θα ενίσχυε, αλλά θα αποδυνάμωνε καταλυτικά της σκεπτικιστικές επιφυλάξεις για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, γιατί η επιστήμη, ως παραγωγή καινούργιας γνώσης, ουδέποτε περιορίζεται και εξαντλείται σε λογικές διαδικασίες, και μάλιστα ερήμην των εμπειρικών δεδομένων. Και, δεύτερον, γιατί η επιστήμη, μελετώντας την αντικειμενική πραγματικότητα, δεν επιδίδεται στην απλούκη γενίκευση των επαγωγικών διαπιστώσεων, αλλά επιδιώκει να συλλάβει τους νόμους που οργανώνουν λογικά και ερμηνεύουν αιτιώδις τα φαινόμενα και, επιπλέον, καθορίζει εκ των προτέρων με ακρίβεια τους τομείς, στους οποίους οι νόμοι αυτοί μπορεί να έχουν εφαρμογή⁶⁸.

6. Ο ευτελισμός και η απαξίωση του θανάτου.—Στις βιομηχανικά προηγμένες χώρες ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ απορροφημένος από τις καθημερινές φροντίδες του, με αποτέλεσμα να μη σκέφτεται το θάνατο και να μην αγωνιά εξατίας του. Όταν χρειαστεί, ασχολείται με αυτόν όσο πιο ανώδυνα μπορεί και την προοπτική του την αντικρίζει ως τρέχουσα διαδικασία, κάτι σαν μια επιβεβλημένη υποχρέωση που πρέπει να διεκπεραιωθεί. Κάνει, λοιπόν, μια ασφάλεια ζω-

66. Για το όλο θέμα της επαγωγής βλ. Κυριάκου Κατσιμάνη, *H επαγωγή χωρίς μεταφυσική, «Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών»*, τόμος ΛΖ' (2005-2006). σσ. 169-194.

67. Βλ. σχετικά Γιάννη Τζαβάρα, όπ. παρ., σσ.25-28.

68. Κ. Κατσιμάνης, όπ. παρ.

ής, πετυχαίνει την καλύτερη δυνατή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φροντίζει για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, με τις οποίες μεταβιβάζει στους χληρονόμους του τα περιουσιακά του στοιχεία «εν ζωή» ή «μετά θάνατον», αγοράζει έναν αξιοπρεπή τάφο σε κάποιο νεκροταφείο και επιστρέφει στην καθημερινότητα και τον καταναλωτισμό παγερώς αδιάφορος για το επικείμενο τέλος του.⁶⁹ Ο άνθρωπος αλλάζει, έτσι, συμπεριφορά απέναντι στο θάνατο. Τον αντιμετωπίζει ως καθολικό φαινόμενο που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με χώρους προορισμένους για τη μαζική διαχείρισή του (νοσοκομεία, γηροκομεία, άσυλα, συμβολαιογραφεία, γραφεία κηδειών, νεκροταφεία) μέσα από τετριμένες ενέργειες και όχι ως προσωπική υπόθεση που βυθίζει την ατομική συνείδηση σε απόγνωση και αγωνία.. Ο θάνατος σε τελευταία ανάλυση, καταντά ένα εμπορεύσιμο προϊόν. Το *mors certa hora incerta* παραχωρεί πλέον τη θέση του στο *mors certa hora certa*, καθώς η ώρα του θανάτου, αν δεν είναι ακριβώς προσδιορισμένη, πιθανολογείται, τουλάχιστον, ότι θα σημάνει μετά την παρέλευση της μεγαλύτερης δυνατής χρονικής διάρκειας⁷⁰. Αυτό, όμως, ενθαρρύνει τον πολυπράγμονα σύγχρονο άνθρωπο να απορροφηθεί από τις συσσωρευμένες μέριμνες, εξαιτίας των οποίων («δεν-προλαβαίνει-ούτε-να-πεθάνει», και να λησμονήσει το επικείμενο προσωπικό του θάνατο. Δεν πρόκειται, πλέον, για το «θάνατο του θανάτου», τον οποίο παλαιότερα είχαν διακηρύξει πομπωδώς ορισμένοι φιλόσοφοι⁷¹. Πρόκειται μάλλον για την πλήρη απαξίωση του θανάτου, η οποία συντελείται τώρα μέσα σε ένα κλίμα «ρουτινοποίησης» και ευτελισμού του.

7. Ο αμοιβαίος αποκλεισμός θανάτου και συνείδησης.— Κέντρο κατανόησης και σημασιοδότησης των πάντων είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτόν όλα υπάρχουν και αποκτούν νόημα μόνο εφόσον υπάρχει ο ίδιος και τα αντιλαμβάνεται. Αυτός ο οντολογικός και επιστημολογικός σολιψισμός αξιοποιήθηκε από ορισμένους φιλοσόφους, προκειμένου να θωρακιστεί ο άνθρωπος με αδιαφορία ενώπιον της θανατικής αγωνίας. Τι και αν κάποτε το σύμπαν καταστραφεί; Εγώ δε θα είμαι πια εκεί για να το αντιληφθώ. Τι και αν κάποτε πεθάνω; Όταν θα έχω πια παραδοθεί στην ανυπαρξία, δε θα υπάρχει πλέον η συνείδησή μου, που θα μπορούσε να βιώσει την ανεπίωτη φρίκη της. «Τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς», είχε διακηρύξει ο Επίκουρος στη φαινομενικά τουλάχιστον σοβαρότερη απόπειρα που έγινε ποτέ για να καταπολεμηθεί ο φόβος του θανάτου. Και ο λόγος είναι απλός: «ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ᾔμεν, ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν,

69. J. Choron, ὥπ. παρ., σελ. 231.

70. Γιάννη Τζαβάρα, ὥπ. παρ., σσ.101-104.

71. Οι οπαδοί του επιστημονισμού, τους οποίους ακολούθησαν σε αυτό το σημείο, με κάποιους δισταγμούς, είναι αλήθεια, ορισμένοι θρησκευτικοί κύκλοι. J. Choron, ὥπ. παρ., 230.

ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ τόθ' ἡμεῖς οὐκ ἔσμέννος⁷². Όσο υπάρχω εγώ, ο θάνατος είναι μακριά. Και ὅταν ο θάνατος επέλθει, δε θα υπάρχω εγώ για να τον συνείδητο ποιήσω. «Ο θάνατος δε σε αφορά ούτε ζωντανό ούτε νεκρό», παρατηρεί ο Μονταίν, ακολουθώντας κατά πόδας τον Επίκουρο. «Ζωντανό, γιατί υπάρχεις. Και πεθαμένο, γιατί δεν υπάρχεις πια»⁷³. Θάνατος και συνείδηση αποκλείονται αμοιβαία, με τον ίδιο τρόπο που ένας ηλεκτρικός διακόπτης προκαλεί την εμφάνιση άλλοτε του φωτός και άλλοτε του σκότους, αλλά ποτέ ταυτόχρονα και των δύο⁷⁴.

Αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτή τη γενναία παραμυθητικά απόπειρα. Η μετά θάνατον ανυπαρξία της συνείδησης συμπαρασύρει στην ανυπαρξία και την ίδια την τραγωδία του θανάτου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος ζει και η συνείδηση υπάρχει, ο θάνατος εξουδετερώνεται πλήρως και παύει να μας απειλεί. Όσοι μάλιστα εμπνέονται άμεσα ή έμμεσα από τον Επίκουρο πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά. Το «σκέπτομαι ἀρά υπάρχω», διατείνονται, μετατρέπεται τώρα σε «υπάρχω, επειδή σκέπτομαι». Δεν πρόκειται απλώς για άμεση και ενορατική σύλληψη της προσωπικής μου οντολογίας, αλλά για επιβεβαίωση αυτής της οντολογίας στο διηγεκές του χρόνου, καθώς η εμβέλεια της σκέψης μου είναι χωροχρονικώς απεριόριστη και διαρκώς παρούσα στη συνείδησή μου. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που προσπαθεί κανείς να φανταστεί τον εαυτό του μετά από εκατό χρόνια, οπότε ο ίδιος θα είναι απόν, ταυτόχρονα είναι θεατής της προσωπικής του απουσίας. Κατά συνέπεια, ο ζωντανός άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να σκεφτεί το θάνατο, γιατί κάθε φορά που το επιχειρεί, το επιχειρεί ως ζωντανός, όχι ως νεκρός. «Αυτή τη φλόγα που μου φωτίζει τον κόσμο», γράφει ο Αλαίν, «την κονταλώ μέσα μου στα διαστήματα και στο χρόνο»⁷⁵. Εδώ οφείλονται οι κατά καιρούς συμβουλές των σοφών, με πρώτο και καλύτερο τον Επίκουρο, που μας καλούν να μην σκεφτόμαστε το θάνατο και να ζήσουμε σαν να μην επέρθεται να πεθάνουμε ποτέ. Και εδώ επίσης οφείλεται το σάλπισμα αισιοδοξίας που προέρχεται από το Γκαίτε: «Μπροστά, μπροστά και πάνω από τα μνήματα»⁷⁶!

72. Πρός Μενοικέα, 125, 5 κ. εξ.

73. Montaigne, ὅπ. παρ., σελ. 159.

74. Vl. Jankélévitch, ὅπ. παρ., σελ. 31.

75. Alain, *Propos d'un Normand*, I, Gallimard, 1952, σσ. 218-319. Βλ. και Freud, ὅπ. παρ., σσ. 236-237 και 245-246.

76. Alain, ὅπ. παρ. Και ο Νίτσε, του οποίου η απόπειρα υπέρβασης της θανατικής αγωνίας μέσω της «Αένατης Επιστροφής» είναι ελάχιστα πειστική (J. Choron, ὅπ. παρ., σσ. 176-177), καλεί σε έντονη κατάφαση της ζωής: «Να ζήσουμε -αντό σημαίνει: να πετάμε αδιάκοπα μακριά μας καθετί που τείνει να πεθάνει. Να ζήσουμε -αντό σημαίνει: να είμαστε σκληροί και αμείλικτοι προς καθετί που τείνει μέσα μας να είναι απλώς αδύναμο και γερασμένο», (Le Gai Savoir [γαλλ. μτφρ.], Gallimard, Paris, 1967, σελ. 65). Αλλά αυτή η παρότρυνση για ζωή αποτελεί μάλλον έκφραση της θέλησης για δύναμη.

Η έξοχη αυτή ανάλυση του Επίκουρου και όσων τον ακολούθησαν επιβάλλει ένα σύντομο σχολιασμό, προκειμένου να διατυπωθεί ο αντίλογος που αυτή επιδέχεται: α) Η επιχειρηματολογία, σύμφωνα με την οποία η συνείδηση ξορκίζει και εκμηδενίζει το φόβο του θανάτου, είναι καθαρά υπόθεση της λογικής, δε μετατρέπεται, όμως, σε βίωμα, που θα μας «στεγανοποιούσε» απέναντι στο διαποτισμό του φόβου αυτού. Δεδομένου ότι ο θάνατος είναι κάτι που μας απειλεί αποδειγμένα και αναμφισβήτητα, η αγωνία που προκαλείται εξαιτίας του παρακαμπτει την δύοια λογική επιχειρηματολογία και εισδύνοντας μέσα μας εγκαθίσταται στο κέντρο της ύπαρξής μας. β) Ο θάνατος δεν αντιπροσωπεύει μια απειλή οντολογικά υπαρκτή, γιατί απλούστατα δεν είναι ουσία. Θάνατος είναι, απλώς, το τέλος της ζωής. Επομένως, ο φόβος του θανάτου δεν είναι φόβος του θανάτου καθαυτόν, είναι φόβος για την απώλεια της ζωής. «Δεν είναι τίποτα ο θάνατος», λέει ο Γιάννης Αγιάννης των Αθλίων του Ουγκώ, την ώρα που πεθαίνει. «Το τρομερό είναι να μη ζει κανείς». Ο φόβος του θανάτου καταθλίβει τον άνθρωπο, επειδή οργανώνεται γύρω από την επίγνωση της απόλυτης ανυπαρξίας, στην οποία θα περιέλθουμε όταν εγκαταλείψουμε τη ζωή. γ) Ο φόβος του θανάτου συνυφαίνεται με κάθε στιγμή της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι φοβόμαστε το θάνατο όχι σαν κάτι που βρίσκεται στην άκρη της ζωής και που αναμένεται να εμφανιστεί όταν αυτή θα έχει ήδη τελειώσει. Αντίθετα, βιώνουμε το θάνατο ως έναν απόντα-παρόντα που επιστρέφει διαρκώς από το μέλλον και προλαβάινει τη ζωή δηλητηριάζοντας κάθε στιγμή της, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πεθαίνει αναρίθμητες φορές ενόσω είναι ακόμη στη ζωή⁷⁷.

3. Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές παραμυθητικές απόπειρες που είδαμε παραπάνω έχει ως θεωρητική της αφετηρία την παραδοχή ότι δεν πρέπει θεωρεί κανείς κυρίαρχο θέμα του κόσμου τον προσωπικό του πόνο. Αντίθετα, επιβάλλεται να βαδίσει «εν καιρώ» προς το θάνατο με την εγκαρτέρηση του όντος που συνειδητοποιεί ότι απέχει πολύ από το να είναι κέντρο του σύμπαντος, αφού στο εσωτερικό του αποτελεί κάτι μικρό και ασήμαντο – ένα «πάνσμικρον μόριον», κατά την πλατωνική έκφραση⁷⁸. Στους νεότερους χρόνους ο Σπινδόζα θεωρεί

77. «Η θανατική αοριστία κατά το Χάιτεργκερ, δεν αφορά τη μια και μοναδική στιγμή της αποβίωσης, παρά αφορά την κάθε στιγμή της ανθρώπινης ύπαρξης ως προς την κατ' εξοχήν δυνατότητά της» (Γιάννη Τζαβάρα, δι. παρ., 60).

78. «καὶ τὸ σὸν, ὃ σχέτλει, μόριον εἰς τὸ πᾶν συντείνει βλέπον ἀεί, καίπερ πάνσμικρον ὅν, σὲ δὲ λέληθεν περὶ τοῦτο αὐτὸν ὃς γένεσις ἔνεκα ἐκείνον γίγνεται πᾶσα, ὅπως ἦ τῷ τοῦ παντὸς βίῳ ὑπάρχοντα ενδαίμων οὖσία, οὐχ ἔνεκα σοῦ γιγνομένη, σὺ δ' ἔνεκα ἐκείνου», Νόμοι, 903 c.

απαρχή της φιλοσοφίας την υπέρβαση του εγωκεντρισμού που άλλοτε ως προσωπική ηδονή και άλλοτε ως προσωπικός θάνατος μας παραμορφώνει την εικόνα της φύσης και μας εμποδίζει να αντιληφθούμε ότι ο άνθρωπος, μπλεγμένος στους πανίσχυρους μηχανισμούς της, δέχεται από αυτήν αναπόδραστους καθορισμούς⁷⁹.

Από το άλλο μέρος, ο Χάιντεγκερ καταγγέλλει την προσπάθεια να αποδυναμωθεί και να απονήσει η βεβαιότητα για τον επικείμενο θάνατο με τον καθησυχαστικό ισχυρισμό ότι οι πάντες πεθαίνουν – έναν ισχυρισμό, στο εσωτερικό του οποίου η προσωπική αγωνία διαχέεται στο συλλογικό υποκείμενο «οι πάντες», δηλαδή στην «αφηρημένη πληθώρα». Η απόκρυψη του επικείμενου προσωπικού θανάτου μας μέσα στο θάνατο των «πολλών» είναι κατάντημα, είναι έκπτωση σε ένα είδος ερμηνευτικής αυταπάτης, που αποσκοπεί να καταπνίξει τη θανατική αγωνία. Κατά το Γερμανό φιλόσοφο, ο θάνατος δεν είναι για τον άνθρωπο κάτι το απόβατο ούτε μια περιορισμένης σημασίας εκκρεμότητα. Είναι κάτι το προκείμενο. Γι' αυτό και το αυθεντικό «Είναι-για-το-θάνατο» ρίχνεται με ορμή και εκ των προτέρων προς τη δυνατότητα του θανάτου, κάτι που του επιτρέπει να «είναι ο εαυτός του (...) μέσα σε μια παθιασμένη, απαλλαγμένη από τις φευδαρισθήσεις των πολλών, γεγονική, βέβαιη για τον εαυτό της και αγωνιώδη ελευθερία προς τον θάνατο»⁸⁰.

Ενώ λοιπόν η συγκάλυψη της αγωνίας ενώπιον του θανάτου είναι στάση φιλοσοφικά άγονη και αναυθεντική, η αγωνία ενώπιον του θανάτου, ο οποίος κινείται απειλητικά στον ορίζοντα της ύπαρξής μας ως κάτι το αναπόφευκτο, προβάλλεται και εξυμνείται, γιατί κατά βάθος αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, προκειμένου να ενισχύσει το άτομο την υποκειμενικότητά του, να αποκτήσει οξεία συνελήση της προσωπικής του κατάστασης και να πετύχει ως ύπαρξη την αυθεντικότητα. «Μέσα στο Είναι προς θάνατο», γράφει ο Χάιντεγκερ, «το εδωνά-Είναι σχετίζεται προς τον εαυτό του ως προς μια έξοχη δυνατότητα ύπαρξης»⁸¹. Εύκολα διαπιστώνει κανείς πως η υπαρξιστική φιλοσοφία, μέσω του θανάτου, αποκαθιστά πανηγυρικά τα δικαιώματα της υποκειμενικότητας – αυτής της ίδιας υποκειμενικότητας, την οποία η παραδοσιακή / ουσιοκρατική φιλοσοφία, με αφετηρία και πάλι το θάνατο, είχε απωθήσει στο περιθώριο. Επομένως, το δίλημμα: αποδοχή και προβολή της θανατικής αγωνίας ή συστηματι-

79. *Tractatus Politicus*, II, 7-8. Βλ. Κυριάκου Κατσιμάνη, *Ελευθερία και ανάγκη στη φιλοσοφία του Σπινόζα*, *Εποπτεία*, 18, σσ. 91-104.

80. Martin Heidegger, ὥπ. παρ., σελ. 473. Πα τις αναλύσεις του Χάιντεγκερ σχετικά με το θέμα του θανάτου, βλ. Γιάννη Τζαβάρα, ὥπ. παρ., σσ. 49-65. και Maurice Corvez, *La philosophie de Heidegger*, Presses Universitaires de France, Paris, 1966, σσ. 83 και εξ.

81. *Οπ. παρ.*, σελ. 454. Βλ. και σελ. 453.

κή καταπολέμησή της; ανάγεται σε μια θεμελιώδη κατηγοριοποίηση της φιλοσοφικής προθετικότητας με βάση τον προσανατολισμό που αυτή επιλέγει. Μπορεί να «σκοπεύει» άλλοτε τον πυρήνα της υποκειμενικότητας και τις διεργασίες του αναστοχασμού και άλλοτε την υπέρβαση της υποκειμενικότητας και τη σύλληψη του κράτους της ανάγκης, στο οποίο το ατομικό στοιχείο ενσωματώνεται και από το οποίο δέχεται καθορισμούς. Ο ίδιος άνθρωπος, που χάρη στη λογική και τη συνείδησή του καθίσταται κέντρο αποτίμησης των πάντων και ισοπεδώνοντας τους χωρο-χρονικούς περιορισμούς επιχειρεί να κατακτήσει επιστημολογικά τα πάντα, ο ίδιος έχει ταυτόχρονα επίγνωση του ότι οντολογικά, στους κόλπους του σύμπαντος, είναι ένα τίποτα. Κανέγας από αυτούς τους δύο αντιθετικούς προσανατολισμούς δε θα μπορούσε να διεκδικήσει την αποκλειστικότητα της προτίμησης των φιλοσοφίων των χωρίς άμεσο κίνδυνο να συρρικνωθεί και τελικά να ακυρωθεί πλήρως το ίδιο το «φιλοσοφείν». Η γνήσια φιλοσοφική στάση αποφέύγει τις ετεροβαρείς επιλογές. Είναι σαν το εκκρεμές που κινείται διαρκώς από τον ένα πόλο στον άλλο, για να συλλάβει, να κατανοήσει και να σημασιοδοτήσει το ατομικό - υποκειμενικό κατ' αντιδιαστολή αλλά και σε συνάρτηση προς το γενικό - αντικειμενικό, και αντιστρόφως.

Με ανάλογη διάθεση προς αποφυγή της μονομέρειας πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα του θανάτου. Η συνείδηση δεν μπορεί να καταβυθίζεται στη βεβαιότητα του θανάτου και να απορροφάται από αυτήν, κατά τον ίδιο τρόπο που η στοχαστική παρατήρηση του κοσμικού γίγνεσθαι δεν μπορεί να αποσπά ολοσχερώς την προσοχή του απόμου κάνοντάς το να λησμονήσει το επερχόμενο αναπόδραστο τέλος του. Η αταραξία ενώπιον του θανάτου, εφόσον εδραιωθεί και οδηγήθει στα άκρα, καταλήγει στον εφησυχασμό και απεργάζεται την παραίτηση ακόμη και από την ίδια τη ζωή⁸². Εξάλλου, η αδιάλειπτη και έμμονη θανατική αγωνία - η αγωνία του μηδενός που βιώνεται από το Dasein, το οποίο συγκλονίζεται εξαιτίας της («Το Είναι προς θάνατο είναι ουσιαστικά αγωνία»⁸³) - διαμορφώνει τελικά μια δυστυχισμένη συνείδηση παραδομένη αυτάρεσκα σε ένα είδος αυτοβασανισμού, που η ίδια επιμένει να τον μεταμφιέζει σε υπαρξιακή αυθεντικότητα⁸⁴. Αυτά όλα σημαίνουν ότι σχετικά με το θάνατο ο άνθρωπος το ποιθετείται ταυτόχρονα και στις δύο αντιθετικές βάσεις αναφοράς: ενώ προσεγ-

82. Η στάση αυτή διαφέρει από την περίπτωση των ηρώων, των σοφών, των μαρτύρων ή των αγίων, που με την καρτερία τους αψήφησαν τον πανικό του θανάτου, επειδή είχαν ταχθεί στην υπηρεσία ιδεών, αξιών και υψηλών σκοπών.

83. Martin Heidegger, ὥ. παρ. σελ. 473. Τη θανατική αγωνία, πάντως, ο Χάιντεγκερ τη διακρίνει σαφώς από το φόβο του θανάτου.

84. Εξάλλου, η επίμονη προβολή της τραγικότητας του θανάτου, κατά το μέτρο που επανεγκαθίστα στη συνείδηση του καθενός την απόγνωση και τον πανικό, ισοδύναμει με επιστροφή σε μια στάση εγωκεντρική, δηλαδή αντιπενυματική και αντιφιλοσοφική.

γίζει στοχαστικά τον καθολικό και αναπόφευκτο χαρακτήρα του θανάτου, την ίδια στιγμή βιώνει προσωπικά τη θανατική αγωνία – είναι θεατής από την εξέδρα και πρωταγωνιστής (ή θύμα...) στην αρένα⁸⁵. Μόνο η σύνθεση και η εναρμόνιση των δύο στάσεων οδηγεί στην ορθή αντιμετώπιση του θανάτου. Η τελευταία επιβάλλεται να είναι στοχαστική και στενά συναρτημένη με την οντολογική ασημαντότητα του ανθρώπου. Μια τέτοια ενατένιση του επικείμενου τέλους βοηθάει τη συνείδηση να περιστείλει την αβάσταχτη αγωνία της, διδάσκοντάς την ότι ο θάνατος είναι φαινόμενο καθολικό, αναπόδραστο και επιστημονικώς εξηγήσιμο. Ταυτόχρονα, όμως, η αντιμετώπιση του θανάτου οφείλει να είναι άμεση, προσωπική, χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές, στην κυριολεξία «μετωπική». Η ενεργοποίηση της υποκειμενικότητας μέσω της προσωπικής θανατικής αγωνίας, διαπερνώντας και αναπροσανατολίζοντας γύνιμα τη φιλοσοφική εγκαρπέρηση, οδηγεί το άτομο σε διαυγή και έμπρακτη υπέρβαση του θανάτου μέσα από την κατάφαση της ζωής⁸⁶.

Η στοχαστική ενατένιση του θανάτου, από το ένα μέρος, και η σπαραχτική συνειδητοποίησή του, από το άλλο, ως αντίρροπες και ασυμβίβαστες μεταξύ τους τάσεις, συγχλίνουν και εναρμονίζονται στη μελέτη θανάτου. Η μελέτη θανάτου είναι πολυσήμαντη έννοια. Κλείνει στο πλάτος της, ταυτόχρονα, τον προβληματισμό και την αγωνία λόγω του αναπόφευκτου χαρακτήρα του επικείμενου θανάτου, τα ερωτηματικά γύρω από τη φύση του αποτρόπαιου αυτού γεγονότος και, πρωτίστως, τον τρόπο, με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να οργανώσει την άμυνά του και να προετοιμαστεί για να το αντιμετωπίσει. Μελετώ το θάνατο κατά το μέτρο που αποδέχομαι τη θανατική αγωνία, εξοικειώνομαι με αυτήν βιώνοντάς την καθημερινά και, τελικά, την υπερβαίνω χρησιμοποιώντας την ως αφετηρία προκειμένου να αξιοποιήσω τη ζωή μου προσδίδοντάς της νόημα και περιεχόμενο. Αν ο επικείμενος θάνατος είναι κάτι το δεδομένο και το αναπόφευκτο, με αποτέλεσμα να μην έχω την παραμικρή δυνατότητα να διαλέξω ανάμεσα στο να ζήσω ή να πεθάνω, είναι ωστόσο στη διακριτική μου ευχέρεια να αποφασίσω αν κατά τη διάρκεια της ζωής μου θα ζήσω ως ζωντανός η ως νεκρός. Δεδομένου ότι πεθαίνουν οι ζωντανοί και όχι οι νεκροί, ο θάνατος είναι, σε τελευταία αναλύση, υπόθεση των ζωντανών και όχι των πεθαμένων, με την έννοια ότι ο άνθρωπος απειλείται από το θάνατο όσο ζει ή, καλύτερα, επειδή ζει. Αφού, λοι-

85. VI. Jankélévitch, όπ. παρ., σελ. 386.

86. Φιλοσοφία και θάνατος, επομένως, βρίσκονται μεταξύ τους σε σχέση αμφίδρομη, όπως δείξαμε ήδη παραπάνω. Ο θάνατος αφυπνίζει το φιλοσοφικό στοχασμό και, παράλληλα, τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο της μονομέρειας, καθώς εγγυάται την αμφίδρομη κίνηση μεταξύ του ατομικού-υποκειμενικού και του γενικού-αντικειμενικού. Και η φιλοσοφία, οι στρηλατημένη από τη θανατική αγωνία, μελετά σε βάθος το φαινόμενο του θανάτου με σκοπό να φωτίσει, να δώσει νόημα και να αξιοποιήσει τη ζωή.

πόν, ο θάνατος είναι η φυσική και αναπόφευκτη κατάληξη της ζωής, το ερώτημα γιατί πεθαίνουμε, αντί να μας παγιδεύσει σε μια βασανιστική και αδιέξοδη αγωνία, μπορεί να αντικατασταθεί από το ερώτημα γιατί ζούμε και, ακόμη, τι νόημα έχει να ζούμε. Μελετώ, λοιπόν, το θάνατο δε σημαίνει καθόλου, όπως δείχνει να πιστεύει ο Βλ. Ζανκελεβίτς, μαθαίνω πώς να πεθάνω, ώστε να ξεπεράσω την ψυχική δοκιμασία μου κατά τη συγκεκριμένη ώρα που θα χρειαστεί να πάψω να ζω. Αν η μελέτη θανάτου σήμαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν στ' αλήθεια καθαρή ματαιοπονία. Σε τελευταία ανάλυση, ο θάνατος δε «μαθαίνεται», γιατί, απλούστατα, δεν υπάρχει καθαυτόν. Πολύ σωστά ο Σωκράτης δηλώνει στους δικαστές του ότι κανένας δε γνωρίζει το θάνατο («οἶδε μὲν γάρ οὐδεὶς τὸν θάνατον»⁸⁷). Ο θάνατος συνειδητοποιείται, απλώς, ως το αναπόφευκτο τέλος της ζωής. Κατά συνέπεια— και για να το πούμε πιο παραστατικά— μελετώ το θάνατο δε σημαίνει προσφέρω στον εαυτό μου μια παρηγοριά της τελευταίας στιγμής, όπως αυτή για την οποία εκλιπαρεί ο βασιλιάς του Ιονέσκο! Σημαίνει, αντίθετα, μαθαίνω να μη φοβάμαι το θάνατο και προετοιμάζομαι να εγκαταλείψω με συγκατάβαση και αξιοπρέπεια τη ζωή, επειδή μαθαίνω να ζω. Η μάθηση αυτή εκτείνεται σε μεγάλη χρονική διάρκεια και επιδιώκεται συστηματικά και σε «ανύποπτο χρόνο», δηλαδή πολύ πριν εμφανιστεί το μοιραίο τέλος. Η μελέτη θανάτου, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, είναι τελικά μελέτη της ζωής⁸⁸.

Ας επιμείνουμε λίγο στη αμφισβήτηση της μελέτης θανάτου. Ο Ζανκελεβίτς παραφράζει το «*velle non discitum*» του Σενέκα σε «*mori non discitum*⁸⁹». Κατ' αυτόν, οι απόπειρες των φιλοσόφων να αντιτάξουν τα κάθε άλλο παρά δραστικά αντίδοτα της παραμυθητικής επιχειρηματολογίας τους στην αγωνία και στον πανικό ενώπιον του θανάτου ελάχιστα κατευνάζουν (αν δεν επιτείνουν κιόλας) την ψυχική οδύνη λόγω του αναπόδραστου τέλους της ζωής. Αντιπροτείνει, λοιπόν, την απεμπλοκή του ανθρώπου από όλα αυτά και την αντικατάστασή τους από την απλή εκείνη ψυχική ενέργεια, που θα του επιτρέψει να ξεπερά-

87. Απολ Σωκρ. 29 a. Ο αγνωστικισμός του Σωκράτη σχετικά με το θάνατο είναι έκδηλος και στην τελική προσφώνηση προς τους δικαστές του: «ἀλλὰ γάρ ἥδη ὡρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποθανομένῳ, διὸν δὲ βιωσαμένοις· ὅπτεροι δὲ ἡμῶν ἔχονται ἐπὶ ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴρ ἦ τῷ θεῷ», δρ. παρ. 42 a.

88. Άλλα και ο Σαρτρ συναρτά τη ματαιότητα της προετοιμασίας για το θάνατο με την κρίσιμη εκείνη στιγμή της εξόδου από τη ζωή. Δεδομένου, λοιπόν, ότι η ώρα που θα πεθάνω μου είναι άγνωστη (Οπ. παρ., σσ. 620-621), η οποιαδήποτε προετοιμασία μου θα ήταν κατ' αυτόν αδύνατη. (Γιάννη Τζαβάρα, δρ. παρ., σσ. 69-70 Choron). Άλλη η «*hora incerta*» ωθεί, ακριβώς, τον άνθρωπο στην ἔγκαιρη, ἀγρυπνή και αδιάκοπη προετοιμασία του προσωπικού του θανάτου. Και τον ωθεί αποσπώντας τον από την έμμονη ιδέα του τέλους της ζωής του και, ταυτόχρονα, προσανατολίζοντάς τον στη νοηματοδότηση και την αξιοποίησή της όσο αντή διαρκεί.

89. Vl. Jankélévitch, δρ. παρ., σελ. 248.

σει το φόβο και τα σπαραγμό αυτοσχεδιάζοντας αβίαστα την αντίδρασή του όταν θα συναντηθεί με το θάνατο. «Ακόμη και στους πιο παθιασμένα ειλικρινείς, η προετοιμασία για το θάνατο δε θα έχει τελικά χρησιμεύσει σε τίποτα. Ο θαραύνος αυτοσχεδιασμός επιβεβαιώνει συχνά τη χρεοκοπία των ασκητών που επιδίδονται στην προετοιμασία και το θάρρος των αυτοδίδακτων που την κάνουν στο άφε-σβήσε»⁹⁰. Πέρα του ότι, όμως, η μελέτη θανάτου, όπως είδαμε, αφορά ολόκληρη τη ζωή και όχι μόνο τη συγκεκριμένη στιγμή, κατά την οποία αυτή τερματίζεται, το ερώτημα που ανακύπτει είναι πολύ σοβαρός: το υπαρξιακά συγκλονιστικό βίωμα του επικείμενου αναπόφευκτου τέλους θα ήταν ποτέ δυνατόν να αντιμετωπιστεί με τη διαδικασία του αυτοσχεδιασμού, δηλαδή με την προχειρότητα ή και την αυθαιρεσία που υπαγορεύει η έμπνευση της στιγμής;

Είδαμε πως η μελέτη θανάτου σημαίνει εξοικείωση με την ιδέα του θανάτου, που θα επιτρέψει στο άτομο να τον αντικρίσει κατάματα και άφοβα χάρη στο νόημα, στο βάθος και στο περιεχόμενο που θα καταφέρει να δώσει στη ζωή του. Κλασική είναι η προσέγγιση του θέματος, η οποία επιχειρείται από τον Πλάτωνα, κατά τον οποίο «οἱ ὅρῳς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν μελετῶσιν»⁹¹. Η μελέτη θανάτου, αυτό το ιδιότυπο («μελέτημα»), προετοιμάζει τον άνθρωπο («παρεσκευάσθαι»), για μια πρωτόγνωρη ηθική στάση και τον συνηθίζει («έθεσαι») σε έναν εντελώς διαφορετικό οντολογικό προσανατολισμό. Είναι ένα είδος καθημερινής άσκησης, κάτι σαν τις θεατρικές πρόβεις πριν από την επίσημη πρεμιέρα. Κατά τον Πλάτωνα: α) Ο θάνατος είναι λύτρωση της ψυχής από την τυραννία του σώματος και β) η λύτρωση αυτή εξασφαλίζει στον άνθρωπο την αποκάλυψη της αλήθειας και την ηθική τελείωση. Με βάση, λοιπόν, αυτά τα δεδομένα, ο φιλόσοφος έχει κάθε συμφέρον να απαλλάξει την ψυχή από την καταδυνάστευση του σώματος όσο η ζωή ακόμη συνεχίζεται για τρεις βασικά λόγους: πρώτον, για να κερδίσει την τελείωση και την αλήθεια όσο το δυνατόν συντομότερα. Δεύτερον, για να αντικρίσει «εν καιρώ» κατάματα και άφοβα το θάνατο, εφόσον με τη ζωή του προκατέλαβε, κατά κάποιο τρόπο, την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά το τέλος της ζωής. Δηλαδή τη χειραφέτηση της ψυχής από την καταπίεση του σώματος. Και, τρίτον, – και αυτό είναι το πιο σημαντικό –, για να ζήσει, χάρη στη μελέτη θανάτου, με τέτοιο τρόπο, ώστε την κρίσιμη ώρα η ψυχή του να πετάξει ελεύθερη, αγνή και αιμόλυντη από τις κηλίδες που της προκαλεσαν οι κάθε λογής σαρκικές αδυναμίες και να λάβει έτσι την απαιτούμενη αμοιβή για την ηθικά ανεπίληπτη συμπεριφορά της⁹². Όσο ανεπίκαιρη

90. Οπ. παρ., σελ. 250.

91. Το θέμα εκτίθεται αναλυτικά στο Φαιδωνα: 64 ε, 65 ε, 66 α, 67 α-ε. Και ο Σενέκας, ακολουθώντας την πλατωνική παράδοση, θα παρατηρήσει: «Tota vita discendum est morti», Διάλογοι, 10, 7, 4.

92. Βλ. και VI. Jankélévitch, οπ. παρ., σελ. 247.

και αν φαίνεται η πλατωνική μελέτη θανάτου λόγω του ασκητικού ιδεώδους με το οποίο συναρτάται, δεν παύει ωστόσο, ως σχήμα σκέψης, να διατηρεί την πρωτοτυπία και το δυναμισμό της, γιατί τοποθετεί την αντιμετώπιση της θανατικής αγωνίας στη σωστή της βάση, δηλαδή στη στροφή προς τη ζωή και την πληρέστερη δυνατή αξιοποίησή της.

Η αβεβαιότητα του χρόνου, κατά τον οποίο θα λάβει χώρα ο προσωπικός θάνατος, δεν αναστέλλει, αλλά, αντίθετα, ευνοεί τη μελέτη θανάτου. Ενώ το «*mors certa hora certa*» οδηγεί σε μια αγωνιώδη και βασανιστική αντίστροφη μέτρηση της χρονικής απόστασης που μας χωρίζει από το μοιραίο τέλος και ενώ το «*mors incerta hora incerta*» τροφοδοτεί εφησυχασμούς, χίμαιρες και αυταπάτες σχετικά με το ενδεχόμενο να κάνει ο θάνατος για μας προσωπικά μια εξαίρεση, το «*mors certa hora incerta*», δηλαδή το «άνοιγμα» που δημιουργείται ανάμεσα στη βεβαιότητα του επικείμενου φοβερού γεγονότος και τη χρονική απροσδιοριστία σχετικά με το πότε αυτό θα συμβεί, ευνοεί τη διαμόρφωση μιας σοβαρής και διαυγούς βούλησης που επιδίδεται σε γόνιμο στοχασμό γύρω από το μυστήριο της προσωπικής ύπαρξης και το νόημα που μπορεί να δοθεί στη ζωή. Αν η βεβαιότητα του θανάτου είναι κάτι το σοβαρό, ο μεγάλος διδάσκαλος της σοβαρότητας είναι η αβεβαιότητά του, γράφει ο Κίρκεγκααρντ. Αυτή η αβεβαιότητα είναι ο μεγάλος διδάσκαλος και της αυτογνωσίας⁹³. Όταν σκεπτόμαστε τον προσωπικό μας θάνατο, απελευθερωνόμαστε από τα χωροχρονικά συμβεβηκότα και τις καθημερινές μέριμνες που λειτουργούν ως περισπασμοί και αποκτούμε σαφέστερη αντίληψη του εαυτού μας⁹⁴. Αυτό μας επιτρέπει να αναρωτηθούμε τι έμαστε ή, καλύτερα, τι πρέπει να γίνουμε. Επιπλέον, η σκέψη του θανάτου μας βοηθάει να αντικρίζουμε καθημερινά και εκ των προτέρων τη βαθύτερη σημασία των αποφάσεων και των ενεργειών μας στο πλαίσιο μιας ζωής, που, όταν θα έχει ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της, θα προσφέρεται στην αποτίμηση ως κάτι το τετελεσμένο και το αμετάλλητο⁹⁵. Άλλα αυτή η προβολή της σκέψης μας στο μέλλον και η εκ των προτέρων αποτίμηση της ζωής μάς δίνει ακατάπαυστα

93. *Sur une tombe* (γαλλ. μτφρ.), in *Kierkegaard, L'existence* (επιλογή και μετάφραση κειμένων από το έργο του), P.U.F., Paris, 1967, σελ. 213. Βλ. και Γιάννη Τζαβάρα, όπ. παρ., σσ. 40, 43-44.

94. VI. Jankélévitch, όπ. παρ., σσ. 139-140.

95. Από τις θεολογικο-υπαρξιακές θεωρήσεις του Κίρκεγκααρντ αναδύεται ευκρινώς η σημασία του θανάτου ως παράγοντα νοηματοδότησης της ζωής. Στον άνθρωπο που εμφορείται από σοβαρότητα, η σκέψη του θανάτου καθορίζει την ταχύτητα και τον προορισμό της πορείας του (*Sur une tombe*, in *Kierkegaard...*, όπ. παρ., σσ. 212-213), αλλά θα ήταν τρομερό να χαθεί η ευκαιρία που δίνει η ζωή, γιατί ο άνθρωπος ζει μόνο μια φορά! (*L' instant* [γαλλ. μτφρ.]), όπ. παρ., σελ. 211.

το σύνθημα για την έγκαιρη και κατά το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση της τελευταίας δύσης συνεχίζεται και οι δυνατότητες παραμένουν ακόμη ανοιχτές⁹⁶.

Εδώ έγκειται η τεράστια σημασία της μελέτης θανάτου. Μελετώντας το θάνατο, ο άνθρωπος εισάγει τη βεβαιότητα του επικείμενου τέλους στο ίδιο το κύτταρο και το νεύρο της προσωπικής ζωής του, ταυτόχρονα όμως καθαίρεται από την οδύνη και την απελπισία, γιατί έχει απαλλαχθεί από τη φίλαυτία που τον έκανε άλλοτε να αυτοπροσδιορίζεται ως το κέντρο του σύμπαντος. Κυρίως, όμως, συνειδητοποιεί πως δι, πολυτιμότερο διαθέτει είναι αυτή η χρονικά περιορισμένη ζωή του και για το λόγο αυτό την υψώνει έμπρακτα σε ανώτερη αξιολογική σφαίρα. Τη βαθαίνει με το στοχασμό του, τη φωτίζει με την αυτογνωσία του, την ομορφαίνει με την ανθρωπιά του, την πλουτίζει με τους θησαυρούς της δημιουργίας του και, προ πάντων, την καθαγιάζει με την κοινωνική προσφορά του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δε φοβάται πια το θάνατο. Τον αντιμετωπίζει με συγκαταβάση και μεγαλοφροσύνη, γιατί η θετική στάση του απέναντι στη ζωή τον οπλίζει με ψυχική πλησμονή και τον κάνει να νιώθει άτρωτος από τον κίνδυνο της ανυπαρξίας⁹⁷. Απασχολημένος με τη χαρά της δράσης, φαντάζεται ότι ο θάνατος θα είναι το ίδιο καλός με τη ζωή. Οι άλλοι, όμως, αυτοί που νιώθουν πως η ζωή τους είναι και παραμένει αναξιοποίητη, τη δηλητηριάζουν με το φόβο τους⁹⁸ και εκλιπαρούν το θάνατο να τους δώσει μια μικρή αναβολή μήπως και προλάβουν να προσθέσουν κάτι που λείπει⁹⁹. Γενικά, όσοι μελετούν το θάνατο γεμίζουν τη ζωή τους με το θετικό έργο τους και, δύταν έρθει η ώρα, την αποχωρίζονται με αξιοπρέπεια και ψυχικό μεγαλείο. Αντίθετα, όσοι επιμένουν να λησμονούν το θάνατο, προσκόλλωνται στη ρηχή και κατεστραμμένη ζωή τους και την αποχωρίζονται με οδύνη και σπαραγμό. «*H ζωή*», γράφει ο Λουί Λαβέλ, «είναι

96. Πρβλ. Louis Lavelle, ὥπ. παρ., σσ. 277-278. Ο Φόνερμπαχ, που δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής, καλεί τους ανθρώπους, αντί να θρηνούν για τον επικείμενο θάνατό τους, να κάνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους δι, είναι δυνατόν, ώστε οι μελλοντικές γενεές να τους θυμούνται με αγάπη, in J. Choron, ὥπ. παρ., σελ. 170-171.

97. E. J. von Rintelen, *Der Tod und die Frage nach dem Sinn* (ελλ. μτφρ.), in, *Μελέτη Θανάτου...*, σελ. 205, πρβλ. και 209, 211-213.

98. Louis Lavelle, ὥπ. παρ., σελ. 260.

99. ὥπ. παρ., σελ. 262. Με οδηγό του το Λυκρήτιο, ο Μονταίνι θέτει τον άνθρωπο ενώπιον του ακόλουθου διλήμματος. Είτε αξιοποίησες τη ζωή σου και τη «χόρτασες» είτε υπήρξε για σένα άχρηστη, επειδή δεν ήξερες τι να την κάνεις. Αν ισχύει το πρώτο, εγκατάλειψέ την και πέθανες ικανοποιημένος («*cur non ut plenus vitae conviva recedis?*») — γιατί δεν αποσύρεσαι όπως ο χορτασμένος συνδαιτυμόνας; *De rerum natura*, III, 938). Αν, όμως, ισχύει το δεύτερο, γιατί κολλάς επάνω της και θρηνεῖς που τη ξάνεις; (όπ. παρ. «*Cur amplius addere quaeris, /rursum quod pereat male et ingratum occidat omne?*») — γιατί να προσθέσεις και όλες ημέρες στη ζωή σου, που και αυτές θα χαθούν και θα εξαφανιστούν ανώφελα; (όπ. παρ. III, 941-942). (Montaigne, ὥπ. παρ., σελ. 157).

ένα καλούπι που ενάποκειται σε μας να το γεμίσουμε. Άλλα δεν ξέρουμε ποιο είναι το μέγεθός του. Αυτός που φέρει σε αίσιο πέρας την καθημερινή προσπάθεια πρέπει πάντοτε να δει το καλούπι να σπάζει και το άγαλμα να εμφανίζεται. Αυτός που φοβάται το θάνατο θέλει να κρατήσει αιωνίως το καλούπι, μέσα στο οποίο δεν έχει να βάλει τίποτα: δε θέλει με κανέναν τρόπο να δει το άγαλμα να βγαίνει»¹⁰⁰.

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται μια παρένθεση. Η υπέρβαση της θανατικής αγωνίας με την κατάφαση της ζωής, δηλαδή με τη δημιουργία και την προσφορά, προϋποθέτει μια κοινωνιοχαρακτική προσέγγιση του όλου θέματος. Μια τέτοια προσέγγιση δικαιώνεται για πολλούς λόγους. Όχι μόνο επειδή, ιστορικά, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα της κοινωνίας. Όχι μόνο επειδή το κάθε άτομο, όντας δυνάμει άνθρωπος, εξανθρωπίζεται στο εσωτερικό της κοινωνίας των συνανθρώπων του, εκεί όπου του προσφέρεται συμπυκνωμένο και αφομοιώσιμο το πολιτιστικό κεφάλαιο αναρίθμητων γενεών. Όχι μόνο επειδή το κοινωνικό σύνολο ως υπερατομική οντότητα προϋπάρχει πάντοτε έναντι του ατόμου και θα επιβιώσει μετά το θάνατό του. Όχι μόνο, τέλος, επειδή η σύλληψη από το κάθε άτομο του προσωπικού του εγώ προϋποθέτει μια φάση ωρίμασης που κερδίζεται σταδιακά μέσα από την επαφή με τον άλλο. Πέρα από τους λόγους αυτούς που στοιχειοθετούν κατά τρόπο αδιαφυλονίκητο την υπεροχή της κοινωνίας έναντι του ατόμου¹⁰¹, υπάρχει και το αναμφισβήτητο γεγονός που υπανιχθήκαμε παραπάνω: ότι δηλαδή η θανατική αγωνία σταδιακά διαβρώνει και κατακυριεύει το άτομο μέσα από διάφορες εξειλικτικές φάσεις που όλες τους είναι συναρτημένες με την σχέση του προς τον άλλο και, γενικότερα, προς το κοινωνικό σύνολο. Αρχικά, με τη διαπίστωση· πως οι άλλοι πεθαίνουν, το άτομο καταλήφθηκε από πανικό. Στη συνέχεια, παρηγορήθηκε με κάποιο από τα επιχειρήματα που εκθέσαμε παραπάνω, όπου ο άλλος είναι κατά κανόνα παρών. Τώρα, χάρη στην επιλογή του να υπηρετήσει έμπρακτα τις μεγάλες ανθρώπινες αξίες, που στην ουσία είναι αξίες κοινωνικές, το άτομο υποκαθιστά τόσο τον πανικό όσο και τις παραμυθητικές αυταπάτες με την εσώψυχη ικανοποίηση που του προσφέρει η μέθεξη με τον άλλο — η αλληλεγγύη και η προσφορά. Οι άλλοι, που θα εξακολουθήσουν να ζουν μετά το θάνατό του, όχι μόνο δεν του προκαλούν οδύνη, αλλά και το ενδυναμώνουν στη μαχαρόθυμη και διαυγή γαλήνη του ενώπιον του επερχόμενου τέλους. Με την επιβίωσή τους, διαβεβαιώνουν το άτομο πως ο θάνατος τελικά νικιέται και η ζωή συνεχίζεται, κατά το μέτρο που η σκυτάλη περιέρχεται, πλέον, σε όλους αυτούς, στους οποίους με αποφάσεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες έχει προεκταθεί και «διαχυθεί» η ύπαρξή του. Επομένως η υπέρβαση της θα-

100. Οπ. παρ. σελ. 262.

101. Βλ. Κυριάκου Κατσιμάνη, *Ηθική συμπεριφορά...*, σσ. 291-294.

νατικής αγωνίας μπορεί να επιχειρηθεί και να αχθεί σε αίσιο πέρας μέσα από μια προοπτική κοινωνιοκρατική, αφού άλλωστε στο εσωτερικό του κοινωνικού σώματος δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για την ανάδυσή της, καθώς και οι προϋποθέσεις για το μετασχηματισμό της σε κατάφαση της ζωής¹⁰².

Σε ποιο, άραγε, βαθμό ταυτίζεται ο θάνατος με την απόλυτη ανυπαρξία; Ο άνθρωπος δεν μπορεί ασφαλώς να κερδίσει την αιωνιότητα, καθώς η ζωή του διαρκεί όσο ένα δινειρό και, δυστυχώς, δεν επαναλαμβάνεται. Το ότι, δημος, ο άνθρωπος έζησε μια εφήμερη ζωή εγγράφεται στην αιωνιότητα ως αμετάκλητη κατάσταση, ως «γενόμενον» το οποίο «ουκ απογίγνεται»¹⁰³. Ο άνθρωπος, μετά το θάνατό του, είναι «σαν να μην υπήρξε», δεθα λέγαμε δύμας ποτέ ότι «δεν υπήρξε». Το μόνο που μπορεί ο θάνατος να προκαλέσει είναι το «σαν να μην», δεν είναι καθόλου το «ώστε να μην». Αυτό το ασήμαντο «σαν» φαντάζει απειρώς μεγάλο, καθώς εξαιτίας του η κυριολεκτικά στιγμαία ζωή του ανθρώπου δεν είναι μια απλή στιγμή στην αιωνιότητα, είναι μάλλον μια αιώνια στιγμή¹⁰⁴. Επομένως, η ζωή του ανθρώπου, μετά το τέλος της, είναι «μάλλον ένα 'οιονεί μηδέν' παρά ένα 'μηδέν', είναι μάλλον 'λιγότερο είναι' παρά 'μη είναι'»¹⁰⁵. Και όχι μόνο αυτό. Με το θάνατό του, ο άνθρωπος βγαίνει από τη δικαιοδοσία του γίγνεσθαι, περνά στη δικαιοδοσία του είναι και αποκαλύπτεται στην τελεσίδικα διαμορφωμένη ουσία του, που με τον τρόπο αυτό αποκτά κάτι από το μεγαλείο του απολύτου. «Είναι, λοιπόν, προτιμότερο να μη ζήσουμε για να μην πεθάνουμε ποτέ», αναφωτιέται ο Βλαντιμίρ Ζανκελεβίτς, «ή να δεχτούμε να πεθάνουμε μια μέρα, με σκοπό να έχουμε γνωρίσει, έστω και για μερικές δεκαετίες, την ασύγκριτη χαρά της ζωής; (...). Ας απαντήσουμε χωρίς δισταγμό: ναι, χίλιες φορές ναι, για να γνωρίσουμε τον ανεκτίμητο θησαυρό της ζωής, αξίζει τον κόπο να δεχτούμε ταυτόχρονα την πολύ πικρή δοκιμασία του θανάτου»¹⁰⁶

Η σχέση της ζωής μας το θάνατο είναι βαθύτερη από όσο συνήθως νομίζεται. Ένα αγαθό σε υπεραφθονία παύει να είναι αγαθό, καθώς η πληθωρικά προ-

102. Ως υπερτονισμένη κοινωνιοκρατική προσέγγιση της θανατικής αγωνίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η μαρξιστική τοποθέτηση επί του θέματος. Η αγωνία του ατόμου πρέπει να ξεπεραστεί από την κατάφαση και τη νοηματοδότηση της ζωής στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας για την προώθηση των συμφερόντων της ολότητας και την προετοιμασία ενός καλύτερου μέλλοντος γι' αυτήν, βλ. Γάννη Τζαβάρα, όπ. παρ., σελ. 82.

103. VI. Jankélévitch, όπ. παρ., σελ. 416. Κατά το Λαβέλ, ο θάνατος «δεν είναι η κατάργηση της ζωής, είναι η ολοκλήρωσή της. Δίνει σε όλες τις πράξεις μας αιώνια βαρύτητα αποκαλύπτοντάς μας ξαφνικά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να επιφέρουμε σε αυτές την παραμικρή αλλαγή», Louis Lavelle, όπ. παρ., σελ. 277.

104. VI. Jankélévitch, όπ. παρ., σσ.. 414-415.

105. Όπ. παρ. 415.

106. VI. Jankélévitch, όπ. παρ., σελ. 408.

σφερόμενη ποσότητά του ακυρώνει την εμφάνιση της ποιότητας και της αξίας του. Η ζωή, αντίθετα, είναι πολύτιμη, επειδή, ακριβώς, αποτελεί αγαθό «εν ανεπαρκείᾳ». Αλλά η ποσοτική ανεπάρκεια του αγαθού της ζωής συνίσταται στην περιορισμένη διάρκειά της λόγω του θανάτου. Επομένως, κατά τον Μπερντιά-εφ, «μόνο ο θάνατος θέτει το ζήτημα του νοήματος της ζωής σε όλο το βάθος του. Η ζωή έχει σημασία μόνο επειδή υπάρχει ο θάνατος»¹⁰⁷. Όσο τον ξεχά-με, τόσο η ζωή μετατρέπεται σε ρουτίνα ή αφιερώνεται στη διασκέδαση. Αρκεί, όμως, να σκεφτούμε απλώς το θάνατο και να υποχρεωθούμε να τον αντικρίσουμε κατά πρόσωπο, για να βιώσουμε το συναίσθημα της ζωής σε όλη την έντα-ση και τη συγκινησιακή φόρτισή του¹⁰⁸. Ο θάνατος, πέρα της αξίας της ζωής, καθορίζει και την ιδαιτερότητα και την υφή της – την ίδια την ουσία της. Χω-ρίς το θάνατο, η ζωή θα ήταν αδιανότητη. Ό,τι δεν πεθαίνει δε ζει και, αντιστρό-φως, πεθαίνει μόνο ό,τι ζει¹⁰⁹. Μια ταριχευμένη μούμια ή ένα πλαστικό τριαντά-φυλλο δε ζουν και γ' αυτό δεν πεθαίνουν¹¹⁰. Υπόκεινται, απλώς, στη φθορά και την εξαφάνιση. Κατά τρόπο παράδοξο, ο θάνατος, που είναι η άρνηση της ζωής, λειτουργεί ως προϋπόθεσή της¹¹¹. Με αυτή την ευκαιρία ο Βλ. Ζανκελεβίτς θυ-μάται τον Ζαν Βαλ, σύμφωνα με τον οποίο αυτό που ζει θα μπορούσε να οριστεί ως αυτό που μπορεί να πεθάνει. Στη συγκεκριμένη, όμως, περίπτωση στη μνή-μη μας επανέρχεται χυρίως ο Επίκτητος, που έφασε σε ανάλογα συμπεράσμα-τα ξεκινώντας από το στάχυ, το οποίο γεννιέται για να ξεραθεί και ξεραίνεται για να θεριστεί. Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο, που γεννιέται για να πεθά-νει. Άνθρωπος και στάχυ υπόκεινται από κοινού στη θνητή μοίρα, με τη διαφο-ρά ότι ο άνθρωπος έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι το αντικείμενο του θανάτου και, ταυτόχρονα, ο φορέας της συνειδήτοποιήσής του, με αποτέλεσμα να θρηνεί και να οδύρεται για το επικείμενο τέλος του: «ήμων δ' οὐδεὶς θέλει οὐδὲ τῆς ἀνά-γκης καλούσης εὐλυτως ὑπακοῦσαι αὐτῇ, ἀλλὰ κλάοντες καὶ στένοντες πάσχο-μεν ἢ πάσχομεν καὶ περιστάσεις αὐτὰ καλοῦντες». Και ο Επίκτητος διατυπώνει μια συγχλονιστική φράση με αρκετή δόση αλήθειας αλλά και μεγάλη ποσότητα υπερβολής: Όπως είναι κατάρα για το στάχυ το να μη θεριστεί, έτσι και για το άνθρωπο «κατάρα έστι τὸ μὴ ἀποθανεῖν»!¹¹²

107. Nicolas Berdiaeff, *De la destination de l' homme* (γαλλ. μτφρ.), éd. «Je sers», Paris, 1935, σελ. 323.

108. Louis Lavelle, όπ. παρ., σελ. 256.

109. O Bernard Williams αναγνωρίζει το θάνατο ως παράγοντα νοηματοδότησης της ζωής: «Η αθανασία ή μια κατάσταση χωρίς θάνατο θα έλεγα ότι στερείται νοήματος. Επο-μένως, κατά μία έννοια, ο θάνατος δίνει τόνημα στη ζωή», *Problems of the Self*, Cambridge University Press, 1973, σελ.82.

110. Vl. Jankélévitch, όπ. παρ., σελ. 408.

111. Vl. Jankélévitch, όπ. παρ., σελ. 406.

112. Διατριβαί, II, 6, 11-17. Στη βιαιότητα της διατύπωσης έχουμε ήδη αναφερθεί μι-

Οι στίχοι του Ευριπίδη, στους οποίους είχαμε αναφερθεί παραπάνω και σύμφωνα με τους οποίους κανείς δεν ξέρει αν η ζωή είναι θάνατος και αν ο θάνατος είναι ζωή (τίς δ' οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν, τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν; [frgt. 639 N]), θα μπορούσαν να ερμηνευθούν και από μια άλλη οπτική γωνία: ο βαθύτερος λόγος, για τον οποίο δεν μπορεί κανείς να διακρίνει με σαφήνεια τη ζωή από το θάνατο είναι το ότι ζωή και θάνατος, παρά τη φαινομενική αντίθεσή τους, είναι καταστάσεις που, ενώ η μία αποκλείει την άλλη¹¹³, στην ουσία συνυφαίνονται μεταξύ τους και καθορίζονται αμοιβαία σε σημείο να μην είναι δυνατόν να διαχωριστούν. Αυτό που ο Σωκράτης του πλατωνικού Φαιδωνα ισχυρίζεται για το «ηδύ» και το «αλγεινόν», ότι δηλαδή είναι αλληλένδετα σε τέτοιο βαθμό, ώστε, αν κανείς έρθει σε επαφή με το ένα, την ίδια στιγμή να παρασύρει και το άλλο, ισχύει και για το δίδυμο ζωή – θάνατος¹¹⁴. Στην πραγματικότητα, ζωή και θάνατος δε βρίσκονται ούτε σε αντίθεση ούτε σε σύγκρουση μεταξύ τους¹¹⁵. Είναι καταστάσεις που εναλλάσσονται φυσικά και αβίαστα στους κόλπους του σύμπατος, αλλά και σημαδεύουν ανείτηλα την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. «Ο κόσμος είναι απλός», όπως λέει πολύ σοφά ο ποιητής¹¹⁶. Εφόσον η ζωή εξοικειωθεί και συμφιλιωθεί με την ιδέα του θανάτου, η εμφάνιση του τελευταίου θα αποτελέσει ένα απλό γεγονός, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ειρήνευση και η γαλήνη¹¹⁷.

λώντας για το θάνατο ως λύτρωση. Βλ. και VI. Jankélévitch, όπ. παρ., σσ. 406-407.

113. Κατά το Λαβέλ, η ζωή και ο θάνατος αποκτούν νόημα μόνο κατά το μέτρο που αντιτίθενται αμοιβαία, Louis Lavelle, όπ. παρ., σελ. 256.

114. «Ως ἄποποι, ἔφη, ὃ ἄνδρες, ἔσουέ τι είναι τοῦτο δ καλοῦσιν οἱ ἀνθρώποι ήδυν ὡς θανατίσσως πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον είναι, τὸ λυπηρόν, τὸ ἄμα μὲν αὐτῷ μὴ ὑέλειν παραγγίνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἔαν δέ τις διώκῃ τὸ ἔτερον καὶ λαμβάνῃ, σχεδὸν τι ἀναγκάζεσθαι ἀεὶ λαμβάνειν καὶ τὸ ἔτερον, ὥσπερ ἐκ μᾶς κορυφῆς ημέμενον δύ’ ὅντε». (60bc). Κατά τρόπο ανάλογο, σύμφωνα με τον πλατωνικό Θεαΐτητο, το Αγαθό παραπέμπει στο αντίθετο του, το κακό: «ΣΩ. Ἄλλ’ οὕτ’ ἀπολέσθαι τὰ κακὰ δυνατόν, ὃ Θεόδωρε— ὑπεναντίον γάρ τι τῷ ἀγαθῷ ἀεὶ είναι ἀνάγκη» (176a). Ισως αυτή την εναλλαγή ζωής-θανάτου υπαινίσσεται ο δυσερμήνευτος αφορισμός του Ηρακλείτου «ἀθάνατοι θνητοί, θνητοὶ ἀθάνατοι, ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες» (fr..62). Βλ. και VI. Jankélévitch, όπ. παρ., σελ.309.

115. Ο Ι. Θεοδωρακόπουλος θεωρεί ότι για το Σωκράτη του πλατωνικού Φαιδωνα «ζωή και θάνατος είναι (...) δύο συνάλληλες καταστάσεις και από μέσα τους πρέπει να διαβεί ο άνθρωπος και να υφώσει το ηθικό και πνευματικό του ανάστημα», *H ζωή και ο θάνατος, in Μελέτη Θανάτου...*, σσ. 25-26.

116. Ο Γ. Σεφέρης στον Ερωτικό λόγο.

117. Louis Lavelle, όπ. παρ., σελ. 263. Πρβλ. και την αναφορά του Διογένη του Λαέρτιου στο Θαλή το Μιλήσιο, σύμφωνα με τον οποίο δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ζωής και του θανάτου: «οὐδὲν ἔφη τὸν θάνατον διαφέρειν τοῦ ζῆν. “σὺ οὖν,” ἔφη τις, “διὰ τί οὐκ ἀποθήσκεις”; διτ, ἔφη, οὐδὲν διαφέρειν». I, 35, 13-36,1.

Με αυτά τα δεδομένα, δε θα είχε νόημα να «καταγγελθεί» ο θάνατος ως κάτι το παράλογο και, σε τελευταία ανάλυση, το σκανδαλώδες. Ο Αλμπέρ Καμύ, ωστόσο, το επιχειρεί. Ο Σίσυφος του είναι ο παράλογος ήρωας, «ο προλετάριος των θεών, ο αδύναμος και εξεγερμένος», που γνωρίζει σε όλη την έκτασή της την άθλια κατάστασή του και που με τη διαύγεια του ολοκληρώνει τη νίκη του. Δεδομένου ότι «δεν υπάρχει μοίρα που να μην ξεπερνιέται με την περιφρόνηση», ο Σίσυφος, περιφρονώντας τη φρίκη του θανάτου, δύως και την κακία των θεών, την ίδια στιγμή τις αναδεικνύει, τις προβάλλει και εμμέσως τις καταγγέλλει ως κάτι το σκανδαλωδός παράλογο.¹¹⁸ Εδώ η συνείδηση της υποκειμενικότητας απολυτοποιεί την ιδιότητά της ως κέντρου κατανόησης και αξιολόγησης των πάντων, σε σημείο να εξεγείρεται στη σκέψη ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει στη ζωή της ένα τέλος. Χωρίς αμφιβολία, η εξέγερση αυτή δεν είναι αδικαιολόγητη, αν ληφθεί υπόψη ότι το σκοτάδι και η ανυπαρξία του θανάτου έρχονται να αντικαταστήσουν τον ανεκτίμητο θησαυρό και τη δόξα της ζωής! Και είναι φυσικό η εξέγερση να συνοδεύεται από την αίσθηση της τραγικότητας και από τον ψυχικό σπαραγμό στις αρχαίες εκείνες περιπτώσεις του αιφνίδιου ή και του πρόωρου θανάτου. Αλλά η φθορά και ο θάνατος είναι κοινή μοίρα όλων των όντων, όχι μόνο των οργανικών αλλά και των ανόργανων, έστω και αν αυτά τα τελευταία, δύως είδαμε, δεν «πεθαίνουν», με την έννοια ότι «δε ζουν». Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο παραλογισμού σε δόλα αυτά. Το «πρόβλημα» (αν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς αυτό το δρό) εμφανίστηκε από τη στιγμή που σημειώθηκε στο σύμπαν μια πρωτόγνωρη ανατροπή, ένα τεράστιο ποιοτικό άλμα, καθώς αναδύθηκε ο άνθρωπος – ένα ον οπλισμένο με λόγο και συνείδηση – που γέμισε τη φύση και την κοινωνία με τους τελικούς σκοπούς του και είδε την ομαλή διαδοχή της ζωής και του θανάτου ως αντίθεση και ρήξη μεταξύ τους. Αν, όμως, το καλοσκεφτούμε, ο θάνατος δεν αποτελεί ούτε παραλογισμό ούτε σκάνδαλο. «Παραλογισμό» και «σκάνδαλο» αποτέλεσε η εμφάνιση του ανθρώπου ως έλλογου όντος, το οποίο εισήγαγε στη ζωή του νοήματα και σημασίες και βίωσε το θάνατό του ως τραγωδία!¹¹⁹... Εφόσον, όμως, ξεπεραστεί το προσωπικό - συγκυνησιακό στοιχείο και συλληφθούν η ζωή και ο θάνατος στο πλαίσιο του κράτους της ανάγκης, τότε η βαθύτερη συνάφειά τους θα αναδειχτεί ως κάτι το φυσικό και το αυτονόητο, καθώς ο θάνατος θα θεωρηθεί το απαραίτητο παρακολούθημα – η

118. Albert Camus, *Le mythe de Sisyphe*, Gallimard, Paris, 1942, σσ. 162, 164 και Γιάννη Τζαβάρα, όπ. παρ., σσ. 79-81.

119. Ο Ζαν Ροστάν αποδίδει στο βιολογικό παράγοντα την ανάδυση του ανθρώπου από το ζώο, η οποία, επειδή συντελέστηκε κατά τρόπο χρονικά απροσδιόριστο και αιτιωδός ανεξήγητο, με μια μικρή αλλαγή «στο φυσικό οργανισμό του, στο σωματικό του είναι», επιτρέπει στο διακεχριμένο βιολόγο να μιλήσει για «ανθρώπινο θαύμα» (Jean Rostand, *Peut-on modifier l'homme?*, Gallimard, Paris, 1956, III).

ἀλλη ὁψὴ—τῆς ζωῆς.. Ταυτόχρονα, ὅμως, πρωταρχική προϋπόθεση για να ελαχιστοποιηθούν ως την πλήρη εξαφάνισή τους ο πόνος και ο σπαραγμός εξατίας της βεβαιότητας του θανάτου, είναι να απαλλαχτεί ἐγκαυρα η ζωή από την επανάπτωση και τον εφησυχασμό και να αφιερωθεί σε μορφές ενέργειας θετικές, δηλαδή αλληλένδετες με τη σύλληψη σκοπών και την υπηρέτηση αξιών.

Η βαθύτερη συνάφεια της ζωῆς και του θανάτου προβάλλεται κατά τρόπο παραστατικό στο ακόλουθο κείμενο του συγγραφέα Λεονίντ Αντρέγεφ, όπου περιγράφεται το μεγαλειώδες ὄραμα ενός μελλοθάνατου (Το παραθέτει ο Βλαντιμίρ Ζανκελεβίτς, ένας από τους οξυνούστερους και τους διεισδυτικότερους σύγχρονους στοχαστές που μελέτησαν το δόλο θέμα): «Διέκρινε ἔαφρική και τη ζωή και το θάνατο και ἔμεινε εμβρόνητος από τη λάμψη του εξαίσιου θεάματος. Ήταν σαν να βάδιζε πάνω στην κορυφογραμμή ενός βουνού τόσο στενού όσο η κόψη των μαχαιριών και από τη μια μεριά ἔβλεπε τη ζωή και από την άλλη το θάνατο. Και ο θάνατος και η ζωή ἔμοιαζαν με δύο βαθείς και αστραφτερούς ακεανούς, που στο βάθος του ορίζοντα συγχέονται σε μία και την αυτή απέραντη ἔκταση... Και καταρρίπτοντας τους τοίχους, το χώρο και το χρόνο, με την ορμητικότητα μιας ματιάς που διαπερνά τα πάντα, κοίταξε προσεχτικά για πολλή ώρα εκεί κάτω, κάπου στο βάθος της ζωῆς, την οποία ἀφηγει»¹²⁰.

Ο άνθρωπος που με το βίο και την πολιτεία του ἔχει προβεί σε ἔμπρακτη και κατηγορηματική κατάφαση της ζωῆς μπορεί αυτόν το ακεανό, στον οποίο η ζωή και ο θάνατος συναντώνται και ενώνονται, να τον αντικρίσει ἀφοβά και την κρίσιμη ώρα να βυθιστεί μέσα του με αυτεπίγνωση, εγκαρτέρηση και μακροθυμία. Εφόσον μάλιστα εμφορείται από μεταφυσικές ανησυχίες, μπορεί να κάνει κάτι πολύ περισσότερο: να θεωρήσει ότι στο βάθος του ακεανού βρίσκεται το Είναι και να προετοιμαστεί, ώστε η ατομική του ύπαρξη να κοινωνήσει «εν καιρώ» με την καθολικότητα και την υπερβατικότητα Εκελέουντος. Στην περίπτωση αυτή, η μελέτη θανάτου μπορεί να αποδειχτεί όχι απλώς μελέτη της ζωῆς αλλά και μελέτη της αιώνιας ζωῆς. Όταν υπάρχει η πίστη, το ένα δεν αποκλείει ασφαλώς το άλλο. Όσοι επιλέγουν μια ανθρωποκεντρική θεώρηση του θανάτου, ενδέχεται να βρουν σε αυτή τη σύντομη και σχηματική προσέγγιση του θέματος, την οποία επιχειρήσαμε, κάποιο υλικό για περαιτέρω προσωπικό στοχασμό. Αντίθετα, οι άλλοι, που διακατέχονται από μεταφυσικές ανησυχίες, είναι πιθανόν να υποστηρίξουν — και δικαιολογημένα — ότι η προσέγγιση αυτή τελείωσε εκεί ακριβώς, από όπου θα έπρεπε να είχε αρχίσει...

120. VI. Jankélévitch, ὅπ. παρ., σελ. 419.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ALAIN, *Propos d' un Normand*, I, Gallimard, 1952.
- ALQUIÉ (Ferd.), *Le désir d' éternité*, Presses Universitaires de France, Paris, 1943.
- BATAILLE (G.), *L' érotisme*, Paris, 1957, U.G.E., coll. 10/18, Éd. De Minuit.
- BERDIAEFF (N.), *De la destination de l' homme* (γαλλ. μτφρ.), éd. «Je sers», Paris, 1935.
- BERDIAEFF (N.), *Dream and Reality* (αγγλ. μτφρ.), New York, 1951.
- BERGER (Gaston), *Du prochain au semblable, «Esquisse d' une phénoménologie de la solitude»*, in *La présence d' autrui*, Presses Universitaires de France, Paris, 1957.
- CAMUS (Albert), *Le mythe de Sisyphe*, Gallimard, Paris, 1942.
- CHORON (J.), *Death and Western Thought*, γαλλ. μτφρ. *La mort et la pensée occidentale*, Payot, Paris, 1969.
- CIORAN (E.M.), *La tentation d' exister*, Gallimard, coll. Idées, Paris, 1974.
- CORVEZ (Maurice), *La philosophie de Heidegger*, Presses Universitaires de France, Paris, 1966.
- EDWARDS (Paul), *Heidegger and Death as' Possibility'*, Mind (1975, LXXX-IV) ,σσ. 548-566.
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (I.), *H ζωή και ο θάνατος*, in Μελέτη Θανάτου, 2^ο Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας, Ελευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας «Ο Πλήθων», Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2002², σσ.15-31.
- FREUD (S.), *Essai de psychanalyse* (γαλλ. μτφρ.), Payot, Paris, 1951.
- HEIDEGGER (Martin), *Sein und Zeit*, (ελλ. μτφρ. Γιάννη Τζαβάρα), *Είναι και Χρόνος*, τόμος 2, Δωδώνη, Αθήνα, 1985.
- JANKÉLÉVITCH (Vl.), *La mort*, Flammarion, Paris, 1966.
- KATSIIMANIS (K.), *H επαγγελματική χωρίς μεταφυσική*, in «Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών», τόμος ΛΖ' (2005-2006). σσ. 169-194.
- KATSIIMANIS (K.), *Ελευθερία και ανάγκη στη φιλοσοφία του Σπινόζα*, *Εποπτεία*, 18, σσ. 91-104.
- KIERKEGAARD (S.), 1. *L' instant*, 2. *Sur une tombe*, in *L' existence* (επιλογή και μετάφραση κειμένων από το έργο του), Presses Universitaires de France, Paris, 1967.
- LANDSBERG (P.L.), *L' Expérience de la mort*, Paris, 1936.
- LAVELLE (Louis), *La conscience de soi*, Grasset, Paris, 1933.

- LÉVY-BRUHL (Lucien), *L'âme primitive*, (αποσπάσματα περιεχόμενα στα Morceaux choisis από το έργο του), Gallimard, Paris, 1936.
- MONTAIGNE (Michel de-) *Essais*, I, Gallimard, Paris, 1962.
- MORIN (Edgar), *L'homme et la mort dans l'histoire*, Buchet / Chastel, Paris, 1951.
- NIETZSCHE (Fr.), *Le Gai Savoir* (γαλλ. μτφρ.), Gallimard, Paris, 1967.
- POINCARÉ (Henri), *H Aξία της Επιστήμης* (αγγλ. μτφρ.G. B. Halsted), New York, Dover reprint 1958.
- RINTELEN (E.J. von-), *Der Tod und die Frage nach dem Sinn* (ελλ. μτφρ.), in Μελέτη Θανάτου, 2^ο Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας, Ελευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας «Ο Πλήθων», Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2002², σσ. 193-213.
- ROSTAND (Jean), *Peut-on modifier l'homme?*, Gallimard, Paris, 1956.
- SARTRE (J.-P.), *L'Être et le Néant*, Gallimard, Paris, 1943.
- SCHELER (Max), *Mort et survie* (γαλλ. μτφρ.), Aubier, Paris, 1952.
- SCHOPENHAUER (Arthur), *Méaphysique de la mort* ([γαλλ. μτφρ.], αυτοτελεί κάτιος έκδοση κεφαλαίου από τα Compléments στο έργο *O κόσμος ως βούληση και ως παράσταση*), 10/18, U.G.E., Paris, 1964.
- TZABARA (Γιάννη), *To Βέβαιο του θανάτου*, Δωδώνη, 1982
- ΤΣΑΤΣΟΥ (Κων.), *Μια ψυχολογική προεισαγωγή στο πρόβλημα του θανάτου*, in Μελέτη Θανάτου, 2^ο Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας, Ελευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας «Ο Πλήθων», Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2002², σσ. 333-349.
- THOMAS (L.-V.), *Mort et pouvoir*, Payot, Paris, 1979.
- UNAMUNO (Miguel de-), *To Τραγικό Συναίσθημα της Ζωής*, (αγγλ. μτφρ.), Dover, New York, 1954.
- WILLIAMS (Bernard), *Problems of the Self*, Cambridge University Press, 1973.