

Ευαγγελία Μαραγγιανού – Δερμούση

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ*

Ο Πλάτων σε όλη τη διάρκεια της ζωής του δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των πολιτών προκειμένου αυτοί να γίνουν ενάρετοι και κατά συνέπεια ευτυχισμένοι.

Η παιδεία ορίζεται από το φιλόσοφο ως η αρετή εκείνη, η οποία εμφυτεύεται από πολύ νωρίς στην ψυχή του παιδιού, οδηγώντας το να αγαπά τα καλά και να μισεί τα αισχρά. Στην παιδική ηλικία, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι ακόμη ικανός να χρησιμοποιήσει τη λογική, τα πρόποντα του επιβάλλονται ως συνήθεια ("έθος"), την οποία ενισχύει αργότερα η νόηση, καθιερώνοντας μία συμφωνία ανάμεσα σε όσα εκείνη επιτάσσει και σε όσα έχουμε συνηθίσει να πράττουμε. Η αρετή, βασιζόμενη στο λόγο, φθάνει στην πλήρη έκφραση της και αποβαίνει η τέλεια παιδεία, προς την οποία αποβλέπει κάθε μάθηση: «Παιδείαν δὴ λέγω τὴν παραγιγνομένην πρῶτον παισὶν ἡδονὴ δὴ καὶ φιλία καὶ λύπη καὶ μίσος ἀν ὄρθως ἐν ψυχαῖς ἐγγίγνωνται μήτια δυναμένων λόγῳ λαμβάνειν, λαβόντων δὲ τὸν λόγον, συμφωνήσωσι τῷ λόγῳ ὄρθως εἰθίσθαι ύπὸ τῶν προσηκόντων ἔθων»¹.

Ακριβώς όπως συνηθίζουμε τα παιδιά να αγαπούν τα κατάλληλα για τη σωματική τους υγεία φαγητά και να αποφεύγουν τα βλαβερά, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για ο, τιδήποτε αφορά τη βελτίωση ή τη βλάβη της ψυχής τους. Ο δάσκαλος και κατόπιν ο νομοθέτης θα πείσει- και αν δεν το καταφέρει θα αναγκάσει- τους νέους ανθρώπους να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε σώφρονες, ανδρείους και γενικά αγαθούς πολίτες². Με τον τρόπο αυτό το παιδί χαίρεται και λυπάται για τα ίδια πράγματα που χαροποιούν η λυπούν τους ενήλικες: «ἴν' οὖν ἡ ψυχὴ τοῦ παιδός μὴ ἐναντία χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι ἐθίζηται τῷ νόμῳ... ἀλλά συνέπηται χαίρουσά τε καὶ λυπουμένη τοῖς αὐτοῖς τούτοις οἶσπερ ὁ γέρων»³.

Αν δεν δοθεί στο παιδί η κατάλληλη παιδεία, τότε αυτό μπορεί να στραφεί στην κακία· και μάλιστα όσο μεγαλύτερες ικανότητες διαθέτει τόσο σοβαρότερα αδικήματα θα διαπράξει: «Καὶ τὰς ψυχὰς οὕτω

* Ανακοίνωση της Ε. Μαραγγιανού στο Ιο Συνέδριο της Νοτιοαφρικανικής Εταιρείας για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στην Πρετόρια (Ν. Αφρική), 29 Απριλίου – 4 Μαΐου 1997. Το θέμα αναπτύσσεται εδώ διεξοδικότερα.

φώμεν τὰς εύφυεστάτας κακής παιδαγωγίας τυχούσας διαφερόντως κακάς γίγνεσθαι»⁴. Και γενικά ο άνθρωπος, αν τύχει ορθής παιδείας, γίνεται «θειότατον ήμερώτατόν τε ζῷον», αν όμως ατυχήσει στην εκπαίδευσή του «ἀγριώτατον, ὅπόσα φύει γῆ»⁵. Ακόμα και οι φιλοσοφικές φύσεις, αν δεν πάρουν την κατάλληλη αγωγή, δεν πρόκειται να γίνουν ενάρετες. Μόνο μία θεική τύχη θα μπορούσε να τις αποστάσει από τον ολισθηρό δρόμο της κακίας⁶.

Η παιδεία είναι λοιπόν κατά τον Πλάτωνα η κατ' εξοχήν πολιτική πράξη της φιλοσοφίας και συγχρόνως η απαραίτητη προϋπόθεση για την καλλιέργεια της ψυχής. Το να εκπαιδεύουμε τους νέους σημαίνει να κάνουμε τα σώματα και τις ψυχές τους όσο ωραιότερα μπορούν να γίνουν. Και αυτό το κατορθώνει με τον καλύτερο τρόπο ο φιλόσοφος, ο οποίος, προσβλέποντας στις Ιδέες, οδηγεί τους μαθητές του σε νοητική και ηθική τελείωση. Ουδέποτε η πλατωνική παιδεία δεν στοχεύει σε χρήματα ή σε ισχύ. Ο Πλάτων αρνείται μάλιστα την απόδοση του όρου σε οποιαδήποτε εκπαίδευση δεν αποβλέπει στο δίκαιο και τη νόηση: «τὴν δὲ εἰς χρήματα τείνουσαν ἡ τίνα πρὸς ισχύν, ἡ καὶ πρὸς ἄλλην τινὰ σοφίαν ἀνευ νοῦ καὶ δίκης, βάναυσόν τ' είναι καὶ ἀνελεύθερον καὶ οὐκ ἀξίαν τὸ παράπαν παιδείαν καλεῖσθαι»⁷.

Το ζήτημα, το οποίο απασχολεί τον Πλάτωνα δεν είναι τόσο πώς τα παιδιά (δηλαδή οι νέοι από έξι ως δώδεκα χρονών) θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, αλλά κυρίως πώς θα διαμορφωθεί ο χαρακτήρας τους ώστε να γίνουν αργότερα, με τη βοήθεια της φιλοσοφίας, ηθικές προσωπικότητες. Ο φιλόσοφος μας δίνει έτσι ένα συνεπές πρότυπο ηθικής αγωγής που πρέπει να ακολουθηθεί κατά το παιδεύειν, εν αντιθέσει προς ότι συμβαίνει συνήθως στη σύγχρονη κοινωνία⁸.

Η αγωγή πρέπει να αρχίζει από την παιδική ηλικία, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί ακόμα να κρίνει αυτό που του προσφέρεται, αλλά είναι σε θέση να συγκρατεί μέσα στην ψυχή του ανεξίτηλες εικόνες και ιδέες, οι οποίες συντελούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του: «ἄν τηλικοῦτος ὣν λάβῃ ἐν ταῖς δόξαις δυσέκνιπτά τε καὶ ἀμετάστατα φιλεῖ γίγνεσθαι»⁹.

Οι «δόξες» θα γίνουν αργότερα ιδέες και γνώση και ο μικρός μαθητής θα εξελιχθεί ίσως σε κυβερνήτη - φιλόσοφο. Ο πολίτης, προκειμένου λοιπόν να γίνει τέλειος και να αποκτήσει τη γνώση του άρχειν και άρχεσθαι, η οποία είναι συνυφασμένη με την αδιάκοπη εφαρμογή της δικαιοσύνης και της αρετής, πρέπει νά πάρει την κατάλληλη εκπαίδευση από πολύ νωρίς: «ἀγαθὸν ἄνδρα μέλλοντα ἔσεσθαι τοῦτο αὐτὸς ἐκ παιδῶν εύθυνς μελετῶν δεῖν»¹⁰.

Οι δεσμώτες του πλατωνικού σπηλαίου (δηλαδή οι άνθρωποι που είναι δέσμιοι της ύλης, των βιοτικών αναγκών και των κοινωνικών

συμβάσεων) από παιδιά συνηθίζουν σ' αυτή τη ζωή: «έκ παιδῶν ὅντας ἐν δεσμοῖς»¹¹. Το ίδιο και οι μελλοντικοί ἀρχοντες, οι φιλοσοφικές φύσεις, οι προικισμένες με οδεία αντίληψη, ισχυρή μνήμη και ακατάβλητη θέληση, από παιδιά πάλι θα εκπαιδευθούν κατάλληλα¹².

Ο παιδαγωγός επιτυγχάνει ευκολότερα το στόχο του αν χρησιμοποιήσει κάποια μέσα, τα οποία θα συντελέσουν στο να χαραχθούν στην ψυχή του παιδιού - ακριβώς όπως πάνω σε κερί - τόσο οι γνώσεις όσο και οι αρετές. Ο Πλάτων μας λέει συγκεκριμένα στο Θεαίτητο (191 c-d) ότι η ψυχή του ανθρώπου μοιάζει με κέρινο εκμαγείο, πάνω στο οποίο αποτυπώνονται οι αισθήσεις και οι έννοιες: «Θέξ δή μοι λόγους ἔνεκα ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐνὸν κήρινον ἐκμαγεῖον, τῷ μὲν μείζον, τῷ δ' ἔλαττον, καὶ τὸ μὲν καθαρωτέρου κηροῦ, τῷ δὲ κοπρωδεστέρου, καὶ σκληροτέρου, ἐνίοις δὲ ὑγροτέρου, ἔστι δ' οἷς μετρίως ἔχοντος...καὶ εἰς τοῦτο δ, τι ἄν βουληθῶμεν μνημονεῦσαι ὃν ἄν ἴδωμεν, ἀκούσωμεν ἢ αὐτοὶ ἐννοήσωμεν, ὑπέχοντας αὐτὸ ταῖς αἰσθήσεσι καὶ ἐννοίαις, ἀποτυπούσθαι...»

Τα σπουδαιότερα από τα εκπαιδευτικά αυτά μέσα είναι ο μύθος, το παιχνίδι, η μύμηση, η διδασκαλία και μερικές φορές η τιμωρία. Ας τα εξετάσουμε λεπτομερέστερα:

1. Ο μύθος μπορεί να γαλούχησει τα παιδιά και να τα οδηγήσει στην αρετή, αρκεί να περικλείει θηικά μηνύματα. Μιλάει κατ' ευθείαν στην ψυχή του παιδιού και, εντυπωσιάζοντάς το με τη γοντεία της αφήγησης, του υποβάλλει με τον πλέον πειστικό τρόπο τις ουσιαστικότερες αλήθειες, όπως είναι η λατρεία του θείου, η υπεράσπιση της πατρίδας, η αφοσίωση στην οικογένεια και γενικά η διαμόρφωση του βίου βάσει προτύπων και αξιών: «πρώτον τοῖς παιδίοις μύθους λέγομεν»¹³.

Πρέπει όμως να προσέξουμε καλά ποιούς μύθους θα διηγηθούμε στους στους νέους πολίτες, γιατί δεν είναι όλοι επωφελείς. Πρέπει, για παράδειγμα, να αποκλειστούν όλοι οι μύθοι που περιέχουν ψευδείς ή βλαβερούς συμβολισμούς, όπως είναι αυτοί που περιγράφουν τους θεούς γεμάτους με όλα τα ανθρώπινα ελαττώματα: μίσος, εχθρότητα, οργή, αλαζονεία, φιληδονία, πονηρία, δηλαδή όσα τους αποδίδουν ο Όμηρος και ο Ησίοδος¹⁴.

Και κυρίως οι μελλοντικοί ἀρχοντες θα διδάσκονται μύθους που θα τους υποβάλλουν την ιδέα ότι πρέπει να αγαπούν ο ένας τον άλλο και να συμβιώνουν ειρηνικά. Αντίθετα θα μάθουν να θεωρούν αίσχιστον «τὸ ράδιος ἀλλήλοις ἀπεχθάνεσθαι»¹⁵. Αν είχαν όμως ώς πρότυπο τούς ολύμπιους θεούς, η πολιτεία, αντί της επιζητούμενης αρμονίας, θα σπαρασσόταν από συνωμοσίες και έριδες.

Ειδικότερα, προκειμένου το παιδί να γίνει αργότερα γενναίος πολίτης, δεν πρέπει να ακούει τρομακτικές διηγήσεις για τον κάτω κόσμο,

γιατί θα καταληφθεί από το φόβο του θανάτου και θα γίνει δειλό. Άν πάλι επιθυμούμε να αποκτήσει ελέυθερο φρόνημα, πρέπει να του παρέχουμε και τα ανάλογα πρότυπα, απομακρύνοντας τις ανοίκειες εικόνες, γιατί αν διδάσκεται π.χ. από τον Ὁμηρο ότι ο Αχιλλέας, ο γενναιότερος των Ελλήνων, έκλαιγε και μοιρολογούσε για το θάνατο του Πατρόκλου, τότε πως θα αντιμετωπίζει ψύχραιμα τις αναπόφευκτες συμφορές που μας επιφυλάσσει η μοίρα¹⁶:

Αυτό που οφείλει να κάνει λοιπόν ο παιδαγωγός είναι να ελέγχει τους μύθους που πρέπει να λέγονται και να πείσει κατόπιν τις τροφούς και τις μητέρες να τους διηγούνται στα παιδιά τους, άν θέλουν να τα μεγαλώσουν σωστά¹⁷.

Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτική ιδιαίτερα σήμερα, που τα παιδιά επηρεάζονται ανεξέλεγκτα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με παραμύθια και φανταστικές ιστορίες γεμάτες βία και ανηθικότητα. Αντίτετα τα κλασικά παραμύθια των περασμένων γενεών περιέχουν άριστα θηικά πρότυπα, εφόσον σε αυτά το καλό πάντα θριαμβεύει και η εσωτερική ομορφιά προβάλλεται ως σημαντικότερη της εξωτερικής.

2. Το **παιχνίδι** δεν αποτελεί στον Πλάτωνα μόνο μία ανάγκη ψυχαγωγίας του παιδιού, αλλά και ένα σπουδαίο παιδευτικό μέσο. Προτείνει λοιπόν ο φιλόσοφος τα παιδιά να παίζουν με παιχνίδια που θα είναι μικρογραφίες των αληθινών εργαλείων, έτσι ώστε να αποκαλύπτονται και να καλλιεργούνται οι φυσικές τους ικανότητες.

Όσοι, για παράδειγμα, αγαπούν τη γεωργία ή την οικοδομική τέχνη, πρέπει να παίζουν με παιχνίδια—απομιμήσεις των πραγματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Εκείνοι πάλι που θέλουν να γίνουν μαραγκοί, οφείλουν να μάθουν να μετρούν και να προσαρμόζουν και αυτοί που προορίζονται για τον πόλεμο θα ασκηθούν από μικροί στην ιππασία και στη χρήση απομιμήσεων των πραγματικών όπλων. Με τον τρόπο αυτό και η μάθηση θα συντελεσθεί και το μελλοντικό τους επάγγελμα θα αγαπήσουν οι νεαροί μαθητές: «οίον τὸν μέλλοντα ἀγάθον ἔσεσθαι γεωργὸν ἢ τίνα οἰκοδόμον, τὸν μὲν οἰκοδομοῦντά τι τῶν παιδείων οἰκοδομημάτων παίζειν χρή, τὸν δ' αὐτὸν γεωργοῦντα, καὶ ὅργανα ἐκάτερφ σμικρὰ τῶν ἀληθινῶν μημάτα, παρασκευάζειν τὸν τρέφοντα αὐτῶν ἐκάτερον...κεφάλαιον δῆ παιδεῖας λέγομεν τὴν ὄρθην τροφήν, ἢ τοῦ παιζόντος τὴν ψυχήν εἰς ἔρωτα μάλιστα ἔχει τούτου ὃ δεήσει γεννόμενον ἄνδρ' αὐτὸν τέλειον εἶναι τῆς τοῦ πράγματος ἀρετῆς»¹⁸.

Παρατηρούμε εδώ ότι ο Πλάτων χρησιμοποιεί παραδείγματα μόνο από χειρωνακτικές ή από στρατιωτικές τέχνες, προφανώς για τρεις λόγους: α) ο φιλόσοφος, προκειμένου να κάνει κατανοητές τις απώψεις του, χρησιμοποιεί πάντοτε τα απλούστερα παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και, όταν αυτά γίνουν αποδεκτά, προχωρεί σε ζη-

τήματα πολυπλοκότερα και πιο αφηρημένα· β) επειδή πρόκειται για παιδιά μικρής ηλικίας δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει απομιμήσεις των οργάνων που είναι απαραίτητα στις διάφορες επιστήμες (όπως είναι π.χ. ο διαβήτης για τη γεωμετρία ή το μικροσκόπιο για τη φυσική και τη βιολογία), δεδομένου ότι αυτά θα ήταν άχρηστα σε άτομα, τα οποία δεν μπορούν να συλλάβουν μαθηματικές ή φυσικές έννοιες· γ) η σπουδαίοτητα ορισμένων επαγγελμάτων (όπως εκείνο του δασκάλου) είναι τόσο μεγάλη πού δεν πρέπει να ευτελεστεί στα αδέξια χέρια των παιδιών. Μόνο οι μυημένοι στη φιλοσοφία μπορούν να προσεγγίσουν τα μέγιστα και iερότατα.

3. Η **μίμηση** παιζει επίσης τεράσιο ρόλο στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι το παιδί έχει από πολύ μικρό την τάση να μιμείται εκείνο που βλέπει. Αρκεί λοιπόν να του παρέχουμε τις εικόνες που θέλουμε να μιμηθεί και τότε εκείνο θα επαναλάβει αυθόρμητα τα πρότυπα που του δίνουμε.

Πρέπει, για παράδειγμα, να του παρουσιάζουμε ανθρώπους σώφρονες, ευσεβείς και ανδρείους, έτσι ώστε το παιδί, που δεν μπορεί να συλλάβει πλήρως τη σημασία των παραπάνω εννοιών, να μιμείται μηχανικά τη συμπεριφορά τους και να συνηθίσει σε αυτή, μέχρι να γίνει μέρος των φυσικών του κινήσεων και του τρόπου ομιλίας του. Αργότερα θα είναι σε θέση να προσεγγίσει και με τη νόηση τα θηβικά πρότυπα που έμαθε να μιμείται: «έάν δὲ μιμῶνται, μιμεῖσθαι τὰ τούτοις προστήκοντα εύθυνς ἐκ παιδῶν, ἀνδρείους, σώφρονας, ὄσιους, ἐλευθέρους και τὰ τοιαῦτα πάντα, τὰ δὲ ἀνελεύθερα μήτε ποιεῖν μήτε δεινούς είναι μιμῆσασθαι, μηδὲ ἄλλο μηδὲν τῶν αἰσχρῶν, ἵνα μὴ ἐκ τῆς μιμήσεως τοῦ εἶναι ἀπολαύσωσιν ή οὐκ ἡσθησαι ὅτι αἱ μιμήσεις, ἔάν ἐκ νέων πόρρω διατελέσωσιν, εἰς ἔθη τε καὶ φύσιν καθίστανται καὶ κατὰ σῶμα καὶ φωνὰς καὶ κατὰ τὴν διάνοιαν»;¹⁹

Αντίθετα στους μαθητές ή τους κηδευομένους μας δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να μιμούνται ο, τιδήποτε ταπεινό, πρόστυχο ή αισχρό, και ακόμα θα απαγορεύουμε στα αγόρια να παριστάνουν τις γυναίκες και μάλιστα σε απρεπή συμπεριφορά (να υβρίζουν τους άνδρες τους, να αψηφούν τούς θεούς, να επαίρονται για την ευτυχία τους, να παραδίδονται σε θρήνους ή να είναι ἔρμαια τούς ἔρωτα και της αρρώστιας). Δεν θα τους επιτρέψουμε επίσης να μιμούνται τους παράφρονες και τους δούλους με τα ασυνάρτητα λόγια που συνήθως εκφέρουν, τις λοιδορίες και τις ευτελείς διασκεδάσεις τους.

Θα απαγορεύουμε τέλος στα παιδιά να μιμούνται τις φωνές των ζώων ή τους θορύβους των αφρισμένων ποταμών και της τρικυμισμένης θάλασσας, γιατί όλα αυτά φέρνουν αναστάτωση στο σώμα και την ψυχή τους, επισκιάζοντας το πρότυπο του “καλοῦ κάγαθοῦ” ανθρώπου²⁰. Στο σημείο αυτό ο Πλάτων φαίνεται να υπερβάλλει, γιατί σ

συσχετισμός των φυσικών φαινομένων με την ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου μπορεί να αμφισβητηθεί, δεδομένου ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά επίπεδα πραγματικότητας.

4. Η διδασκαλία της μουσικής, της γυμναστικής και κάποιων άλλων βασικών μαθημάτων, όπως είναι η γραφή, η αριθμητική, η αστρονομία, η θεολογία και οι πολεμικές τέχνες.

Η μουσική εισέρχεται («καταδύεται» θα μας πει ο Πλάτων) στην ψυχή του παιδιού²¹ και δια μέσου του ρυθμού και της αρμονίας τη διαμορφώνει με τον καλύτερο τρόπο ώστε να γίνει ευσχήμων και να μάθει να χαίρεται με τα καλά και να μισεί τα αισχρά. Ο φιλόσοφος – άριστος γνώστης της μουσικής, όπως όλοι οι νέοι της τάξης του – μας δίνει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τους πρέποντες ρυθμούς (αναφέρει σχετικά τον ένόπλιον, τον δάκτυλο, τον ήρων, τον λαμβό και τον τροχαῖο, καθώς και τη σωστή εναλλαγή μακρών και βραχειών συλλαβών)²². Δικαιολογεί μάλιστα ο ίδιος την επιμονή του αυτή σχετικά με τη μουσική αγωγή των νέων, λέγοντας ότι την ευρυθμία και την αρρυθμία ακολουθεί απαραίτητη η εντύπωση της ομορφιάς και της ασχήμιας: «τὸ τῆς εύσχημοσύνης τε καὶ ἀσχημοσύνης τῷ εύρυθμῳ τε καὶ ἄρρυθμῳ ἀκολουθεῖ»²³. Έτσι για να γίνει κάποιος ωραίος στην ψυχή πρέπει να αγαπά την ευρυθμία, η οποία θα του χαρίσει επί πλέον αρμονία και στις σωματικές του κινήσεις. Το «ἄγαθὸν ἥθος» συνυπάρχει πάντα με την αρμονία, ενώ η ασχημοσύνη με την αρρυθμία και την «ἀναρμοστία».

Η παραπάνω άποψη μας παραπέμπει εξάλλου στην πλατωνική θεώρηση της δικαιοσύνης ως αρμονικής διάταξης των μερών της ψυχής, όπου το καθένα απ' αυτά εκτελεί τα εαυτού, συντελώντας στη διαμόρφωση του χρηστού ήθους. Φθάνει έτσι ο Πλάτων στην άποψη ότι η μουσική είναι το κυριότερο μέρος της ανατροφής («κυριωτάτη ἐν μουσικῇ τροφή»), δεδομένου ότι ο ρυθμός και η αρμονία διαπερνούν ως τα τρίσβαθα την ψυχή και την εξουσιάζουν με όλη τους τη δύναμη.

Έτσι εκείνος που έχει ανατραφεί με τη μουσική θα μπορεί να κρίνει σωστά την τελειότητα ή τις ατέλειες της φύσης και των έργων τέχνης. Κατά συνέπεια θα δέχεται όλα τα ωραία και με αυτά θα τελειοποιείται, ενώ θα απορρίπτει και θα αποστρέφεται κάθε τι το άσχημο από την παιδική του ακόμα ηλικία. Και με τον όρο «ἄσχημο» εννοεί ο φιλόσοφος το υπερβολικό, το παράφορο και γενικά εκείνο που υπερβαίνει τα όρια του μέτρου και της ηθικής. Το ζητούμενο είναι για μία ακόμη φορά ο έρωτας του ωραίου (και όταν μιλάμε εδώ για ωραίο εννούμε όχι μόνο το σωματικό κάλλος, αλλά και εκείνο της ψυχής που θα μας οδηγήσει σταδιακά στην ιδέα της ομορφιάς).

Η τεράστια σημασία της μουσικής φαίνεται και από την επιφύλαξη του Πλάτωνος σε κάθε καινοτομία σχετικά με αυτήν γιατί οι σχετικές

αλλαγές μπορούν να καταστρέψουν το παν, δεδομένου ότι όταν αλλάζουν οι τρόποι της μουσικής μεταβάλλονται συνήθως και οι σπουδαιότεροι πολιτικοί νόμοι: "ούδαμοῦ γάρ κινοῦνται μουσικῆς τρόποι ἄνευ πολιτικῶν νόμων τῶν μεγίστων"²⁴. Η μουσική γίνεται έτσι το θεμέλιο της πολιτείας, πάνω στο οποίο θα κτισθεί η ακρόπολη, όπου θα ιστανται οι φρουροί: "τὸ δὴ φυλακτήριον... οἰκοδομητέον τοῖς φύλαξιν, ἐν μουσικῇ"²⁵.

Αν αλλοιωθούν οι μουσικοί τρόποι μιας πόλης, διαβρώνονται σιγά-σιγά και τα ήθη της, γιατί η αδικία και η παρανομία, αφού διαφθείρουν μέσω της κακής μουσικής τις ψυχές των νέων, εισχωρούν αθόρυβα, όπως το νερό που υποσκάπτει το βράχο, στα ήθη και τις ασχολίες των πολιτών για να εξαπλωθούν κατόπιν στις μεταξύ τους συναλλαγές και από εκεί να φθάσουν στους νόμους και τους πολιτικούς θεσμούς για να ανατρέψουν τέλος τα πάντα: και κράτος και ιδιώτες.

Αντίθετα όταν τα παιδιά από μικρά δεχθούν στην ψυχή τους την ευ-νομία δια μέσου της μουσικής, γίνονται καλοί πολίτες και χτίζουν την πόλη σε σωστή βάση. Η ηθική αυτή δομή της πόλης αρχίζει από τα μικρά πράγματα και φθάνει στα μεγάλα. Οι καθημερινές συνήθειες του καθενός επεκτείνονται έτσι σιγά-σιγά σε ολόκληρη την πόλη. Αναφέρουμε π.χ. ότι οι νέοι που πήραν σωστή μουσική και ηθική αγωγή συνηθίζουν να σιωπούν μπροστά στους μεγαλυτέρους, να σέβονται και να περιποιούνται τους γονείς τους και γενικά να συμπεριφέρονται ευ-πρεπώς. Σε μία τέτοια πόλη δεν υπάρχουν φιλονεικίες, ενώ οι πολίτες ζουν δίκαια και ειρηνικά²⁶.

Η μουσική όμως μόνη δεν είναι αρκετή για την εκπαίδευση των νέων. Η γυμναστική είναι επίσης απαραίτητη γιατί συντελεί στη διαμόρφωση ωραίων και υγιών σωμάτων²⁷. Στο σημείο αυτό ο Πλάτων δηλώνει απερίφραστα ότι όσο σπουδαίο ρόλο και αν παίζει στην εκπαίδευση τη γυμναστική, πρέπει να έχουμε υπ' ώψη μας ότι δεν είναι το γερό και ωραίο σώμα εκείνο που κάνει καλή την ψυχή, αλλά η αγαθή ψυχή, η οποία με την αρετή της κάνει και το σώμα όσο γίνεται καλύτερο ("...ἄλλὰ τούναντίον ψυχὴ ἀγαθὴ τῇ αὐτῆς ἀρετῇ σῶμα παρέχειν ὡς οἴον τε βέλτιστον")²⁸.

Η γυμναστική εκπαίδευση των μελλοντικών αρχόντων πρέπει να περιλαμβάνει άψογη ηθική συμπεριφορά, ελαφρά φαγητά και μετρημένες σωματικές ασκήσεις, οι οποίες θα καθορίζονται με γνώμονα τις οδηγίες της ιατρικής. Στη γυμναστική υπάγονται και τα διάφορα αθλήματα: η πάλη, το τρέξιμο και ό,τιδήποτε άλλο κάνει ρωμαλέο, χωρίς να κουράζει, το εύθραυστο παιδικό σώμα.

Ο Πλάτων προσθέτει επίσης ως είδος γυμναστικής την όρχηση (παρότι βέβαια εδώ εμπεριέχεται και η μουσική)²⁹. Ο χορός συντελεί στη διαμόρφωση ωραίων και ευκίνητων σωμάτων, στην απόκτηση χάρης

(«εύρυθμου κινήσεως»)³⁰ και ακόμη στην ψυχαγωγία του ορχουμένου. Επί πλέον τα μετρημένα βήματα των χορευτών και η αρμονία που κυριαρχεί στις κινήσεις τους επιδρούν ευεργετικά στην ηρεμία και την τάξη της Ψυχής τους. Από τους χορούς αυτούς των παιδιών αποκλείονται οι οργιαστικοί ρυθμοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν κατευνάζουν, αλλά εξαγριώνουν τις Ψυχές και τα σώματα. Ο δώριος ρυθμός είναι οπωσδήποτε προτιμητέος.

Πάνω απ' όλα οι εκπαιδευτές οφείλουν να διαβλέψουν το χαρακτήρα και τις έμφυτες τάσεις του κάθε παιδιού και να του παρέχουν τις σωστές αναλογίες μουσικής και γυμναστικής, γιατί όσοι επιδίδονται μόνο στη γυμναστική καταντούν «άγριώτεροι τοῦ δέοντος», όσοι πάλι ασχολούνται μόνο με τη φιλοσοφία και τη μουσική γίνονται «μαλακώτεροι» απ' ότι χρειάζεται³¹.

Χρέος του δασκάλου είναι λοιπόν να εκπαιδεύει το παιδί με μουσική και γυμναστική, έτσι ώστε οι άγριες φύσεις να γίνουν ανδρείες, οι δε ήπιες να διαμορφωθούν σε φιλοσόφους και κόσμιους πολίτες. Ο αρμονικός συνδυασμός άγριου και ήμερου στοιχείου θα κάνει την ψυχή των νέων εγκρατή και ανδρεία. Ο σκληρός χαρακτήρας μαλακώνει με τη μουσική, όπως το σίδερο με τη φωτιά και γίνεται εύπλαστος στα επιτήδεια χέρια του δασκάλου. Έτσι, αντί να γίνει το παιδί οξύθυμο και ευερέθιστο, διοχετεύει το δυναμισμό και την ορμητικότητά του στην προστασία της πόλης. Πολλή μουσική και λιγότερη γυμναστική διαπλάσσει τους δυνατούς σωματικά νέους σε εχέφρονες και φιλομαθείς πολίτες. Αντίθετα λιγότερη μουσική και περισσότερη γυμναστική κάνει τους αδύναμους ρωμαλέους στο σώμα και ατρόμητους στην ψυχή³².

Τα αγόρια και τα κορίτσια της πλατωνικής πολιτείας πρέπει ακόμη από την ηλικία των έξι ετών να ασκούνται στην ιππασία και στη χρήση των όπλων: τόξων, ακοντίων και σφενδονών, όσο φυσικά τους επιτρέπουν οι περιορισμένες δυνάμεις τους³³. Βλέπουμε εδώ ότι η ισοτιμία των φύλων επιβάλλεται ανενδοίαστα από τον Πλάτωνα, απαραίτητος όμως θεωρείται ο διαχωρισμός τους κατά τις γυμναστικές και στρατιωτικές ασκήσεις. Αναγκαία είναι επίσης κάποια απλά μαθήματα γραφής, μετρητικής, λογιστικής, αστρονομίας και θεολογίας, έτσι ώστε οι νέοι πολίτες να είναι έτοιμοι για πόλεμο και για ειρήνη: συγκεκριμένα να μπορούν να διοικήσουν σωστά τον οίκο και την πόλη τους, ενώ παράλληλα να τιμούν θεούς και ανθρώπους³⁴.

Η διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων δεν θα είναι απλή μετάδοση γνώσεων, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα και από ισχυρότατη συναισθηματική σχέση. Στον Πλάτωνα η παιδεία προϋποθέτει πάντοτε το φιλοσοφικό έρωτα, που συνίσταται τόσο στις γεμάτες στοργή προντίδες του δασκάλου για το νεαρό μαθητή του όσο και στον απε-

ριόριστο θαυμασμό του τελευταίου για τον πνευματικό οδηγό του³⁵.

5. Η τιμωρία. Ο Πλάτων που τόσο πολύ αγάπησε τους νέους, ακριβώς επειδή θέλει να γίνουν τέλειοι, χρησιμοποιεί μερικές φορές την ποινή ως μέσο πειθαρχίας της ατίθασης φύσης τους. Δεν δέχεται όμως τη βάναυση τιμωρία γιατί αυτή τους εξοργίζει και φέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Αντ' αυτής προτείνει την ήπια αυστηρότητα που θα τους αποτρέψει από την αχαλίνωτη συμπεριφορά και την τρυφή³⁶. Άς μην ξεχνάμε εξάλλου ότι η «άγαν έλευθερία έσικεν οὐκ εἰς ἄλλο τι ἢ εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν καὶ ιδιώτη καὶ πόλειν»³⁷.

Αυτά λέει σε γενικές γραμμές ο Πλάτων για τη στοιχειώδη εκπαίδευση και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα προσοχή. Άν θέλουμε να δούμε καλύτερες μέρες πρέπει να αποβλέπουμε στο πλατωνικό ιδεώδες, προσπαθώντας να δώσουμε συνέπεια και ενότητα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να παρατηρήσουμε ότι οι πλατωνικές αντιλήψεις ανταποκρίνονται ως επί το πλείστον στις καταστάσεις και τις κλιματολογικές συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όταν πρόκειται για άλλες χώρες ή περιοχές της γης, τα ανωτέρω πρότυπα μπορεί να παραλάσσουν. Παρόλ' αυτά πάντοτε θα παραμένουν κάποια σταθερά σημεία αναφοράς. Έτσι, π.χ., στην Ελλάδα του 5ου π.Χ. αιώνα ο δώριος ρυθμός ήταν ίσως ο πλέον ενδεδειγμένος για τη μουσική αγωγή των νέων: αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για χώρες με πολύ θερμά ή πολύ ψυχρά κλίματα, όπου οι άνθρωποι, υφιστάμενοι την επιρροή του φυσικού τους περιβάλλοντος, νοιώθουν την ανάγκη να εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους.

Αντιθέτα η πλατωνική αντιληψη, σύμφωνα με την οποία στα παιδιά πρέπει να παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό από μύθους, οι οποίοι συνιστούν πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς, είναι μία θέση που μπορεί να ισχύει ανεξαρτήτως τόπου ή εποχής. Η επιστροφή στην πλατωνική παιδεία πρέπει να γίνει λοιπόν το σύνθημα που θα κατευθύνει κάθε σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Νόμοι*, II 653 b-c.
2. Ibid. II 659 e – 660 a.
3. Ibid. II 659 d – e.
4. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, VI 491 e.
5. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Νόμοι*, VI, 766 a.
6. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, VI 492 a.
7. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Νόμοι*, I, 644 a.
8. 'Όταν ο Πλάτων μιλάει για "παιδεύειν" εννοεί την εκπαίδευση των φυλάκων της πολιτείας του, δηλαδή των φιλοσόφων – αρχόντων, (τόσο των ανδρών, όσο και των γυναικών), οι οποίοι ανατρέφονται με στόχο το αγαθό (*Πολιτεία*, VI 451 c κ.ε.).
9. Ibid. II 378 d – e.
10. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Νόμοι*, I 643 b. Ο Πλάτων γίνεται έτσι ο πρόδρομος της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης. Βλέπε επίσης ibid. 643 e.
11. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, VII 514 a.
12. Ibid. 535 b – c.
13. Ibid. II 377 a.
14. Ibid. 377 d κ.ε.
15. Ibid. 378 c.
16. Ibid. III 388 a – d.
17. Ibid. II 377 b – c.
18. *Νόμοι*, I 643 b – d.
19. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, III 395 c – d.
20. Ibid. 395 d – 396 c.
21. Ibid. 401 d. Βλέπε επίσης ibid. II 372 a – b, V 452 a.
22. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, III 400 b – c. J. STENZEL, *Platon der Erzieher*, Darmstadt, Felix Meiner Verlag, 1961, σ. 120 – 136.
23. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, III 399 d κ.ε.
24. Ibid. IV 424 c.
25. Ibid. 424 c – d.
26. Ibid. 424 b κ.ε.
27. J. STENZEL, *Platon der Erzieher*, σ. 136 – 142.
28. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, III 403 d.
29. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, II 372 a – b, V 452 a. *Νόμοι*, VII 833 c – d.
30. Ibid. 795 d – e, 814 c, 815 c. VIII 834 d – e.
31. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Νόμοι*, III 410 d.
32. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, III 410 c – 412 b.
33. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, VII 794 c – d. *Νόμοι* VII 804 c – e, 813 d – e. J. STENZEL, *Platon der Erzieher*, σ. 145 – 6.
34. Ibid. 809 c – e, 817 e – 818 a, 821 c – d.
35. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Άλκιβιάδης, 131 c – 132 e. *Συμπόσιον*, 210 a – 212 a. *Φαιδρος*, 245 b – 251 d. K. BOYDΟΥΡΗ, *Ερως, Παιδεία και Φιλοσοφία*, Αθήνα, 1989, σ. 18 – 22. I. ΣΥΚΟΥΤΡΗ, *Πλάτωνος Συμπόσιον*, Αθήναι, εκδ. I. A. Κολλάρος και ΣΙΑ ΑΕ, 1982, 7η έκδοση, σ. 47 – 52. C. LEFEVRE, «La personne comme être en relation chez Platon et Aristote», *Mélanges de Science Religieuse*, 1973 (30), σ. 164.
36. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Νόμοι*, VII 793 e – 794 a.
37. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, VIII, 564 a. G. RODIS – LEWIS, *Platon et la "chasse de l' Etre"*, Paris, Editions Seghers, 1965, σ. 179 κ.ε.

SUMMARY

Evangelia Maragianou, «*The Concept and Content of primary education in Plato*»

In this paper I will try to give the main points and the aims of primary education in Plato. Thus I will use mainly the first book of the *Republic* and the *Laws*. My intention is not to speak about the university's education, which considers dialectic as a philosophical training, but about the terms and the conditions which are required in order for these to be created the necessary moral substructure of the young man as a citizen which later will be extended and developed by means of philosophical education.

The point which occupies Plato's mind here is not only how children will obtain knowledge and skills, but how they will form their character in order later to be moral personalities. Thus the philosopher gives us a constant pattern of moral training and education which must be followed and which is not realized in modern society. We, today, must aim for this pattern, trying to give consistency and unity in training and education to our educational system.

At this point we must notice that the platonic conceptions correspond for the most part to the conditions, the rhythms and the climatological conditions of Greece. But when we have to do with other countries or regions of the earth, these patterns can be different. In any case there will be always some constant points of reference.

Thus, for example, in the Greece of the fifth century B.C. "Dorian" rhythm was perhaps the most appropriate for the musical education of the young, in order for them to develop as they should; we cannot however say the same thing for countries where the climate is very hot or very cold. On the contrary the platonic conception according to which children must be given educational material from myths or tales which are patterns of moral conduct and have conceptions about life which lead to virtue, is a position which can apply to every place or time.