

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΤΟΥ

Ευεργεσίη στον Όμηρο σημαίνει «καλή πράξη». Ο ποιητής την αντιδιαστέλλει προς την κακοεργίην. κακοεργίης ευεργεσίη μέγ' άμείνων.

Η *ευεργεσίη* στο Πανεπιστήμιο, στην κοινωνία και γενικότερα στην Ελλάδα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της πολυδιάστατης προσωπικότητας που ακούει στο όνομα Παναγιώτης Ι. Κοντός.

Επομένως, ο τίτλος του Χαριστήριου Τόμου ΕΥΕΡΓΕΣΙΗ είναι σύστοιχος στον τιμώμενο.

Ο Παναγιώτης Ι. Κοντός με την πληθωρική προσωπικότητα και δράση, ο οποίος επί τέσσερεις δεκαετίες υπηρετεί το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας πολλαπλώς (ως δάσκαλος, ως ερευνητής, ως συνδικαλιστής, ως Γενικός Γραμματέας) και ταυτόχρονα με μοναδική ανιδιοτέλεια, είναι αυτονόητο ότι μόνο τηλεγραφικά δύναται να βιογραφηθεί.

Γεννήθηκε στη Γουριά Μεσολογγίου όπου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αιτωλικού και είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο Η.Π.Α. (Ohio State University) στη θεωρητική Γλωσσολογία (Φωνητική, Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία και Διαλεκτολογία). Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι «Φωνολογική Ανάλυση του Αιτωλικού Ιδιώματος».

Με απόφαση της Φιλοσοφικής Σχολής διορίστηκε βοηθός (1966) και εν συνεχεία με ομόφωνες αποφάσεις αντίστοιχων εκλεκτορικών σωμάτων εκλέχθηκε λέκτορας και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας (Τομέας Γλωσσολογίας). Κατά τη διάρκεια της θητείας του (35 χρόνια) έχει διδάξει δέκα διαφορετικά αντικείμενα σε πέντε Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας), καθώς και σε δύο ανεξάρτητα Τμήματα (Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Μεθοδολογίας-Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης). Έχει διδάξει επίσης σε τρία Τμήματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και είναι συνιδρυτής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας που είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στη χώρα μας. Είναι ο πρώτος που έχει εισαγάγει και διδάξει το σημαντικό γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιογλωσσολογίας. Έχει επίσης επιβλέψει ως μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών ή επιτροπών κρίσεως 26 διδακτορικές διατριβές και ήταν επιστημονικός υπεύθυνος 100 διπλωματικών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ήτοι ΘΥΕΣΠΑ (Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών) (18 χρόνια, 3.500 διδάσκοντες και φοιτητές Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών 120 Πανεπιστημίων, από 70 διαφορετικές

χώρες, Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (9 χρόνια, 550 πτυχιούχοι από 23 χώρες), Ειδικού Προγράμματος για Ελληνικής καταγωγής φοιτητές Πανεπιστημίων της Αυστραλίας (8 χρόνια, 112 πτυχιούχοι, από 8 Πανεπιστήμια της Αυστραλίας).

Έχει μετάσχει σε 90 επιστημονικά συνέδρια, σε μερικά από τα οποία ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και της επιτροπής έκδοσης των πρακτικών.

Έχει συγγράψει ή έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 4 βιβλίων και δεκάδων άρθρων και διδακτικών εγχειριδίων που αναφέρονται κυρίως στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας και στη Νεοελληνική Διαλεκτολογία. Είναι από τους ιδρυτές της εκδοτικής σειράς βιβλίων του Πανεπιστημίου για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Ήδη έχουν εκδοθεί πέντε βιβλία.

Ο κ. Κοντός πέρα από το διδακτικό και επιστημονικό του έργο έχει μετάσχει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας (18 χρόνια), στις προσωρινές συνελεύσεις δύο νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Οικονομικό Συμβούλιο (25 χρόνια) στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών (29 χρόνια ως μέλος και εισηγητής) και στη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σημαντική, ως καθοριστική, είναι η συμβολή του κ. Κοντού σε σειρά μεγάλων έργων της Πανεπιστημιούπολης (κτήριο Φιλοσοφικής, εστιατόριο, Παιδικός Σταθμός, ανάπτυξη πρασίνου, Διδασκαλείο της Ελληνικής Γλώσσας, Αρχαιολογικό Πάρκο, Κεντρική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής κ.ά.).

Είναι μέλος της επιτροπής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Κύπρο από την ίδρυσή της (1985).

Από το 1999 είναι προϊστάμενος της Γραμματείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Γεν. Γραμματεία).

Είναι μέλος δεκάδων συλλόγων και επιστημονικών Εταιρειών, σε ορισμένες από τις οποίες είναι μέλος ή Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Αρσάκειος Φιλεκαπαιδευτική Εταιρεία, Αρχαιολογική Εταιρεία, Ανθρωπιστική Εταιρεία, Γλωσσική Εταιρεία, Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών, Επιτροπή για τη διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου, Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία κ.λπ.). Είναι, επίσης, μέλος συντακτικών επιτροπών ή εκδότης πέντε περιοδικών εκδόσεων και της εφημερίδας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης εκ των ιδρυτών του επιστημονικού περιοδικού του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

Σημαντική είναι επίσης η συνδικαλιστική δραστηριότητα του κ. Κοντού. Από το 1974 ως το 2004 ήταν Πρόεδρος του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής, του οποίου πρόσφατα ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος. Έχει διατελέσει ακόμη Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων).

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί η ενεργός συμμετοχή του κ. Κοντού σε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση μεγάλων εθνικών και κοινωνικών θεμάτων (Κυπριακό, εκπαιδευτικά ζητήματα κ.ά.).

Ο κ. Κοντός έχει τιμηθεί για την επιστημονική, την εκπαιδευτική και την ευρύτερη κοινωνική του προσφορά από την Κυπριακή Κυβέρνηση, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικούς Συνδικαλιστικούς και τοπικούς φορείς, καθώς και από το Τμήμα Φιλολογίας και τον Τομέα Γλωσσολογίας με ειδικές εκδόσεις. Ακόμη, διαφρεπίς ξένοι και Έλληνες καθηγητές του έχουν αφιερώσει τον υπό μορφή βιβλίων πνευματικό τους μόχθο.

Οι εκδηλώσεις τιμής στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Ι. Κοντού, ενδεικτικές της ακτινοβολίας της προσωπικότητάς του και της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο, συνεχίζονται.

Όμως, βιογραφώντας τηλεγραφικά τον κ. Κοντό σκόπιμα αφήκα τελευταίο το σημαντικότερο: η πολυδιάστατη προσωπικότητα του τιμωμένου δύσκολα θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς την Δήμητρα Θεοφανοπούλου, διαμάντι της πανεπιστημιακής κοινότητας, και χωρίς τον καρπό της ευτυχίας τους, τον γιο τους Γιάννη.

Ι. Κ. Προμπονάς
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών