

Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ

ANTIΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ

Eίναι γνωστή η ευκολία της ελληνικής γλώσσας (σε όλες τις ιστορικές περιόδους: αρχαιότητα, βυζαντιο, νεότερους χρόνους) να δημιουργεί σύνθετες λέξεις¹.

Ο Νικόλαος Ανδριώτης, μιλώντας για τα σύνθετα του Κωστή Παλαμά, αναφέρεται και σ' ένα, όπως λέει, «καθαρά λαϊκό είδος των συνθέτων, που εκφράζουν με μια λέξη δύο πράγματα ή έννοιες ιστότελες, χωρίς εξάρτηση της μιας από την άλλη, αλλά με στενή σχέση, π.χ. μαχαιροπήρουνα, γυναικόπαιδα, αμπελοχώραφα». Παρατηρεί μάλιστα, ότι το είδος αυτό επιθέτων «δεν το συνήθιζε η αρχαία ελληνική. Πρωτοφανερωνόταν στη μεταγενέστερη γλώσσα, πληθαίνουν στη μεσαιωνική και ακόμα περισσότερο στη σημερινή». Τα σύνθετα αυτά ονομάζει «παραταχτικά ή ζευγαρωτά» και δίνει από το παλαμικό έργο παραδείγματα όπως: Απριλομάρδες, κανελογαρύφαλα, μικρομεγάλοι, χιονόβροχα, ζωντανόνεκρη κ.ά.².

Στη Γραμματική Τριανταφυλλίδη που, όπως ήδη υποσημειώθηκε, γίνεται αναφορά στην περίπτωση των συνθέτων αυτών, εξηγείται και η ονομασία «παραταχτικά»: «σημαίνουν δ.τι και τα δύο συνθετικά τους, ενωμένα με το σύνδεσμο και: μερόνχτο: μέρα νύχτα». Κι ακόμα: «Τα συνθετικά των παραταχτικών συνθέτων ανήκουν στο ίδιο μέρος του λόγου· και μπορεί να είναι ονόματα: ωνζόγαλο, στενόμακρος: ρήματα: ανοιγοκλείνω: επιρρήματα: βορειοανατολικά»³.

Στη συνέχεια η Γραμματική Τριανταφυλλίδη γίνεται αναλυτικότερη, κάνοντας ιδιαίτερο λόγο για ονόματα (§320-322), ρήματα (§323) και επιρρήματα (§324). Τα παραταχτικά σύνθετα ονόματα τα διακρίνει σε δύο είδη. Αφενός «οι δύο έννοιες που εκφράζουν τα συνθετικά τους αποδίδονται στο σύνθετο ζευγα-

1. Βλ. Ν. Π. Ανδριώτη, «Η γλώσσα του Παλαμά», *Νέα Εστία*, τόμος ΛΔ', τεύχος 397, Χριστούγεννα 1943, σ. 245.

2. Ο.π., σ. 247. Τις ονομασίες «παραταχτικά», «ζευγαρωτά» χρησιμοποιεί ήδη ο Τριανταφυλλίδης και οι συνεργάτες του, *Νεοελληνική Γραμματική* (της Δημοτικής), Αθήνα 1941, §319 κ.ε.

3. §319 και 320.

ρωμένες *ισότιμα και παράλληλα*», και είναι αυτά ειδικότερα που ονομάζονται *ξενγαρωτά*. π.χ.: αντρόγυνο: άντρας και γυναίκα, *κωμικοτραγικός*, *κωμικός* και *τραγικός*, *αγκιναροκούκια*: αγκινάρες και κουκιά κ.λπ.

Αφετέρου το παρατακτικό σύνθετο «*εκφράζει* μια νέα τρίτη έννοια, ανάμειχτη από εκείνες που εκφράζουν τα συνθετικά μα και διαφορετική από αυτές (...): αυγολέμονο, κάτι φτιαγμένο από αυγό και λεμόνι αλλά και διαφορετικό από το καθένα τους και που δεν τα έχει μέσα του *ξεχωριστά* (καθώς λ.χ. γίνεται στο *Ξιδόλαδο*)». Στα παραδείγματα δίνονται ακόμα μεταξύ άλλων οι λέξεις *γρεγολεβάντες*, *λαγοκούνελο* («*ζώο γεννημένο από λαγό και από κουνέλι, αλλά που ανήκει σε διαφορετικό είδος και που ξεχωρίζει από τους γονείς του*»), *λυκόσκυλο*, *πρασινοκίτρινος*, *πικρόγλυκος*.

Υποσημειώνεται πάντως στη Γραμματική, ότι τα όρια ανάμεσα «στα δύο αυτά είδη των παρατακτικών συνθέτων δεν *ξεχωρίζονται* πάντοτε εύκολα, για λόγους ουσιαστικούς ή ψυχολογικούς».

Στην παραγραφο για τα σύνθετα παρατακτικά ορήματα (323) σημειώνεται πως αυτά «συνθέτονται από δύο ορήματα που φανερώνουν πως οι ενέργειες των δύο αυτών ορημάτων γίνονται σύγχρονα ή διαδοχικά»: *αναβοσβήνω, ανεβοκατεβαίνω, ανοιγοκλείνω, κλειδουμανταλώνω, μπαινοβγαίνω, ξημεροβραδιάξωμαι, περνοδιαβαίνω, πηγαινοέρχομαι, τρωγοπίνω κ.ά.*

Με μια παραπέρα τώρα ματιά στα παρατακτικά σύνθετα θα είταν δυνατό να παρατηρήσουμε, πως τα δύο συνθετικά ορισμένων είναι και έννοιες αντίθετες ή και αντιφατικές. Από τα παραπάνω παραδείγματα (προέρχονται από τον Ανδριώτη και τη Γραμματική) τέτοια σύνθετα είναι: *μικρομεγάλοι, ζωντανόνεκη, αντρόγυνο, κωμικοτραγικός, πικρόγλωσσος* και τα περισσότερα ορήματα: *ανεβοκατεβαίνω, αναβοσβήνω, ανοιγοκλείνω, μπαινοβγαίνω κ.λπ.*

Αν για όλα βέβαια ισχύουν οι πιο πάνω παρατηρήσεις των γλωσσολόγων, μπορούμε ωστόσο να πάμε και λίγο πιο πέρα, εμβαθύνοντας οπωσδήποτε ειδικότερα σ' αυτή τη σχέση της αντίθεσης, που συνδέει επιπλέον ορισμένα, δύπως είδαμε, από τα συγκεκριμένα σύνθετα.

Νομίζω ότι είναι δυνατό να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις λειτουργίας της αντιθετικής σχέσης:

α) *Υπάρχουν παρατακτικά σύνθετα που εκφράζουν μια πλήρη διαδικασία ή μιαν οπωσδήποτε ολοκληρωμένη ενότητα*. Αυτό ισχύει για τα σύνθετα ορήματα: όταν μπαίνεις κάπου, φυσικό ή λογικό αναμενόμενο είναι και να βγεις από εκεί· το ίδιο ισχύει και για τα αντίστοιχα ονόματα, π.χ.: *ανεβοκατεβάσμα* (ωστόσο είναι δυνατή και μια άλλη, «ψυχολογική», θα έλεγε ο Τριανταφυλλίδης, χρήση αυτών των συνθέτων, για την έκφραση δυσφορίας ή παρατήρησης, π.χ.: *γιατί μπαινοβγαίνεις ή γιατί αναβοσβήνεις τα φώτα κ.λπ.*). Και το σύνθετο όνομα ανδρόγυνο δηλώνει μιαν απαρτισμένη ολότητα.

Είδαμε το Νικόλαο Ανδριώτη να χαρακτηρίζει το είδος των παρατακτικών συνθέτων «*καθαρά λαϊκό*», το οποίο μάλιστα δεν συνηθίζοταν στους αρχαίους

ους χρόνους. Νομίζω πως είναι δυνατό να συσχετισθεί με αυτά το φαινόμενο της «ισομετρικής ταλάντευσης» (όπως το ονόμασε ο Στέλπων Κυριακίδης), που παρατηρείται στο δημοτικό τραγούδι, κατεξοχήν στο δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Ο Κυριακίδης παραθέτει στίχους όπως οι επόμενοι (και οι υπογράμμισεις είναι δικές του):

Αποβραδύ μοιρολογούν και την αυγή φωνάζουν

Μάλτα, για δωσ' μας τα κλειδιά, για δωσ' μας τ' αντικλείδια

Ρίχνει τα βρόχια στο γιαλό, τα ξόβεργα στους κάμπους

Χύλιοι τον παν' από μπροστά και δυο χιλιάδες πίσω

Πόρχει ανταρούλα στην κοφή και καταχνιά στη φίξα

Πιάνουν τριακόσιους ζωντανούς, τριακόσιους σκοτωμένους

Και παρατηρεί: «εις όλα τα παραδείγματα ταύτα είναι ευδιάκριτον ότι (...) πρόκειται (...) περὶ απλῆς τεχνοτροπικής ισομετρικής ταλαντεύσεως μεταξύ αντιθέτων, τα δε αντίθετα ταύτα όχι μόνον δεν χωρίζουν τα νοήματα των ημιστιχίων, αλλά τουναντίον δια της συζητίας των ενώνουν αυτά εις μίαν πολύ ευρυτέραν και πληρεστέραν εικόνα»⁴ (η υπογράμμιση δική μου).

Όταν ο στίχος λέει

Εχάραξεν Ανατολή και ρόδισεν η Δύση,

παρατηρεί ο Κυριακίδης, ασφαλώς δεν πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα («αφού μάλιστα είναι γνωστόν ότι με το χάραγμα ροδίζει μόνον η Ανατολή και όχι η Δύσις»), παρά μόνο για ισομετρική ταλάντευση (που θέλει να ισορροπήσει, ας διευκρινίσω, δύο αντίθετα πράγματα), η οποία επεκτείνει την έννοια του πρωινού φωτός, που έρχεται, σε ολόκληρο τον ορίζοντα. Έτσι «η έννοια του όλου στίχου όχι μόνον δεν διχάζεται, αλλά πολύ μάλλον ενούται εις μίαν πολύ ευρυτέραν συνολικήν εικόνα»⁵. το ρόδισμα του ξημερώματος και του πρωινού φωτός εξαπλώνεται παντού, από την ανατολή ως τη δύση!

Ας παραθέσω κι όσα λέει ο Κυριακίδης για να σχολιάσει και τον επόμενο στίχο:

Πιάνουν τριακόσιους ζωντανούς, τριακόσιους σκοτωμένους.

«Είναι προφανές ότι πρόκειται απλώς περὶ τεχνοτροπικής ισομετρικής ταλαντεύσεως, διότι οι σκοτωμένοι δεν πιάνονται. Καθίσταται όμως δια της ταλαντεύσεως αυτής, παρά το παράχοδον, πιάνουν σκοτωμένους, -ευρυτέρα και αριτιωτέρα η έννοια του θριαμβευτικού αποτελέσματος της μάχης»⁶.

β) Κατά δεύτερο λόγο υπάρχουν αντιθετικά σύνθετα, που τα αντίθετα

4. Στέλπων Π. Κυριακίδης, «Η γένεσις του νεοελληνικού διστίχου και η αρχή της ισομετρίας μορφής και περιεχομένου εν τη δημώδει ποίησε», στον τόμο: του ίδιου, Το δημοτικό τραγούδι. Συναγωγή μελετών (εκδοτική φροντίδα: Αλκη Κυριακίδου-Νέστορος) Αθήνα 1978, σ. 275.

5. Ό.π.

6. δ.π. Πβ. και Χρ. Χατζηδάκη-Καψωμένου, «Μια πρώτη διερεύνηση της ισοδυναμίας στην ακολουθία του λόγου στην δημοτική ποίηση», *Revue d' Etudes Néohelleniques*, II/ 1-2, 1993, σ. 203-16.

συνθετικά τους, η συσχέτισή τους, εκφράζει κάτι οξύμωρο, γιατί οι αντίθετες εδώ έννοιες δεν είναι συμπληρωματικές (ώστε να ενωθούν «εις μίαν πολύ υφαντεραν συνολικήν εικόνα»), αλλά αντιφατικές, αναιρετική και ανατρεπτική η μία της άλλης. Αναφέρω το σύνθετο αμεριμνομέριμνος· είναι αυτός που δήθεν μεριμνά, ενώ στην πραγματικότητα μένει αδιάφορος⁷.

γ) Ως τρίτη περίπτωση αναφέρω εκείνη, όπου υπάρχει, επίσης, το οξύμωρο, όχι όμως σε μια χιονομοριστική, ή ειρωνίζουσα διάσταση, όπως συμβαίνει στην προηγούμενη περίπτωση. Εδώ η συνάντηση των δύο αντίθετων εννοιών παίρνει έναν ολότελα διαφορετικό χαρακτήρα, που φτάνει κάποτε ως την τραγικότητα· κλαυσίγελας (λαϊκότερα: κλαψόγελα), ξωντανόνεκρη (ή σε αντιστροφή: νεκροζώντανος) ή, έστω, σε μιαν ηπιότερη (αλλά πάντως όχι ιδιαίτερα ευχάριστη) διάθεση πικρόγλυκος.

Μένοντας στην ίδια αυτή περίπτωση ή υποκατηγορία αντιθετικών συνθέτων σημειώνω την παρουσία ορισμένων -όχι πολλών- από αυτά, στα οποία δηλώνεται η προσπάθεια, όχι τραγική βέβαια, αλλά πάντως πολύ σοβαρή, ή και δραματική ενίστε, να συντεθούν δύο αντίθετες ή και (εδώ) αντιφατικές έννοιες, να συνδεθούν διαλεκτικά τα διεστώτα. Τέτοια σύνθετα αποτελούν και τη μονολεκτική έκφραση μιας ολόκληρης στάσης απέναντι στην τέχνη ή στη ζωή· σε σχέση με την τέχνη έχω υπόψη μου το σύνθετο σπουδογέλοιος, σε σχέση με τη ζωή το σύνθετο χαρμολύπη και τα δύο είναι αρχαία, οπωδήποτε όμως της μετακλασικής ή και υστερόδερης αρχαιότητας.

Ο Μιχαήλ Μπαχτίν είναι αυτός που αναφέρεται σοβαρά στο «σπουδογέλοιον», συνητώντας τη γένεση και την αισθητική του μυθιστορήματος, του οποίου είναι υπέρδιμαχος. Το μυθιστόρημα, όπως λέει, διαφροτοποιείται πλήρως από τα άλλα λογοτεχνικά ίδι, τα οποία «περνούν από το χώρο της οικείας επαφής σ' ένα μακρινό ορίζοντα. Ο προσανατολισμός τους προς την τελειότητα αποκαλύπτει τον κλασικισμό δύλων των μη μυθιστορηματικών ειδών».

» Η ασταθής επικαιρότητα, το "φθηνό" παρόν, δ.τι είναι μεταβατικό, η "χωρίς αρχή και τέλος" ζωή, αυτά όλα παρουσιάζονταν στα κατώτερα είδη. Προπάντων όμως αποτελούσαν το κύριο αντικείμενο που προβαλλόταν στον τόσο πλατυνό και πλούσιο χώρο των λαϊκών σατιρικών έργων». Όπως λέει ο Μπαχτίν

7. Τη λέξη αυτή (πλαστήν από τον Κοραή, Άτακτα, τ. 2, 38) έλαβα από το λεξικό του Στεφάνου Α. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, Αθήνα 1980 (φωτοανατύπωση της πρώτης εκδόσεως του 1900, με εισαγωγή του Κ. Θ. Δημηαρά), όπου, δείγματος χάριν, επισήμανα (από το γράμμα α) τα ακόλουθα παρατακτικά σύνθετα, εις επίρρωσιν και της παρατήρησης του Ανδριώτη, ότι, αντίθετα προς τη νεότερη εποχή, το ίδιος αυτό συνθέτων δεν είταν συνηθισμένο στην αρχαιότητα: αγαθοπόνθρος, αγαθόστρυνφος, αγιάριος, ακοδυοκούμια, ακουστικοντίως, αλγεινοευφρόσυνος, αμεριμνομέριμνα (και επίθετο, -όπως είδαμε, - επιρρήμα), αναιδοσεμνώς, αναλυτικοσυνθετικός (-μεθόδος), ανθρωπόζων, ανοδοκάθοδος, ανοιγόκλεισμα, ανστηροπικρόγλυκα (λόγια), αχροκεχρωματισμένων (υπουργείον).

στη συνέχεια, προσπάθησε να δείξει «την τεράστια σημασία αυτού του χώρου τόσο στην Αρχαιότητα όσο και στο Μεσαίωνα για τη γένεση και τη διαμόρφωση του μυθιστορηματικού λόγου (...). Ακριβώς στην περιοχή αυτή του λαϊκού καωμικού πρέπει να αναζητήσουμε τις αληθινές λαογραφικές (folkloriques) ωρίες του μυθιστορήματος. Το παρόν, η σύγχρονη επικαιρότητα δύναται ακριβώς είναι, "εγώ ο ίδιος", "οι σύγχρονοι μου", "η εποχή μου", υπήρξαν από την αρχή το αντικείμενο ενός γέλιου με διπλή λειτουργία: χαρούμενου και ικανού να ανατρέπει. Εδώ, ακριβώς, εδραιώνεται μια νέα και οικική σχέση με τη γλώσσα, με τη λέξη. Δίπλα στην άμεση παρουσίαση, στη σάτιρα της ζωντανής επικαιρότητας, ακμάζει η διακωμώδηση και το μασκάρεμα όλων των μεγάλων ειδών (...). Το "απόλυτο παρελθόν" των θεών, ημιθέων και ηρώων "επικαιροποιείται" στις παραδέξ και προπάντων στα μασκαρέματα: κατεβάζεται χαμηλά, παρουσιάζεται στο επίπεδο της επικαιρότητας, στο συνηθισμένο πλαίσιο του, στη "χαμηλή γλώσσα" του καιρού του.

» Με αφετηρία το στοιχείο αυτό του λαϊκού γέλιου προκύπτει αυθόρμητα από το κλασικό έδαφος μια αρχαία λογοτεχνία, στον σημαντικά πλατύ και ποικιλότροπο τομέα που οι ίδιοι οι αρχαίοι ονόμασαν, με εκφραστικό τρόπο, "σπουδογέλιον": περιοχή του "σοβαρού καωμικού". Εδώ τοποθετείται ο Μπαχτίν τους μάμους με μικρή υπόθεση, του Σώφρονος από τις Συρακούσες, τη βουκολική ποίηση, το παραμύθι, τα πρώτα απομνημονεύματα (Επιδημίαι του Ιωνος του Χίου, τις ομιλίες του Κριτία) και τους λιβέλους. Κι ακόμα υποστηρίζεται ο Μπαχτίν πως οι αρχαίοι συνέδεαν μ' αυτό τους σωκρατικούς διαλόγους (ως είδος), τη ωμαϊκή σάτιρα (Λουκιλίος, Οράτιος, Πέρσιος, Ιουβενάλης), την πλατιά λογοτεχνία των συμποσίων, τη Μενίππεια σάτιρα (ως είδος εν γένει επίσης) και τους διαλόγους με τον τρόπο του Λουκιανού. Όλα αυτά τα είδη, που ο Μπαχτίν εντάσσει στον κύκλο του «σπουδογελοίου», θεωρεί «αυθεντικούς προδρόμους» του μυθιστορήματος που θα ερχόταν αργότερα, διαφωνώντας με δύο άλλους θεωρούσαν τα «ελληνικά μυθιστορήματα» της αρχαιότητας, «το μόνο αρχαίο είδος άξιο της τιμής ενός τέτοιου χαρακτηρισμού»⁸.

Έχει δίκιο ο Μπαχτίν όταν παρατηρεί, ότι οι savants δεν έδωσαν σημασία στον τομέα αυτό του «σπουδογελοίου», που και ως δύος απουσιάζει και από τις πιο περιεκτικές γραμματολογίες της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας!

Οπωσδήποτε τον όρο «σπουδογέλιον» ή και ως προσδιορισμό συγγραφέα που ασχολείται με το είδος αυτό, συναντάμε σε μεταγενέστερες μαρτυρίες. Αναφέρεται ένας Ηράκλειτος, «σπουδογέλιοις, από κιθαρωδίας μεταβεβηκώς εις το είδος» (Διογένης Λαέρτιος, Στράβων), ένας Βλαίσος, «σπουδογελοίων ποιητής», Καπριάτης (από «την Καπρίην, νήσον Ιταλίας» (Στέφανος Βυζάντιος), κατεξοχήν βέβαια ο Μένιππος από τα Γάδαρα («πόλιν κοιλης Συρίας») (Στράβων),

8. Mikhaïl Bakhtine, *Esthétique et théorie du roman*, TEL Gallimard, Paris 1978, σ. 450 π.ε.

που επηρέασε και το Λουκιανό αποφασιστικά.

Μπορεί κανείς, νομίζω, να εκτιμήσει την έξοχη σύλληψη της βαθύτερης ενότητας δύο βασικών και ριζικά αντίθετων ανθρωπολογικών παραδιδότων, του σπουδαίου και του γελοίου, αυτού που κινεί στη σοβαρότητα κι αυτού που κινεί στο γέλιο. Σύλληψη που πέτυχε ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός ήδη στα χρόνια της ακμής με την τραγωδία και την κωμωδία, η οποία εξάλλου αφετηρία της είχε τα αρχαϊκά ήδη ευετηρικά δρώμενα, δομημένα πάνω στη συνοχή και τη συνέχεια του θανάτου και της αναγέννησης, της ζωής μέσα από τον και δια του θανάτου⁹.

Εξάλλου, για να γίνει το κωμικό γελοίο (το κωμικό είναι βέβαια "σπουδαιότερο" ασυγκρίτως του γελοίου), έπρεπε να περάσουν τα χρόνια, η ακμή, για να το πω έτσι, ν' αρχίζει να παρακμάζει. Ο Μένιππος έζησε γύρω στο 280 π.Χ.

Πάνω στο ίδιο βασικό δίπολο, -με ανάλογη βέβαια μετατόπιση επιπέδου, με διαφορετική νοηματοδότηση, ώστε να εκφράζεται μια διαφορετική, η χριστιανική, ανθρωπολογία,- δομείται το άλλο παρατακτικό σύνθετο: χαρμολύπη.

Ο καλός χριστιανός οφείλει τα λυπηρά του βίου (ακόμα και το λυπηρόν του θανάτου) να τα κατευνάζει, να τα ίλαρδώνει με τη χαρά της προσδοκίας της άλλης, αιώνιας ευδαιμονίας. Ισως την πιο παθητική -και ακραία, θα έλεγα,- ερμηνεία της χαρμολύπης διατύπωσε ο Ιωάννης της Κλίμακος στην ομιλία του «Περὶ του χαροποιού πένθους», στην οποία ζητεί να εξηγήσει τη λυτρωτική σημασία του «πένθους», -αλλά σε μια πλατιά έννοια, ως μιαν, επιδιωκόμενη κισλας, στέρηση υλικών αγαθών,- μακαρίζοντας όσους «πεινούν τη θλίψη και διψούν την αιτιώμα» (την περιφρόνηση, αιτίωση από τρίτους), γιατί αυτοί «κορεσθήσονται τροφής ακορέστουν»: «μειζον τον βαπτίσματος μετά το βάπτισμα των δακρύων πηγή καθέστηκε»- η πηγή των δακρύων είναι ένα άλλο, πιο σημαντικό βάπτισμα μετά το πρώτο, το οποίο είναι καθαρτήριο των κακών που έλαβαν χώρα προκαταβολικά μέσα τους, ενώ, τα δάκρυα μάς καθαίρουν απ' τις αμαρτίες που γίνονται όσο ζούμε· δάκρυα ωστόσο που πρέπει να είναι ειλικρινή και μέσα στην ψυχή: «αφαίρεσε την αμαρτία και θα γίνει το κατώδυνον δάκρυ των αισθητών ματιών περιττό».

Έτσι γίνονται τα δάκρυα ο δρόμος της σωτηρίας, της λύτρωσης, της χαράς. Γι' αυτό προτρέπει: «κατέχων κάτεχε την μακαρίαν τῆς ὁσίας κατανῦξεως χαρμολύην· καὶ μὴ παύσῃ τῆς ἐν αὐτῇ ἐργασίας, ἀχρις οὖ μετάρσιον ἐκ τῶν ἐντεῦθεν τῷ Χριστῷ καθαρόν παραστήσῃ σε»¹⁰.

9. Βλ. πρόχειρα Μ. Γ. Μερακλή, *Ελληνική Λαογραφία*, Β'. Ηθη και Εθίμα, Αθήνα ⁶1998 (πρώτη έκδοση: 1986), σ. 65 και 172, σημ. 136. Θα έλεγα ότι τη διαλεκτική αυτή σχέση κατανήσεις η αρχαία ελληνική σκέψη για τη διαμόρφωση του ανθρωποειδώλου της. Π.β. και το λόγο του Σωκράτη στο Φαιδρών (60b): «Ως ἄποτον (...) ἔσικέ τι είναι τοῦτο δὲ καλούσιν οἱ ἀνθρώποι ήδη· ώς θαυμασίως πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρὸν. Τὸ δῆμα μὲν αὐτῷ μὴ έθέλειν παραγίνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐάν δέ τις διώρκῃ τὸ ἔτερον καὶ λαμβάνῃ, σχεδόν τι ἀναγκάζεσθαι ἀεὶ λαμβάνειν καὶ τὸ ἔτερον, ὥσπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς ἡμιένων, δύ' ὄντε».

10. P G, 88, σ. 801-16 (η ίδια λέξη στη στήλη 804).

Ζητείται ο περιορισμός (αν όχι και ο μηδενισμός!) της εγκόσμιας χαράς, για να κερδηθεί η άλλη χαρά. Η θέση αυτή μιας βασικής αντίθεσης, που επιχειρείται να γίνει εξίσωση, συμπυκνώνεται στη λέξη «χαρομόλυπη», εικονογραφείται πάντως και με εικόνες και σχήματα αντίθεσης. Π.χ.: όταν πέφτεις στο κρεβάτι σου να κοψηθείς, να σκέπτεσαι την «κατάκλισιν» στον τάφο σου· έτσι θα «υπνώττες» λιγότερο. Και η απόλαυση του τραπεζιού ας γίνεται υπόμνηση του άλλου οδυνηρού τραπεζιού των σκουληκιών. Κι ακόμα: να είσαι «ύψηλός ἐν ταπεινώσει καθήμενος». Και να λες στο γέλιο, φύγε· και θα φεύγει· και να λες στο γλυκό κλαυθύμο, έλα· και θα έρχεται!