

## ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ

# ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΣΤΕΡ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19<sup>ου</sup> ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20<sup>ου</sup> ΑΙΩΝΑ)

$\sum$  τις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ύστερα από συστηματική αποδειτιώση τμήματος αρχειακού υλικού που βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών<sup>1</sup>, των Πρυτανικών Λόργων της περιόδου 1873-1910. Πρόκειται για μια πρώτη καταγραφή, που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της σύγχρονης Αθήνας κατά την περίοδο 1834-1950, ερευνητικό πρόγραμμα που διευθύνω και θα ολοκληρωθεί το 2007<sup>2</sup>.

Η επεξεργασία των αρχείων αυτών αποσκοπεί στη μελέτη ζητημάτων της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, η οποία συνδέεται άμεσα με την ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ένα πρώτο θέμα είναι οι διαδικασίες διάχυσης των ανακαλύψεων του Παστέρ και κυρίως της πρακτικής της αποστείρωσης αρχικά στο ιατρικό σώμα και στις μαίες και στη συνέχεια στον πληθυσμό και ιδίως στις νέες μητέρες - είναι γεγονός ότι η διάδοση αυτής της πρακτικής επέφερε στις τότε αναπτυγμένες κοινωνίες μια σημαντική μείωση της βρεφικής θνησιμότητας και ως εκ τούτου πληθυσμιακή αύξηση.

Κατά δεύτερον, εξετάζεται η ίδια η κοινωνική συγκρότηση του ιατρικού σώματος, το οποίο αποτελεί τμήμα της τοπικής ελίτ με αδιαμφισβήτητο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό κύρος<sup>3</sup>. Η σταδιακή συγκρότηση ενός σύγχρονου συστήματος υγείας στα τέλη του 19ου αιώνα και η βελτίωση της δημόσιας υγείας

1. Η έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε το 1998 από τον Ε.Δ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.

2. Αυτή η έρευνα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ II στα πλαίσια του έργου «Πυθαγόρας: ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια» με 75% από το Ε.Κ.Τ. και 25% από εθνικούς πόρους

3. Βλέπε Eugénie BOURNOVA, «Santé publique et corps médical en transition: le cas de la Crète au début du XXe siècle», στο *Annales de Démographie Historique* 1996, σ. 119-136.

είναι τα πιο εμφανή στοιχεία συνάρθρωσης της ιατρικής προόδου με την πολιτική βιούλησης αποτελούν δείκτες εκσυγχρονισμού και φανερώνουν την αποδέσμευση των διανοητικών, θεσμικών και κοινωνικών συνθηκών γέννησης ενός τέτοιου συστήματος.

Πράγματι, κατά την περίοδο που ερευνώ, δηλαδή το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και την πρώτη δεκαετία του 20ού, σημειώθηκε ζωηρά αισθητή επιδίωξη για ανώτατες σπουδές στο μοναδικό τότε πανεπιστήμιο της χώρας, με προεξάρχουσες επιλογές, βεβαίως, τη Νομική και τη Ιατρική Σχολή.

### 1. Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΗ: Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1837 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 1873 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ														
ΚΑΤΑ ΧΩΡΕΣ		ΠΡΟΛΥΤΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ	ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ	ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ	ΤΕΛΕΙΟΔΔΑΚΤΟΙ	ΝΟΜΙΚΗΣ	ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ	ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ	ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ	ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ	ΤΕΛΕΙΟΔΔΑΚΤΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ	ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ	ΣΥΝΟΛΟ
Κωνσταντινουπόλειται και Θράκες		8		2		26		1				3	4	44
Μακεδόνες		6		3		25		1		1		4	1	41
Ηπειρώται και Αλβανοί	1	24		8		58		10				1	11	113
Θεσσαλοί		6		4		41		1				1	6	59
Στερεοελλαδίται	2	140		57		154		10		6		9	38	416
Πελοποννήσιοι	5	295		156		284		31		20		11	12	923
Νησιώται	Ιόνιοι	2	30	6		32		4				9	83	
	Πελοποννήσου	1	22	6		17		1		3		1	14	65
	Ευβοίας και Σποράδων		24	5		24		3		2		4	10	72
	Κυκλαδών	1	45	11		63		9		8		11	12	160
	Κρήτης		14	6		31		3		1		2	2	59
	Κύπρου		3			2								5
	Μικράς Α- σίας		26	3		30		3		4		5	6	77
Μικρασιανοί			11	2		19		2		1		1	3	39
ΣΥΝΟΛΟ		12	654	269		806		79		46		53	23	2156

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: 1837-1873



ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΗ: 1837-1873



**2. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1875-1910: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Κατά τα πρώτα πενήντα χρόνια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837-1887) η Ιατρική Σχολή<sup>4</sup> απένειμε τον τίτλο του διδάκτορα σε 2.340 φοιτητές -σχεδόν 50% περισσότερους από τη Νομική Σχολή- ενώ από το Φαρμακευτικό Σχολείον αποφοίτησαν μόνο 379 (το Φαρμακευτικό Σχολείο ιδρύθηκε το 1841 και η διάρκεια σπουδών ήταν δύο χρόνια): στην απογραφή του πληθυσμού το 1879 υπήρχαν στην Αθήνα 73 φαρμακεία. Η κατανομή των πτυχιούχων και των τελειοδίδακτων των τεσσάρων σχολών κατά τη διάρκεια της πρώτης πεντηκονταετίας είναι σύμφωνα με τα μητρώα η παρακάτω:

1837-1887

A. Θεολογική Σχολή		
Διδάκτορες	2	
Προλύται	61	
Τελειοδίδακτοι	14	
B. Νομική Σχολή		
Διδάκτορες	1.598	
Τελειοδίδακτοι	697	

4. Από τους 54 καθηγητές που διδάσκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 1873-74, στην Ιατρική Σχολή υπήρετούσαν οι εξής 18 (κατά αρχαιότητα του διορισμού τους):

**ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1873-74**

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΚΑΤΑΓΩΓΗ	ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Αλέξιος Πάλλης	Ηπειρος	1837
Δαμιανός Γεωργίου	Μακεδονία	1840
Γεώργιος Χ. Πρινάρης	Ηπειρος	1847
Γεώργιος Α. Μακάζ	Χίος	1849
Μιλτιάδης Βενιζέλος	Αθήνα	1852
Θεόδωρος Αφεντούλης	Θεσσαλομαγνησία	1852
Διονύσιος Αιγινήτης	Αίγινα	1855
Ανδρέας Αναγνωστάκης	Κρήτη	1856
Κωνσταντίνος Βουσάκης	Ηπειρος	1856
Δημήτριος Γ. Ορφανίδης	Σμύρνη	1857
Αντώνιος Βιτσάρης	Ψαρά	1862
Σπυρίδων Μπαλάνος	Ηπειρος	1862
Παναγ. Γ. Κυριακός	Πελοπόννησος	1862
Χαρ. Πρετ. Τυπάλδος	Κεφαλονιά	1863
Θεόδωρος Αρεταίως	Πελοπόννησος	1864
Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης	Πελοπόννησος	1864
Παύλος Ιωάννου	Μακεδονία	1868
Σπυρίδων Ι. Μαγγίνας	Ακαρνανία	1874

Γ. Ιατρική Σχολή Διδάκτορες	2.340
Δ. Φιλοσοφική Σχολή Διδάκτορες-Φιλόλογοι	167
Τελειοδίδακτοι-Φιλόλογοι	106
Διδάκτορες-Μαθηματικοί	39
Τελειοδίδακτοι-Μαθηματικοί	7
Διδάκτορες-Φυσικοί	24
Τελειοδίδακτοι	3
Διδάσκαλοι Ελληνικών Σχολείων (κατά το Βασιλικό διάταγμα της 18/10/1850)	125
Φαρμακευτικό Σχολείο	379

Σε σύνολο 4.170 διδακτόρων μέχρι το 1887, οι περισσότεροι από τους μισούς προέρχονται από την Ιατρική Σχολή. Επιπλέον παρατηρείται ότι μέσα σε 15 χρόνια τριπλασιάστηκε ο αριθμός των γιατρών: από το 1837 έως το ακαδημαϊκό έτος 1872-73 είχαν αποφοιτήσει μόλις 812, ενώ μέχρι το 1887 ο αριθμός έφθασε τους 2.340. Έτσι η αναλογία ιατρικής υποστήριξης είναι, το 1873, ένας γιατρός για 2.540 κατοίκους (525 γιατροί σύμφωνα με την αναφορά στον αντίστοιχο πρυτανικό λόγο και 574 σύμφωνα με το συνοπτικό πίνακα του ίδιου έτους), ενώ το 1887 η σχέση γίνεται 1:1000!

Μόλις 20 χρόνια αργότερα, το 1907, ο αριθμός των διδακτόρων της Ιατρικής διπλασιάζεται και πάλι (5.810), με αποτέλεσμα να αναλογεί ένας γιατρός στους 450 κατοίκους περίπου. Είναι προφανές ότι η αναλογία, που εδώ αναφέρεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού (1907: 2.642.000 κάτοικοι), είναι ακόμα πιο ευνοϊκή στον αστικό χώρο και κυρίως στην πρωτεύουσα, ενώ είναι δυσμενέστερη στον αγροτικό κόσμο: το 1879 απογράφηκαν στην Αθήνα, η οποία αριθμούσε 68.659 κατοίκους, 203 γιατροί άρα αντιστοιχούσε ένας γιατρός σε 338 κατοίκους.

Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τον πρυτανικό λόγο που εκφώνησε τον Ιανουάριο του 1902 ο Κ. Μ. Μητσόπουλος:

[...] Άλλα καθ' όσον αφορά την εις το πανεπιστήμιον φοίτησιν των σπουδαστών οφείλω μετά λύτης να παρατηρήσω, ότι πολλοί τούτων, καίτοι εξηναγκάσθηκαν αυτοπροσώπως να προσέλθωσιν εις το πανεπιστήμιον, απήλθον αμέσως άμα τη εγγραφή ή ανανεώσει της εγγραφής αυτών εις τας πατρίδας των, ουδόλως διακούσαντες των μαθημάτων, άτινα επιβάλλει αυτοίς ο νόμος, όπερ βλαπτικώτατον τη επιστήμη. Τίνα δε τα αίτια τούτου ον του παρόντος, ουδείς θάμως θ' αρνηθή, ότι κυρία αιτία του κακού τούτου είνε, εκτός των βαρυτάτων εκπαιδευτικών τελών, το δαπανηρόν του εν

Αθήναις βίου, εις ον το βαλάντιον πολλών αληθώς επιμελών σπουδαστών αδυνατεῖ ν' αντέχῃ. Αν όμως υπήρχε βίος συναδελφικός μεταξύ των φοιτητών και προνοιά τις περί κατοικίας και διατροφής των πτωχοτέρων, ως γίνεται εν Κοπεγχάγη και αλλαχού, το κακόν τούτο ήθελε σημαντικώς ελλατωθῆ. Αλλά δυστυχώς δυσχερέστατον τούτο εισέτι παρ' ημίν, διότι ο Έλλην φοιτητής δεν εσυνήθισε να υποβάλλῃ εαυτόν εις κανονισμούς και πειθαρχίαν, ως εν Γερμανία, εν η μεγάλα κατορθούνται διά των μηνιαίων καταβολών των φοιτητών, δι' αν συντηρούνται λέσχαι, νοσοκομεία, οικονομικά συσσίτια, αναγνωστήρια κ.τ.λ.

Αφότου δε ιδρύθη το εθνικόν πανεπιστήμιον ἄχρι σήμερον παρετηρήθη φαινόμενον παραδοξότατον, μόνον εν Ελλάδι συμβαίνον, ἡτοι υπερτροφία μεν εν τη νομική και ιατρική σχολή, ατροφία δε εν ταῖς ἄλλαις σχολαίς, προ πάντων δε εν τω τημάτι εκείνω της φιλοσοφικής σχολής, εν ω ερευνάται και διδάσκεται η πανσοφία και χρησιμότης της φύσεως και των διεπονσών αυτήν δυνάμεων, διά της σπουδῆς των οποίων προάγονται πνευματικώς και υλικώς τα έθνη και ευημερούντι.

Προς θεραπείαν του κακού τούτου πολλοί των προκατόχων πρυτάνεων προέτειναν διαφόρους τρόπους, αλλ' απέτυχον ἡ δεν εισηκούνσθησαν, το δε κακόν εξακολουθεῖ, καίτοι γνωστόν τοις πάσι τυγχάνει, ότι πληθώρα νομικών και ιατρών υπάρχει εν Ελλάδι, δυσανάλογος προς τον πληθυσμὸν και την οικονομικὴν ευεξίαν του κράτους, οίτινες μη δυνάμενοι να ξήσωσι διά του επαγγέλματος αυτῶν επιδιώκουντι δημοσίας θέσεις.

Εν Ελλάδι εις φοιτητής αναλογεί προς 1.460 κατοίκους					
εν Ρουμανία	"	"	1.987	"	
εν Βυρτεμβέργη	"	"	1.557	"	
Εν Ελλάδι εις φοιτητής της νομικής αναλογεί προς 2.350 κατοίκους					
	"	ιατρικής	"	7.170	"
εν Ρουμανία	"	νομικής	"	5.927	"
	"	ιατρικής	"	9.468	"
εν Βυρτεμβέργη	"	νομικής	"	7.486	"
	"	ιατρικής	"	7.970	"

Η πληθώρα αύτη και η δυσαναλογία των νομικών και ιατρών ως προς τον πληθυσμὸν του Ελληνικού κράτους και η μεγάλη διαφορά προς τα πανεπιστήμια της Ρουμανίας, της Βυρτεμβέργης και πολλών ἄλλων κρατών αιτίαν ἔχουσι κατά την γνώμην ημῶν ουχὶ την επιείκειαν των εξετάσεων, ως εσφαλμένως λέγουσι τινές, αλλά διότι οι φύσει φιλομαθεῖς και φιλόπονοι Έλληνες αγνοούσιν εισέτι, ότι υπάρχουσι και ἄλλαι επιστήμαι μορφωτικαὶ του νου και της καρδίας, τερπναὶ και πλουτοπαραγωγικαὶ. Και τούτο είνε μέλημα της πολιτείας, καιρός δ' είνε να στραφῇ η φιλομάθεια του Ελληνι-

κού λαού προς την γεωπονίαν και κτηνοτροφίαν, την μεταλλευτικήν και μεταλλουργίαν, την δασονομίαν, την μηχανικήν και ηλεκτρολογίαν, την χημειοτεχνίαν και βιομηχανίαν, αίτινες είνε επιστήμαι ὥπως η ιατρική και νομική.

Και αι κατά το λήξαν ακαδημαϊκόν ἔτος γενόμεναι διδακτορικαὶ εξετάσεις<sup>5</sup> επεβεβαίωσαν την πληθώραν εν ταις σχολαίς της νομικής και ιατρικῆς. Διότι ενώ οι λαβόντες διπλώμα θεολόγοι και φυσιογνώσται αναλογούσιν 1: 486.000 κατοίκους, οι μεν νομικοί αναλογούσιν 1: 10.860 κατοίκους, οι δε λαβόντες ἀδειαν ιατροί 1: 16.000 κατ. Κατ' επισήμους δε πληροφορίας υπήρχον των 1900 εν τω Ελληνικῷ Βασιλείῳ εκτός της Επτανήσου φορολογούμενοι δικηγόροι 1.580 και ιατροί 1.534<sup>6</sup>. Ωστε εις μεν δικηγόρος αναλογεὶ προς 1.380, εις δε ιατρός προς 1.422 κατοίκους, αναλογία, ἡτις ουδαμού γης παρατηρεῖται, π.χ. εν Γερμανίᾳ, εν η παραπονούνται διά την πληθώραν των ιατρών, υπάρχουσι 27.374 ιατροί, ἡτοι εις ιατρός προς 2.000 κατοίκους. Την μεγίστην δε πληθώραν δικηγόρων και ιατρών ἔχουσιν αι Αθήναι, ἡτοι δικηγόρους μεν 503 και ιατρούς 291, επομένως εις δικηγόρος υπάρχει μεταξύ 218 Αθηναίων, και εις ιατρός μεταξύ 378, ενώ εν Βερολίνω, τω κέντρω της γερμανικής αυτοκρατορίας, αναλογεὶ εις ιατρός προς 798 κατοίκους και εν Λειψίᾳ προς 1.094. Όθεν εν Αθήναις υπάρχουσιν ιατροί διπλάσιοι των εν Βερολίνω και τριπλάσιοι περίπου των εν Λειψίᾳ.<sup>7</sup>

Είναι μάλλον φανερό ὅτι η αναλογία του συνολικού αριθμού των φοιτητών προς τον πληθυσμό του Ελληνικού κράτους είναι στα ἴδια επίπεδα με τις πόλεις της Γερμανικής Αυτοκρατορίας και ὅτι η διαφορά εντοπίζεται στην αναλογία των πτυχιούχων παρά τις προσπάθειες εφημηνείας που κατέβαλε ο πρύτανης, η απάντηση στο φαινόμενο βρίσκεται εν μέρει στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Για την εγγραφή των φοιτητών απαιτούνταν το απολυτήριο ενός εκ των γυμνασίων του κράτους (το 1907 υπήρχαν συνολικά 39 γυμνάσια με 5.293 μαθητές). Η μεγάλη αὔξηση του αριθμού των φοιτητών που σημειώθηκε μετά το 1862 προκαλεσε αρκετές συζητήσεις στον ακαδημαϊκό κόσμο. Ο Ι. Πανταζίδης, στο

5. «Κατά τας εξετάσεις δε ταύτας η μεν νομική σχολή εκ 294 εξετασθέντων υποψηφίων απέρριψε 19, ἡτοι 6,4%, η δε ιατρική κατά μεν τας διδακτορικάς εξετάσεις εκ των 212 υποψηφίων απέρριψε μόνον 2, ἡτοι 0,9%, κατά δε τας επ' αδεία εκ των 235 απέρριψε 3, ἡτοι 1,27%».

6. «Εις τον αριθμὸν τούτον πρέπει να προστεθῶσι και 5% επιστημόνων, οἵτινες διά διαφόρων μέσων κατορθούνται να μη φορολογώνται».

7. «Τους πλείστους δικηγόρους ἔχουσιν αι υπό την δικαιοδοσίαν του εφετείου Αθηνών υπαγόμεναι επαρχίαι, ανερχομένους εις 735, κατά την αναλογίαν 1: 966 κατοίκους. Επαρχία ἔχουσα τους πλείστους σχετικάς δικηγόρους είνε η ευρωρωτάτη Αιγαλία, ἡτις καίτοι μη ἔχουσα πρωτοδικείον, ἔχει 26 δικηγόρους επί 21.550 κατοίκων, ἡτοι 1: 828 κατοίκους. Μετά τας Αθήνας αι Πάτραι ἔχουσι τους πλείστους δικηγόρους και ιατρούς, διότι επί 40.000 κατοίκων υπάρχουσι δικηγόροι 174 και ιατροί 91, ἡτοι εις δικηγόρος επί 228 κατοίκων και εις ιατρός επί 440 κατοίκων».

Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας του ελληνικού πανεπιστημίου, το 1889, αναφέρεται στο θέμα αυτό με γλαφυρό τρόπο:

*Η εκπληκτική αύτη αύξησις του πλήθους των φοιτητών δεν εξήγειρε ούτε την χαράν σύτε τον θαυμασμόν των πρωτάνεων, αλλά τουναντίον πολλοί μεν ανέγραφον ξηρώς τον μέγαν αριθμόν των φοιτητών καταπνίγοντες πάσαν παρατήρησιν, πολλοί δε μετά θάρρους απεκάλυπτον την αιτίαν του κακού και διά παντοίων παραινέσεων ηγωνίζοντο ν' αναχαιτίσωσιν αυτό ως επιβλαβές εις το Πανεπιστήμιον και την πολιτείαν. Διότι απεδείχθη ότι η αύξησις αύτη δεν προήλθεν εκ της εν έτει 1858 προσθήκης τριών έτι γυμνασίων εις τα υπάρχοντα, δύνατον πολλοί παραμυθητικώς έλεγον, αλλ' εκ της επαναστατικής ορμής και της αχαλινωσίας, ήτις κατήλθε μέχρι των γυμνασίων και σχολείων. Διά τούτο και ο κατά το 1864 διευθύνων το υπουργείον της παιδείας Α. Κουμουνδούρος συνεκάλεσε πολυπληθές συμβούλιον προς εύρεσιν μέσων καταστατικών της τοσαύτης περί την έκδοσιν απολυτηρίων ευκολίας. Άλλ' η τοιαύτη απόπειρα εις ουδέν κατέληξεν ευάρεστον αποτέλεσμα. Το κακόν δεν ανεχαιτίσθη, αλλά τουναντίον δύναται να είπῃ τις οτι εκ των γυμνασίων του κράτους, τα οποία επολλαπλασιάσθησαν εις αριθμόν υπέροχον και πάντη δυσανάλογον προς τον πληθυσμόν του Ελληνικού Βασιλείου -υπάρχουσι την σήμερον πλην των ιδιωτικών 33 δημόσια γυμνάσια εν Ελλάδι- από του 1862 μέχρι της σήμερον απελύθησαν φοιτηταί πλείστοι και κατά το πλείστον αστοιχείωτοι και απαιδαγώγητοι (σ.177).*

Τα τέλη που καλούνταν να πληρώσουν οι φοιτητές ήταν, μέχρι το 1871, 3 δρχ. για την εγγραφή και 1 δρχ. για την ανανέωση· μετά το 1871 (έως και τη δεκαετία του 1880) έφθασαν τις 10 δρχ. και για την εγγραφή και για την ανανέωση, των δε διδακτορικών εξετάσεων έφθασαν τις 100 δρχ. και σύντομα τις 112.

Από το 1862, με το Διάταγμα της 8ης Δεκεμβρίου, οι πρακτικές εξετάσεις - που μέχρι τότε διενεργούνταν από το Ιατροσυνέδριο- για τη λήψη της άδειας «του μετέρχεσθαι το ιατρικόν επάγγελμα» ανατέθηκε στην Ιατρική Σχολή. Σε αυτό διαβάζουμε:

*Άρθρον 1. Εν έτος μετά την αναγόρευσιν είναι δεκτός ο διδάκτωρ εις πρακτικάς εξετάσεις επί προσαγωγή τού δε διπλώματος αυτού και αποδείξεων επισήμων, εκδιδομένων υπό των αρμοδίων Καθηγητών και μαρτυρουσών ότι ησκήθη επί δύο Σχολικά εξάμηνα εν τε τω πολιτικώ νοσοκομείω Αθηνών, τη Αστυκλινική και τω Μαιευτηρίω, όπου γίνεται επισήμως κλινική διδασκαλία.*

*Αι εξετάσεις αύται συνίστανται:*

*α) Εις πρακτικάς δοκιμασίας περί την φαρμακολογίαν, χειρουργικήν, μαιευτικήν και ιατροδικαστικήν.*

β) Εις κλινικήν δοκιμασίαν επί ασθενούς πάσχοντος εσωτερικόν τι νόσημα.  
 γ) Εις κλινικήν δοκιμασίαν επί αρρώστου πάσχοντος χειρουργικόν τι πάθος, γίνονται δε εις δύο συνεδριάσεις, ων η μεν αφορά τας εν τω εδαφίω α' δοκιμασίας η δε τας εν τοις εδαφίοις β' και γ'.

Αρθρον 2. Η κλινική εξέτασις γίνεται εν τω πολιτικών νοσοκομείων Αθηνών ή εν τη Αστυκλινική, διαρκεί δε ουχί 1½ ώρας, ουδέ πλέον των δύο ωρών, και το μεν ήμισυ του χρόνου τούτου ο υποψήφιος εξετάζεται περί την ιατρικήν κλινικήν, το δε έτερον ήμισυ περί την χειρουργικήν.

Μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα οι εξετάσεις φαίνεται πως ήταν μάλλον χαλαρές αφού την ακαδημαϊκή χρονιά 1901-1902

εξητάσθησαν 165, εξ αν ουδείς απερρίφθη, 23 δε ἐλαβον τον βαθμόν ἀριστα, 124 τον βαθμόν λίαν καλώς, και μόνον 18 τον βαθμόν καλώς. Εν τη αυτή Σχολή υπέστησαν την πρακτικήν εξέτασιν προς εξάσκησιν του ιατρικού επαγγέλματος 193, εξ αν ουδείς απερρίφθη.



### 3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ

#### ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗ

Συστάθηκε με το Β. Διάταγμα στις 10 Αυγούστου 1856 και λειτούργησε από την 14η Νοεμβρίου 1856 στην οικία Γ. Σκουζέ, στην οδό Καλαμιώτου, κοντά

στην Καπνικαρέα· υπό τη διεύθυνση του Δ. Γ. Ορφανίδη, μέχρι το Σεπτέμβριο του 1863, προσήλθαν 14.040 ασθενείς. Πέραν του ευεργετήματος αυτού η χρησιμότητά της ήταν τεράστια και για την τελειοποίηση των νέων γιατρών. Το ίδρυμα όμως παρουσίαζε μεγάλες ελλείψεις στην υποδομή του, με σημαντικές επιπτώσεις στην επιστημονική κατάρτιση των γιατρών. Στο λόγο του ο Π. Παπαρρηγόπουλος, το 1863, αναφέρει:

*Ημείς εν τη πρωτευούση δεν ηντυχήσαμεν να αποκτήσωμεν ἄξιον λόγου Νοσοκομείον ου μόνον διά τας αλλεπαλλήλους του τόπου συμφοράς, αλλά και διότι δεν συνείθισαν ἐτι της ἔσω και ἔξω Ελλάδος οι κάτοικοι να καταφέύγωσιν εις νοσοκομεία, ὅταν στερούνται των μέσων της θεραπείας. Η Αστυκλινική θεραπεύει μέχρι τινός την ουσιώδη ταύτην ἐλλειψιν, δίδουσα την επικονυμίαν αυτῆς και εν τω καταστήματι και κατ' οίκον, ου μόνον δε τούτο απεργάζεται, αλλά και οίον φυτώριον χρησιμεύει εις τελειοποίησιν των εξερχομένων του Πανεπιστημίου διδακτόρων. Κατ' ἔτος 25 μέχρι 30 διδάκτορες φοιτώσιν εις αυτήν, αναλαμβάνουσιν ασθενείς εν τε τω καταστήματι και κατά την πόλιν, εφαρμόζουσιν εις την θεραπείαν των νοσούντων το σύνολον των επιστημονικών γνώσεων, ας εκτήσαντο και παρασκευάζονται κατά μικρόν εις την δύναμιν ανεξάρτητον εξάσκησιν του ιατρικού επαγγέλματος.*

Όθεν διά την διπλήν ταύτην της Αστυκλινικής επαγγελίαν, της θεραπείας των ενδεών ασθενών και της τελειοποιήσεως των ιατρών, δικαιώς δύναται να θεωρηθή αύτη ως εν των ευεργετικωτάτων παρ' ημίν ιδρυμάτων.

Η ευχή του Παπαρρηγόπουλου να προσέλθουν αρωγοί στο έργο της Αστυκλινικής οι ομογενείς δεν εισακούσθηκε. Οι δαπάνες της παρέμειναν εις βάρος του Δημοσίου και κυρίως του Πανεπιστημίου – αφού μεταστεγάστηκε σε ένα από τα ακίνητα του, την (μικρή) οικία του Γ. Γ. Παπαδόπουλου. Ωστόσο ο αριθμός των ασκουμένων συνεχώς αυξανόταν: ενώ στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της οι εγγεγραμμένοι κυμαίνονταν από 18 έως 24 το χρόνο, τη δεκαετία του 1880 έφθασαν τους 150. Οι δε άρρωστοι, στους οποίους χορηγήθηκε ιατρική βοήθεια και φάρμακα είτε κατ' οίκον είτε στην Αστυκλινική, από 2.000 περίπου που προσέρχονταν κατά μέσον όρο τα πρώτα χρόνια, αργότερα διπλασιάστηκαν και το 1880-81 ήταν 5.224. Το 1901, και ενώ διευθυντής ήταν ο καθηγητής Μ. Χατζημιχάλης, η προσέλευση των ασκουμένων εντάθηκε:

*Ἐκ δε των κατά το ακαδημαϊκόν ἔτος 1899-1900 εν τω καταλόγῳ της Αστυκλινικής εγγραφέντων 232 διδακτόρων, 180 μεν ἐλαφον απόδειξιν της εν αυτῇ πρακτικής ασκήσεως, οι δε λοιποὶ 52 δεν συνεπλήρωσαν εισέτι το υπό του νόμου οριζόμενον εννεάμηνον χρονικόν διάστημα [...]*

*Ἐκ δε των κατά το ακαδημαϊκόν ἔτος 1900-1901 εν τω καταλόγῳ της Αστυκλινικής εγγραφέντων 218 διδακτόρων, 164 μεν ἐλαφον απόδειξιν*

της εν αυτή πρακτικής ασκήσεως, οι δε λοιποί 54 δεν συνεπλήρωσαν εισέτι το υπό του νόμου οριζόμενον εννεάμηνον χρονικόν διάστημα.

## ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διευθυντές: Μ. Βενιζέλος και στη συνέχεια Δ. Κόνσολας. Χρησίμευσε για την εκπαίδευση των μαιών αλλά και την πρακτική διδασκαλία των φοιτητών. Το 1890 ορίζονται στις 2 δρχ. η ημερήσια δαπάνη παραμονής και στις 5 δρχ. η πλύση των θούρων κατ' αποκοπή εφάπαξ. Από το 1890 έως και το 1900, σύμφωνα με το διευθυντή Δ. Κόνσολα:

[...] εισήλθον και έτεκον εν τω Μαιευτικώ καταστήματι 1.057, εξ αν τέσσαρες μόνον απεβίωσαν [...]. Ετέχθησαν δε 1.074 νεογνά (διότι ήσαν 17 δίδυμοι τοκετοί), εξ αν 557 άρρενα και 517 θήλεα, και εκ τούτων 405 παρελήφθησαν υπό των μητέρων, 590 απεστάλησαν εις το Δημοτικόν Βρεφοκομείον και 79 απεβίωσαν, εξ αν 48 προ του τοκετού ένεκα νόσων της μητρός ή εκτρώσεως ή προώρου τοκετού και 31 κατά τον τοκετόν ένεκα δυστοκιών και εγχειρήσεων [...]

Εκ της στατιστικής ταύτης εξάγονται τα εξής συμπεράσματα:

1. Οτι το Μαιευτικόν κατάστημα εν τη σμικρότητί του είνε και πρέπει να θεωρήται σωτήριον άσυλον, διότι έσωσε την ζωήν 2.048 εγκαταλειμένων όντων ενηλίκων και μη, καθόσον, εάν αι 1.067 τέξασαι δεν προσέτρεχον εν αυτώ, αι πλειότεραι των ήμισου θα απέθνησκον εις τας τρώγλας των άνευ ουδεμιάς αντιλήψεως κατά τον τοκετόν και την λοχείαν, εκ δε των υπολοίπων, αι μεν θα έτικτον εις τα υπόγεια των μαιών και θα απεδεκατίζοντο, αι δε θα κατέφευγον αναγκαστικώς εις εγκληματικήν και θανατηφόρον έκτρωσιν.
2. Οτι εν τω Μαιευτηρίω εκτελείται αμέμπτως και ανελλιπώς πάσα η επιστημονική λειτουργία, διότι, αφού πελάτιδες αυτού είνε αποκλειστικώς αι άστεγοι, αίτινες, ένεκα της στρεψίσεως πάντων των προς συντήρησιν μέσων προσβάλλονται υπό οξειών ή χρονίων νόσων επιπλεκουσών και δυσχεραινουσών σπουδαίως την κύνησιν, τον τοκετόν και την λοχείαν, αναποφεύκτως προς σωτηρίαν αυτών απητείτο η ακριβεστάτη εφαρμογή της αντισηψίας και καθαριότητος και των λοιπών αναγκαίων θεραπευτικών μέσων.
3. Οτι αυτό είνε ταυτοχρόνως και χρησιμότατον σχολείον των μαιών, διότι τα ανωτέρω θεραπευτικά μέσα απομανθάνουσι καλώς αι κατά τον τοκετόν και την λοχείαν παριστάμεναι μαθήτριαι, αίτινες διά τούτο εις τας μεγαλειτέρας της γείτονος επικρατείας πόλεις είνε αι μόναι διακρινόμεναι και προτιμώμεναι μαίαι, ως τούτο ομολογούσι μεθ' υπερηφανείας και άκρας ευχαριστήσεως πάντες οι κατά το τελευταίον ιατρικόν Συνέδριον ελθόντες εκείθεν αξιόλογοι συνάδελφοι. Δυστυχώς δε ένεκα του ολίγου αριθμού των τοκετών δεν είνε δυνατόν να εξασκηθώσιν όσον έδει και οι υπερμέτρως

πολυάριθμοι διδάκτορες της Ιατρικής. Η έλλειψις όμως αύτη καθώς και αι λοιπαί αναπόφευκτοι ένεκα της σμικρότητος του Μαιευτηρίου και των γλίσχων προς συντήρησιν αυτού μέσων, πεποίθαμεν αδιστάκτως ότι θα εκλείψωσι μετά την δύσον ούπω γενησομένην οικοδομήν Μαιευτικού καταστήματος καλώς κατηρτισμένου, το οποίον προ καιρού θα υπήρχεν εάν δυστυχώς δεν εθίγετο η περιουσία του Πανεπιστημίου ή και εάν δεν εδυσχεραίνετο μετέπειτα η οικονομική κατάστασις του κράτους [...].

Κατά τον τοκετόν παρίστανται κατά σειράν προσκαλούμενοι 2-3 εκ των της Αστυκλινικής διδακτόρων, 4 μαθήτριαι, η μαία, η νοσοκόμος και εναλλάξ ο βοηθός ιατρός ή ο επιμελητής. Είνε δε αδύνατον να παραστώσι πλείονες ένεκα της μικράς χωρητικότητος του θαλάμου εν ω εκτελείται ο τοκετός και διότι δεν θα ηδύναντο να παρακολουθήσωσιν εκ του πλησίον τας λεπτομερίας του τοκετού, ουδέ θα ετηρείτο η απαιτούμενη αντισηψία, διά τούτο δε και οι δυσαναλόγως προς τον αριθμόν των εκτελουμένων τοκετών πολυαριθμότατοι κατ' έτος διδάκτορες της Αστυκλινικής δεν παρίστανται εις πολλούς τοκετούς.

Κατά δε τας ημέρας της λοχείας διημερεύει ή διανυκτερεύει μία εκ των παραστασών κατά τον τοκετόν μαθητριών, ίνα παράσχη τα απαιτούμενα βοηθήματα εις την λεχώιδα και ασκηθή εις την εκτελουμένην αντισηψίαν και καθαριότητα. Οι δε τεταρτοετείς φοιτηταί της Ιατρικής Σχολής προσκαλούμενοι δις της εβδομάδος ανά 10 παρίστανται εις τας επι γυνεικέλου γενομένας πρακτικάς ασκήσεις υπό του επιμελητού [...].

Μαθήτριαι δε ενεγράφησαν 504, εξ αν απελύθησαν 425. Εκ τούτων αι μεν 354 κατήγοντο εκ των επαρχιών της ελευθέρας Ελλάδος, αι δε 150 εκ των της γείτονος επικρατείας. Αύται ήδη και εν Ελλάδι και εν τη Αιγύπτῳ και εν ταις μεγάλαις του γείτονος Κράτους πόλεσι διακρίνονται και προτιμώνται [...].

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΟΣ	ΜΑΙΕΣ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΕΣ	ΜΑΙΕΣ- ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
1872-1873	42	42
1873-1874	23	25
1874-1875	20	22
1875-1876		
1876-1877		
1877-1878	34	37
1878-1879		
1879-1880	23	37
1880-1881	31	50
1881-1882	15	39
1882-1883	17	45
1883-1884	22	27
1884-1885	19	26
1885-1886		
1886-1887	29	29
1887-1888		
1888-1889		
1889-1890	25	25
1890-1891	15	15
1891-1892	27	27
1892-1893	37	37
1893-1894	13	15
1894-1895	13	24
1895-1896	22	29
1896-1897	21	27
1897-1898	36	26
1898-1899	21	28
1899-1900	19	19
1900-1901	35	35
1901-1902	33	36
1902-1903	39	46



### ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ

Από το 1868 υπάγεται στην Ιατρική Σχολής το 1892 ονομαζόταν *Νοσοκομείον των οφθαλμιών*. Διευθυντής ήταν ο Α. Αναγνωστάκης.

Λειτουργεί κατά τας διατάξεις του διά του Β. Διατάγματος της 14ης Αυγούστου 1843 εγκριθέντος κανονισμού αυτού, προς θεραπείαν των πασχόντων υπό οφθαλμικών παθών και προς την κλινικήν περί ταύτα σπουδήν των φοιτητών της ιατρικής σχολής, υπό την διεύθυνσιν του οικείου καθηγητού.

### ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΠΑΘΩΝ - ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διευθυντές: Σπ. Μπαλάνος, Παύλος Ιωάννου, Ευάγ. Καλλιοντζής. Υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου των Εσωτερικών και δεχόταν

τας εκ των ειδημένων νοσημάτων αρρώστους γυναίκας τας είτε αυθορμήτως προσερχομένας είτε υπό της αστυνομίας κατά το πλείστον προσαγομένας χοησμεύει δε και προς κλινικήν διδασκαλίαν των τεταρτοετών φοιτητών της ιατρικής [...].

[Το 1900-1901] την κλινικήν διδασκαλίαν ηκολούθησαν 160 τελειόφοιτοι και τεταρτοετείς φοιτηταί της ιατρικής (το οίκημα είναι ανεπαρκές και ακατάλληλον, έχει δε ανάγκην και γενικής αντικαταστάσεως του υλικού αυτού)[...].

[Το 1901-1902] την κλινικήν διδασκαλίαν ηκολούθησαν 150 τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι της Ιατρικής.

**ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**

**Επιμελητής Καραβασίλης - 1900-1901**

εισήχθησαν παιδία εν όλω	456
προστίθενται τα εκ του παρελθόντος έτους νοσηλευόμενα	<u>13</u>
	469

Εν τη κλινική ταύτη εδιδάξαμεν τους κ. φοιτητάς από κλίνης καθ' όλον το έτος τετράκις της εβδομάδος εκάστοτε, και ησκήσαμεν αυτούς εις την διαφορική διάγνωσιν, την πρόγνωσιν και την θεραπείαν των παρονταξιαζομένων νοσημάτων.

Κατηρτίσαμεν σειράς εξ οκτώ έως δέκα φοιτητών εκάστην, καθ' ας ούτοι εδιδάχθησαν την φυσιολογίαν και υγιεινήν της παιδικής ηλικίας και ησκήθησαν εις τας σπουδαιοτέρας θεραπευτικάς επεμβάσεις τας εξής:

1. Πλύσεις του στομάχου
2. Πλύσεις των εντέρων
3. Διατροφήν των βρεφών διά της φινός και διά του οισοφαγείου
4. Διασωλήνωσιν του λάρυγγος και τραχειοτομίαν
5. Εφαρμογήν του φαραδικού και γαλβανικού ρεύματος προς ηλεκτροδιαγνωστική εξέτασιν των μυών και θεραπείαν.

**ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ**

Διευθυντής Α. Ζίννης. Κλινική διδασκαλία των παιδικών νοσημάτων.

**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ιδρύεται το 1900)**

Διευθυντής Καθηγητής Β. Σάββας. Συντελεί αφενός στην άσκηση των φοιτητών της ιατρικής, αφετέρου στην προαγωγή της υγιεινής στην Ελλάδα. Ωστόσο από την έκθεση του διευθυντή του το 1903 γίνεται φανερό ότι οι προαναφερόμενοι σκοποί δεν εκπληρώνονται σε υψηλό βαθμό:

Ελλείψει άλλου καταλληλοτέρου χώρου εγκατεστάθη εν τα ισογείω του Γενικού Χημείου, εν χώρῳ αποτελουμένῳ εκ μιας μόνον αιθουσῆς και εκ μικρού τινός και σκοτεινού δωματίου, όπερ προς το παρόν χρησιμεύει ως σκοτεινός θάλαμος και ως αποθήκη.

Μέρος του διαδρόμου χρησιμεύει προς παρασκευήν των θρεπτικών υλικών και προς πλύσιν των αγγείων, εις γωνίαν δε τινά των υπογείων του Χημείου διατηρούμεν τα διάφορα ζώα άτινα χρησιμοποιούνται προς πειραματισμόν.

Η Ακαδημαϊκή σύγκλητος μοι εχορίγησεν ευθύς εξ αρχής πίστωσιν προς εγκαθίδρυσιν του εργαστηρίου και προς αγοράν των απολύτως αναγκαίων επίπλων και οργάνων. Ένεκα της ανεπαρκείας όμως του χρηματικού ποσού ηγούρασθησαν κατά το πρώτον έτος μόνον τα απολύτως αναγκαία διά τας κατά το μάθημα επιδείξεις, τούτου δ' ένεκα οι φοιτηταί δεν εδυνήθησαν ν' ασκηθώσι πρακτικώς κατά το πρώτον και δεύτερον έτος. Αφ' ότου όμως διά των κατά τα κατόπιν έτη χορηγηθεισών πιστώσεων κατέστη δυνατή η αγορά των απαιτούμενων μικροσκοπίων και λοιπών συναφών, ήρξαντο αι ασκήσεις τακτικώς, συμφώνως δε προς τον κανονισμόν ουδείς του λοιπού δύναται να προσέλθῃ εις διδακτορικάς εξετάσεις, αν μη φέρῃ απόδειξιν, ότι ησκήθη τον κεκανονισμένον χρόνον εν τω Εργαστηρίω τούτῳ. Ως εκ του στενού χώρου και του αριθμού των μικροσκοπίων μόνον 24 φοιτηταί δύνανται να εργασθώσι συγχρόνως.

Αι ασκήσεις διαφορούσι 4 εβδομάδας, τελούνται δε ανά πάσαν δευτέραν ημέραν επί 2 ώρας εκάστοτε. Κατά το χρονικόν τούτο διάστημα εκμανθάνουσιν οι φοιτηταί τον τρόπον της διά του μικροσκοπίου ερευνής, τας διαφόρους μεθόδους της καλλιέργειας των μικροβίων, σπουδάζουσι τα παθογόνα μικρόβια, τινάς των ξυμομηκύτων και ευρωτομηκύτων, ζωϊκά τινά παρασίτα, τα διάφορα είδη των κωνώπων. Διδάσκεται η μικροβιολογική έρευνα του ύδατος και του αέρος. Εκ των λοιπών μερών της υγιεινής ασκούνται οι φοιτηταί πρακτικώς μόνον περί την έρευναν των ενδυμάτων, του γάλακτος, του βιοτύφου, και των διαφόρων ειδών του αλεύρου. Ιδιον μάθημα αφιερούται εις την διδασκαλίαν και πρακτικήν άσκησιν του δαμαλισμού και της απολυμάνσεως των χειρών.

Ο κανονισμός του Υγιεινολογείου προνοεί περί διορισμού δύο επιμελητών και δύο βοηθών. Εκ τούτων όμως διωρίσθησαν προς το παρόν μόνον εις επιμελητής, ο Ιατρός κ. Ευάγγελος Κουμούλης εν Γερμανίᾳ τελειοποιηθείς και εις βοηθός ο ιατρός κ. Περικλής Μαρουδής.

Το Υγιεινολογείον έχει ανάγκην πλείστων όσων εισέτι οργάνων, αφ' ενός μεν διά να δυνηθή ν' ανταποκριθή εις τας απαιτήσεις του μαθήματος, αφ' ετέρου δε διά να παράσχη εις τους εν αυτῷ εργαζομένους τα απολύτως αναγκαία προς την εν τοις διαφόροις κλάδοις της υγιεινής έρευναν και ασκησιν.

Η βελτίωση της δημόσιας υγείας παρέμενε ο βασικός στόχος ακόμα στις αρχές του 20ού αιώνα. Η δημιουργία των πρώτων μικροβιολογικών εργαστηρίων και η προσπάθεια διάχυσης της θεωρίας των μικροβίων τόσο στο ιατρικό σώμα όσο και στις μαίες και τις νοσοκόμιες που είχαν ανεπαρκή ακόμα εκπαίδευση πιστοποιούν τις προσπάθειες σ' αυτή την κατεύθυνση. Τελικά όμως η μεγάλη παραγωγή ιατρών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών των οποίων μεγάλο μέρος εγκαθίστατο στην πρωτεύουσα δεν είχε άμεση επίπτωση στη βελτίωση της δημόσιας υγείας της πόλης που θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 δεκαετίες για να

βελτιωθεί ουσιαστικά: η θνησιμότητα το 1885<sup>8</sup> ήταν γύρω στο 34% και η Αθήνα μια πρωτεύουσα που σκοτώνει τα παιδιά της<sup>9</sup>! Η μείωση της θνησιμότητας περνάει και από τη βελτίωση του οικονομικού επιπέδου των κατοίκων που επιτρέπει τη χρήση των ιατρικών υπηρεσιών.

---

8. «Κατά τους ληξιαρχικούς πίνακες της πόλεως Αθηνών τω 1885 απεβίωσαν άτομα 2.438» στην εφημερίδα *Ερμῆς*, έτος Ε, αρ. φύλλου 50, 7/12 1886, σελ. 403. Ο πληθυσμός της πρωτεύουσας το 1884 ήταν 84.903 κάτοικοι.

9. Maurice Garden-Ευγενία Μπουρνόβα, «Ο πληθυσμός της Αθήνας και της γύρω περιοχής κατά το 2<sup>ο</sup> μισό του 19<sup>ο</sup> αιώνα» στο περιοδικό *Ιστορικά* τχ.43, Δεκέμβριος 2005, Αθήνα, σελ. 373-396.